



I
Bijbelcommentaar op Efeze; blz. 534-546

Bijbelcommentaar

door E.G.White

Page 1113-1114; blz. 534

Efeze

Hoofdstuk 1

Kostbaar Onderricht Voor Iedereen. – Het gehele eerste hoofdstuk van Efeze bevat kostbaar onderricht voor iedereen (Ms 110, 1903).

Vers 1 Zie EGW over Openbaring 2:1-5

Vers 3-6 (Johannes 1;12; Kolossenzen 1:26, 27; 2:2, 3, 20). **Het Evangelie is Ware Wetenschap.** – De ware gelovige kan deze Goddelijke hoogten bereiken. Iedereen die dat wil, kan de verborgenheid der godzaligheid zien. Maar alleen door een juist begrip van Christus' zending en werk wordt de mogelijkheid om in Hem volmaakt te worden, aanvaard in de Geliefde, binnen ons bereik gebracht. Zijn lange menselijke arm omgeeft het menselijk geslacht; zijn Goddelijke arm legt beslag op de troon van de Oneindige, zodat de mens de voordelen kan bezitten van het oneindige Offer dat voor hem gebracht is. En aan allen die Hem aannemen, geeft Hij macht kinderen Gods te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven.

Er zijn velen, die te veel opgaan in hun eigen mening om deze verborgenheid aan te nemen. Er is een wetenschap, waarvan de Allerhoogste wil, dat deze grote mensen die zullen begrijpen; maar zij kunnen de Waarheid, het Leven en het Licht der wereld niet onderscheiden. Menselijke wetenschap is geen Goddelijke verlichting. Goddelijke wetenschap is de demonstratie van de Geest van God, Die inspireert tot onvoorwaardelijk geloof in Hem. De mensen uit de wereld menen dat dit geloof beneden de aandacht van hun groot, intelligent verstand staat, dat het te min is om er aandacht aan te schenken; maar hierin begaan zij een grote vergissing. Het is al met al te hoog voor hun menselijk verstand om te vatten.

De Evangelie boodschap is helemaal niet tegengesteld aan echte

Page 1114; blz. 535

kennis en verstandelijke successen. Het is in zichzelf ware wetenschap, echte intellectuele kennis. Ware wijsheid staat oneindig ver boven het bevattingsvermogen van de wereldwijze. De verborgen wijsheid, welke is Christus in ons, de Hoop der heerlijkheid, is een wijsheid, zo hoog als de hemelen. De diepgaande beginselen van godsvrucht zijn verheven en eeuwig. Alleen een christelijk beleven kan ons helpen dit vraagstuk te begrijpen en de schatten van kennis te verkrijgen, die verborgen zijn geweest in Gods raadsbesluiten, maar nu bekend zijn gemaakt aan allen die een levende verbinding met Christus bezitten. Iedereen die dat wil, kan deze leer kennen (RH 18 juli, 1899).

Vers 4 Zie EGW over 2 Petrus 1:10

Vers 4,5,11 (Romeinen 8:29, 30; 1 Petrus 1:2). **Gods Voorbestemming.** – De Vader schenkt Zijn liefde aan Zijn uitverkoren volk dat temidden van de mensen leeft. Zij zijn de mensen die Christus heeft verlost met de prijs van Zijn eigen bloed; en omdat zij gehoor geven aan de aantrekking van Christus, door de soevereine barmhartigheid van God, worden zij uitverkoren om als Zijn gehoorzame kinderen te



I
Bijbelcommentaar op Efeze; blz. 534-546

worden gered. In hen is de vrije genade van God geopenbaard, de liefde, waarmee Hij hen heeft liefgehad. Iedereen die zich verootmoedigt als een klein kind, die het Woord van God met de eenvoud van een kind aanneemt en gehoorzaamt, zal tot Gods uitverkorenen behoren....

(Efeze 1;2-11 aangehaald).

In Gods raadsbesluit was voorziening getroffen voor de mensen, hoewel overtreders, dat zij niet in hun ongehoorzaamheid zouden omkomen, maar door geloof in Christus als hun Plaatsvervanger en Borg Gods uitverkorenen kunnen worden, voorbestemd als zonen van Hem te worden aangenomen door Jezus Christus, naar het welbehagen van Zijn wil. God wil dat alle mensen zalig worden; want er is ruimschoots voorziening getroffen door het geven van Zijn eniggeboren Zoon om de losprijs voor de mens te voldoen. Zij die verloren gaan, zullen verloren gaan omdat zij geweigerd hebben te worden aangenomen als zonen van God door Jezus Christus (ST 2 jan.,1893).

Eeuwig Verbond aan Abraham Gegeven. – (Efeze 1:3-5 aangehaald). Vóór het fundament der wereld werd gelegd, werd het verbond gemaakt, dat allen die gehoorzaam zouden zijn, allen die door de overvloedige genade die hen gegeven werd, om heilig in karakter en vlekkeloos in Gods oog door die genade te worden aanvaard, zonen van God zouden worden. Dit verbond, vóór de tijden der eeuwen gemaakt, werd negentienhonderd jaar voor de komst van Christus aan Abraham gegeven. Met een intense belangstelling bestudeerde Christus als mens het mensdom om te zien of zij de geboden voorziening zouden aannemen (MS 9, 1896).

(Ezechiël 18:20-24; 33;12-16; Romeinen 11:4-6; 1 Petrus 1:2; 2 Petrus 1:10; 2:15-21).

Geen Onvoorwaardelijke Uitverkiezing. – (2 Petrus 1:2-10 aangehaald). Hier is de voorwaarde van de enig reddende

Page 1114-1115; blz. 536

uitverkiezing in Gods Woord. Wij moeten deel hebben aan de Goddelijke natuur, nadat wij ontkomen zijn aan het verderf dat in de wereld is door de begeerlijkheid. Wij moeten groeien in genade en de belofte luidt: *"Als gij dit doet, zult gij nimmer struikelen. Want zo zal u rijkelijk worden verleend de toegang tot het eeuwige Koninkrijk van onze Heer en Heiland, Jezus Christus."*

Er is in het Woord van God niet zoiets als onvoorwaardelijke uitverkiezing te vinden - eens gered, altijd gered. In het tweede hoofdstuk van de tweede brief van Petrus wordt dit onderwerp duidelijk en helder gemaakt. Na een verslag van sommigen die een verkeerde weg hebben gevolgd, wordt de verklaring gegeven: *"Doordat zij de rechte weg verlaten hebben,... en de weg zijn gegaan van Bileam, de zoon van Béor, die het loon der ongerechtigheid liefhad"...* (2 Petrus 2:15-20 aangehaald). Hier vinden we een groep waarvan de apostel waarschuwt: *"Het zou immers beter voor hen geweest zijn, geen kennis verkregen te hebben van de weg der gerechtigheid, dan met die kennis zich af te keren van het heilige gebod dat hun overgeleverd is"...*

De Waarheid moet worden aanvaard als zielen gered willen worden. Het houden van Gods geboden is eeuwig leven voor de ontvanger. Maar de Schriften maken duidelijk dat zij, die eens de weg des levens hebben gekend en zich in de Waarheid hebben verblijd, gevaar lopen door afval verloren te gaan. Er is daarom behoefte aan een duidelijke, dagelijkse bekering tot God.



I Bijbelcommentaar op Efeze; blz. 534-546

Allen die proberen de leer der uitverkiezing - eens gered, altijd gered - te ondersteunen, gaan in tegen een duidelijk "*Aldus zegt de Heere.*"... (Ezechiël 18:21; 33:13 aangehaald).

Zij die werkelijk bekeerd zijn, zijn met Christus begraven in de gelijkenis van Zijn dood, en uit het watergraf opgestaan in de gelijkheid van Zijn opstanding, om in een nieuw leven te wandelen. Door trouw gehoorzaam te zijn aan de Waarheid, maken zij hun roeping en verkiezing vast (MS 57, 1900).

Vers 6 (Efeze 2:7; zie EGW over Mattheüs 3:16, 17; Lukas 17:10; Efeze 1:20,21; Hebreëen 4:15,16; 9:24). **Christus Karakter Verheffen.** – De meest begaafde mensen op aarde konden allen overvloedig werk vinden, van nu tot het oordeel, door met al hun door God gegeven krachten het karakter van Christus te verheffen. Maar ze zouden toch tekort schieten om Hem voor te stellen zoals Hij is. De verborgenheden van de verlossing, die Christus' Goddelijk-menselijk karakter, Zijn menswording, Zijn verzoening voor de zonde omvatten, zouden de pennen en de hoogste verstandelijke vermogens van de knapste mensen kunnen bezighouden van nu af tot Christus geopenbaard zal worden op de wolken des hemels met grote kracht en heerlijkheid. Maar hoewel deze mensen uit alle macht zouden proberen een voorstelling te geven van Christus en Zijn werk, zou deze voorstelling ver beneden de werkelijkheid blijven....

Het onderwerp van verlossing zal het denken en spreken der

Page 1115; blz. 537

verlosten tot in alle eeuwigheid bezighouden. De weerkaatsing van Gods heerlijkheid zal voor altijd van het gelaat van de Heiland stralen (Brief 280, 1904).

Vers 7 Zie EGW over Efeze 4:7; Romeinen 7:12

Vers 13 Zie EGW over Ezechiël 9:2-4

Vers 15,16 Zie EGW over Openbaring 2:1-5

Vers 17,18 Zie EGW over 1 Korinthe 2:9

Vers 18 Zie EGW over Zacharia 9:16

Vers 20,21 (vers 6; Hebreëen 1:3). **Aanvaard in de Geliefde.** – De Vader gaf alle eer aan de Zoon door Hem aan Zijn rechterhand te plaatsen, ver boven alle overheden en machten. Hij uitte Zijn grote blijdschap en vreugde in het ontvangen van de Gekruisigde en Hem te kronen met eer en heerlijkheid.

En alle gunsten die Hij aan Zijn Zoon heeft geschonken door het aannemen van de grote Verzoening, worden aan Zijn volk getoond. Zij die hun belangen in liefde met Christus hebben verenigd, worden in de Geliefde aangenomen. Zij hebben met Christus geleden in Zijn diepste vernedering en Zijn verheerlijking is voor hen van de grootste betekenis, omdat zij zijn aangenomen. God heeft hen lief zoals Hij Zijn Zoon liefheeft. Christus, Immanuël, staat tussen God en de gelovige, terwijl Hij de heerlijkheid van God openbaart aan Zijn uitverkorenen en hun fouten en overtredingen bedekt met de klederen van Zijn eigen vlekkeloze gerechtigheid (MS 128, 1897).

Hoofdstuk 2

Vers 1-6 Zie EGW over 2 Petrus 1:4

Vers 4-6 **De Bezielende Macht van Christus.** – Zoals God Christus uit de dood heeft opgewekt, opdat Hij leven en onsterfelijkheid aan het licht zou brengen



I
Bijbelcommentaar op Efeze; blz. 534-546

door het Evangelie, om zo Zijn volk van hun zonden te redden, zo heeft Christus gevallen mensen opgewekt uit de geestelijke dood, door hun harten levend te maken door Zijn liefde en hun harten te vullen met hoop en blijdschap (MS 89, 1903).

Vers 5,6 (Zie EGW over Efeze 1:6; 1 Korinthe 13:12). **Een Onderwerp voor Studie in de Eeuwigheid.** – De mens zal heel de eeuwigheid nodig hebben om het verlossingsplan te kunnen begrijpen. Het zal zich stukje bij beetje voor hen ontvouwen; hier een weinig, daar een weinig (MS 21, 1895).

Vers 7,8 Zie EGW over Efeze 4:7

Vers 8 Zie EGW over Genesis 12:2,3; Romeinen 4:3-5; 1 Petrus 1:22

Vers 8,9 (Romeinen 3:27; zie EGW over Lukas 17:10; Romeinen 3:20-31).

Eigen Roem Niet op zijn Plaats. – Mensen lopen steeds gevaar zich te roemen, te verheffen. Op deze wijze openbaren zij hun zwakheid....

Page 1115-1116; blz. 538

De grote verandering, zichtbaar in het leven van een zondaar na zijn bekering is niet tot stand gekomen door enige menselijke goedheid; daarom is alle menselijke roem helemaal niet op zijn plaats (MS 36, 1904).

Vers 14,15 Zie EGW over Mattheüs 27:51

Vers 14-16 (Kolossenzen 2:14-17; zie EGW over Handelingen 15:1,5).

Ceremoniën Eindigden bij het Kruis. – De ceremoniën, verbonden aan de tempeldiensten en die Christus afbeeldden in zinnebeelden en schaduwen, werden ten tijde van de kruisiging weggenomen, omdat schaduw en werkelijkheid elkaar aan het kruis ontmoetten in de dood van het ware volmaakte Offer, het Lam van God (MS 72, 1901).

(Romeinen 3:31). **Christus, Niet de Wet, Gekruisigd.** – De wet der tien geboden bestaat en zal door alle eeuwen heen blijven bestaan. De behoefte aan de dienst van brandoffers en slachtoffers eindigde toen schaduw en werkelijkheid elkaar ontmoetten in de dood van Christus. In Hem ging de schaduw in de werkelijkheid op. Het Lam van God was het volledige en volkomen Offer.

Gods wet zal haar verheven karakter behouden zolang Gods troon bestaat. Deze wet is de uiting van Gods karakter.... Zinnebeelden en schaduwen, offeranden en slachtoffers hadden geen waarde na de dood van Christus aan het kruis; maar Gods wet werd niet met Christus gekruisigd. Als dat het geval was geweest, zou satan alles gewonnen hebben wat hij in de hemel had geprobeerd te winnen. Omdat hij dat probeerde, was hij uit de hemel verdreven. Hij viel, terwijl hij de engelen, die hij had bedrogen, met zich meenam. En nu bedriegt hij mensen met betrekking tot Gods wet (MS 167, 1898).

(1 Johannes 3:4). **Een Schandelijke Leugen van Satan.** – God bracht het oneindige Offer door het geven van Zijn eniggeboren Zoon aan onze wereld, niet om de mens het voorrecht te verschaffen om Gods geboden in dit leven en in het eeuwigheid te overtreden. Dit is een schandelijke leugen, door satan bedacht, die openbaar moet worden in zijn valse, bedrieglijke karakter. Deze wet, die satan zo graag van nul en gener waarde zou willen zien, is de grote morele maatstaf der gerechtigheid. Elke overtreding ervan is een daad jegens God en zal worden bezocht met de straf van de Goddelijke wet. De dood moet beslist komen voor alle bewoners van de wereld die de wet van Jehova teniet doen en in zonde blijven leven (MS 72, 1901).



I Bijbelcommentaar op Efeze; blz. 534-546

Vers 18 (Efeze 1:6; 3:12; Hebreeën 4:15, 16; 9:14). **De Verdiensten van de Naam van Christus.** – Wij hebben toegang tot God door de verdienste van de Naam van Christus en God nodigt ons uit om onze beproevingen en verzoeken tot Hem te brengen, want Hij verstaat die alle. Hij wil niet dat wij ons verdriet voor menselijke oren uitstorten. Wij mogen door het bloed van Christus komen naar de troon der genade, om daar genade te vinden om geholpen te worden te gelegener tijd. Wij mogen met zekerheid komen:

Page 1116-1117; blz. 539

"Mijn aanvaarding is in de Geliefde." "Want door Hem hebben wij beide toegang door één Geest tot de Vader." "In Wien wij de vrijmoedigheid en de toegang met vertrouwen hebben door het geloof in Hem." Zoals een aardse ouder zijn kind bemoedigt om te allen tijde tot hen te komen, bemoedigt de Heere ons om onze noden en verwarring, onze dank en liefde, aan Hem voor te leggen. Elke belofte is zeker. Jezus is onze zekerheid en Middelaar en Hij heeft elke hulpbron tot onze beschikking gesteld, opdat wij een volmaakt karakter zouden verkrijgen. Het bloed van Christus met zijn altijd aanwezige werkzaamheid is onze enige hoop; want alleen door Zijn verdiensten ontvangen wij vergeving en vrede. Wanneer de doelmatigheid van Christus' bloed werkelijkheid wordt voor het hart door geloof in Christus, zal de gelovige zijn licht doen schijnen in goede werken, door het dragen van vruchten der gerechtigheid (YI 22 sept., 1892).

Vers 19-21 (1 Petrus 2:4, 5). **Glansloze Stenen Waardeloos.** – Als ik nadenk over deze Bron van levende kracht waaruit wij mogen putten, betreur ik het dat zo velen de blijdschap missen die wij hadden kunnen bezitten door het overdenken van Zijn goedheid. Ons voorrecht is om zonen en dochters van God te zijn, op te wassen tot een heilige tempel voor de Heere, *"geen vreemdelingen en bijwoners meer, maar medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods; gebouwd op het fundament van apostelen en profeten, terwijl Christus Jezus zelf de Hoeksteen is."*

Hoe verbaasd is de hemel over de huidige toestand van de gemeente die zoveel voor de wereld kon betekenen als elke steen op de juiste plaats als een levende steen was, om licht uit te stralen! De waarde van onze gemeenten bestaat niet uit dode, glansloze stenen, maar uit levende stenen, die de heldere stralen opvangen van de Hoofd Hoeksteen, de Zon der Gerechtigheid - de heldere heerlijkheid waarin de stralen van genade en waarheid, die elkaar hebben ontmoet, van gerechtigheid en vrede, die elkaar hebben gekust, samengaan (Brief 15, 1892).

Vers 19-22 Zie EGW over 1 Koningen 6:7

Hoofdstuk 3

Vers 8,9 Zie EGW over 2 Korinthe 12:1-4

Vers 9 Zie EGW over Filippenzen 2:5-8

Vers 9-11 Zie EGW over Romeinen 16:25

Vers 12 Zie EGW over Hebreeën 4:15,16

Vers 15 Zie EGW over Genesis 1:26

Vers 17-19 Zie EGW over 1 Johannes 3:1

Hoofdstuk 4



I
Bijbelcommentaar op Efeze; blz. 534-546

Een Les om te Leren en in Praktijk te Brengen. – Ik wijs u

Page 1117; blz. 540

op de woorden van de apostel Paulus in het vierde hoofdstuk van de Efeziërs. Dit hele hoofdstuk is een les, die wij naar Gods wens moeten leren en in praktijk brengen (MS 55, 1903).

De Middelen van Eenheid Verklaard. – In het vierde hoofdstuk van Efeziërs wordt Gods plan zo duidelijk en eenvoudig verklaard dat al Zijn kinderen op deze Waarheid beslag kunnen leggen. Hier worden de middelen, door Hem bepaald voor het bewaren van eenheid in Zijn gemeente duidelijk verklaard, opdat haar leden aan de wereld een gezond godsdienstig leven kunnen openbaren (MS 67, 1907).

Vers 4-13 Zie EGW over 1 Korinthe 12:4-6,12

Vers 7 (Efeze 1;7; 2;7; Romeinen 3:24; Titus 2:11). **Wat is Genade?** – De Heere zag onze gevallen toestand; Hij zag onze behoefte aan genade en omdat Hij ons liefhad, heeft Hij ons genade en vrede gegeven. Genade betekent gunst bewijzen aan iemand die het niet verdient, iemand die verloren is. Het feit dat wij zondaars zijn, in plaats van ons buiten Gods barmhartigheid en liefde te sluiten, maakt het betonen van Zijn liefde voor ons juist een werkelijke noodzaak om gered te kunnen worden (ST 5 juni, 1893).

Vers 8 Zie EGW over Handelingen 1:9

Vers 13 Zie EGW over Spreuken 4:23; Filippenzen 1:21

Vers 13,15 Zie EGW over vers 30; 2 Korinthe 3:18; Openbaring 18:1

Vers 15 Zie EGW over 2 Petrus 3:18

Vers 20-24 (Hebreeën 12:14; zie EGW over 1 Thessalonicenzen 4:3). **Het Geheim van Heiligheid.** – Niemand ontvangt heiligheid als een geboorterecht of als een gave van iemand anders. Heiligheid is Gods gave door Christus. Zij die de Zaligmaker aannemen, worden kinderen van God. Zij zijn Zijn geestelijke kinderen, wedergeboren, vernieuwd in gerechtigheid en ware heiligheid. Hun denken is veranderd. Met helderder inzicht zien zij eeuwige werkelijkheden. Zij zijn opgenomen in Gods gezin en worden gelijkvormig aan Zijn beeld, door Zijn Geest veranderd van heerlijkheid tot heerlijkheid. In plaats van bovenal liefde voor zichzelf te koesteren, gaan ze in de eerste plaats liefde voor God en voor Christus koesteren....

Het aanvaarden van Christus als persoonlijke Zaligmaker en het volgen van Zijn voorbeeld van zelfverloochening - dat is het geheim van heiligheid (ST 17 dec. 1902).

(2 Korinthe 3;18). **Genade Elke Dag en Elk Uur Onontbeerlijk.** De heiligmaking van de ziel vindt plaats door in geloof steeds te zien op Christus als de eniggeboren Zoon van God, vol van genade en waarheid. De macht der Waarheid moet hart en karakter veranderen. De uitwerking ervan is niet zoals hier en daar een lik verf op het doek; het gehele karakter moet worden veranderd, het beeld van Christus moet in woord en daad openbaar worden. Er wordt een nieuwe natuur megedeeld. De mens wordt vernieuwd naar het beeld van Christus in gerechtigheid en ware heiligheid.... De genade van Christus is elke dag en elk uur essentieel. Als deze niet blijvend in ons is, zal de tegenstrijdigheid

Page 1117-1118; blz. 541

van het natuurlijke hart opkomen en het leven zal een gedeelde dienst vertonen. Het karakter moet vol van genade en waarheid zijn. Waar de godsdienst van Christus



I Bijbelcommentaar op Efeze; blz. 534-546

werkzaam is, zal deze elk detail van het leven veraangenamen met meer dan aardse blijdschap en groter dan aardse vrede (Brief 2a, 1892).

Vers 29 **Geen Verdorven Taal.** – Wij krijgen de raad om geen verdorven woorden uit de mond te doen horen; een ongekuiste taal betekent niet alleen maar wat gemeen en laag is. Het is alles wat het zien op Christus voor de geest verduistert, wat ware sympathie en liefde uit het hart verbant. Het is een communicatie waarin de liefde van Christus niet tot uiting komt, maar eerder gevoelens van een onchristelijk karakter (Brief 43, 1895).

Vers 30 (Kolossenzen 2:10; Openbaring 7:2,3; 14:1-4; Zie EGW over Ezechiël 9:2-4; Handelingen 2:1-4,14,41). **Het Kenmerk van volmaaktheid Bereiken.** – De grote kracht van de Heilige Geest bewerkt een volledige verandering in het karakter van de mens, door hem te maken tot een nieuwe schepping in Christus Jezus. Als iemand met de Geest is vervuld, bewijst hij, hoe zwaarder hij getoetst en beproefd wordt, des te duidelijker, dat hij een vertegenwoordiger van Christus is. Deze vrede die in het hart woont, is op het gelaat zichtbaar. De woorden en daden spreken van de liefde voor de Heiland. Er wordt niet gestreefd naar de eerste plaats. Er wordt afstand gedaan van het eigen ik. De Naam van Jezus staat op alles geschreven wat gedaan en gezegd wordt.

Wij kunnen spreken over zegeningen van de Heilige Geest, maar als wij ons niet gereed maken om Hem te ontvangen, wat baten dan al onze werken? Streven wij met alle macht naar het bereiken van de volle wasdom van mannen en vrouwen in Christus? Zoeken wij naar Zijn volheid, door steeds te streven naar het doel dat vòòr ons ligt – de volmaaktheid van Zijn karakter? Als Gods volk dit doel bereikt, wordt het verzegeld aan hun voorhoofden. Met de Geest vervuld, zullen zij volmaakt zijn in Christus, en de engel, die alles aantekent, zal zeggen: “*Het is geschied*” (RH 10 juni, 1902).

Vers 32 **Vriendelijke Woorden Nooit Verloren.** – Het moet ons doel zijn zoveel mogelijk goedheid in ons leven te brengen en alle mogelijke vriendelijkheid aan anderen om ons heen te bewijzen. Vriendelijke woorden zijn nooit verloren. Jezus vermeldt ze als woorden die tot Hem zijn gericht. Zaai het zaad van vriendelijkheid, van liefde en van tederheid; het zal bloeien en vrucht dragen (MS 33, 1911).

Hoofdstuk 5

Vers 2 (zie EGW over Romeinen 8:26, 34; Openbaring 8:3, 4). **Het Aanvaardbare Offer.** –

Het offer dat God wordt gebracht zonder een geest van eerbied en dankbaarheid, wordt door Hem niet aanvaard. Het ootmoedige, dankbare, eerbiedige hart maakt het offer als een

Page 1118; blz. 542

welriekende reuk, aanvaardbaar voor God. De kinderen Israëls hadden al hun bezittingen kunnen geven, maar wanneer dit was gedaan in een geest van voldaanheid en Farizeïsme, alsof God hun dank verschuldigd was voor hun gunsten, zouden hun offers niet zijn aanvaard en volkomen door Hem zijn veroordeeld. Het is ons voorrecht om door ijverig handel te drijven met de goederen des Heeren, onze voorraad te vermeerderen, zodat wij kunnen delen met hen die tot armoede zijn



I
Bijbelcommentaar op Efeze; blz. 534-546

vervallen. Op deze wijze worden wij de rechterhand des Heeren om Zijn weldadige doelstellingen te volvoeren (MS 67, 1907).

Vers 2, 27 **Christus' Leven een Offerande aan God.** – *"Ook Christus heeft u liefgehad,"* schrijft Paulus, *"En heeft Zich voor ons overgegeven als offergave en slachtoffer, Gode tot een welriekende reuk."* Dit is de offerande van het geven van een leven ten behoeve van ons, opdat wij alles kunnen zijn wat Hij wil dat wij zullen zijn - vertegenwoordigers van Hem, die de welriekende reuk van Zijn karakter, Zijn eigen reine gedachten, Zijn Goddelijke eigenschappen, zoals deze openbaar waren in Zijn geheiligd menselijk leven, tot uitdrukking zullen brengen, zodat anderen hem mogen zien in Zijn menselijke gedaante en Gods wonderlijk plan begrijpen en ertoe gebracht zullen worden ernaar te verlangen op Christus te gelijken - rein, onbesmet, volkomen aanvaardbaar voor God, zonder smet of rimpel of iets dergelijks (MS 159, 1903).

Vers 9 Zie EGW over Galaten 5:22,23

Vers 23-25 Zie EGW over Openbaring 19:7-9

Vers 25 (Johannes 1:4; Openbaring 2:1; 21:23). **Slechts Eén Bron van Licht.** – Christus *"heeft de gemeente liefgehad en heeft Zich voor haar overgegeven"*. Ze is met bloed gekocht. De Goddelijke Zoon van God wordt gezien, terwijl Hij midden tussen de zeven gouden kandelaren wandelt. Jezus Zelf zorgt voor de olie in deze brandende lampen. Hij ontsteekt de vlam. *"In Hem was leven; en het Leven was het Licht der mensen"*.

Geen enkele kandelaar, geen gemeente, schijnt uit zichzelf. Al haar licht komt van Christus. De gemeente in de hemel in deze tijd is slechts de aanvulling van de gemeente op aarde; maar ze is hoger, grootser – volmaakt. Dezelfde Goddelijke verlichting moet tot in eeuwigheid blijven bestaan. De Heere God Almachtig en het Lam zijn haar licht. Geen enkele gemeente kan licht bezitten als ze nalaat de heerlijkheid, die ze van Gods troon ontvangt, te verbreiden (MS 1a, 1890).

Vers 25-27 (Maleachi 3:17). **De Cassette die Zijn Edelstenen Bevat.** – De gemeente van Christus is heel kostbaar in Zijn ogen. Ze is de cassette die zijn edelstenen bevat, de schaapskooi die Zijn kudde omgeeft (MS 115, 1899).

Vers 27 (Johannes 14:15). **De Staat van Zondeloosheid Bereiken.** – Alleen zij die door geloof in Christus al Gods geboden bewaren, zullen de staat van zondeloosheid bereiken, waarin Adam zich bevond vòòr zijn overtreding. Zij getuigen van hun liefde voor Christus

Page 1118-1119; blz. 543

door al Zijn geboden te bewaren (MS 122, 1901).

Hoofdstuk 6

Vers 4 (Kolossenzen 3:20, 21). **Krachtiger dan Predikaties.** – Ouders, God verlangt van u dat u uw gezin maakt tot een afbeelding van het gezin in de hemel. Bescherm uw kinderen. Wees vriendelijk en teder jegens hen. Vader, moeder en kinderen moeten met elkaar verbonden zijn door de gouden keten der liefde. Eén goed geordende, goed gedisciplineerde familie is een grotere kracht in het demonstreren van de doeltreffendheid van het christendom dan alle predikaties in de wereld. Als vaders en moeders beseffen hoe hun kinderen hen nabootsen, zullen zij nauwlettend acht slaan op elk woord en elk gebaar (MS 31, 1901).



I
Bijbelcommentaar op Efeze; blz. 534-546

Vers 10-12 (zie EGW over 2 Korinthe 11:14; Openbaring 12:17). **Strijdend Tegen Onzichtbare Machten.** – (Efeze 6:10-18 aangehaald). In Gods Woord worden twee strijdende partijen voorgesteld, die de mensen in onze wereld beïnvloeden en beheersen. Deze partijen werken voortdurend aan ieder mens. Zij die door God worden beheerst en beïnvloed door hemelse engelen, zullen de sluwe werkingen van de onzichtbare machten der duisternis kunnen onderscheiden. Zij die in harmonie willen zijn met de hemelse helpers, moeten intens hun streven richten op het doen van Gods wil. Zij moeten satan en zijn engelen geen plaats geven.

Maar tenzij wij steeds op onze hoede zijn, zullen we door de vijand worden overwonnen. Hoewel een plechtige openbaring van Gods wil ten opzichte van ons aan een ieder bekend is gemaakt, maakt de kennis van Zijn wil de noodzaak van het opzenden van ernstige gebeden tot Hem om hulp, en een ijverig streven om met Hem samen te werken in de beantwoording van de opgezonden gebeden, niet overbodig. Hij bereikt Zijn doelstelling door menselijke werktuigen (MS 95, 1903).

Vers 11 **De Volledige Wapenrusting is Eerste Vereiste.** – God wil dat iedereen bekleed is met de gehele wapenrusting, klaar voor de grote inspectie (MS 63, 1908).

Vers 11-17 **Het Pantser der Gerechtigheid.** – Wij moeten elk onderdeel van de wapenrusting aandoen en dan standhouden. De Heere heeft ons geëerd door ons als Zijn soldaten te kiezen. Laten wij dapper voor Hem strijden, door in alle zaken het recht te handhaven. Rechtschapenheid in alle dingen is noodzakelijk voor het welzijn van de ziel. Terwijl u streeft naar de overwinning over uw eigen neigingen, zal Hij u door Zijn Heilige Geest helpen om in elke aangelegenheid behoedzaam te zijn, zodat u de vijand geen aanleiding geeft om van de Waarheid kwaad te spreken. Doe als borstplaat die Goddelijk beschermde gerechtigheid aan, waarvan allen het voorrecht hebben, die te mogen dragen. Dit zal uw geestelijk leven beschermen (YI 12 sept, 1901).

Page 1119; blz. 544

Engelen Nabij om Ons te Beschermen. – Als wij de hemelse wapenrusting dragen, zullen wij ontdekken dat de aanvallen van de vijand geen macht over ons hebben. Gods engelen zullen rondom ons zijn om ons te beschermen (RH 25 mei, 1905).

Vers 12 (Ezechiël 28:17; Openbaring 12:7-9; zie EGW over Psalm 17; Daniël 10;13; 2 Korinthe 2:11; Galaten 5:17; Openbaring 16:13-16). **Een Strijd Tegen Overheden en Machten.** –

Als mensen het aantal boze engelen zouden kennen, als zij hun plannen en activiteiten zouden kennen, zou er veel minder trots en lichtzinnigheid zijn. Satan is de vorst der demonen. De boze engelen waarover hij heerst, doen wat hij zegt. Door hen vermenigvuldigt hij zijn helpers in de wereld. Hij is de aanstichter van al het kwaad dat in onze wereld bestaat.

Maar hoewel de overheden en machten der duisternis talrijk zijn en onophoudelijk bezig, hoeft de christen zich nooit hopeloos of ontmoedigd voelen. Hij mag er niet op hopen aan verzoeking te ontkomen doordat er een tekort is aan satanische doeltreffendheid. Hij die een legioen zond om een menselijk wezen te pijnigen, kan niet worden weerhouden door menselijke kracht of wijsheid alleen.



I
Bijbelcommentaar op Efeze; blz. 534-546

Sprekende over satan, zegt de Heere dat hij niet in de waarheid staande is gebleven. Hij was eenmaal schoon, stralend in het licht. Maar Gods woord zegt van hem: "*Uw hart verhief zich over uw schoonheid.*"

Satan spoorde anderen aan om in opstand te komen en nadat zij uit de hemel waren verdreven, verenigde hij hen in een bondgenootschap om de mens zoveel mogelijk kwaad te doen, als enig middel om God te treffen. Toen hij uit de hemel was verdreven, besloot hij zich te wreken door het werk van God schade toe te brengen. Rondom de banier van de opstand die hij heeft verwekt, verzamelden zich boze werkers uit alle generaties. Boze engelen hebben zich verenigd met boze mensen in een strijd tegen het Koninkrijk van Christus.

Het is Satans doel geweest om zijn eigen karakter weer te geven in mensen. Zodra de mens was geschapen, besloot satan Gods beeld in hem uit te wissen en zijn merkteken te plaatsen waar het merkteken van God behoorde te zijn. En hij slaagde erin om in het hart van de mensen de geest van afgunst, haat en eerezucht te brengen. Hij heeft in deze wereld een koninkrijk van duisternis gesticht, waarvan hij, als leider van zonde, de vorst is. Hij wilde de troon van God overweldigen. Daar hij hierin niet geslaagd is, heeft hij gewerkt in het duister, door verdraaiing, door bedrog, om zijn plaats in de harten der mensen door geweld in te nemen. Hij heeft zijn troon opgericht tussen God en de mensen, om de aanbidding te verkrijgen, die alleen God toekomt (MS 33, 1911).

(Hebreeën 1:14). **Onder Wiens Leiding?** – Ik wil graag dat u erover nadenkt in wat voor positie wij zouden achterblijven als de heilige engelen ons niet zouden dienen.... "*Wij hebben niet te worstelen*

Page 1120; blz. 545

tegen vlees en bloed." Wij hebben te maken met menselijke tegenstand, maar daarachter is iemand anders. Het is de overste van de machten der duisternis met zijn boze engelen die voortdurend aan het werk zijn, en allen moeten bedenken, dat onze strijd is, "*Tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis.*"

Wie heerst nu in deze wereld, wie zijn het die verkozen hebben zich te scharen onder de banier van de vorst der duisternis? Dit is vrijwel de gehele wereld. Heel de wereld die Jezus Christus niet heeft aangenomen, heeft als leider de vorst der duisternis gekozen; en zodra zij zich geschaard hebben onder zijn banier, zijn zij verbonden met de boze engelen. Eén van beide, of boze engelen, of engelen van God beheersen het denken van de mensen. Ons denken wordt door God bestuurd, of door de machten der duisternis; wij doen er goed aan ons af te vragen waar wij nu staan - hetzij onder de met bloed bevleekte banier van Vorst Immanuel, of onder de zwarte banier van de machten der duisternis.

Wij moeten alle mogelijke voorbereidingen treffen om aan de vijand van zielen weerstand te bieden. Elke voorziening is getroffen; alles in Gods plan is zo geregeld dat de mens niet aan zijn eigen impulsen, aan zijn eigen krachten is overgelaten om de strijd te voeren tegen de machten der duisternis in zijn eigen beperkte kracht, omdat hij beslist zou falen als hij op deze wijze aan zichzelf was overgelaten (MS 1, 1890).

(Psalm 34:8). **Trouwe Schildwachten op Hun Post.** – Er zijn goede en slechte engelen. Satan staat altijd klaar om te bedriegen en te misleiden. Hij gebruikt elke mogelijke bekoring om mensen er toe te verleiden de brede weg van



I
Bijbelcommentaar op Efeze; blz. 534-546

ongehoorzaamheid te volgen. Hij is aan het werk om de zinnen te verwarren door verkeerde gevoelens en de wegwijzers weg te nemen door zijn valse opschriften aan te brengen op de wegwijzers, die God heeft geplaatst om de juiste weg aan te geven. Omdat deze boze werkers hun best doen om elke lichtstraal in de ziel te verduisteren, zijn hemelse wezens aangewezen voor hun dienstwerk, om degenen die de zaligheid zullen beërven, te leiden, te beschermen en te besturen. Niemand hoeft te wanhopen omdat ze overgeërfde neigingen tot het kwaad hebben, maar als Gods Geest van zonde overtuigt, moet de zondaar zich bekeren, zijn zonde belijden en het kwaad laten. Trouwe wachters staan op hun post om zielen de juiste weg te wijzen (MS 8, 1900).

Voortdurende Strijd van de Engelen. – Als het gordijn terzijde geschoven kon worden en iedereen de aanhoudende bezigheden kon zien van het hemelse gezin, om de inwoners van de aarde te behoeden tegen de verleidende listen van satan, opdat ze door hun zorgeloze houding niet door satanische strijdplannen zouden worden misleid, zouden ze veel van hun zelfvertrouwen en zelfverzekerdheid verliezen. Ze zouden zien dat hemelse legerscharen

Page 1120; blz. 546

aanhoudend strijden tegen satanische machten, om overwinningen te behalen ten behoeve van degenen die zich niet bewust zijn van het gevaar en die in onbewuste onverschilligheid voortleven (MS 32, 1900).

Vers 16 Zie EGW over Kolossenzen 3:3