



8. De Ultieme Verlossing



Het is geen sprookje: er komt een dag dat iedereen bevrijd kan zijn van alle pijn, honger, eenzaamheid, misdaad en chaos die de wereld vandaag de dag kent. Een fantastisch vooruitzicht, nietwaar? Het zal geen charismatische aardse leider zijn die de verlossing zal brengen... nee, Hij is veel meer dan dat! Jezus komt spoedig, maar er zijn veel misvattingen over de wijze waarop Hij terugkomt. Neemt u daarom even de tijd om uit te vinden wat de Bijbel hierover zegt zodat u niet wordt achtergelaten!

1. Zal Jezus terugkomen naar deze aarde? Kunnen wij daar zeker van zijn?

“Zo zal ook Christus... ten tweede male... aanschouwd worden.” Hebreëën 9:28. “En wanneer Ik heengegaan ben en u plaats bereid heb, kom Ik weder.” Johannes 14:3.

Antwoord: Jazeker! In Matteüs 26:64 beloofde Jezus onder ede dat Hij terug zou komen naar deze aarde. Aangezien de Schrift niet verbroken kan worden (Johannes 10:35), is dit het absolute bewijs. U kunt er van op aan wat er staat. Het is Christus' persoonlijke garantie.



Jezus leerde dat Hij naar deze aarde zal terugkomen.

2. Op welke wijze zal Jezus terugkeren?



Jezus zei dat Hij zal terugkeren naar deze aarde op de wolken.

“En nadat Hij dit gesproken had, werd Hij opgenomen, terwijl zij het zagen, en een wolk onttrok Hem aan hun ogen. En toen zij naar de hemel staarden, terwijl Hij henenvoer, zie, twee mannen in witte klederen stonden bij hen, die ook zeiden: Galilese mannen, wat staat gij daar en ziet op naar de hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze wederkomen, als gij Hem ten hemel hebt zien varen.” Handelingen 1:9-11

Antwoord: De Schrift belooft dat Jezus terug zal komen naar deze aarde op dezelfde wijze als Hij naar de hemel gegaan is: op een zichtbare, letterlijke, lichamelijke en persoonlijke manier. Matteüs 24:30 zegt: “Zij zullen de Zoon des mensen zien komen op de wolken des hemels, met grote macht en heerlijkheid.” Hij zal letterlijk op de wolken komen, als een persoonlijk wezen van vlees en bloed (Lucas 24:36-43, 50, 51), en Zijn komst zal zichtbaar zijn. De Schrift is heel duidelijk over deze zaken.



3. Zal de wederkomst van Christus zichtbaar zijn voor alle mensen of alleen voor een selecte groep?

“Zie, Hij komt met de wolken en elk oog zal Hem zien.” Openbaring 1:7.
 “Want gelijk de bliksem komt van het oosten en licht tot het westen, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn.” Matteüs 24:27.

Antwoord: Iedere man, vrouw en kind die in deze wereld leven als Jezus komt, zal Hem zien bij Zijn wederkomst. De wonderbaarlijke drievoudige (Lucas 9:26) heerlijkheid van Zijn komst zal zich uitstrekken van horizon tot horizon en de atmosfeer zal geladen zijn met schitterend licht zoals de bliksem. Niemand zal zich kunnen verschuilen. Christus liet geen mogelijkheid open tot twijfel of misverstand.



Iedereen op aarde zal Jezus zien als Hij terugkeert.

Opmerking: De theorie van de geheime opname die zo algemeen geloofd en geleerd wordt, staat niet in de Bijbel. Het is een menselijke uitvinding. De wederkomst is ook geen geestelijke komst in het hart bij de bekering. Het vindt niet plaats wanneer iemand sterft en is ook niet figuurlijk. Al deze theorieën zijn verzonnen door mensen. De wederkomst zal een letterlijke, wereldwijde, zichtbare, persoonlijke verschijning van Christus zijn om een einde te brengen aan deze wereld en alle mensen te belonen of te straffen.

4. Wie zal er met Jezus meekomen en waarom?



Alle engelen van de hemel zullen met Jezus meekomen bij Zijn wederkomst.

“Wanneer dan de Zoon des mensen komt in Zijn heerlijkheid en al de engelen met Hem, dan zal Hij plaats nemen op de troon Zijner heerlijkheid.” Matteüs 25:31

Antwoord: Al de engelen van de hemel zullen met Jezus meekomen bij Zijn wederkomst. Als de wolk de aarde nadert, zal Jezus Zijn engelen uitzenden, en zij zullen vlug al de rechtvaardigen verzamelen in voorbereiding op de reis terug naar de hemel (Matteüs 24:31).

5. Wat is het doel van Jezus' wederkomst?



Jezus zal Zijn volk mee naar de hemel nemen en alles herstellen wat Adam en Eva verloren hebben.

“Zie, ik kom spoedig en mijn loon is bij Mij om een ieder te vergelden naardat zijn werk is.” Openbaring 22:12. “En wanneer Ik heengegaan ben en u plaats bereid heb, kom Ik weder en zal u tot Mij nemen, opdat ook gij zijn moogt, waar Ik ben.” Johannes 14:3. “En Hij de Christus zende... Hem moest de hemel opnemen tot de tijden van de wederoprichting aller dingen.” Handelingen 3:20,21

Antwoord: Jezus komt naar deze aarde terug om Zijn volk te belonen zoals Hij heeft beloofd en om hen mee te nemen naar het mooie huis dat Hij voor hen heeft bereid. Hij zal alle vreugde en heerlijkheid van Eden herstellen die Adam en Eva verloren hadden door hun zonde. Zijn wederkomst zal een einde maken



aan al het kwaad.

6. Wat gebeurt er met de rechtvaardigen bij Jezus' wederkomst?

“Want de Here zelf zal op een teken... nederdalen van de hemel, en zij die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan; daarna zullen wij, levenden, die achterbleven, samen met hen op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden, de Here tegemoet in de lucht, en zó zullen wij altijd met de Here wezen.” 1 Tessalonicenzen 4:16,17. “... maar allen zullen wij veranderd worden, ... en de doden zullen onvergankelijk opgewekt worden. Want dit vergankelijke moet onvergankelijkheid aandoen...” 1 Korintiërs 15:51-53. “Want wij zijn burgers van een rijk in de hemelen, waaruit wij ook de Here Jezus Christus als verlosser verwachten, die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het aan zijn verheerlijkt lichaam gelijkvormig wordt...” Filippienzen 3:20,21.



Kleine baby's die gestorven zijn zullen aan hun ouders teruggegeven worden bij Jezus' wederkomst.

Antwoord: De rechtvaardige doden zullen opgewekt worden uit hun graf met een volmaakt, onsterfelijk lichaam zoals dat van Christus na Zijn opstanding. Zij zullen in de wolken opgenomen worden om hun Here te ontmoeten. Ook de rechtvaardige levenden krijgen een lichaam zoals dat van Jezus en zullen worden opgenomen om hun Here te ontmoeten in de lucht. En Jezus zal al deze rechtvaardigen meenemen naar de hemel. Merk op dat Jezus de aarde niet aanraakt bij Zijn wederkomst. De heiligen ontmoeten Hem in de lucht. Gods volk zal dus eventuele berichten, dat Jezus zich in Amsterdam, Londen of New York bevindt, negeren. Er zullen valse Christussen zijn die wonderen zullen doen op aarde (Matteüs 24:23-27), maar Jezus zal op de wolken blijven boven de aarde bij Zijn wederkomst.

7. Wat zal er met de onrechtvaardigen gebeuren bij Jezus' wederkomst?



De onrechtvaardigen zullen bij Jezus' wederkomst gedood worden.

“Hij zal de aarde slaan met de roede zijnsmonds en met de adem zijner lippen de goddeloze doden.” Jesaja 11:4. “...en zij die door de Here geveld zijn, zullen te dien dage liggen van het ene einde der aarde tot het andere...” Jeremia 25:33

Antwoord: De onrechtvaardigen zullen gedood worden bij Jezus' komst.



8. Welk effect zal de wederkomst hebben op de aarde zelf?

“...en er geschiedde een grote aardbeving, zo groot als er geen geweest is, sedert een mens op de aarde was: zó hevig was deze aardbeving, zó groot.” “En alle eilanden vluchtten weg en de bergen werden niet meer gevonden.” Openbaring 16:18,20. “Ik zag en zie, de gaarde was woestijn, en al zijn steden waren in puin gestort, voor de Here, voor zijn brandende toorn.” Jeremia 4:26. “Zie, de Here ontledigt en verwoest de aarde.” “De aarde wordt volkomen ontledigt...” Jesaja 24:1,3



De aardbevingen die vandaag de dag plaatsvinden zijn klein vergeleken met de enorme aardbeving bij Jezus' wederkomst.

Antwoord: De aarde zal getroffen worden door een grote aardbeving bij Jezus' wederkomst. Deze aardbeving zal zo verschrikkelijk zijn dat ze deze wereld achterlaat in een staat van totale verwoesting.

9. Geeft de Bijbel specifieke informatie betreffende de nabijheid van Jezus' wederkomst?

Antwoord: Jazeker! Jezus Zelf zei: “Zo moet ook gij, wanneer gij dit alles ziet, weten dat het nabij is, voor de deur.” De Here heeft richtingaanwijzers geplaatst langs de hele weg vanaf Zijn hemelvaart tot aan Zijn wederkomst. Ze staan hieronder vermeld. Bestudeert u ze nauwkeurig.



Miljoenen Christenen zijn gestorven tijdens de donkere Middeleeuwen. Velen zijn gestorven op de brandstapel.

A. De Verwoesting van Jeruzalem

Profetie: “Er zal hier geen steen op de andere gelaten worden, die niet zal worden weggebroken.” “... laten dan wie in Judea zijn vluchten naar de bergen.” Matteüs 24:2,16.

Vervulling: Jeruzalem werd verwoest in 70 na Chr. door de Romeinse legeroverste Titus.

B. Een Grote Vervolging of Verdrukking

Profetie: “Want er zal dan een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is van het begin der wereld tot nu toe en ook nooit meer wezen zal.” Matteüs 24:21.

Vervulling: Deze profetie verwijst naar de lange periode van verdrukking gedurende de Middeleeuwen die was aangezet door de afvallige kerk. Deze duurde meer dan 1000 jaar. Meer dan 50 miljoen Christenen werden om hun geloof gedood in deze verdrukking. Een schrijver zegt hierover: “De afvallige kerk heeft meer onschuldig bloed vergoten dan enige andere instelling die ooit heeft bestaan.” W.E.H. Lecky, History of the Rise and Influence of the Spirit of Rationalism in Europe, (herdrukt; New York: Braziller, 1955) Deel 2, blz. 40-45.

C. De Verduistering van de Zon

Profetie: “Terstond na de verdrukking dier dagen zal de zon verduisterd worden.” Matteüs 24:29

Vervulling: Deze profetie ging in vervulling op 19 mei 1780, een dag van bovennatuurlijke duisternis. Het was geen eclips. Timothy Dwight zegt: “19 Mei 1790 was een opmerkelijk duistere dag. In veel huizen werden kaarsen aangestoken, de vogels werden stil en verdwenen, de kippen gingen op stok... De algemene opinie was dat de dag van het oordeel aanstaande was.” Connecticut Historical Collections: John Warner Barber (2e uitgave; New Haven: Durrty & Peck en J.W. Barber, 1836) blz. 403.

D. De maan veranderde in bloed

Profetie: “De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, voordat de grote en geduchte dag des Heren komt.” Joël 2:31.



Vervulling: De maan werd zo rood als bloed in de nacht van de ‘donkere dag’, 19 mei 1780. Milo Bostick zegt in “Stone’s history of Massachussets”: “De volle maan leek als bloed.”

E. De sterren vallen van de hemel

Profetie: “En de sterren zullen van de hemel vallen.” Matteüs 24:29.

Vervulling: De grote sterrenregen vond plaats in de nacht van 13 november 1833. Het was zo helder dat men een krant op straat kon lezen. Een schrijver zegt: “Ongeveer vier uur lang stond de hemel letterlijk in brand.”* De mensen dachten dat het einde van de wereld gekomen was. Verdiept u zich er zelf verder in. Het is zeer fascinerend, en een teken van de wederkomst.

* Peter A. Millman, “The falling of the Stars”, the Telescope 7 (mei-juni 1940), blz 57.



De grote sterrenregen
vond plaats op
13 november 1833.

F. Jezus komt op de wolken

Profetie: “En dan zal het teken van de Zoon des mensen verschijnen aan de hemel en dan zullen alle stammen der aarde zich op de borst slaan en zij zullen de Zoon des mensen zien komen op de wolken des hemels, met grote macht en heerlijkheid.” Matteüs 24:30

Vervulling: Dit is de volgende grote gebeurtenis. Bent u er klaar voor?

10. Hoe kunnen we weten wanneer de laatste dagen van deze wereldgeschiedenis zijn aangebroken? Geeft de Bijbel een duidelijke omschrijving van de wereld en de mensen van de laatste generatie?

Antwoord: Ja, inderdaad. Kijk maar naar de volgende bijzondere tekenen van de laatste dagen. U zult verbaasd zijn. En dit zijn maar enkele van de vele tekenen die laten zien dat we in het einde van de wereldgeschiedenis leven.

A. Problemen tussen werkgevers en werknemers

“Zie, het loon, dat door u is ingehouden van de arbeiders, die uw landerijen hebben gemaaid, schreeuwt, en het geroep van hen, die uw oogst hebben binnengehaald, is doorgedrongen tot de oren van de Here Sebaot.”

“Oefent ook gij geduld, sterkt uw harten, want de komst des Heren is nabij.” Jakobus 5:4,8.

Problemen tussen werkgevers en werknemers zijn voorspeld voor de laatste dagen. Als u de krant leest ziet u de vervulling daarvan.



Strijd tussen werkgevers
en werknemers is een
teken van Jezus’
wederkomst.

B. Oorlogen en onlusten

“En wanneer gij hoort van oorlogen en onlusten, laat u niet beangstigen. Want die dingen moeten eerst geschieden...” Lucas 21:9.

Wereldwijd worden duizenden getroffen door oorlogen en vernielingen door burgerlijke onlusten. Alleen de spoedige wederkomst van Jezus zal een einde maken aan de pijn en de verwoesting die de oorlogen aanrichten.



C. Onrust, angst en ontreding

“En er zal op de aarde radeloze angst zijn onder de volken vanwege het bulderen van de zee en branding, terwijl de mensen bezwijmen van vrees en angst voor de dingen, die over de wereld komen.” Lucas 21:25,26.

Dit lijkt wel een bericht uit de krant van vandaag – een exact beeld van onze huidige wereld. Dit geeft aan dat wij de mensen zijn van de laatste dagen van deze wereldgeschiedenis. De gespannen situatie van tegenwoordig zou ons niet moeten verbazen. Christus heeft het ons voorzegd. Het zou ons moeten overtuigen dat Zijn komst nabij is.



Angst en zorg voor de toekomst zijn een teken van Jezus' wederkomst.

D. Toename van kennis

“... tot de eindtijd..., en de kennis zal vermeerdereen.” Daniël 2:4

Ons 'Informatie Tijdperk' maakt dit overduidelijk. Zelfs de grootste scepticus moet toegeven dat dit teken in vervulling is gegaan. Kennis explodeert op allerlei terreinen. Er wordt gezegd dat 80% van alle kennis van deze wereld is ontstaan in de laatste decennia en dat 90% van alle wetenschappers die ooit hebben geleefd, in deze tijd leven.

E. Spotters en religieuze sceptici die zich afkeren van bijbelse waarheden.

“Dit vooral moet gij weten, dat er in de laatste dagen spotters met spotternij zullen komen...”

2 Petrus 3:3. “Want er komt een tijd, dat de mensen de gezonde leer niet meer zullen verdragen, ... dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtfels keren.” 2 Timotëus 4:3,4.

Het is niet moeilijk om hedentendage spotters te vinden in vervulling van deze profetie. Zelfs religieuze leiders ontkennen de duidelijke bijbelse waarheden over de schepping, de zondvloed, de goddelijkheid van Christus, de wederkomst en vele andere belangrijke waarheden. In veel religieuze kringen wordt de Bijbel vervangen door psychiatrie en tradities van pseudo-intellectuelen. Op school wordt onze jeugd geleerd om te spotten met het Bijbelse verslag. Evolutietheorie en andere door mensen gemaakte valse leerstellingen komen in de plaats van de duidelijke, eenvoudige feiten van Gods Woord. Een recent onderzoek heeft uitgewezen dat slechts 2% van de Amerikaanse predikanten in opleiding gelooft in de letterlijke wederkomst van Christus.

F. Moreel verval – vermindering van spiritualiteit

“Weet wel dat in de laatste dagen zware tijden zullen komen: want de mensen zullen zelfzuchtig zijn, geldgierig, pochers, vermetel, kwaadsprekers... afkerig van het goede... die met een schijn van godsvrucht de kracht daarvan verloochend hebben.”

2 Timotëus 3:1-5.

De wereld bevindt zich middenin een verschrikkelijke crisis. Mensen van allerlei rangen en standen beamen dit. Zelfmoord wordt steeds vaker als enige uitweg gezien om de problemen te ontvluchten. Het aantal echtscheidingen is explosief gestegen: bijna 1 op de 2 huwelijken mislukt. De huidige immorele generatie – met haar obsessie voor sex en



Een epidemie van pornografie, misdaad, drugs en moreel verval dreigt ons te overstelpen.

onzedelijkheid, met een stijgend aantal kerkleden maar een vermindering van ware spiritualiteit – is een duidelijke vervulling van Gods woord. Zie maar hoeveel van de zonden die in 2 Timotëus 1-5 staan, terug te vinden zijn in de hedendaagse kranten. Alleen de wederkomst van de Here zal een einde kunnen maken aan het kwaad dat de aarde momenteel teistert.



G. Zucht naar plezier

“... in de laatste dagen... mensen zullen zelfzuchtig zijn... met meer liefde voor genot dan voor God.”

2 Timotëus 3:1-4

De wereld is gek van verlangen naar plezier. Slechts een klein percentage van de burgers in onze grote steden woont regelmatig een kerkdienst bij, maar pretparken zijn vaak overvol met mensen. Jaarlijks worden er miljoenen gependeed aan plezier en in verhouding ontzettend weinig voor God. Op zoek naar plezier verspillen velen vaak miljarden uren voor de televisie als een directe vervulling van 2 Timotëus 3:4.



“In de laatste dagen zullen mensen meer liefde hebben voor genot dan voor God.”

2 Timoteüs 3:1-4.

H. Toenemende wetteloosheid, bloedige misdaden, geweld

“En omdat de wetsverachting toeneemt,...” Mattëus 24:12. “Maar slechte mensen en bedriegers zullen van kwaad tot erger komen.” 2 Timotëus 3:13. “Het land is vol bloedschuld en de stad vol geweld.” Ezra 7:23

Het is maar al te duidelijk dat dit teken is vervuld. Misdaad en wetteloosheid stijgen in toenemende mate. De meeste mensen in de steden doen hun deur niet meer open als het eenmaal donker is geworden. De wijste politici van onze tijd maken zich zorgen over de overleving van onze beschaving, omdat we het geweld blijkbaar niet meer onder controle hebben.

I. Vernietigende aardbevingen, stormen en hongersnoden

“En er zullen grote aardbevingen, en nu hier, dan daar pestziekten en hongersnoden zijn...”

Lucas 21:11

Aardbevingen, tornado's, waterrampen enz. zijn enorm in aantal en hevigheid toegenomen. Eén derde van de wereldbevolking lijdt honger en duizenden sterven dagelijks de hongerdood. Dit alles wijst erop dat we in de eindtijd leven.

J. Een bijzondere boodschap aan de wereld in de laatste dagen

“En dit evangelie van het Koninkrijk zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken, en dan zal het einde gekomen zijn.” Matteüs 24:14.

De grote, plechtige, laatste, waarschuwingsboodschap wordt nu in meer dan 900 talen en dialecten gebracht. Ongeveer 95% van de wereldbevolking kan deze boodschap ontvangen. Vóór Jezus wederkomst zal iedereen in de wereld gehoord hebben van Zijn spoedige terugkeer. Mensen zullen alleen verloren gaan als ze deze waarschuwingsboodschap verwerpen.



Vertrouwen op mediums en spiritisten is een bewijs dat we in de laatste dagen leven.

K. Vertrouwen in mediums en spiritisten

“In latere tijden zullen sommigen afvallen van het geloof, doordat zij dwaalgeesten en leringen van boze geesten volgen.” 1 Timotëus 4:1

“...want het zijn geesten van duivelen...” Openbaring 16:14

Tegenwoordig zoeken veel mensen, onder wie een groot aantal politici, raad bij mediums en spiritisten. Spiritisme is ook de kerk binnengeslopen, onder meer door de valse leer over de onsterfelijkheid van de ziel. De Bijbel leert dat de doden dood zijn (zie les 10).

11. Hoe dicht zijn wij bij de wederkomst van Jezus?



“Leert dan van de vijgenboom deze les: wanneer zijn hout reeds week wordt en de bladeren doet uitspruiten, weet gij daaraan, dat de zomer nabij is. Zo moet ook gij, wanneer gij dit alles ziet, weten dat het nabij is, voor de deur.” Mattëus 24:32-34.

Antwoord: De Bijbel is heel duidelijk op dit punt. De tekenen zijn bijna allemaal vervuld. Het exacte tijdstip van Jezus’ wederkomst is niet bekend (Mattëus 24:36), maar we kunnen er bijna zeker van zijn dat wij in ons leven Jezus zullen zien komen. God heeft ons beloofd dat Hij snel en volledig zal handelen (Romeinen 9:28). Christus komt heel spoedig terug om Zijn volk op te halen. Bent u daarop voorbereid?



We leven in de laatste uren van deze wereld.

12. Satan vertelt veel leugens over de wederkomst van Christus en zal, met allerlei misleidende tekenen en wonderen, velen misleiden. Hoe kan ik er zeker van zijn dat ik niet misleid word?

“... want het zijn geesten van duivelen, die tekenen doen...” Openbaring 16:14. “... en zij zullen grote tekenen en wonderen doen, zodat zij, ware het mogelijk, ook de uitverkorenen zouden verleiden.” Mattëus 24:24. “Tot de wet en tot de getuigenis! Voor wie niet spreekt naar dit woord, is er geen dageraad.” Jesaja 8:20.



What appears to be Jesus in a seance chamber is one of Satan's impersonating demons.

Antwoord: Satan heeft veel valse leerstellingen verkondigd over de wederkomst van Christus en hij heeft miljoenen misleid door ze te laten geloven dat Hij reeds is teruggekomen of dat Hij zal komen op een of andere niet-bijbelse manier. Maar Christus heeft ons gewaarschuwd voor Satans strategie zeggende: “Zie toe dat niemand u verleide.” Matteüs 24:4. Hij laat zien welke plannen Satan heeft, zodat we gewaarschuwd zijn. En Hij herinnert ons eraan: “Zie, Ik heb het u voorzegd.” Matteüs 24:25. Jezus heeft heel specifiek gezegd dat Hij niet zal verschijnen in de woestijn noch in de binnenkamer (séances). Mattëus 24:26. Wij hoeven niet misleid te worden als wij maar bestuderen wat Gods Woord ons over de wederkomst zegt. De ultieme test is altijd wat de Bijbel er over zegt. Mensen die de inhoud van de Bijbel kennen, zullen niet op een dwaalspoor worden gebracht door Satan. Alle anderen zullen worden misleid.

13. Hoe kan ik er zeker van zijn dat ik klaar ben voor Jezus’ wederkomst?

“En wie tot Mij komt, zal Ik geenszins uitwerpen.” Johannes 6:37. “Doch allen, die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te worden...” Johannes 1:12. “Ik zal mijn wetten in hun verstand leggen, en Ik zal die in hun harten schrijven...” Hebrëen 8:10. “Maar Gode zij dank, die ons de overwinning geeft door onze Here Jezus Christus.” 1 Korintiërs 15:57.

Antwoord: Jezus zegt: “Zie Ik sta aan de deur (van ons hart) en Ik klop. Indien iemand naar Mijn stem hoort en de deur opent dan zal Ik bij hem binnenkomen.” Openbaring 3:20. Door de Heilige Geest en mijn geweten klopt Jezus en vraagt of Hij binnengelaten mag worden in mijn hart zodat Hij mijn leven kan veranderen. Als ik mijn leven zonder voorbehoud aan



We moeten niet zo druk zijn dat we geen tijd voor Jezus hebben.



Hem overgeef zal Hij al mijn vroegere zonden uitwissen (Romeinen 3:25) en mij de kracht geven een godvruchtig leven te leiden (Johannes 1:12). Hij bekleedt mij met Zijn eigen rechtvaardige karakter zodat ik zonder angst voor een heilig God kan staan. Dit is een vrije gave. Dan is het een plezier om Zijn wil te doen. Het is zó eenvoudig dat velen er toch aan twijfelen. Maar het is waar. Mijn deel is dat ik mijn leven aan Hem overgeef en Hem te laten leven in mij. Hij zal dan het machtige wonder in mij verrichten dat mijn leven verandert en me voorbereidt voor Zijn wederkomst. Dit is een gratis geschenk. Ik hoef het alleen maar te aanvaarden.

14. Voor welk groot gevaar geeft Christus ons een ernstige waarschuwing?

“Daarom, weest ook gij bereid, want op een uur, dat gij het niet verwacht, komt de Zoon des mensen.” Matteüs 24:44. “Ziet toe op uzelf, dat uw hart nimmer bezwaard worde door roes en dronkenschap en zorgen voor levensonderhoud, en die dag niet plotseling over u kome, als een strik.” Lucas 21:34. “Want zoals het was in de dagen van Noach, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn.” Matteüs 24:37.



Antwoord: Het is heel gevaarlijk dat we zo druk zijn met de zorgen van dit leven of met allerlei kwade dingen, dat de komst van de Here ons overvalt zoals het geval was met de Zondvloed in Noachs tijd. Dan zullen we verrast zijn, onvoorbereid en verloren. Dat zal de ervaring van miljoenen mensen zijn. Hoe staat het met u? Jezus komt spoedig, heel spoedig terug. Bent u er klaar voor? Al het andere is niet van belang.

15. Ik bereid me voor op de wederkomst van Jezus.



Antwoord:

Ja

Nee



Belangrijke Vragen Beantwoord

1. Moet de grote verdrukking nog komen? Matteüs 24:21

Het is waar dat er een grote benauwdheid over de aarde zal komen vlak voordat Jezus Zijn volk verlost. Daniël beschrijft het als een tijd van benauwdheid zoals er nog nooit geweest is (Daniël 12:1). Maar in de context van Matteüs 24:21 verwijst “de grote verdrukking” naar de vreselijke vervolging van Gods volk in de Middeleeuwen. In die tijd werden miljoenen mensen om het leven gebracht vanwege hun geloof.

2. Aangezien de Here komt ‘als een dief in de nacht’, hoe kunnen we er dan iets over weten? 1 Thessalonicenzen 5:4

Het antwoord vinden we in 1 Thessalonicenzen 5:2-4: “...immers, gij weet zelf zeer goed, dat de dag des Heren zó komt, als een dief in de nacht. Terwijl zij zeggen: het is (alles) vrede en rust, overkomt hun, als de weëen een zwangere vrouw, een plotseling verderf, en zij zullen geenszins ontkomen. Maar gij, broeders, zijt niet in de duisternis, zodat die dag u als een dief overvallen zou.” Merk op dat de dag des Heren komt als een dief voor degenen die onvoorbereid zijn, maar niet voor degenen die “broeders” genoemd worden.

3. Wanneer zal Christus Zijn koninkrijk op deze aarde vestigen? Openbaring 21:2.

Na de 1000-jarige periode van Openbaring 20. De 1000-jarige periode begint met de wederkomst, wanneer Jezus de rechtvaardigen van deze aarde meeneemt naar de hemel om daar met Hem te leven en te regeren 1000 jaar lang (Openbaring 20:4). Na de 1000 jaren daalt de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neer uit de hemel met al de heiligen (Zacharias 14:1,4,5). De onrechtvaardige doden van alle eeuwen worden tot leven gewekt (Openbaring 20:5). Ze omringen de heilige stad om haar in te nemen, maar vuur komt neer uit de hemel en verteert hen. Dit vuur reinigt de aarde en verbrandt alle sporen van zonde en zondaars (2 Petrus 3:10). Uiteindelijk dooft het vuur (Jesaja 47:14), en blijft er enkel as over (Maleachi 4:3). Dan scheidt God een nieuwe aarde (2 Petrus 3:13; Jesaja 65:17; Openbaring 21:1) en geeft haar aan de rechtvaardigen, en “Hij zal bij hen wonen...” “...en God Zelf zal bij hen zijn” (Openbaring.21:3). Volmaakte, heilige, gelukkige wezens, hersteld naar het volmaakte beeld van God zullen uiteindelijk kunnen wonen in een zondeloze, vlekkeloze wereld. Dit was het oorspronkelijke plan van God.

4. Waarom zijn er zo weinig preken of is er zo weinig onderricht over de wederkomst? Titus 2:13

Hier is de duivel verantwoordelijk voor. Hij begrijpt heel goed dat de wederkomst de “gezegende hoop” is van iedere Christen (Titus 2:13). Hij weet ook heel goed dat het leven van mensen zal veranderen als zij dit begrijpen. Hij weet dat ze dan een persoonlijk, toegewijd en actief aandeel hebben in de verspreiding van het goede nieuws om zo de komst van de Here te verhaasten. Dit maakt hem woedend, dus beïnvloed hij degenen “die met een schijn van godsvrucht de kracht daarvan verloochend hebben” (2 Timotëus 3:5), zodat ze gaan spotten, zeggende “Waar blijft de belofte van Zijn komst? Want sedert de vaders ontslapen zijn, blijft alles zó, als het van het begin der schepping af geweest is.” (2 Petrus 3:3,4). Zij die de wederkomst negeren, ontkennen of licht opvatten (als letterlijke spoedig komende gebeurtenis) vervullen deze profetie van de Bijbel en bewijzen de duivel een zeer grote dienst.



5. Maar sprak Jezus niet over de "geheime opname" toen Hij in Lucas 17:36 zei: "De een zal aangenomen, de ander achtergelaten worden."?

Neen, er is niet de geringste aanduiding dat de gebeurtenis in het geheim geschied. Jezus beschreef de zondvloed en de vernietiging van Sodom (Lucas 17:26-37). Hij vertelde hoe God Noach en Lot heeft gered en de goddelozen vernietigd. Hij vertelde nog eens specifiek hoe de vloed en het vuur "hen allen verdelgde" (Lucas 17:27,29). Het is duidelijk dat in beide gevallen een aantal mensen werd gered en de rest werd vernietigd. Hij voegde eraan toe: "Op dezelfde wijze zal het gaan op de dag, waarop de Zoon des mensen geopenbaard wordt." (vers 30). Om dit te illustreren zegt Jezus verder, "Twee zullen op het land zijn, de een zal aangenomen, de ander achtergelaten worden." (vers 36). Daar is niets geheimzinnigs aan. "Elk oog zal hem zien." (Openbaring 1:7). Bij Zijn wederkomst neemt Christus openlijk, voor ieder zichtbaar, de rechtvaardigen mee op de wolken (1 Thessalonicenzen 4:16,17) en de goddelozen worden gedood (Jesaja 11:4, 2 Tessalonicenzen 2:8). Daarom spreekt ook Lukas 17:37 over de lichamen en de gieren die zich daar verzamelen. Zie ook Openbaring 19:17, 18. De goddelozen worden bij de wederkomst gedood.

SAMENVATTING

Wij raden u aan eerst de Studiegids te lezen voordat u deze Samenvatting invult. Alle antwoorden op onderstaande vragen kunt u vinden in de Studiegids. Kruist u de juiste antwoorden aan. **De aantallen tussen haakjes geven het aantal juiste antwoorden weer.**

1. Bij Zijn wederkomst zal Christus (1)

- In stilte komen en bepaalde steden bezoeken.
- In de woestijn verschijnen.
- Op de wolken blijven en de rechtvaardigen roepen Hem te ontmoeten in de lucht.

2. Als Jezus terugkeert (1)

- Zullen alleen de rechtvaardigen hem zien.
- Zal elk oog Hem zien.
- Zullen mensen het niet weten totdat het op televisie bekend wordt gemaakt.

3. Wat zal er gebeuren met de rechtvaardigen bij Zijn wederkomst? (2)

- De rechtvaardige doden zullen opstaan, onsterfelijkheid ontvangen, opgenomen worden in de wolken en zo naar de hemel gaan.
- De rechtvaardige levenden zullen onsterfelijkheid ontvangen, opgenomen worden in de wolken en zo naar de hemel gaan.
- De rechtvaardigen blijven hier om de goddelozen te bekeren.
- De rechtvaardigen zullen in het geheim weggenomen worden.

4. Op basis van bijbelse tekenen zal de wederkomst (1)

- Heel, heel spoedig plaatsvinden!
- Over enkele honderden jaren plaatsvinden.
- Halverwege de 21^{ste} eeuw plaatsvinden.



5. De goddelozen die nog leven als Jezus terugkeert zullen (1)

- In de hel geworpen worden en eeuwig branden.
- Gedood worden.
- Gespaard worden en een nieuwe kans krijgen.

6. Welke uitspraken over de wederkomst zijn juist? (4)

- Hij zal in het geheim komen.
- De wederkomst is een ervaring van bekering.
- Hij zal op de wolken komen.
- Christus komt voor ons op het moment dat we sterven.
- De goddelozen zullen Hem niet zien.
- Alle engelen zullen met Hem meekomen.
- Hij zal de aarde niet aanraken.
- Het is mogelijk de dag en het uur van Zijn wederkomst te weten.
- Miljoenen mensen zullen verrast worden en verloren gaan.

7. Bij Christus' wederkomst (1)

- Zal de hele wereld klaar zijn en wachten.
- Zal er een verwoestende, wereldwijde aardbeving zijn.
- Zullen de goddelozen zich bekeren.

8. Kruis de juiste tekenen der laatste dagen van deze aarde aan: (7)

- De wereld zal beter en beter worden.
- Strijd tussen werkgevers en werknemers.
- Minder aardbevingen, stormen, etc.
- Afkeren van bijbelse waarheden.
- Minder echtscheidingen.
- Zucht naar plezier.
- Moreel verval.
- Grote daling in criminaliteit.
- Grote hongersnoden.
- Vermeerdering van kennis.
- Onrust en ontreddeing.

9. Welke tekenen aan de hemel zijn tekenen van Zijn wederkomst? (2)

- De komeet van Haley.
- De donkere dag van 1780.
- De sterrenregen van november 1833.
- De maan valt op de aarde.

10. Hoe weten we dat Jezus spoedig wederkeert? (1)

- De Bijbel geeft tekenen en nauwkeurige beschrijvingen van de laatste dagen.
- Omdat zoveel mensen geloven dat Jezus spoedig komt.
- Sommige waarzeggers het voorspellen.



11. Miljoenen mensen zullen misleid worden ten aanzien van de tijd en de wijze waarop Jezus terugkomt, omdat (1)

- God niet wil dat iedereen gered wordt.
- Ze niet voldoende giften geven.
- Ze hun Bijbel niet bestuderen om de waarheid te ontdekken.

12 Ik kan klaar zijn voor Jezus' wederkomst als (1)

- Jezus in mij leeft.
- Ik dagelijks de krant lees.
- Ik doe wat mijn predikant me voorstelt.