



Augustus: Christus Weerspiegelen door uit te gaan

1 augustus | Lof van Christus voor de Barmhartigen

"Zalig zijn de barmhartigen; want hun zal barmhartigheid geschieden" Mattheüs 5: 7

De Heere Jezus zegt: *"Zalig zijn de barmhartigen, want hun zal barmhartigheid geschieden."* Er is nooit een tijd geweest, waarin zoveel behoefte aan het betonen van barmhartigheid was, als nu. De armen zijn overal om ons heen, de noodlijdenden, de gedupeerden, de treurenden, en degenen die verloren dreigen te gaan.

Zij die rijkdom verwierven, verkregen die door de talenten te gebruiken die God hen gegeven had. Maar dit talent om bezit te verwerven is hun gegeven, opdat zij degenen die in armoede leven verlichting zouden geven. Deze gaven zijn aan mensen geschonken door Hem die Zijn zon doet schijnen en Zijn regen doet vallen op rechtvaardigen en onrechtvaardigen, zodat de aarde vruchtbaar is en de mensen overvloedige voorraden hebben om in al hun noden te voorzien. De velden zijn door God gezegend, en Hij heeft van Zijn goedheid ook voor de armen toebereid.

In de voorzienigheid van God is de loop van de gebeurtenissen zó geregeld, dat de armen altijd bij ons zijn. Zo wordt het hart van de mensen constant geoefend in liefde en barmhartigheid. De mens dient zich te oefenen in de tederheid en het medelijden van Christus. Hij mag zich niet afzijdig houden van de treurenden, de aangevochtenen, de behoeftigen en de verdrukten. – Signs of the Times, 13 juni 1892.

Er zijn velen die over God klagen, omdat de wereld zo vol lijden en nood is, maar het is nooit Gods bedoeling geweest, dat deze ellende zou bestaan. Het was nooit Zijn bedoeling dat de ene mens overvloed aan luxe in dit leven zou hebben, terwijl de kinderen van de andere roepen om brood. De Heere is een vrijgevig God. – Testimonies, vol. 6, p. 273.

Wanneer mensen hun plicht zouden doen als trouwe rentmeesters van de goederen van hun Heere, dan zou niemand om brood roepen, niemand gebrek lijden, dan zou niemand naakt en behoeftig zijn. De ontrouw van mensen zorgt voor het lijden waarin de mensheid is gedompeld. Als zij die God tot rentmeesters heeft aangesteld de goederen van hun Heere zouden gebruiken voor het doel waarvoor Hij ze gegeven heeft, dan zou al dit lijden niet bestaan. De Heere stelt mensen op de proef door hen een overvloed aan goederen te geven, net zoals Hij de rijke man uit de gelijkenis op de proef stelde. Als we ontrouw blijken ten aanzien van de onrechtvaardige mammon, wie zal ons dan de ware rijkdom toevertrouwen? Die mensen die de proef op aarde hebben doorstaan, die betrouwbaar zijn gebleken, die de woorden van de Heere om barmhartig te zijn hebben gehoorzaamd, door hun middelen te gebruiken voor de bevordering van Zijn Koninkrijk: zij zullen van de lippen van de Meester horen: *"Wel, gij goede en getrouwe dienstknecht, over weinig zijt gij getrouw geweest, over veel zal ik u zetten."* (Mattheüs 25: 21) – Review & Herald, 26 juni 1894.



Augustus: Christus Weerspiegelen door uit te gaan

2 augustus | Jezus Was Een Vriend Voor Ieder Mens

"Zie, Ik kom om Uw wil te doen, o God." Hebreëen 10: 9

De waardigheid van Christus als Goddelijke Leraar was van een hogere orde dan de waardigheid van priesters en heersers. Zij was vrij van alle wereldse praal, want zij was Goddelijk. Hij zag af van alle werelds vertoon. En Hij liet zien dat Hij de standen in de maatschappij, die op rijkdom en rang zijn gebaseerd, zonder waarde achtte. Hij ... daalde af van Zijn oppergezag, om de mensen de macht te geven om kinderen van God te worden, en een aardse positie was voor Hem van nul en generlei waarde. Hij zou tienduizend engelen met Zich hebben kunnen meenemen, om Hem te helpen in Zijn verlossingswerk van dit geslacht.

Christus ging de huizen van de rijken voorbij, voorbij de vorstenhoven, voorbij de befaamde leerscholen, en nam Zijn intrek in het onbekende en verachte Nazareth. Zijn leven was van het begin tot het einde bescheiden en nederig. Armoede werd geheiligd door Zijn leven in armoede. Hij wilde zich geen waardigheid aanmeten die mensen, hoe nederig ook, zou verhinderen tot Hem te komen en naar Zijn onderwijs te luisteren. ...

Geen enkele leraar legde zo'n uitzonderlijke eer op de mens als onze Heere Jezus Christus. Hij stond bekend als de Vriend van tollenaars en zondaars. Hij ging om met alle standen, en zaaide de Waarheid in de wereld. Hij verkondigde op het plein en in de synagoge Zijn boodschap. Hij verlichtte alle lijden, zowel lichamelijk als geestelijk. Hij zaaide het zaad van de Waarheid aan alle wateren. Zijn enige wens was, dat iedereen lichamelijk en geestelijk zuiver zou zijn. Hij was de Vriend van alle mensen. Had Hij niet op zich genomen om leven en licht te brengen aan ieder die Hem ontvangen wilde? Had Hij niet op Zich genomen, hen de macht te geven om kinderen van God te worden? Hij gaf Zichzelf geheel en al aan Zijn taak: het redden van zielen. ...

"Welke het land doorgaan is, goeddoende" (Handelingen 10: 38) Zo was elke dag voor Hem het uitgieten van Zijn leven. Zo'n leven kon maar op één manier in stand blijven. Jezus leefde in afhankelijkheid van God en Hij had gemeenschap met Hem. Mensen zoeken af en toe herstel in de schuilplaats van de Allerhoogste, in de schaduw van de Almachtige.

Zij verblijven daar een tijd, en de gevolgen zijn te zien in edele daden. Dan hapert hun geloof, de gemeenschap wordt onderbroken, en hun levenswerk lijdt schade. Maar het leven van Jezus was een leven van constant vertrouwen, in stand gehouden door voortdurende gemeenschap. En Zijn dienst aan hemel en aarde was zonder fouten en gebreken. Als mens zond Hij Zijn smeekbeden tot de troon van God, totdat Zijn mens-zijn een hemelse lading kreeg die het menselijke met het Goddelijke verbond. Hij ontving leven van God en gaf leven aan mensen. – Signs of the Times, 7 juni 1905.



Augustus: Christus Weerspiegelen door uit te gaan

3 augustus | Wie Is Mijn Naaste?

"Wie dan van deze drie dunkt u de naaste geweest te zijn desgenen, die onder de moordenaars gevallen was? En hij zeide: Die barmhartigheid aan hem gedaan heeft. Zo zeide dan Jezus tot hem: Ga heen en doe gij desgelijks." Lucas 10: 36, 37

Ieder mens die ons medeleven en onze vriendendienst nodig heeft, is onze naaste. De lijdenden en wanhopigen uit alle standen zijn onze naasten. En wanneer hun noden ons bekend worden, is het onze plicht die zo veel mogelijk te verlichten. – Testimonies, deel 4, blz. 226, 227.

Hij die God liefheeft, zal niet alleen zijn naaste liefhebben, maar zal de schepselen die God heeft gemaakt met tedere ontferming bezien. Als de Geest van God in de mens is, dan brengt die hem ertoe eerder leed te verzachten dan te veroorzaken. Nadat de Heere de onverschilligheid en onachtzaamheid van de priester en de Leviet tegenover hun medemens had blootgelegd, introduceerde Hij de barmhartige Samaritaan. Deze reisde langs de weg, en toen hij die lijdende man zag, kreeg hij medelijden met hem; want hij was een dader van de wet. Dit was werkelijk voorgevallen, en men wist, dat het precies zo gegaan was als Hij vertelde. Christus ... vroeg wie van de reizigers de naaste was geweest van degene die in de handen van de rovers was gevallen. ... De Samaritaan, die behoorde tot een veracht volk, zorgde voor zijn lijdende broeder, en ging niet aan de overzijde voorbij. Hij behandelde zijn naaste, zoals hij zelf behandeld wilde worden, wanneer hij in een dergelijke toestand zou geraken.

Door deze gelijkenis staat de plicht van de mens tot zijn medemens voorgoed vast. Wij moeten zorg dragen voor elk geval van lijden, en onszelf zien als Gods instrument om de behoeftigen verlichting te geven tot het aller uiterste van onze mogelijkheden. Wij moeten Gods medearbeiders zijn. Sommigen laten zien zeer gehecht te zijn aan hun familie, aan hun vrienden en hun gunstelingen. En toch schieten zij tekort, wanneer het erom gaat vriendelijk en voorkomend te zijn jegens hen die teder medeleven nodig hebben, die vriendelijkheid en liefde nodig hebben. Laten wij met een oprecht hart onderzoeken: wie is onze naaste? Onze naasten zijn niet alleen onze verwanten en speciale vrienden. Het zijn niet eenvoudig degenen die tot onze gemeente behoren, of degenen die net zo denken als wij. Het hele menselijk geslacht is onze naaste. Wij moeten alle mensen goed doen, en in het bijzonder onze geloofsgenoten. (zie Galaten 6: 10) Wij moeten de wereld tonen, wat het betekent, Gods wet uit te voeren. – Review & Herald, 1 januari 1895.

Ga één voor één uw naasten langs, en wordt met hen vertrouwd, totdat hun hart warm wordt van uw onzelfzuchtige belangstelling en liefde. Leef met hen mee, bid voor hen, zie uit naar mogelijkheden om hen goed te doen. En wanneer dat kan, breng dan een paar mensen bijeen en open het Woord van God voor hun verduisterde verstand. Blijf waken, als iemand die rekenschap moet afleggen voor de zielen van mensen. En gebruik de voorrechten die God u geeft zo goed mogelijk om samen met Hem in Zijn morele wijngaard te werken. – Review & Herald, 13 maart 1888.



Augustus: Christus Weerspiegelen door uit te gaan

4 augustus | Volg de Ware Medisch Zendeling

"Toen zei Jezus tot Zijn discipelen: Zo iemand achter Mij wil komen, die verloochene zichzelf, en neme zijn kruis op en volge Mij." Mattheüs 16: 24

Zij die werken zoals Christus werkte, de grote Medisch Zendeling, moeten geestelijk ingesteld zijn. Want niet iedereen die medisch zendingswerk doet, verhoogt God en Zijn Waarheid. Niet iedereen stelt zich onder de leiding van de Heilige Geest. ...

Ik bid, dat ik de wijsheid en de kracht van God ontvang om u uit te leggen, wat medisch zendingswerk volgens het Evangelie is. Het is een grote en belangrijke tak van het werk van onze geloofsgemeenschap. Maar velen hebben het zicht verloren op de zuivere en edele beginselen, die ten grondslag liggen aan medisch zendingswerk wat die naam verdient.

...

Welke taal zou zo krachtig Gods liefde voor het menselijk gezin kunnen uitdrukken als die, welke tot uitdrukking kwam door de gave van Zijn eniggeboren Zoon voor onze verlossing? De Onschuldige droeg de kastijding van de schuldigen. *"Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe."* (Johannes 3: 16)

Bestudeer de definitie die Christus gaf van een ware zending: *"Zo iemand achter Mij wil komen, die verloochene zichzelf, en neme zijn kruis op en volge Mij."* Het volgen van Christus, waarover gesproken wordt in deze woorden, is geen schijn. ... Jezus verwacht van Zijn discipelen, dat zij dicht in Zijn voetstappen volgen, verdragen wat Hij heeft verdragen, lijden wat Hij heeft geleden, overwinnen zoals Hij heeft overwonnen. Hij wacht er met spanning op, dat zij die belijden Hem te volgen de geest van zelfopoffering tonen.

Zij die Christus als hun persoonlijke Heiland aannemen, en er voor kiezen om deel te hebben aan Zijn lijden, om Zijn leven van zelfverloochening te leven, om omwille van Hem smaad te dragen - die begrijpen wat het betekent om een ware medisch zending te zijn.

Wanneer al onze medisch zendingen het nieuwe leven in Christus leven, als ze Zijn Woord tot gids nemen, zullen zij een veel helderder inzicht hebben in wat echt medisch zendingswerk inhoudt. Het werk zal een diepere betekenis voor hen hebben, wanneer zij de wet gehoorzamen, die met Gods vinger op stenen tafels is gegrift, inclusief het sabbatsgebod. Deze gaat over hetgeen Christus Zelf via Mozes tot de kinderen van Israël gesproken heeft.

....

Ik heb opdracht ontvangen, te zeggen: Volg uw Leider. Hij is de Weg, de Waarheid en het Leven. Hij is uw Voorbeeld. Op alle medisch zendingen rust de verantwoordelijkheid, het leven van Christus in het oog te houden, een leven van onzelfzuchtige dienst. Zij moeten hun oog gevestigd houden op Jezus. – Pacific Union Recorder, 17 december 1903.



Augustus: Christus Weerspiegelen door uit te gaan

5 augustus | De Wereld Heeft Christus' Openbaring Nodig

"Opdat gij moogt onberispelijk en oprecht zijn, kinderen Gods zijnde, onstraffelijk in het midden van een krom en verdraaid geslacht, onder welke gij schijnt als lichten in de wereld"
Filippenzen 2: 15

We leven te midden van een "misdaadepidemie", waarover bedachtzame, God vrezende mensen overal verbluft staan. De verdorvenheid die heerst, is met geen menselijke pen te beschrijven. Elke dag brengt nieuwe uitingen van politieke strijd, omkoperij en bedrog. Elke dag zijn er hartverscheurende verslagen van geweld en wetteloosheid, van onverschilligheid over menselijk lijden, van brute en demonische vernietiging van menselijk leven. Elke dag zijn we getuige van een toename van krankzinnigheid, moord en zelfmoord. Wie kan betwijfelen, dat er onder mensen satanische machten met versterkte energie aan het werk zijn om ons verstand te misleiden en te verdraaien, en ons lichaam te verontreinigen en te vernietigen?

En terwijl de wereld van dit kwaad vervuld is, wordt het Evangelie maar al te vaak op zo'n onverschillige wijze gebracht, dat het maar weinig indruk nalaat op het geweten of het leven van mensen. Overal schreeuwen harten om iets wat zij niet bezitten. Zij verlangen naar een macht die hen de overhand geeft over de zonde, een macht die hen van de banden van het kwaad verlost, een macht die hen gezondheid, leven en vrede geeft. Velen die eens de kracht van het Woord van God gekend hebben, zijn op plaatsen geweest waar men God niet kent, en zij verlangen naar Goddelijke aanwezigheid.

De wereld heeft vandaag hetzelfde nodig als negentienhonderd jaar geleden - Christus' openbaring. Een groot hervormingswerk is nodig, en alleen door de genade van Christus kan het herstelwerk op lichamelijk, verstandelijk en geestelijk gebied volbracht worden. – De Weg tot Gezondheid, blz. 110, 111.

Iedereen die deel krijgt aan Zijn genade, krijgt van de Heere een taak aangewezen ten behoeve van anderen. Wij moeten persoonlijk op onze post staan, en zeggen: *"Zie, hier ben ik, zend mij heen."* (Jesaja 6: 8). De dienaar van het Woord, de zendingsverpleegkundige, de Christelijke dokter, de individuele Christen - of hij nu koopman is of boer, ambtenaar of monteur - op hen allen rust de verantwoordelijkheid. Het is ons werk om mensen het Evangelie van hun behoud bekend te maken. Alles wat we ondernemen moet een middel tot dit doel zijn.

Laat iedereen zijn lichamelijke en verstandelijke krachten tot het uiterste ontwikkelen, zodat zij voor God kunnen werken, overal waar Zijn voorzienigheid hen roept. Dezelfde genade die van Christus op Paulus en Apollos kwam, zodat zij zich door hun geestelijke kwaliteiten onderscheidden, wordt vandaag verleend aan toegewijde Christelijke zendingen. God verlangt dat Zijn kinderen begrip en kennis hebben, zodat Zijn heerlijkheid met onmiskenbare helderheid en kracht in onze wereld geopenbaard kan worden. – De Weg tot Gezondheid, blz. 116, 117.



Augustus: Christus Weerspiegelen door uit te gaan

6 augustus | Volg Christus In Dienstbetoon en Zelfverloochening

"[Christus] Die, in de gestalte Gods zijnde, geen roof geacht heeft Gode evengelijk te zijn, Maar heeft Zichzelf vernietigd, de gestaltenis eens dienstknechts aangenomen hebbende, en is den mensen gelijk geworden." Filippenzen 2: 6-7

Hoeveel mensen nemen Christus aan, en leven ogenschijnlijk een Christelijk leven, totdat hun omstandigheden veranderen! Misschien worden zij vermogend. Zo stelt God hen op de proef, om te zien of zij verstandige rentmeesters zullen blijken te zijn. Maar zij blijven in de beproeving niet staande. Zij gebruiken voor hun eigen genot wat zij zouden moeten wijden aan het voeden van de hongerigen en het kleden van de naakten. Vol gebrek en wanhoop roepen Gods kinderen tot Hem. Velen sterven van gebrek aan de eerste levensbehoeften. ...

Er is een wereld die gewaarschuwd moet worden. Deze taak is ons toevertrouwd. Wij moeten ons ten koste van alles oefenen in de Waarheid. Wij moeten standhouden als zelfopofferende wachtposten, die bereid zijn, als het moet, in dienst van God het leven zelf te verliezen. Er moet in korte tijd een groot werk gedaan worden. ... Iedereen die uiteindelijk tot overwinnaar gekroond wordt, zal, door zich nobel en vastbesloten in dienst van God in te spannen, het recht verworven om met de gerechtigheid van Christus te worden bekleed. Op kruistocht gaan tegen satan, de met bloed bevlekte banier van het kruis van Christus hoog houden - dat is de plicht van iedere Christen. ...

De moeilijkste preek om te houden, en de lastigste om in praktijk te brengen, gaat over zelfverloochening. De hebzuchtige zondaar, het eigen ik, sluit de deur naar het goede dat gedaan zou kunnen worden, maar wat niet wordt gedaan, omdat het geld in zelfzuchtige zaken is gestopt. Maar het is voor niemand mogelijk de gunst van God te winnen en in de gemeenschap van de Heiland te mogen verkeren, en tegelijkertijd onverschillig te zijn voor hetgeen zijn medemensen nodig hebben, die geen leven in Christus hebben en die in hun zonde verloren gaan.

Christus heeft ons een prachtig voorbeeld van zelfopoffering nagelaten. Hij zorgde niet voor zijn eigen genot, maar leefde Zijn leven in dienst van anderen. Elke stap die Hij deed, betekende een offer, offers die geen van Zijn volgelingen ooit zou kunnen brengen, omdat zij nooit de positie hebben gehad die Hij bekleedde, voordat Hij naar deze aarde kwam. Hij was Aanvoerder van de hemelse legermachten, maar Hij kwam hier om voor zondaren te lijden. Hij was rijk, maar werd ter wille van ons arm, zodat wij door Zijn armoede rijk zouden zijn. Omdat Hij ons heeft liefgehad, heeft Hij Zijn heerlijkheid afgelegd en heeft de gestalte van een dienstknecht aangenomen. Hij gaf Zijn leven voor ons. Wat geven wij voor Hem? ...

Wanneer we Hem volgen op de weg van zelfverloochening, ons kruis opnemen en achter Hem aan dragen naar het Vaderhuis, zullen we in ons leven de schoonheid van het leven van Christus laten zien. Bij het altaar van de zelfopoffering - de afgesproken ontmoetingsplaats tussen God en onze ziel - ontvangen we uit de hand van God de hemelse fakkel die het hart doorzoekt, die ons toont, dat wij het nodig hebben, dat Christus in ons woont. – Review & Herald, 31 januari 1907.



Augustus: Christus Weerspiegelen door uit te gaan

7 augustus | Gods Liefde Stelt Ons In Staat Om Licht Door Te Geven

"En zo gij uw ziel opent voor de hongerige, en de bedrukte ziel verzadigt; dan zal uw licht in de duisternis opgaan en uw donkerheid zal zijn als de middag." Jesaja 58: 10

Overall om ons heen hoor je klagen over het leed in de wereld. Voor iedereen zijn de behoeftigen en treurende dicht bij de hand. Het is aan ons om de moeilijkheden en de ellende van het leven te verlichten en te verzachten.

Praktisch werk heeft veel meer effect dan alleen maar preken. Wij moeten de hongerigen voeden, de naakten kleden, en zij die geen thuis hebben onderdak geven. En het is onze roeping meer dan dit te doen. Waar zielen behoefte aan hebben, kan alleen de liefde van Christus bevredigen. Als Christus in ons woont, zal ons hart vol zijn van Goddelijk medelijden. De verzegelde bronnen van oprechte liefde in navolging van Christus zullen dan aangeboord worden.

God vraagt ons niet alleen om onze giften voor de behoeftigen, maar ook dat wij een opgewekt gezicht zullen hebben, hoopvolle woorden en een vriendelijke handdruk. Toen Christus de zieken genas, legde Hij hun de handen op. Zo moeten wij in nauw contact komen met degenen die wij willen weldoen.

Velen hebben de hoop laten varen. Breng weer zonneshijn in hun leven. Velen hebben de moed verloren. Spreek opwekkende woorden tot hen. Bidt voor hen. Er zijn mensen die het Brood des levens nodig hebben. Lees hen voor uit het Woord van God. Velen hebben een ziekte aan hun ziel, waar geen zalf iets kan uitrichten en die geen dokter kan genezen. Bidt voor deze zielen, breng ze tot Jezus. Vertel hen dat er balsem en een Geneesheer in Gilead zijn (Jeremia 8:22).

Licht is een zegen, een universele zegen, die zijn schatten doet uitstromen over een ondankbare, onheilige, gedemoraliseerde wereld. Zo is het ook met het licht van de Zon van de Gerechtigheid. De hele aarde, gehuld in de duisternis van zonde, verdriet en pijn, moet verlicht worden met de kennis van de liefde van God. Van dit licht, dat van de troon van de hemel schijnt, mag geen enkele groep, stand of volk worden uitgesloten.

De boodschap van genade en hoop moet tot de einden van de aarde worden uitgedragen. Wie maar wil, kan zijn handen uitstrekken en de bescherming van God aangrijpen en vrede met Hem maken, vrede maken met Hem. (Jesaja 27: 5). De heidenen mogen niet langer in middernachtelijke duisternis gehuld blijven. De droefgeestigheid moet wijken voor de heldere stralen van de Zon van de Gerechtigheid. ...

De gouden olie, die door de hemelse boodschappers in de gouden buizen werd gegoten, die van de gouden houder naar de lampen van het heiligdom geleid werd, verspreidden steeds een helder schijnend licht. Het is de liefde van God, die voortdurend op de mens wordt overgebracht, die deze in staat stelt, licht door te geven. De gouden olie van de liefde vloeit vrijuit in de harten van iedereen die door het geloof met God verenigd is, zodat die tot schijnsel van goede werken wordt, en tot werkelijke, hartelijke dienst voor God.

– Lessen uit het Leven van Alledag, blz. 258, 259.



Augustus: Christus Weerspiegelen door uit te gaan

8 augustus | Liefde, Het Uitvoerende Principe Van Handelen

"laat ons niet liefhebben met het woord ... , maar met de daad en waarheid." 1 Johannes 3: 18

Goddelijke liefde doet het meest dringende appél op ons hart, wanneer zij ons oproept, dezelfde tedere barmhartigheid te tonen die Christus liet zien. Alleen de mens die zijn broeder onzelfzuchtig liefheeft, heeft God waarlijk lief. De ware Christen zal niet zonder waarschuwing, en zonder zich er verder over te bekommeren, een ziel in nood en gevaar laten begeven. Hij zal zich niet boven de dwalenden verheffen, en hen verder in ongeluk en moedeloosheid laten wegzakken, of op het slagveld van satan ten val laten komen.

Zij die nooit de tedere, innemende liefde van Christus hebben ervaren, kunnen anderen niet tot de Bron van het leven leiden. Zijn liefde in het hart is een dringende kracht, die mensen ertoe brengt om in een tedere geest vol ontferming over Hem te spreken, bij het oprichten van het leven van hen met wie ze omgaan. Christenwerkers die succesvol zijn moeten Christus kennen. En om Hem te kennen, moeten ze Zijn liefde kennen. In de hemel wordt hun geschiktheid als werkers afgemeten aan hun vermogen om lief te hebben zoals Christus liefhad, en te werken zoals Jezus werkte.

"Laat ons niet liefhebben met het woord ..." schrijft de apostel, *"maar met de daad en waarheid."* Een volmaakt Christelijk karakter wordt bereikt, als er een voortdurende innerlijke neiging is om anderen te helpen en te zegenen. Het is deze sfeer van liefde die de ziel van de gelovige omringt, die hem tot een reuk des levens maakt (zie 2 Korinthe 2: 16), en God in staat stelt om Zijn werk te zegenen.

Liefde boven alles voor God en onzelfzuchtige liefde voor elkaar - dat is de beste gave die onze hemelse Vader kan geven. Die liefde is niet een impuls, maar een Goddelijk beginsel, een permanente kracht. Een ontoegewijd hart kan die niet opbrengen of vinden. Zij wordt alleen gevonden in een hart waarin Jezus regeert. *"Wij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst liefgehad heeft."* (1 Johannes 4: 19). In het hart, dat door Goddelijke genade vernieuwd is, is liefde het uitvoerende principe van handelen. Zij verandert ons karakter, beheerst onze neigingen, controleert onze hartstochten, en het veredelt onze gevoelens. Wanneer we deze liefde in onze ziel koesteren, maakt zij ons leven aangenaam en werkt ze vertederend op iedereen in onze omgeving.

Johannes streefde ernaar, de gelovigen de verheven voorrechten te doen begrijpen, die zij zouden ontvangen door de geest van liefde te beoefenen. Deze verlossende kracht, die het hart vervult, zal elk ander motief beheersen. En zij die haar bezitten, worden boven de verderfelijke invloed van de wereld uit geheven. En naarmate deze liefde de volle ruimte krijgt en tot beweeggrond van hun leven wordt, zal hun hoop en vertrouwen in God, en in hoe Hij met hen handelt, volmaakt zijn. – Van Jeruzalem tot Rome, blz. 402, 403.



Augustus: Christus Weerspiegelen door uit te gaan

9 augustus | Weerspiegel Lichtstralen Naar Anderen

"En laat ons op elkander acht nemen, tot opscherping der liefde en der goede werken."
Hebreeën 10: 24

De Christen pelgrim hoeft niet in het duister te wandelen. Jezus gaat voorop. Zij die Hem volgen wandelen in de zonneschijn van Zijn aanwezigheid. Het pad dat de pelgrim betreedt is duidelijk en goed afgebakend. De gerechtigheid van Christus gaat voor hem uit - de gerechtigheid die de goede werken mogelijk maakt, die het leven van iedere ware Christen karakteriseert. God is zijn achterhoede. Hij wandelt in het licht zoals Christus in het licht wandelde. Terwijl hij voorttrekt op zijn reis als Christen, combineert hij zijn geloof met ernstige pogingen om anderen ervoor te winnen, met hem mee te gaan. Terwijl hij constant het licht van Christus' aanwezigheid ontvangt, weerspiegelt hij dit licht voortdurend naar anderen, door bemoedigende woorden en daden van zelfverloochening. Hij draagt het teken van de gehoorzaamheid aan Gods wet, dat hem onderscheidt van hen die niet het pad naar het eeuwige leven volgen. ...

Hij die in het licht wandelt ... neemt de aansporing van de apostel ter harte, zijn medepelgrims op te wekken tot liefde en goede werken. Zij die vol zorg omzien naar elkaars noden, zij die woorden spreken vol vriendelijk medeleven, zij die attent anderen bijstaan, om hen in hun werk te helpen, geven niet alleen hun medemensen moed, maar ook zichzelf, omdat zij zo Gods medearbeiders worden. ...

Laten wij een rechte paden maken met onze voeten, opdat hetgeen kreupel is, niet verdraaid worde. (zie Hebreeën 12: 13). Laat niemand een verkeerd pad volgen dat een ander heeft gemaakt, want zo dwaalt hij niet alleen zelf af, maar hij maakt dit verkeerde pad voor een ander makkelijker te volgen. ... Neem voor uzelf het vaste besluit, dat u de weg van de gehoorzaamheid zult gaan. Neem voor zeker aan, dat u onder de brede bescherming van de Almachtige staat. Realiseer u, dat het karakter van de Heere in uw leven zichtbaar moet worden, en dat er in u een werk moet worden volbracht, dat uw karakter naar het Goddelijk beeld verandert. Geef uzelf over aan de leiding van Hem Die het Hoofd is over allen. ...

Spreek over het Licht; wandel in het Licht. *"God is licht, en in Hem is in het geheel geen duisternis."* (1 Johannes 1: 5) Leer niet uzelf te behagen. Verlies het eigen ik uit het oog en zie op de massa's die in hun zonde ten onder gaan. Verzamel in uw ziel de moed die alleen van het Licht van de wereld afkomstig kan zijn. Vergeet uzelf, en help de velen die om u heen binnen handbereik zijn. Spreek over het geloof, en uw geloof zal toenemen. ... Wandel zó, dat uw leven stralen van licht weerspiegelt naar anderen. Stel uw vertrouwen in de liefde van Jezus, en u zult de genade bezitten om zielen die verloren gaan te redden. Uw pad zal zijn als het pad van de rechtvaardigen – *"gelijk een schijnend licht, voortgaande en lichtende tot den vollen dag toe."* (Spreuken 4: 18). – Signs of the Times, 3 juni 1903.



Augustus: Christus Weerspiegelen door uit te gaan

10 augustus | Wij Mogen Een Ziel Met De Hemel Verbinden

"Want alzo heeft ons de Heere geboden, zeggende: Ik heb u gesteld tot een licht der heidenen, opdat gij zoudt zijn tot zaligheid, tot aan het uiterste der aarde." Handelingen 13: 47

Veel belijdende Christenen bouwen op het fundament met hout, hooi en stoppelen (1 Korinthe 3: 12), dat door het vuur van de jongste dag zal worden verteerd. Ze zijn bezig met een werk dat uitput, werk dat gouden uren in beslag neemt; maar het is werk dat niet nodig is. Hun tijd wordt in beslag genomen en hun energie uitgeput, door dingen die noch in dit leven, noch in het toekomstige, onsterfelijk leven, kostbare vruchten opleveren. Wat een verschil, als geestelijk werk ons denken in beslag neemt, wanneer onze talenten in dienst van Jezus worden gebruikt! Het licht dat Hij ons heeft gegeven zal dan in een rechtstreekse, dichte stralenbundel naar anderen schijnen. Alles wat we voor Jezus doen helpt ons, meer van dit leven te genieten.

O, dat iedereen zoals ik de vreugde zou kunnen zien van hen die naar hun beste kunnen, nederig en zachtmoedig, hebben gewerkt om zielen te helpen tot Jezus te komen! O, wat een vreugde zal er voor die werkers worden bereid, wanneer de zielen die door hun toedoen zijn gered hun dankbaarheid in de hemelse hoven tot uitdrukking brengen! Terwijl Christus als enige Verlosser wordt verheerlijkt, is er overvloed van dankbaarheid van de verlostten jegens de menselijke instrumenten die voor hun behoud zijn gebruikt. Zij uiten hun dankbaarheid jegens hen die hen gered hebben met woorden als: "Mijn leven was een schande en een belediging van mijn Verlosser; u toonde liefde voor mijn ziel; u opende het Woord van God voor mij. Ik stond aan de rand van de afgrond; uw gebeden, uw smeekbeden onder tranen en uw oprechte belangstelling schudden mij wakker. Ik dacht dat u de Waarheid wel moest hebben, anders zou u niet zo oprecht het behoud van anderen zoeken. Ik las zelf het Woord van God, en ontdekte dat wat u mij vertelde de Waarheid was. Ik ben behouden en ik zal mijn Verlosser prijzen voor Zijn onmetelijke genade en Zijn vergevende liefde."

Zij die denken, dat zij maar weinig kunnen doen, moeten elke gelegenheid aangrijpen om dat weinige te doen. Het kan de kleinste schakel zijn in de langste keten. Gescheiden van hetgeen anderen doen kan het van weinig waarde lijken. Maar in Gods grote keten van omstandigheden kan het juist die schakel zijn die een ziel met de hemel verbindt. Iedereen kan iets doen, als men wil. Maar het is vaak zelfzucht, die voorkomt dat men doet wat men zou kunnen, totdat de zielen, die zij zouden hebben kunnen redden, niet meer door menselijke pogingen bereikt kunnen worden.

Geliefde broeders en zusters, u heeft licht van God nodig. Als u zo'n nauwe band hebt met de Verlosser van de wereld als u behoort te hebben, dan wordt u geleid om zich dadelijk en beslist persoonlijk in te spannen om uw medemensen te redden. De toekomst van Gods volk begint vandaag. – Signs of the Times, 28 januari 1886.



Augustus: Christus Weerspiegelen door uit te gaan

11 augustus | Vissers van Mensen Hebben Goddelijke Aanwezigheid Nodig

"En als Hij afliet van spreken, zeide Hij tot Simon: Steek af naar de diepte, en werp uw netten uit om te vangen. ... En als zij dat gedaan hadden, besloten zij een grote menigte vissen, en hun net scheurde." Lucas 5: 4, 6

Iedereen die in levend geloof Jezus volgt, met het oog alleen op Zijn heerlijkheid, zal het heil van God zien - net zo zeker als deze ontmoedigde, wanhopige vissers hun boten gevuld zagen door de wonderbaarlijke visvangst. Omdat Christus aan boord was, waren zij succesvol bij het vissen. De inwonende aanwezigheid van de Heiland is net zo noodzakelijk bij het winnen van zielen.

Om de mensheid te behouden legde Christus, de Majesteit van de hemel, de Koning der heerlijkheid, Zijn koninklijke kroon en koninklijk gewaad af, bekleedde Zijn Goddelijkheid met menselijkheid, en kwam op deze aarde als onze Verlosser. Drieëndertig jaar lang leefde Hij als mens onder de mensen, werd op gelijke wijze verzocht als wij, en overwon door de kracht die Hij van boven ontving. Zijn Goddelijkheid werd door geen enkel vertoon van praal en koninklijke macht zichtbaar. Hij zou zich hebben kunnen laten omringen door een legioen hemelse engelen en er daardoor voor zorgen, dat iedereen in Hem geloofde. Maar dat was niet in overeenstemming met Gods bedoeling.

Christus kwam om Zich aan het hoofd van de mensheid te stellen. En om aan te tonen, dat het door de kracht van de Heilige Geest voor mensen mogelijk is om satans verleidingen te weerstaan. De Heiland sloeg Zijn lange menselijke arm om de mensheid heen, terwijl Hij met Zijn Goddelijke arm de troon van de Oneindige vastgreep. ...

Wij kunnen ons inspannen om de verleidingen van de vijand uit eigen kracht te weerstaan, we kunnen ons uiterste best doen om te overwinnen, maar we zullen teleurstelling op teleurstelling meemaken. Dat was de toestand, waarin Christus de discipelen aantrof na een nacht van zwoegen zonder beloning. Ze waren geërgerd en verslagen. Christus zei, nadat hij ze naar diep water had geleid: *"Werp uw netten uit om te vangen."*

De vissers hadden die nacht lang gezwoegd. Ze waren vaak in hun verwachtingen teleurgesteld, als het net keer op keer leeg werd opgehaald. Toen de Goddelijke Aanwezigheid bij hen was, en zij op Zijn bevel nog een keer hun net in het meer uitgooiden, wat haalden ze toen een overvloed binnen! Ze waren niet voorbereid, zo'n grote vangst te verwerken. ... Het zien van de wonderbaarlijke visvangst vaagde het ongeloof van deze Galileese vissers weg, en ze waren bereid om Christus' uitnodiging, om Hem te volgen, aan te nemen, en te leren om vissers van mensen te worden. ... Hoe lang en hoe trouw wij ook in menselijke kracht mogen zwoegen, we kunnen niet op werkelijke resultaten hopen. Maar zodra we Christus in ons hart verwelkomen, zal Hij met en door ons werken, tot behoud van zielen. – Manuscript 67, 1903.



Augustus: Christus Weerspiegelen door uit te gaan

12 augustus | De Wereld Heeft Gezondheidsprincipes Nodig

"Op kranken zullen zij de handen leggen, en zij zullen gezond worden." Marcus 16: 18

Wanneer u de gezondheidsprincipes onderwijst, houdt het grote doel van de hervorming dan in gedachten - de hoogste ontwikkeling van lichaam, geest en ziel veilig te stellen. Laat zien dat de natuurwetten, die ook Gods wetten zijn, ons ten goede gemaakt zijn. Dat door het gehoorzamen van die principes ons geluk in dit leven bevorderd wordt. En dat dit meewerkt aan de voorbereiding op het komende leven.

Leidt mensen ertoe, dat geweldige organisme, het menselijk lichaam, te bestuderen, en ook de wetten die het regeren. Zij die de bewijzen van Gods liefde leren onderscheiden, die iets van de wijsheid en weldadigheid van Zijn wetten begrijpen, en wat het betekent daaraan te gehoorzamen, zullen vanuit een heel ander gezichtspunt naar hun taken en plichten kijken. In plaats van het gehoorzamen van de gezondheidswetten te zien als opoffering of zelfverloochening, zullen zij die zien, zoals ze werkelijk zijn, een onschatbare zegen.

Iedere evangeliewerker zou het geven van voorlichting over de principes van gezond leven als een onderdeel van zijn taak moeten beschouwen. Er is grote behoefte aan, en de wereld staat er open voor.

Er bestaat overal de tendens om individuele inspanning te vervangen door organisaties. Menselijke wijsheid streeft naar consolidatie, naar centralisatie, naar het opbouwen van grote gemeenten en instituten. Velen laten het weldadigheidswerk over aan instituten en organisaties. Ze ontslaan zichzelf van contact met de wereld, en hun hart wordt koud. Ze gaan helemaal in zichzelf op en worden ongevoelig. De liefde tot God en tot de mens sterft uit in hun ziel.

Christus draagt Zijn volgelingen een persoonlijke taak op - een taak die niet bij volmacht kan worden gedaan. De dienst aan zieken en armen, en het brengen van het Evangelie aan verlorenen kan niet aan comités en liefdadigheidsorganisaties worden overgelaten. Het Evangelie eist van ons individuele verantwoordelijkheid, individuele inspanning en persoonlijke opoffering.

Het bevel van Christus is: *"Gaat uit in de wegen en heggen; en dwingt hen in te komen, opdat mijn huis vol worde."* (Lucas 14: 23). Hij brengt mensen in contact met andere mensen om die wel te kunnen doen. Hij zegt: *"Is het niet, dat gij den hongerige uw brood mededeelt en de arme verdrevene in huis brengt? Als gij een naakte ziet, dat gij hem dekt"* (Jesaja 58: 7). *"Op kranken zullen zij de handen leggen, en zij zullen gezond worden."* (Marcus 16: 18) De zegeningen van het Evangelie moeten via direct contact en door persoonlijk dienstbetoon worden overgebracht. – De Weg tot Gezondheid, blz. 114, 115



Augustus: Christus Weerspiegelen door uit te gaan

13 augustus | Laat Zien Hoe Kostbaar Jezus Is

"En het geschiedde, terwijl zij samenspraken en elkander ondervraagden, dat Jezus Zelf bij hen kwam en met hen ging. ... En zij zeiden tot elkander: Was ons hart niet brandende in ons, als Hij tot ons sprak op den weg en als Hij ons de Schriften opende?" Lucas 24: 15 - 32

Wij moeten over Christus spreken tot hen die Hem niet kennen. Wij moeten doen zoals Christus deed. Waar Hij ook was, in de synagoge, aan de kant van de weg, in een schip dat een eindje van de kant lag, bij de maaltijd van de Farizeeër of bij de tollenaar aan tafel, Hij sprak met mensen over het hogere leven. Dingen in de natuur en dagelijkse gebeurtenissen verbond Hij met woorden van Waarheid. Hij trok het hart van Zijn toehoorders naar Zich toe; want Hij genas hun zieken, troostte wie bedroeft waren, en Hij nam hun kinderen in Zijn armen en zegende hen. Als Hij dan Zijn lippen opende om te spreken, dan was hun aandacht aan Hem gekluisterd, en elk woord was voor sommigen een levensgeur tot leven.

Zo moet het ook bij ons zijn. Waar we ook zijn, we moeten uitzien naar gelegenheden om met anderen over de Heiland te spreken. Als we het voorbeeld van Christus volgen in het goed doen, dan zullen harten voor ons net zo opengaan als voor Hem. Niet abrupt, maar met een tact die uit Goddelijke liefde is geboren, kunnen we hen vertellen over Hem die "uitblinkend boven tienduizend" is en "alles aan Hem is, is gans begeerlijk". (Hooglied 5: 10 NBG, 16 SV). Dit is onze hoogste taak, waarin we ons talent tot spreken kunnen gebruiken. – Lessen uit het Leven van Alledag, blz. 206.

Het voorbeeld van Christus, Die Zichzelf verbond met de belangen van de mensheid, dient door iedereen die Zijn Woord spreekt te worden nagevolgd, en door iedereen die het Evangelie van Zijn genade heeft ontvangen. Wij moeten sociale contacten niet uit de weg gaan. Wij mogen onszelf niet van anderen afsluiten. Om alle lagen in de maatschappij te bereiken, moeten wij hen ontmoeten waar ze zijn. Zij zullen ons zelden uit zichzelf opzoeken. Het hart van mensen wordt niet alleen vanaf de kansel door Goddelijke Waarheid geraakt. Er is nog een arbeidsveld, nederiger lijkt het, maar het is net zo vol belofte. Het wordt bij laaggeplaatsten aan huis gevonden, en in de villa van hooggeplaatsten; in het ziekenhuis, en tijdens bijeenkomsten met onschuldig vermaak. ...

Waar we ook gaan, wij moeten Jezus bij ons hebben, en anderen laten zien, hoe kostbaar onze Heiland is. ... Via sociale contacten komt het Christendom in contact met de wereld. Iedereen die Goddelijke verlichting heeft ontvangen, moet het pad verlichten van hen die het Licht van het leven niet kennen. ... Christus is blij met Zijn volgelingen als zij, hoewel zij mensen zijn, laten zien dat zij deelhebben aan de Goddelijke natuur. ... Zij weerspiegelen het licht dat op hen schijnt naar anderen, door werk dat verlicht is door de liefde van Christus. – De Wens der Eeuwen, blz. 117, 118.



Augustus: Christus Weerspiegelen door uit te gaan

14 augustus | Ontvouw Met Liefde de Waarheid

"HEERE, HEERE, God, barmhartig en genadig; lankmoedig, groot van weldadigheid en waarheid" Exodus 34: 6

De Heere komt spoedig. De engelen houden de vier winden vast, zodat Gods volk het werk kan doen dat al zo lang verwaarloosd is. Wij zijn ons niet half bewust van hetgeen wij in deze wereld zouden kunnen doen. ...

Huis aan huis werk is een erg succesvolle manier om zielen te bereiken. Maar het is niet de enige manier die God heeft gegeven voor de voortgang van Zijn werk. De Waarheid dient met beslistheid te worden verkondigd. Maar over dit werk heb ik de opdracht gekregen, tot ons volk te zeggen: wees voorzichtig. Doe geen persoonlijke aanvallen op andere kerken, wanneer u de boodschap uitdraagt. Laten wij op onze woorden passen. Laten onze predikanten niet hun eigen impulsen volgen bij het aanklagen en aan de kaak stellen van de geheimenissen van de wetteloosheid. Over deze onderwerpen is zwijgen de beste welsprekendheid.

Velen worden misleid. Spreek over de Waarheid met woorden en met een toon van liefde. Verhoog Christus. Blijf bij de beproefde Waarheid. Verlaat nooit het rechte spoor, dat God heeft uitgestippeld, om iemand een veeg uit de pan te geven. Die veeg kan veel kwaad aanrichten, en dient geen enkel goed. Het kan de overtuiging in het denken van veel mensen uitwissen. Laat de Waarheid het verhaal vertellen over de onhoudbare positie van hen die dwalen.

Men kan niet van mensen verwachten, dat zij meteen inzien dat de Waarheid sterker is dan de dwalingen die zij hebben gekoesterd. De beste manier om dwalingen aan de kaak te stellen, is het ontvouwen van bewijzen voor de Waarheid. Dat is het beste tegenargument tegen dwaling. Verdrijf de wolk van duisternis die over het verstand ligt, door het heldere licht van de Zon van de Gerechtigheid te weerspiegelen.

U heeft misschien de kans om in andere kerken te spreken. Herinner u bij het uitbuiten van die gelegenheden de woorden van de Heiland: *"Zijt dan voorzichtig gelijk de slangen en oprecht gelijk de duiven."* (Mattheüs 10: 16). Wek de kwaadaardigheid van de vijand niet op door het houden van toespraken vol met aanklachten. Op die manier sluit u deuren voor de Waarheid. Men moet heldere boodschappen uitdragen. Maar waak voor het oproepen van twist. Houdt alle harde uitspraken voor u.

Er moeten veel zielen gered worden. Wees in woord en daad wijs tot zaligheid (zie 2 Timotheüs 3: 15), als gezant van Christus tegenover iedereen met wie u in contact komt. Laat iedereen zien, dat uw voeten geschoeid zijn met de bereidvaardigheid van het Evangelie van de vrede (zie Efeze 6: 15) en met goede wil tegenover mensen. Wij zullen prachtige resultaten zien, als wij ons werk beginnen, vol van de Geest van Christus. Wanneer we het Woord uitdragen, in gerechtigheid, barmhartigheid en liefde, dan zal er hulp komen wanneer wij die nodig hebben. De Waarheid zal zegevieren en de overwinning wegdragen. – Pacific Union Recorder, 23 oktober 1902.



Augustus: Christus Weerspiegelen door uit te gaan

15 augustus | In De Steden Moeten Duizenden Gewaarschuwd Worden

"En als zij gebeden hadden, werd de plaats, in welke zij vergaderd waren, bewogen; en zij werden allen vervuld met den Heiligen Geest en zij spraken het Woord Gods met vrijmoedigheid." Handelingen 4: 31

Als ik aan de steden denk, waarin zo weinig werk is gedaan, terwijl er zoveel duizenden gewaarschuwd moeten worden voor de spoedige komst van onze Heiland, dan voel ik een diep verlangen, dat mannen en vrouwen aan het werk zullen gaan in de kracht van de Geest, vervuld met de liefde van Christus voor zielen die verloren dreigen te gaan.

De heidenen in de steden, vlak voor onze deur, zijn vreemd genoeg verwaarloosd. Er moet een georganiseerde inspanning gedaan worden om hen te redden. Wij moeten nu werken om hen te bekeren ... die bij ons om de hoek wonen. Hun moet een nieuw lied in de mond gegeven worden, en zij moeten uitgaan om aan anderen, die nu in de duisternis zijn, het licht van de derde engelboodschap door te geven.

Wij moeten allemaal klaarwakker zijn, zodat wij, zodra de weg geopend wordt, het werk in de grote steden zullen voorthelpen. Wij zijn ver achter in het volgen van het licht, dat ons gegeven is om de grote steden binnen te trekken en gedenktekenen voor God op te richten. Wij moeten zielen stap voor stap in het volle licht van de Waarheid stellen. Velen verlangen naar geestelijk voedsel. Wij moeten ons werk voortzetten, totdat een gemeente is opgezet en een eenvoudig gebedshuis is gebouwd. Ik ben zeer bemoedigd te geloven dat vele mensen, die niet tot ons geloof behoren, aanzienlijk vanuit hun middelen zullen bijdragen. Ik heb licht ontvangen, dat op vele plaatsen, speciaal in de grote steden ... er door zulke mensen zal worden geholpen. ...

Zij die in onze steden voor God gaan werken, moeten in geloof voorwaarts gaan en hun uiterste best doen. Wanneer zij waken, werken en bidden, zal God horen en verhoren waarom zij vragen. Zij zullen iets ervaren, dat in hun nazorgwerk voor hen van onschatbare waarde zal blijken. *"Het geloof nu is een vaste grond der dingen die men hoopt, en een bewijs der zaken die men niet ziet."* (Hebreeën 11: 1)

Ik ben diep bewogen. Er is in elke stad werk te doen. Werkers moeten uitgaan in onze grote steden. ...

Wij hebben de levenwekkende invloed van de Heilige Geest nodig, die de discipelen ervoeren op de dag van Pinksteren. Wij lezen over wat zij meemaakten: *"En als zij gebeden hadden, werd de plaats, in welke zij vergaderd waren, bewogen. En zij werden allen vervuld met den Heiligen Geest, en spraken het Woord Gods met vrijmoedigheid. En de menigte van degenen, die geloofden, was een hart en een ziel; en niemand zeide, dat iets van hetgeen hij had, zijn eigen ware, maar alle dingen waren hun gemeen."* Zelfzucht werd uit hun hart verdreven. *"En de apostelen gaven met grote kracht hun getuigenis van de opstanding des Heeren Jezus; en er was grote genade over hen allen."* (Handelingen 4: 31 – 33). – Pacific Union Recorder, 23 oktober 1902.



Augustus: Christus Weerspiegelen door uit te gaan

16 augustus | De Velden Zijn Rijp Voor De Oogst

"Zegt gijlieden niet: Het zijn nog vier maanden en dan komt de oogst? Zie, Ik zeg u, heft uw ogen op en aanschouwt de landen, want zij zijn alrede wit om te oogsten." Johannes 4: 35

De dienaren van God moeten niet al hun tijd en krachten gebruiken, om speciaal te werken voor hen, van wie heel het leven aan de dienst van satan was gewijd, totdat hun hele wezen verdorven was. Wanneer er verschoppelingen komen - en die zullen komen, zoals zij bij Christus kwamen - dan mogen wij hen niet verhinderen. Wij moeten hen de helpende hand bieden. Maar God roept werkers op, om mensen van hogere standen te bereiken, die, wanneer zij bekeerd zijn, voor mensen van hun eigen stand kunnen werken. Hij wil, dat er bekeerd talent en bekeerde invloed in de bediening van Zijn dienst worden genomen. De Heer werkt aan mannen en vrouwen met talent en invloed, en leidt hen, zodat zij zich verbinden met hen die de laatste genadeboodschap aan de wereld brengen.

Het is een vergissing geweest, om jonge mannen en vrouwen aan het werk te zetten in de sloppenwijken van onze grote steden. Door dit werk zullen er maar weinigen worden gered. ... De Heere heeft mij laten zien, dat het onze opdracht is, diegenen binnen de Waarheid te brengen die niet alleen consumeren, maar ook produceren. Er zijn mensen met talent en invloed die verlangen naar iets, wat zij nog niet ontvangen hebben. Ontvouw de Waarheid in alle eenvoud aan hen. Wanneer zij bekeerd zijn, zullen zij een krachtige invloed voor de Waarheid uitoefenen.

God heeft mensen, die Hij in Zijn dienst wil roepen, mensen die het werk niet zo levenloos zullen voortzetten, zoals in het verleden is gebeurd. Velen, die de boodschap, die aan de wereld moet worden gebracht, nog niet hebben gehoord, hebben wel geleerd wat zelfverloochening en zelfopoffering betekent. Er zullen mensen in de Waarheid komen, die ernstig en vurig, tactvol en met inzicht aan het werk zullen gaan. Laat niemand deze vurige werkers ontmoedigen. Zij zullen op sommige punten vergissingen begaan, en hebben dan correctie en instructie nodig. Maar hebben mensen die langer in de Waarheid zijn dan geen vergissingen begaan, of hadden zij geen correctie en instructie nodig? Toen zij zich vergisten, verwierp de Heere hen niet, maar genas hen en gaf hen kracht, en gaf hen Zijn banier in handen om die hoog te houden.

God kiest Zijn boodschappers uit, en geeft hun Zijn boodschap mee. En Hij zegt: *"Verhindert hen niet."* Er moeten nieuwe methodes worden ingevoerd. Gods volk moet ontwaken, en de nood van de tijd waarin wij leven leren zien.

[Christus] wist, dat wanneer de Heilige Geest op Zijn discipelen zou worden uitgestort, de oogst van hetgeen Hij gezaaid had zou worden binnengehaald. Duizenden zouden op één dag bekeerd worden. ...

De tijd verstrijkt en de Heere roept de werkers op alle terreinen van Zijn arbeid op, hun ogen op te slaan, en de velden te beschouwen die allemaal rijp zijn voor de oogst. – Pacific Union Recorder, 23 oktober 1902.



Augustus: Christus Weerspiegelen door uit te gaan

17 augustus | Gods Wil Doen Door Verlorenen Te Waarschuwen

"Als dienstknechten van Christus, doende de wil Gods van harte; Dienende met goedwilligheid den Heere en niet de mensen." Efeze 6: 6-7

De afgelopen nacht werd mij een tafereel getoond. Ik zal nooit helemaal vrij zijn om alles te onthullen, maar ik zal iets onthullen.

Het leek alsof een enorme vuurbal op de wereld neerkwam, die grote gebouwen verpletterde. Van plaats tot plaats klonk de roep: "De Heere is gekomen! De Heere is gekomen!" Velen waren onvoorbereid om Hem te ontmoeten, maar enkelen zeiden:

"Geprezen zij de Heere!"

"Waarom prijzen jullie de Heere?" vroegen degenen over wie de plotselinge verwoesting kwam.

"Omdat we nu zien, waarnaar wij hebben uitgekeken."

"Als jullie geloofden, dat deze dingen zouden gaan gebeuren, waarom hebben jullie dat ons dan niet verteld?" was het verschrikkelijke antwoord. "Wij wisten deze dingen niet.

Waarom hebben jullie ons in onwetendheid gelaten? Jullie zijn ons keer op keer tegengekomen. Waarom hebben jullie geen kennis met ons gemaakt, en ons verteld van het oordeel dat zou komen, en dat wij God moesten dienen, of anders zouden omkomen? Nu zijn wij verloren!"

Ieder gemeentelid moet zijn verstand oefenen, zodat hij een helder inzicht krijgt in Gods wil voor hem. Iedereen moet zijn stem oefenen, zodat hij kennis uit de Schrift kan overdragen op hen die onwetend zijn. Moge God ons helpen, om als Daniël op onze post staande te blijven tijdens de dagen van de genadetijd die nog resten.

Ouders, onderwijs uw kinderen over de dingen die over de aarde zullen komen, en leidt hen ertoe zich voor te bereiden om hun Heere in vrede te ontmoeten. Verwerf u kennis van de Schriften. Vul uw hoofd niet met de onzin uit romans. Zij die de Waarheid zó duidelijk willen verstaan, dat zij die met inzicht aan anderen kunnen onderwijzen, hebben al hun denkkracht daarvoor nodig. Wij hebben nooit denkkracht teveel. We kunnen het ons niet veroorloven tabak, of alcoholhoudende drank te gebruiken, of wat voor schadelijke stoffen dan ook. Want we moeten ernaar streven, ons hoofd helder te houden voor ons werk: het redden van zielen. De Heere is blij met hen die zich ernstig en vurig betonen in Zijn dienst. Iedereen heeft het voorrecht om trouw elke door God gegeven kracht te ontwikkelen.

Op die blijde dag ... zullen de vrijgekochten uitroepen: "Waardig, waardig is het Lam, dat geslacht is, en leeft, als zegevierend Overwinnaar." Welk een vreugde zal de werker dan ervaren, wanneer hij tot hen gaat die hij met vrees en beven heeft aangesproken - hen voor wie hij de Schriften heeft geopend en met wie hij gebeden heeft, en zo hun zielen naar de goede kant deed overgaan. ... Alles waarin Hij heeft voorzien, zal dan duidelijk worden. – Manuscript 102, 1904.



Augustus: Christus Weerspiegelen door uit te gaan

18 augustus | Zendingen Met Een Hart Gevraagd

"En Hij is voor allen gestorven, opdat degenen die leven, niet meer zichzelf zouden leven, maar Dien, Die voor hen gestorven en opgewekt is." 2 Korinthe 5: 15

Zij die de hun aangewezen taak op zich nemen, zijn niet alleen een zegen voor anderen, maar ook zij zelf zullen gezegend worden. Wanneer ze weten, dat ze zich goed van hun opdracht gekwet hebben, zal dit ook invloed hebben op hun eigen ziel. De wanhopige vergeet zijn wanhoop, de zwakke wordt sterk, de onwetende verstandig. En zij allen vinden een onwankelbare hulp in Hem Die hen geroepen heeft.

De gemeente van Christus is gesticht om te dienen. Haar wachtwoord is dienen. Haar leden zijn soldaten, die geoefend moeten worden tot de strijd onder de Leidsman van hun behoud. Christelijke predikanten, dokters en leraren hebben een bredere taak dan menigeen erkent. Zij moeten niet alleen het volk dienen, maar hen ook leren om zelf te dienen. Zij moeten niet alleen de juiste beginselen onderwijzen, maar zij moeten hun toehoorders leren, deze beginselen toe te passen. Waarheid die niet doorleefd is, die niet wordt toegepast, verliest haar levengevende kracht, en haar geneeskrachtige waarde. Men kan haar zegen alleen maar behouden, wanneer zij wordt gedeeld met anderen.

Wij moeten de eentonigheid van onze dienst aan God doorbreken. Ieder gemeentelid moet op de één of andere manier betrokken zijn in het dienstwerk voor de Meester. Sommigen kunnen niet zoveel doen als anderen, maar iedereen dient zijn uiterste best te doen, om het tij van ziekte en wanhoop te keren, die over onze wereld spoelt. ...

Goed opgeleide werkers die aan God zijn toegewijd, kunnen op meer verschillende manieren dienst doen en kunnen uitgebreider taken aan dan zij die geen opleiding hebben. Hun gedisciplineerd denken geeft hen een voorsprong. Maar zij die noch grote talenten hebben, noch een uitgebreide opleiding, kunnen heel goed anderen dienen. God gebruikt mensen die willen worden gebruikt. Het zijn niet de meest briljante of meest getalenteerde mensen, van wie het werk de grootste en meest duurzame resultaten oplevert. Er zijn mannen en vrouwen nodig die een boodschap uit de hemel hebben gehoord. De meest effectieve werkers zijn diegenen, die reageren op de uitnodiging: *"Neemt Mijn juk op u en leert van Mij."* (Mattheüs 11: 29).

Er worden zendingen met een hart gevraagd. Hij van wie God het hart aanraakt, wordt vervuld met een groot verlangen naar hen die Zijn liefde nooit gekend hebben. Hun toestand doet hen persoonlijk leed. Hij neemt zijn leven in zijn hand en gaat uit, een door de hemel gezonden, door de hemel geïnspireerde boodschapper, om werk te doen waaraan engelen kunnen meewerken. – De Weg der Gezondheid, blz. 116, 118.



Augustus: Christus Weerspiegelen door uit te gaan

19 augustus | Succes door Huis-Aan-Huis Werk

"Hoe ik niets achtergehouden heb van hetgeen nuttig was, dat ik niet zou verkondigd en u geleerd hebben, in het openbaar en bij de huizen, Betuigende beide Joden en Grieken de bekeren tot God en het geloof in onze Heere Jezus Christus." Handelingen 20: 20-21

Het werk ... moet klein beginnen; maar ... het kan zó worden georganiseerd, dat het zichzelf in stand houdt. Een belangrijk middel om dit te bereiken is, dat zij, die al in de Waarheid zijn, goed gerichte pogingen ondernemen om anderen bij het werk te betrekken, die steun en versterking betekenen. Op deze manier werd de Christelijke gemeente opgebouwd. Christus koos eerst enkele personen uit, en vroeg hen Hem te volgen. Toen zochten zij hun familieleden en bekenden op en brachten hen tot Christus. Zó moeten wij werken. Een paar zielen die gewonnen worden en volledig op de Waarheid gegrondvest zijn, zullen net als de eerste discipelen werken voor anderen. ... De opdracht nu is, zielen van de Waarheid te overtuigen. Dat kan het best via persoonlijke benadering, door de Waarheid bij hen thuis te brengen, met hen te bidden en de Schriften met hen te openen. – Review & Herald, 8 december 1885.

Onze Heiland ging van huis tot huis, genas de zieken, troostte hen die in rouw waren, gaf de gekwelden rust en sprak de troostelozen vrede toe. Hij nam de kleine kinderen in Zijn armen, zegende hen en sprak hoopvolle en troostrijke woorden tot de verzwakte moeders. Hij trad elke vorm van menselijk leed en droefheid met onwankelbare tederheid en zachtheid tegemoet. Hij werkte niet voor Zichzelf, maar voor anderen. Hij was de dienaar van allen.

Het was Zijn lust en Zijn leven, hoop en kracht te brengen aan iedereen met wie Hij in contact kwam. En wanneer mannen en vrouwen naar de waarheden luisterden die over Zijn lippen kwamen ... ontstond er hoop in hun hart. Er stak een oprechtheid in Zijn onderwijs, die ervoor zorgde dat Zijn woorden overtuigingskracht hadden. - Gospel Workers, p. 188.

Paulus ging, naast zijn werk in het openbaar, van huis tot huis om bekering tot God en geloof in onze Heere Jezus Christus te prediken. Hij ontmoette mensen thuis, betuigde hen onder tranen, en legde hen de volledige raad van God uit. (zie Handelingen 20: 27). Jezus trad in persoonlijk contact met mensen. Hij hield Zich niet afzijdig van hen die Zijn hulp nodig hadden. ... Wij moeten dicht bij het hart komen van hen die onze dienst nodig hebben. Wij moeten de Bijbel openen voor het verstand, de eisen van Gods wet uiteenzetten, hen die aarzelen de beloften voorhouden, de tragen aansporen, de zorgelozen wakker schudden en de zwakken versterken. - Review & Herald, 24 april, 1888.

Laat niet na met uw burens te spreken, en hen alle vriendelijkheid te betonen die binnen uw vermogen ligt. ... Wij moeten die geest zoeken, die de apostel Paulus leidde om van huis tot huis te gaan, onder tranen te smeken, en te leren: *"bekering tot God en geloof in onze Heere Jezus Christus."* - Review & Herald, 13 maart 1888.



Augustus: Christus Weerspiegelen door uit te gaan

20 augustus | Blijken Van Medeleven Openen Deuren

"Gelijk de Zoon des mensen niet is gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en Zijn ziel te geven tot een rantsoen voor velen." Mattheüs 20: 28

Velen hebben geen geloof in God en hebben het vertrouwen in mensen verloren. Maar blijken van medeleven en behulpzaamheid stellen zij wel op prijs. Wanneer ze iemand ontmoeten, die zonder hang naar aardse eer of vergoeding bij hun aan huis komt, om dienst aan de zieken te verrichten, de hongerigen te voeden, de naakten te kleden, en de bedroefden te troosten, en bij dit alles steeds verwijst naar Hem, van Wiens liefde de menselijke werker slechts de boodschapper is - wanneer zij dit zien, dan wordt hun hart bewogen. Er groeit dankbaarheid; de vonk van het geloof springt over. Zij zien dat God om hen geeft, en ze zijn bereid om naar het onderwijs uit Zijn Woord te luisteren.

Of het nu op het zendingsveld in het buitenland is, of in eigen land, alle zendingen, zowel mannen of vrouwen, zullen veel makkelijker toegang tot de mensen hebben, en zullen ontdekken dat zij veel bruikbaar zijn, als zij in staat zijn, dienst aan de zieken te verrichten. Vrouwen die als zendingen naar heidense landen gaan, kunnen zo de gelegenheid krijgen, vrouwen in die landen het Evangelie te brengen, waar elke andere deur gesloten blijft. Iedere evangeliewerker moet weten, hoe men eenvoudige behandelingen kan geven, die zoveel effect hebben voor het verlichten van pijn en het verdrijven van ziekte.

Evangeliewerkers moeten ook in staat zijn voorlichting te geven over de beginselen van gezond leven. Overal is ziekte, en veel daarvan zou kunnen worden voorkomen door het in acht nemen van de gezondheidswetten. Mensen moeten de uitwerking van gezondheidsprincipes op hun welzijn gaan ontdekken, zowel voor dit leven als voor het komende. Zij moeten worden wakker geschud tot verantwoordelijkheid voor de menselijke woning, die door hun Schepper bereid is tot Zijn woonplaats, en waarvan Hij hen de trouwe rentmeesters wil maken.

Duizenden hebben het nodig, en zouden blij zijn met voorlichting over eenvoudige methodes om zieken te behandelen - methodes die in de plaats kunnen komen van het gebruik van giftige medicijnen. Er is grote behoefte aan voorlichting over hervorming van het dieet. Verkeerde eetgewoontes en het gebruik van ongezond voedsel zijn in niet geringe mate verantwoordelijk voor de onmatigheid, misdaad en verdorvenheid die een vloek zijn voor de wereld.

Houd bij het onderwijzen van de gezondheidsbeginselen steeds het grote doel van hervorming in gedachten - een zo goed mogelijke ontwikkeling van lichaam, geest en ziel. Laat zien, dat de natuurwetten, omdat het wetten van God zijn, voor ons welzijn zijn gemaakt; dat gehoorzaamheid daaraan in dit leven geluk brengt, en behulpzaam is bij de voorbereiding van het toekomstig leven. – Review & Herald, 24 december 1914.



Augustus: Christus Weerspiegelen door uit te gaan

21 augustus | Nodig De Jeugd Bij U Thuis Uit

"Voorwaar zeg Ik u, voor zoveel gij dit 21 augustus | Nodig de jeugd bij u thuis uit

"In zoverre gij dit aan één van deze Mijn minste broeders gedaan hebt, zo hebt gij dat Mij gedaan." Mattheüs 25: 40

Wij leven in een wereld vol zonde en verleiding, en overall om ons heen raken jongeren van Christus vervreemd. God wil dat u op alle denkbare manieren werk doet voor de jeugd. Als u een huis hebt, een plezierig thuis, nodig dan jongeren uit die geen thuis hebben. Nodig jongeren uit die hulp nodig hebben, die meeleven en een vriendelijk woord nodig hebben, die beleefdheid en respect nodig hebben. Zij hebben het allemaal nodig. Als u hen tot Christus wilt brengen, moet u liefde en respect tonen voor hetgeen Hij gekocht heeft met Zijn bloed, voor de zielen die Hij heeft vrijgekocht tegen de oneindige kosten van Zijn eigen kostbaar leven. En is dat niet genoeg om ons zover te brengen, dat wij, zodra wij een rank aan de wijnstok zijn, vrucht gaan dragen? ...

In de hemel zullen wij de jongeren zien die wij geholpen hebben, de jongeren die we bij ons aan huis genodigd hebben, de jongeren die we voor verleiding hebben bewaard, de jongeren die we hebben proberen weg te trekken uit hun bestaan van dronkaard, tabaksroker, wijndrinker, en uit al die verslavingen die het huis ondermijnen, het denken versluieren, het verstand wegnemen, en de mensen zonder helder verstand en zonder gezond lichaam achterlaten. ... Wat we willen? Een gezicht dat de stralende glorie van God weerspiegelt, we willen een gezicht dat Goddelijke gelijkenis weerspiegelt. We willen een hervormd karakter. We willen dat het beeld van Christus in ons hersteld wordt. Moge God ons helpen, dat we ... tijdens ons leven ons best doen.

U hebt geen tijd om aan het theater of aan de danszaal te besteden. U heeft geen tijd om te mopperen. Dat is verloren tijd, verloren. U hebt geen tijd om te kaarten. U hebt geen tijd om naar de paardenrennen te gaan. U hebt geen tijd om shows te bezoeken. Hoe staat het met mijn ziel? ... Heb ik een levende band met God? Als ik die heb, dan moet ik zielen, die door deze uiterlijke pleziertjes worden aangetrokken, zien te winnen. Satan heeft het goed geregeld. Hij heeft het zó uitgedacht, dat het ene pleziertje het ander op de hielen volgt, als een koortsachtige roes. Geen tijd om aan God te denken, geen tijd om de hemel of hemelse dingen te overdenken, geen tijd om de Bijbel te bestuderen, geen tijd om u in te zetten voor hen die buiten Christus staan.

Maar zij die ... zichzelf aan Jezus geven ... kunnen de stem horen, die de zegenspreuk zal doen klinken: *"Komt, gij gezegenden Mijns Vaders, beërft dat Koninkrijk hetwelk u bereid is van de grondlegging der wereld."* (Mattheüs 25: 34) Kijk, ziet u, dat is uitverkiezing, ... die bereid is voor iedere ziel die gehoorzaam is aan God, en die volgens de richtlijnen van Christus wil werken. Want wanneer zij hun hemelse beloning krijgen, dan gaan zij in tot de vreugde van hun Heere, omdat hun vreugde vol van de vreugde van Christus is, gericht op het winnen van zielen voor de Heiland. - Manuscript 43, 1894.



Augustus: Christus Weerspiegelen door uit te gaan

22 augustus | Jongeren Moeten Jongeren Helpen

"Zo dan laat ons najagen hetgeen tot den vrede en hetgeen tot de stichting onder elkander dient." Romeinen 14: 19

Ik heb de studenten ernstig toegesproken, hen aangespoord het Woord te bestuderen, en hen gevraagd de 'Hogere School' in gedachten te houden, waarnaar zij, als zij geloven, weldra zullen worden bevorderd. ...

Ik verlang, dat deze studenten hun best zullen doen, en geen struikelblok op hun eigen weg zullen leggen, of op de weg van anderen. Maar dat zij er persoonlijk naar zullen streven, Christenen te zijn, die door ijverige studie en oprecht gebed trachten de opleiding te krijgen die noodzakelijk is voor het op een goede manier dienen van God.

Ik zou willen zien, dat de jeugd elkaar onderling zou helpen, een diepere Christelijke ervaring te krijgen. Wij bereiden ons voor op het grote oordeel, op de dag, dat elke zaak voorgoed zal zijn beslist. Met het oog op deze plechtige gebeurtenis zou niet alleen de jeugd, maar iedereen die naar het eeuwige leven streeft, heel hun hart en hoofd moeten inzetten voor het leren van de weg van Christus. We hebben heftige strijd te voeren, en belangrijke overwinningen te behalen. ...

Verneder uw hart voor de Heere. Houd hart en hoofd rein en zuiver, en vrij van verstrikking met de wereld. Alle kracht van een geheiligd leven stelt zich in dienst van God. "Tijdens een bepaalde veldslag, toen één van de regimenten van het aanvallende leger door de vijand werd teruggeslagen, behield de vaandrig vooraan zijn positie terwijl de troepen zich terugtrokken. De kapitein schreeuwde naar hem, dat hij de vlag achteruit moest brengen. Maar het antwoord van de vaandrig was: 'Breng de troepen vooruit naar de vlag.' Die geest moeten we hebben. Iedere trouwe vaandeldrager behoort de mensen naar de vlag te brengen. De Heere vraagt ons hele hart. Veel belijdende Christenen missen de moed en de energie, om zichzelf en degenen met wie zij verbonden zijn tot de juiste standaard te brengen. Zullen de dragers van de standaard dan niet, als trouwe en dappere mensen, de mensen vooruit brengen naar de vlag, en eraan herinneren, dat Christus, de Leidsman van ons behoud, Zich op het slagveld bevindt?

Uit alle landen klinkt de roep van de Macedoniër: *"Kom over ... en help ons"*. God heeft velden voor ons opengelegd. Als mensen zich door Goddelijke vertegenwoordigers als instrument willen laten gebruiken, dan zullen vele zielen voor de Waarheid gewonnen worden. De Geest van de Heere zal vol genade zichtbaar worden. ... Laat elk geheiligd hart nu reageren, door te trachten de boodschap die leven geeft te verkondigen. ... Als mannen en vrouwen nederig en trouw hun door God aangewezen taak oppakken, dan zal zich Goddelijke kracht openbaren bij het bekeren van zielen tot de Waarheid. - Brief 44, 1911.



Augustus: Christus Weerspiegelen door uit te gaan

23 augustus | De Kracht Van Onze Invloed

"En maak rechte paden voor uw voeten, opdat hetgeen kreupel is, niet verdraaid worde."
Hebreeën 12: 13

We kunnen niet genoeg beseffen, hoe krachtig onze invloed ten goede of ten kwade werkt op de mensen met wie wij omgaan. ...

Dierbare jonge vrienden, jullie kunnen eenvoudig en werkelijk godvruchtig blijven. Jullie kunnen *"vervolgen om den HEERE te kennen; Zijn uitgang is bereid de dageraad."* (Hosea 6: 3) Jullie mogen weten, dat Hij jullie Helper is. Wanneer jullie je ziel toevertrouwen aan de hemelse Machten, en jezelf afscheidt van verdorven wereldse invloeden, zullen jullie meer licht, hoop, vreugde en troost in Jezus Christus ontvangen.

Een recht pad voor onze voeten maken, dat is onze taak. *"Laat ons met lijdzaamheid lopen de loopbaan, die ons voorgesteld is. Ziende op den oversten Leidsman en Voleinder des geloofs, Jezus."* (Hebreeën 12: 1-2) Hij zal elke dag met ons zijn wanneer we voortgaan langs het smalle pad, en door de nauwe poort die tot het eeuwige leven leidt. Hij zal uw Hulp en uw Kracht zijn. Laten wij Hem meer loven. En laten wij dan veel over Hem spreken, en Hem liefhebben.

Er zijn hier jonge kinderen. Christus houdt van jullie. Toen de moeders hun kleine kinderen tot Jezus brachten, zodat Hij hen de handen op kon leggen en hen zegenen, stonden de discipelen op het punt hen weg te sturen. De Meester gaf belangrijke lessen aan het volk, en de discipelen dachten dat Hij niet gestoord mocht worden. Jezus hoorde hun woorden. En Hij zei: *"Verhindert het niet ... want derzulken is het Koninkrijk der hemelen."* (Mattheüs 19: 14)

Ik voel diepe belangstelling voor elk van deze kleine kinderen, en we hopen, dat u hen heel teder zult behandelen. Laten de ouderen in het gezin geduldig en vriendelijk zijn voor hun jongere broertjes en zusjes. Zij kunnen helpen om de kleintjes Bijbelkennis bij te brengen. Verhef uw stem niet, wanneer u tot hen spreekt. Wijs op de zegen die komt, als ze goed doen, als zij de Heere behagen. ...

Wanneer u voortdurend de hulp van de Heere zoeken, zult u bij het avondgebed niet het gevoel hebben, dat u schuld moet belijden over ruwe of ontmoedigende woorden, en over onvriendelijk handelen overdag. Grijp u stevig aan Christus vast door een levend geloof, en moedig daarna jongere kinderen aan. Zij zullen soms verkeerd doen, en zij kunnen kattenkwaad uithalen, maar verlies de moed niet. Bescherm hen zoveel mogelijk tegen verleiding, en moedig hen aan de Heere te gehoorzamen. ...

Laten wij thuis en in de gemeente de Heere vragen, dat wij goede moed mogen hebben, en stap voor stap voort mogen gaan, voorwaarts en opwaarts, naar de hemel. – Manuscript 61, 1907.



Augustus: Christus Weerspiegelen door uit te gaan

24 augustus | Blijf Dicht Bij Hen Die Hulp Nodig Hebben

"Want de Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren was."
Lucas 19: 10

Het hele hemels universum is diep geïnteresseerd in elke berouwvolle ziel die tot Jezus komt. En zij zijn ook geïnteresseerd in hen die geen berouw hebben - in hen die zij door berouw en bekering hopen gered te zien worden. Engelen kijken toe bij alles wat we doen. Zij kennen elk woord dat wij uitspreken. Zij verlangen er intens naar, dat wij boven alles het onderricht in het Woord van God zullen waarderen. Zij verlangen ernaar, ons de zachtmoedigheid en nederigheid van Christus te leren - de hoogste van alle wetenschappen, de wetenschap van blijdschap, nederigheid en liefde door Christus Jezus.

De engelen verlangen dat we zullen leren, dat de Mensenzoon kwam *"om te zoeken en zalig te maken dat verloren was."* Christus kwam niet om hetgeen goed en rechtvaardig is te redden, maar *"dat verloren was"*. Broeders en zusters, wanneer u een ziel van de Waarheid ziet afglijden, en zijn hoop op eeuwig heil in gevaar ziet brengen, blijf dan dicht bij zo iemand, en probeer die zoveel u kunt te helpen. Vraag waaraan hij behoefte heeft; bid met hem; werk vriendelijk en geduldig aan hem; wanhoop er nooit aan, dat u kunt helpen.

Gemeenteleden hebben als taak, belang te stellen in de jeugd. Zij moeten hen een hand geven, en vriendelijke belangstelling hebben voor hoe het met hen gaat. Laten wij de jeugd zoveel mogelijk afschermen van wereldse verleiding en betovering. Laten wij zo mogelijk bezigheid voor hen vinden, zodat hun gedachten in beslag genomen worden door edele dingen. Dit is echt dienstwerk - een dienstwerk dat de goedkeuring van God draagt, en dat een banier opheft tegen de vijand, zowel voor degene die dit dienstwerk doet, als voor degenen met wie men werkt. Satan kan met zijn sluwe streken de overwinning niet behalen over mensen die in woord en daad de gerechtigheid dienen. ...

Iedereen heeft het voorrecht, dat hij zijn medemensen kan helpen, om hun voeten op de Rots der eeuwen te plaatsen. ...

Christus houdt niet op ons te zoeken, wanneer wij van de kudde afdwalen. Hij zoekt onvermoeibaar door, totdat Hij ons gevonden heeft, en brengt ons bij de kudde terug. Wij zouden keer op keer omgekomen zijn, als Zijn liefdevolle zorg er niet geweest was. ... Wij hebben maar weinig besef van welke krachten er nu in deze wereld aan het werk zijn. Alle hemelse legers trachten het verlorene te redden. Maar de gevallen engelen werken met een kracht van onderaf om de inspanningen van Christus en Zijn medewerkers tegen te gaan. ... Moge God ons helpen de goede strijd van het geloof te strijden, en onszelf met de gehele wapenrusting te bekleden, en, wanneer we dit gedaan hebben, stand te houden. ... Laten wij over zielen waken als degenen die verantwoording moeten afleggen. – Manuscript 102, 1904.



Augustus: Christus Weerspiegelen door uit te gaan

25 augustus | God Roept Jonge Mensen

"O God, Gij hebt mij geleerd van mijn jeugd aan, en tot nog toe verkondig ik Uw wonderen."
Psalm 71: 17

Er moet een groot werk gedaan worden in de wijngaard van de Meester. Om dit werk te volbrengen roept God mensen die Hij het vermogen tot dienen heeft gegeven. Hij doet niets zonder medewerking van de mens. Telkens als God een taak heeft, die gedaan moet worden, roept Hij niet alleen de officieren die het bevel voeren, Hij roept alle werkers. Hij roept jongen mannen en vrouwen, die sterk en actief van geest zijn. Hij verlangt, dat zij hun frisse en gezonde krachten van brein, bot en spieren, zullen inzetten voor het werk. Zij moeten deelnemen aan de strijd tegen overheden en machten, tegen de boze geesten in hemelse gewesten. (zie Efeze 6: 12)

Mensen hebben niets, dan alleen wat God hen in leen heeft gegeven. Ze mogen niet toegeven aan trots, of opscheppen over hun talenten. Zij hebben alles, wat hen in staat stelt voor Hem te werken, aan God te danken. Toch moet ieder mens een aandeel leveren, om zichzelf voor te bereiden op het dienen. Hij moet door ernstige studie en flinke inspanning al zijn vermogens ontwikkelen. Dan zal zich zeker Goddelijke kracht met zijn inspanningen verbinden.

Sommige jonge mensen, die er niet echt geschikt voor zijn, dringen zich naar voren in het werk. Zij begrijpen niet, dat zij eerst les moeten krijgen, voordat zij les kunnen geven. Zij wijzen op mensen die ondanks weinig voorbereiding met een zeker succes hebben gewerkt. Maar als deze mensen succes hebben gehad, dan kwam dat omdat zij zich met hart en ziel aan het werk gegeven hebben. ... Gods zaak heeft efficiënte mensen nodig. ...

Wat is verlossing? Het is het zich oefenen voor de hemel. Die oefening betekent meer dan boekenwijsheid. Het betekent Christus kennen, het los komen van ideeën, gewoontes en praktijken die in de leerschool van de prins van de duisternis zijn opgedaan. Onze ziel moet bevrijd worden van alles wat niet loyaal is aan God. Verzet tegen het kwaad dient aangemoedigd te worden. ...

God geeft in dit leven iedereen de gelegenheid om karakter te ontwikkelen. Iedereen mag de hem toegewezen plaats in Zijn grote plan innemen. De Heere nam Samuel aan vanaf zijn kindertijd, omdat zijn hart zuiver was, en omdat hij eerbied had voor God. Hij was als een gewijd offer aan God gegeven. En de Heere maakte hem zelfs in zijn kindertijd tot een kanaal van licht.

Een toegewijd leven als dat van Samuel is in Gods ogen van grote waarde. Als de jeugd van vandaag zichzelf net zo toewijdt als Samuel, dan neemt de Heere hen aan en gebruikt hen in Zijn werk. Dan kunnen zij, samen met de psalmist, over hun leven zeggen: *"O God, Gij hebt mij geleerd van mijn jeugd aan, en tot nog toe verkondig ik Uw wonderen."*
– Manuscript 51, 1900.



Augustus: Christus Weerspiegelen door uit te gaan

26 augustus | De Definities Van "Zuivere Godsdienst" en "Mijn Naaste"

"De zuivere en onbevleete godsdienst voor God en den Vader is deze: wezen en weduwen bezoeken in hun verdrukking, en zichzelf onbesmet bewaren van de wereld." Jacobus 1: 27

Wat is zuivere godsdienst? Christus heeft ons verteld, dat zuivere godsdienst het in praktijk brengen van medelijden, sympathie en liefde is, thuis, in de gemeente en in de wereld. Dit dienen wij aan onze kinderen te leren, dat is de ware godsdienst. Leer hen in hun denken niet zichzelf in het midden te stellen, maar dat er een zendingsveld is, overal waar mensen lijden en in nood verkeren. ...

Er zijn veel mensen, die net als de wetgeleerde vragen: *"Wie is mijn naaste?"* Het antwoord komt uit de gebeurtenis die zich in de buurt van Jericho afspeelde, toen de priester en de Leviet aan de overkant voorbij gingen, en de arme, mishandelde en gewonde vreemdeling overlieten aan de zorg van de barmhartige Samaritaan. Iedereen die lijdt en in nood is, is onze naaste. Iedere afgedwaalde zoon of dochter van Adam, die door de vijand van alle zielen is ten val gebracht, en gebonden is in een slavernij van verkeerde gewoontes die het door God gegeven wezen van een man of vrouw doen wegwijnen, die is mijn naaste.

...

O, mocht aan kinderen, vanaf hun babytijd en in hun kindertijd en jonge jaren, worden geleerd in te zien, wat voor zendingstaak er wacht, vlak om hen heen. Maak uw huis tot een plaats van godsdienstige vorming. Laat ouders tot spreekbuis worden voor de Heere God van Israël, om de regels van het ware Christendom te onderwijzen. En laat hen voorbeeld zijn van wat beginselen van liefde kunnen maken van mannen en vrouwen. Wij moeten aan anderen denken en zorgen voor mensen die onze liefde, onze tederheid en zorg nodig hebben. Wij moeten steeds bedenken, dat we gezanten van Christus zijn, en dat wij de zegeningen die Hij geeft, moeten delen - niet met diegenen die ons op hun beurt weer terug kunnen geven - maar met die mensen die waardering hebben voor de gaven die in hun tijdelijke en geestelijke noden voorzien. Zij die feestmaaltijden aanrichten om mensen te helpen die maar weinig genoegens kennen, om vrolijkheid in hun triest bestaan te brengen, om hun armoede en wanhoop te verlichten, handelen onzelfzuchtig en in overeenstemming met wat Christus hierover leert. – Review & Herald, 12 november 1895.

Goede werken zijn de vruchten die Christus van ons verlangt te dragen: vriendelijke woorden, liefdadig handelen, daden die spreken van tedere zorg voor de armen, de behoeftigen en de verdrukten. Als harten meelevend met andere harten die vol moedeloosheid en verdriet zijn, wanneer de helpende hand wordt uitgestoken naar behoeftigen, wanneer naakten worden gekleed, en vreemdelingen welkom worden geheten in uw woonkamer, en een plaatsje in uw hart gaan innemen, dan komen engelen heel dichtbij en klinkt als antwoord een lied in de hemel. – Testimonies, vol. 2, p. 25.



Augustus: Christus Weerspiegelen door uit te gaan

27 augustus | Uitgaan Via Lectuurevangelisatie

"Maar Ik ben in het midden van u als één die dient." Lucas 22: 27

Colporteren met onze publicaties is een belangrijk en heel vruchtbaar onderdeel van het evangelisatiewerk. Onze publicaties kunnen komen op plaatsen, waar geen bijeenkomsten kunnen worden gehouden. Op zulke plaatsen neemt de trouwe evangelist en colporteur de plaats in van de levende stem van de prediker. ...

Moge de Heere veel van onze jonge mannen en vrouwen bewegen om als colporteur en evangelist lectuurevangelisatie te gaan doen. Door colportage wordt de Waarheid aan duizenden mensen uiteengezet, die haar anders nooit zouden horen. Wij hebben weinig tijd. Velen, zeer velen, hebben de stimulans van het "snel" nodig, om hen te doen opstaan en aan het werk te gaan. De Heere roept op dit moment om werkers. ...

Waarom wordt de Heere nu niet ijveriger gezocht, zodat honderden mensen vervuld worden van de Heilige Geest, en snel kunnen uitgaan om de Waarheid te verkondigen, *"en de Heere wrocht mede en bevestigde het Woord door tekenen, die daarop volgden."*? (Marcus 16: 20) Het is onze opdracht, via de drukpers het Licht overal te laten schijnen. Door het gedrukte woord bereikt het Licht mensen die geïsoleerd leven, die de gelegenheid niet hebben om de predikers in levenden lijve te horen. Dit is heel gezegend zendingswerk. Colporteurs kunnen de helpende hand van de Heere zijn, die deuren openen voor het binnen komen van de Waarheid.

Selecteer Christelijke jongeren om de boeken over de tegenwoordige Waarheid te verspreiden. ... Dat is een heilige opdracht, en zij die deze taak op zich nemen, dienen in staat te zijn voor Christus te getuigen.

Jongeren die dit werk gaan doen, moeten in contact worden gebracht met mensen met meer ervaring. Die kunnen, als ze God zijn toegewijd, een grote zegen voor hen zijn. Ze kunnen hen onderwijzen in de dingen van God en hen laten zien, hoe zij het beste voor God kunnen werken. Als de jeugd haar behoudenis uitwerkt met vrezen en beven, dan zullen ze uit ervaring ontdekken, dat God met hen meewerkt, om te willen en te doen wat Hem behaagt. (zie Filippus 2: 12, 13)

Niet alleen mannen, maar ook vrouwen kunnen op het gebied van colporteren aan het werk. En colporteurs horen twee aan twee uit te gaan. Dat is het plan van de Heere.

Ik heb opdracht ontvangen, om krachtige pogingen aan te moedigen, om hulpkrachten te krijgen. Voor het zendingswerk, voor het geven van Bijbelstudies en voor het verkopen van boeken over de tegenwoordige Waarheid. Zo kan er vaardig gewerkt worden aan het opsporen van zielen. Jonge mensen, jullie hulp is nodig. Maak een verbond met God, door jezelf als offer te geven. Pak Zijn werk aan. Hij is voldoende voor jullie. *"Wees sterk, ja, wees sterk."* (Daniël 10: 19) – Pacific Union Recorder, 23 oktober 1902.



Augustus: Christus Weerspiegelen door uit te gaan

28 augustus | Het Verlichten Van Stoffelijke Noden

"Het volk, dat in duisternis zat, heeft een groot licht gezien; en degenen die zaten in het land en de schaduw des doods, denzelven is een licht opgegaan." Mattheüs 4: 16

Er verkeren nu veel mensen in de schaduw van de dood, die onderwezen moeten worden in de waarheden van het Evangelie. Bijna de hele wereld is van kwaad vervuld. Iedereen die in Christus gelooft, heeft woorden van hoop gekregen voor hen die in duisternis gezeten zijn. ...

Er zijn oprechte, toegewijde jonge mensen nodig, die aan het werk gaan als verpleegkundige. ... De Heere heeft wijze mannen en vrouwen nodig, die als verpleegkundige kunnen werken, om hen die ziek zijn en die lijden te troosten en te helpen.

O, mochten allen die aangevochten zijn, worden gediend door Christelijke artsen en verpleegkundigen, die hen konden helpen hun vermoeide, door pijn afgematte lichamen aan de zorg van de Grote Geneesheer toe te vertrouwen, en in geloof op Hem te zien voor herstel! Als door oordeelkundige behandeling de patiënt ertoe wordt geleid, om zijn ziel aan Christus te geven, en zijn gedachten aan Gods wil gehoorzaam te laten zijn, dan is een grote overwinning behaald.

Bij onze dagelijkse bezigheden zien we veel door zorg getekende en bedroefde gezichten. Wat toont dat verdriet op die gezichten? Het laat zien dat onze ziel de vrede van Christus nodig heeft. Mannen en vrouwen, die verlangden naar iets dat zij niet hadden, hebben getracht hun dorst te lessen uit de gebroken drinkbakken van deze aarde (zie Jeremia 2: 13). Laat die mensen een stem horen, die zegt: *"O, alle gij dorstigen, komt tot de wateren"* (Jesaja 55: 1). Vermoeide zielen, die niet weten wat ze zoeken, kom tot het levende water. De hele hemel hunkert naar u. Kom tot Mij, *"opdat gij het leven moogt hebben."* (Johannes 5: 40).

De zendingsverpleegkundige kan op veel terreinen werkzaam zijn. Er zijn mogelijkheden voor goed opgeleide verpleegsters om bij mensen thuis te komen, en daar te proberen belangstelling voor de Waarheid te wekken. Er zijn bijna in elke gemeenschap grote aantallen mensen die nooit zullen luisteren naar onderwijs uit Gods Woord, of ook maar een godsdienstige bijeenkomst zullen bezoeken. Willen deze mensen met het Evangelie bereikt worden, dan moet dat bij hen thuis worden gebracht. Vaak is het verlichten van hun lichamelijke noden de enige weg om hen te benaderen.

Zendingsverpleegkundigen die de zieken verzorgen en de wanhoop van de armen verlichten, zullen veel kansen krijgen om met hen te bidden, om hen uit Gods Woord voor te lezen, en om over de Heiland te spreken. Zij kunnen met en voor die hulpelozen bidden, die de wilskracht missen, om de begeerten te beheersen, die door hartstocht zijn ontaard. Zij kunnen een straaltje hoop brengen in het leven van verslagen en ontmoedigde mensen. Het tonen van onzelfzuchtige liefde, die zich uit in belangeloos en vriendelijk handelen, zal het voor deze lijdende mensen makkelijker maken, om in de liefde van Christus te geloven. –

Review & Herald, 24 december 1914.



Augustus: Christus Weerspiegelen door uit te gaan

29 augustus | De Dienst Van Muziek

"zo zal mijn tong Uw gerechtigheid vrolijk roemen" Psalm 51: 16

Zangonderwijs is op elke school dringend nodig. Daar zou veel meer belangstelling voor moeten zijn. ... Leerlingen die met melodieuze stem mooie evangelieliederen hebben leren zingen, op een manier dat de woorden gemakkelijk kunnen worden verstaan, kunnen veel goed doen als zingende evangelisten. Ze zullen veel kansen zien om het talent, dat God hun gegeven heeft, te gebruiken. Daardoor kunnen ze melodieën en zonneschijn brengen op eenzame plaatsen, verduisterd door zonde, verdriet en droefheid. Ze kunnen zingen voor hen die zelden het voorrecht hebben, om met het Evangelie te worden bereikt.

Ga uit op de wegen en kruispunten. Streef ernaar zowel de hoge als de lagere klassen te bereiken. Ga huizen van rijk en arm binnen. Wanneer u van huis tot huis gaat om te zingen, vraag dan: "Vindt u het fijn als wij zingen? Wij zouden graag een zangdienst bij u houden, en met een paar woorden bidden, om God te vragen of Hij voor ons wil zorgen." Er zullen niet veel zijn die de toegang weigeren. – Manuscript 67, 1903

In de profetenscholen hechtte men aan een eerbiedige sfeer. ... Studenten ... werd geleerd, hoe zij moesten bidden, hoe zij hun Schepper moesten benaderen, hoe zij geloof in Hem moesten beoefenen, en hoe zij het onderwijs van Zijn Geest moesten begrijpen en gehoorzamen. Geheiligde kennis bracht uit de schatkamer van God oude en nieuwe dingen tevoorschijn, en de Geest van God kwam tot uiting in profetieën en gewijde liederen.

Muziek is gemaakt voor een heilig doel, om ons denken op te heffen tot wat rein, edel en verheffend is; en om in onze ziel eerbied voor en dankbaarheid jegens God te wekken. Wat een tegenstelling tussen deze oude traditie en de dingen, waaraan muziek vandaag maar al te vaak wordt gewijd! Hoeveel mensen gebruiken deze gave niet om zichzelf te verheffen, in plaats van die te gebruiken tot verheerlijking van God! Liefde voor muziek leidt onoplettende mensen ertoe, om samen met hen die de wereld liefhebben plekken van vermaak te bezoeken, waarvan God verboden heeft, dat Zijn kinderen daar heen gaan. Zo wordt datgene wat een grote zegen is, wanneer het op de juiste manier wordt gebruikt, tot één van de meest succesvolle middelen waarmee satan de geest afleidt van plicht en het overdenken van eeuwige dingen.

Muziek vormt een deel van de aanbidding van God in de hemel, en wij moeten er in onze lofliederen naar streven, zo dicht mogelijk bij de harmonie van de hemelse koren te komen. De juiste vorming van de stem is een belangrijk punt om bij het onderwijs op te letten, en mag niet worden verwaarloosd. Zingen is een deel van de dienst aan God, en is net zo goed een daad van aanbidding als het gebed. – Patriarchen en Profeten, blz. 545, 546.



Augustus: Christus Weerspiegelen door uit te gaan

30 augustus | De Vreugde Van Het Dienen Van Christus

"Die spaarzaamlijk zaait, zal ook spaarzaamlijk maaien." 2 Korinthe 9:6

Dienst betekent dienen, en tot deze dienst zijn wij allemaal geroepen. Het betekent God onteren, wanneer iemand kiest voor een leven, waarin hij zichzelf behaagt. Broeders en zusters, realiseert u zich, dat er elk jaar duizenden en duizenden zielen verloren gaan, die in zonde sterven, omdat het Licht van de Waarheid niet op hun levenspad heeft geschinen? ...

Er is in onze wereld een groot werk te doen. Mannen en vrouwen moeten bekeerd worden, niet door de gave van tongen of door het verrichten van wonderen, maar door het prediken van Christus en Dien gekruisigd. (zie 1 Korinthe 2: 2) Waarom zou u de inspanning om de wereld te verbeteren uitstellen? Waarom wachten op iets heel moois om te doen, of tot er een kostbaar hulpmiddel beschikbaar is? Hoe nederig ook de kring is waarin u verkeert, hoe eenvoudig ook uw werk is, als u werkt in overeenstemming met wat de Heiland heeft geleerd, dan zal Hij zich via u openbaren, en worden door wat u doet zielen tot Hem getrokken. Hij zal de zachtmoedigen en nederigen eren, die er oprecht op uit zijn om Hem te dienen. Wij moeten bij alles wat we doen, of we nu in de winkel of op de boerderij werken, proberen zielen te winnen.

Wij moeten aan alle wateren zaaien (zie Jesaja 32: 20), en onze ziel in de liefde van God bewaren, werken terwijl het nog dag is, gebruik maken van de middelen die ons in dienst van de Meester zijn toevertrouwd. Wat onze hand ook vindt om te doen, laten we het met vreugde doen. Welk offer ons ook wordt gevraagd te brengen, laten we het opgewekt doen. Wanneer we aan alle wateren zaaien, zullen we de woorden waarmaken: Hij *"Die spaarzaamlijk zaait, zal ook spaarzaamlijk maaien." (2 Korinthe 9: 6).*

Wij danken alles aan genade, soevereine genade. Genade bepaalt onze verlossing, onze wedergeboorte, en onze aanneming tot mede-erfgenamen met Jezus Christus. Laat deze genade aan anderen zien.

De Heiland verandert de wil van hen die Hij vindt, en gebruikt hen tot eer van Zijn Naam. Hij gebruikt materiaal dat anderen zouden laten liggen, en werkt via iedereen die zichzelf aan Hem geeft. Hij vindt het heerlijk om schijnbaar hopeloos materiaal te gebruiken, mensen die door satan beschadigd zijn, die hij heeft bewerkt. En dan maakt Hij ze tot voorwerpen van Zijn genade. Hij verheugt zich erover, hen uit lijden te bevrijden, en van de wraak die over de ongehoorzamen zal komen. Hij maakt Zijn kinderen tot gezanten bij het volbrengen van dit werk. En in het slagen van dit werk vinden zij, zelfs in dit leven, een kostbare beloning. Maar wat is dit, vergeleken bij de vreugde die hen ten deel zal vallen op die grote dag, waarop alles openbaar zal worden? – Review & Herald, 5 januari 1905.



Augustus: Christus Weerspiegelen door uit te gaan

31 augustus | De Eeuwige Beloning Voor Het Uitgaan

"Maar wanneer gij een maaltijd zult houden, zo nood armen, verminkten, kreupelen, blinden. En gij zult zalig zijn, omdat zij niet hebben om u te vergelden; want het zal u vergolden worden in de opstanding der rechtvaardigen." Lucas 14: 13-14

De beloning voor de werkers voor Christus is, in te mogen gaan in Zijn vreugde. Die vreugde, waar Christus zelf met groot verlangen naar uit ziet, komt tot uitdrukking in Zijn verzoek aan Zijn Vader: *"Vader, Ik wil dat waar Ik ben, ook die bij Mij zijn, die Gij Mij gegeven hebt;"* (Johannes 17: 24)

De engelen wachtten Jezus op, om Hem te verwelkomen, toen Hij na Zijn opstanding naar de hemel voer. De hemelse legerschare verlangde ernaar, hun geliefde Aanvoerder weer te groeten, Die vanuit de gevangenis van de dood tot hen was teruggekeerd. Zij drongen gretig om Hem samen, toen Hij de poorten van de hemel binnenkwam. Maar Hij wuifde hen achteruit. Zijn hart was bij de eenzame, treurende groep discipelen, die Hij op de Olijfberg had achtergelaten. Zijn hart is nog altijd bij Zijn kinderen die op aarde worstelen, die de strijd met de vernietiger nog moeten voeren. Hij zegt: *"Vader, Ik wil dat waar Ik ben, ook die bij Mij zijn, die Gij Mij gegeven hebt;"*

De verlost van Christus zijn Zijn kroonjuwelen, Zijn kostbare schat ten eigendom. *"want gekroonde stenen"* zullen zij zijn (Zacharia 9: 16) – *"welke de rijkdom is der heerlijkheid Zijner erfenis in de heiligen"* (Efeze 1: 18). In hen zal Hij *"Om de arbeid Zijner ziel zal Hij het zien en verzadigd worden"* (Jesaja 53: 11)

En zullen Zijn werkers zich niet verheugen, als ook zij de vrucht van hun inspanningen aanschouwen? ...

Elke ingeving van de Heilige Geest die mensen tot het goede en tot God leidt, wordt in de boeken in de hemel opgeschreven. En op Gods dag zal iedereen die zichzelf tot instrument voor de werking van de Heilige Geest heeft gegeven, mogen zien wat zijn leven heeft uitgericht.

Deze onthulling zal wonderlijker zijn, naarmate de lijnen van de heilige invloed, met haar kostbare resultaten, aan het licht worden gebracht. Wat zal er dankbaarheid zijn bij zielen, die ons in de hemel tegemoet komen, wanneer zij begrijpen wat voor een meelevend en liefdevolle belang er aan hun behoud werd gehecht! Alle lof, eer en heerlijkheid voor onze verlossing zal aan God en aan het Lam gegeven worden. Maar het zal niets afdoen aan de heerlijkheid van God, als zij hun dankbaarheid tonen aan instrumenten die Hij heeft gebruikt voor het behoud van zielen die op het punt stonden verloren te gaan.

De verlost zullen elkaar ontmoeten en hen herkennen, door wiens aandacht zij tot de verheven Heiland zijn geleid. Wat een gezegende gesprekken houden zij met deze zielen! Er zal worden gezegd: *"Ik was zondaar, en u kwam tot mij, en vestigde mijn aandacht op de kostbare Heiland, mijn enige hoop. En ik geloofde in Hem."* ... Wat een vreugde zal er zijn wanneer deze verlost degenen, die een last voor hun behoud hebben gedragen, zullen ontmoeten en begroeten! – Review & Herald, 5 januari 1905.