



Bijbelcommentaar op 1,2,3 Johannes; blz. 622-631

Bijbelcommentaar

door E.G.White
Page 947; blz. 622

1 Johannes

Hoofdstuk 1

Vers 1-3 **Getuigenis van Johannes van Onschatbare Waarde.** – Zo getuigt Johannes dat hij Christus gezien heeft en met Christus is geweest. In de beginjaren van de christelijke kerk trachtte de vijand vragen naar voren te brengen, die tot twijfel en verdeeldheid zouden leiden. In deze tijd was het getuigenis van Johannes van onschatbare waarde om het geloof van de gemeenteleden te sterken. Hij kon vol zekerheid zeggen: Ik weet dat Christus op aarde heeft geleefd en ik kan getuigen van Zijn woorden en Zijn werken (MS 29, 1911).

Vers 1-10 (zie EGW over Openbaring 1:9). **Johannes de Bejaarde Dienstknecht van Jezus.** – De apostel Johannes is een voorbeeld van de manier, waarop God bejaarde werkers kan gebruiken. Lees zijn

Page 947-948; blz. 623

opwekkende woorden, geschreven toen hij een oude man was. Wie zou een vaster en duidelijker getuigenis kunnen brengen? (1 Joh. 1:1-10; 2:1-5 aangehaald).

Op hoge leeftijd openbaarde Johannes het leven van Christus in zijn leven. Hij werd bijna honderd jaar oud en telkens weer herhaalde hij de geschiedenis van de gekruisigde en opgestane Heiland. De gelovigen werden getroffen door vervolgingen en, die nog maar weinig ervaring hadden, liepen vaak gevaar hun greep op Christus te verliezen. Maar de oude beproefde dienstknecht van Jezus handhaafde standvastig zijn geloof (MS 92, 1903).

Vers 7-9 Zie EGW over 1 Timotheüs 2:5

Vers 7,9 (Hebreeën 9:11-14, 22; Openbaring 22:1). **Doeltreffendheid van het Bloed van Christus.** – Gode zij dank dat Hij, Die Zijn bloed voor ons vergoten heeft, leeft om te bidden, om een Voorspraak te zijn voor ieder die Hem aanneemt. *"Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid."* Het bloed van Jezus Christus reinigt ons van alle zonden. Het spreekt van betere dingen dan het bloed van Abel, want Christus leeft altijd om voor ons te bidden. Wij moeten ons altijd de doeltreffendheid van het bloed van Christus voor ogen houden. Dat bloed, dat het leven reinigt en in stand houdt, is onze hoop, als wij er in levend geloof aanspraak op maken. Wij moeten de onschatbare waarde ervan steeds meer op prijs stellen, want het spreekt alleen voor ons als wij door geloof aanspraak maken op de verdiensten ervan, door het geweten rein, in vrede met God te bewaren.

Dit wordt voorgesteld als het vergeving-brengende bloed, onlosmakelijk verbonden met de opstanding en het leven van onze Verlosser, geïllustreerd door de eeuwig stromende rivier, die uit de troon van God ontspringt, het water van de rivier des levens (Brief 87, 1894).



Bijbelcommentaar op 1,2,3 Johannes; blz. 622-631

Hoofdstuk 2

Vers 1 (Romeinen 8:34; 1 Timotheüs 2:5; Hebreeën 2:18; 7:25; 9:24; zie EGW over Johannes 17:5, 24). **Beschermd Tegen de Aanvallen van Satan.** – *"Als iemand gezondigd heeft, wij hebben een Voorspraak bij de Vader, Jezus Christus de Rechtvaardige."* Hoe zorgzaam is de Heere Jezus, door niemand de kans te geven te wanhopen. Hoe beschermt Hij de mens tegen de felle aanvallen van satan! Als wij door veelvuldige verzoeken worden overvallen of tot zonde worden verleid, keert Hij Zich niet af om ons te verlaten. Nee, nee, zo is onze Heiland niet. Christus heeft voor ons gebeden. Hij is in alle dingen verzocht geweest zoals wij en omdat Hij verzocht is geweest, weet Hij hoe Hij hen, die verzocht worden, te hulp moet komen.

Onze gekruisigde Heer pleit voor ons bij de Vader op de troon der genade. Wij kunnen pleiten op zijn verzoenend offer voor

Page 948; blz. 624

vergeving, rechtvaardigmaking en heiligmaking. Het Lam dat geslacht is, is onze enige hoop. Ons geloof ziet op tot Hem, grijpt Hem aan als Degene Die volkomen kan zalig maken en de welriekende reuk van het volkomen offer wordt door de Vader aanvaard. Christus heeft alle macht gekregen, in de hemel en op aarde en voor hen die gelooft zijn alle dingen mogelijk. De heerlijkheid van Christus heeft te maken met ons succes. Hij stelt een zelfde belang in alle mensen. Hij is onze medelijdende Heiland (Brief 33, 1895).

(Jesaja 49:16; Zacharia 3:1; Hebreeën 4:14, 15; zie EGW over Mattheüs 28:18; Hebreeën 5:5, 6; 10:19-21). **De Doeltreffendheid van het Priesterschap van Christus.** – Laten wij bedenken dat onze grote Hogepriester ten behoeve van Zijn vrijgekocht volk pleit voor de genadetron. Hij leeft altijd om voor ons te bidden. *"Als iemand gezondigd heeft, wij hebben een Voorspraak bij de Vader, Jezus Christus de Rechtvaardige."*

Het bloed van Jezus pleit krachtadig en doeltreffend voor hen, die afgefallen zijn, die opstandig zijn, die tegen groot licht en liefde zondigen. Satan staat naast ons om ons aan te klagen en onze Advocaat staat aan Gods rechterhand om voor ons te pleiten. Hij heeft nooit een zaak verloren die Hem is toevertrouwd. Wij kunnen op onze Advocaat vertrouwen, want Hij pleit ten behoeve van ons op Zijn eigen verdiensten. Luister naar Zijn gebed vóór zijn verraad en verhoor. Luister naar zijn bede voor ons, want Hij dacht aan ons.

Hij zal Zijn gemeente in de wereld van verzoeking niet vergeten. Hij ziet neer op Zijn volk dat beproefd wordt en lijdt en bidt voor hen.... Ja, Hij slaat Zijn volk gade in deze wereld, een wereld die vervolgt, die de littekenen draagt van de vloek en Hij weet dat het behoefte heeft aan alle Goddelijke hulpbronnen van Zijn medeleven en liefde. Onze Voorloper is ons voorgegaan binnen het voorhangsel en toch is Hij door de gouden keten van liefde en waarheid met de warmste sympathie met Zijn volk verbonden.

Hij bidt voor de nederigsten, voor de zwaarst verdrukten en lijdenden, voor de zwaarst beproefden en verzochten. Hij pleit met opgeheven handen: *"Ik heb u in Mijn handpalmen gegraveerd."* God luistert graag en beantwoordt de beden van Zijn Zoon.... (Hebreeën 4:14-16 aangehaald) (RH 15 aug. 1893).

Ons Oog Richten op Onze Advocaat. – In al onze waarachtige aanbidding richten wij het oog van ons geloof op onze Advocaat, Die tussen de mens en de



Bijbelcommentaar op 1,2,3 Johannes; blz. 622-631

eeuwige troon staat, gereed om tegemoet te komen aan elk van ons pogen en ons door Zijn Geest te helpen een meer volmaakte kennis van God te krijgen (MS 7, 1898).

Vers 1,2 Zie EGW over Hebreëën 2:14-18; Jakobus 1:25

Vers 3,4 Zie EGW over 1 Thessalonicenzen 4:3

Vers 4 Zie EGW over Johannes 14:15; Romeinen 3:31

Page 949; blz. 625

Vers 6 (zie EGW over 2 Korinthe 5:17; Openbaring 14:4) **Wandelen Zoals Christus Gewandeld Heeft.** – Zij die zoals Christus wandelen, die volhardend, zachtmoedig, vriendelijk, ootmoedig en nederig van hart zijn, die samen met Christus het juk dragen en Zijn lasten opnemen, die hongeren naar zielen zoals Hij ernaar hongerde - zij zullen ingaan in de vreugde van hun Heer. Met Christus zullen zij de arbeid van hun ziel zien en verzadigd zijn. De hemel zal triomferen, want de lege plaatsen in de hemel, veroorzaakt door de val van satan en zijn engelen, zullen gevuld worden door de vrijgekochten des Heeren (RH 29 mei, 1900).

De Navolging van Christus.-- Ware godsdienst is het navolgen van Christus. Zij die Christus volgen, zullen zichzelf verloochenen, het kruis opnemen en in Zijn voetsporen gaan. Christus volgen wil zeggen gehoorzaam zijn aan al Zijn geboden. Van een soldaat kan alleen gezegd worden dat hij zijn bevelvoerder volgt als hij de orders gehoorzaamt. Het overnemen van het beeld van Jezus, Die vol liefde, tederheid en medeleven is, vereist dat wij dagelijks tot Hem naderen. Wat wordt God vaak onteerd door hen, die belijden Hem te vertegenwoordigen (Brief 31a, 1894)!

Vers 6 **Jezus, Ons Volmaakte Voorbeeld.** – Wij hebben het hoogste en heiligste Voorbeeld voor ons. In Zijn gedachten, in Zijn Woorden en in Zijn daden was Jezus zonder zonde. Alles wat Hij deed was volmaakt. Hij wijst ons op het pad dat Hij liep, als Hij zegt: *“Zo iemand achter Mij wil komen, die verloochene zichzelf en neme zijn kruis op en volge Mij”* (Mattheüs 16:24). Christus verenigt in Zijn Persoon de volledigheid en de volmaaktheid van de Godheid, en de volledigheid en de volmaaktheid van de zondeloze mensheid. Hij weerstond en overwon alle verzoeken, waardoor Adam werd verzocht, doordat Hij in Zijn menselijkheid Zijn vertrouwen stelde in Goddelijke macht. Dit onderwerp moet men grondiger bestuderen dan men gewoonlijk doet. De christenen stellen hun maatstaf te laag. Zij stellen zich tevreden met een oppervlakkige geestelijke ervaring, en dus ontvangen zij slechts zwakke schijnsels van het licht, terwijl zij duidelijker de wonderbare volmaaktheid van de menselijkheid van Christus hadden kunnen leren onderscheiden, die ver boven alle menselijke grootheid en alle menselijke vermogens uitreikt. Het leven van Christus is een openbaring van dát leven wat de gevallen mensen zouden kunnen bereiken, door zich te verenigen en gemeenschap te hebben met de Goddelijke natuur...

Mannen en vrouwen verontschuldigen zich voor hun neiging tot de zonde. Zo wordt de zonde dan voorgesteld als een noodzakelijk kwaad, dat men niet kan overwinnen. Maar zonde is geen noodzaak. Tijdens Christus' leven in deze wereld, heeft Hij vanaf Zijn jeugd tot aan Zijn volwassenheid alle verzoeken, waardoor de mens verzocht wordt, weerstaan. Hij is het volmaakte Voorbeeld voor het kleine kind, voor de tiener en de volwassene. Het leven van Christus heeft aangetoond waartoe de mens in staat is, wanneer hij deelgenoot wordt van de Goddelijke natuur. Al wat Christus vanuit God ontving, kunnen wij ook ontvangen. Nu dan: vraag en ontvang!...



Bijbelcommentaar op 1,2,3 Johannes; blz. 622-631

Laat uw leven door verborgen schakels met het leven van Jezus samengevoegd zijn. (Bron: Dagboek 'Het geloof waardoor ik leef' blz. 219).

Vers 15 **Ruimte Tussen de Ziel en Jezus.** – Zij die steeds iets dichter naar de wereld neigen en steeds meer daaraan gelijk worden in gevoelens, in plannen en in gedachten, laten toe dat er ruimte komt tussen hen en de Heiland en satan heeft zijn weg gezocht in deze ruimte en lage, wereldsgezinde, zelfzuchtige plannen worden in hun leven vervlochten (RH 7 juni, 1887).

Niet de Gouden Munteenheden van de Hemel. – Zoals zij, die de wereld liefhebben, godsdienst ondergeschikt maken aan de wereld, eist God van degenen die Hem aanbidden, dat zij de wereld ondergeschikt maken aan de godsdienst. De dingen van deze wereld die vergaan door gebruik, mogen niet het eerst in aanmerking komen; zij zijn niet de gouden munteenheden van de hemel. God heeft er Zijn beeld en opschrift niet op aangebracht (MS 16, 1890).

Vers 15 **De Deur voor Verzoeking Sluiten.** – Er is een duidelijke tegenstelling te zien tussen de samenkomsten van christenen om een christelijke ontspanning te hebben en de wereldse bijeenkomsten van vermaak en plezier. In plaats van over Christus en de heilige dingen te spreken en tot Hem te bidden zullen de gesprekken van de mensen uit de wereld oppervlakkig en onbenullig zijn. Hun doel is alleen om samen een vrolijk feest te hebben. Het werelds plezier werkt verblindend; voor de vrolijkheid van één ogenblik geven velen de vriendschap van de hemel prijs en de vrede, liefde en blijdschap die deze met zich meebrengt. Maar dit soort plezier zal al spoedig veranderen in een gevoel van walging en ontevredenheid. Sommige meer algemene vermaken als voetbal en boksen, zijn scholen van wreedheid geworden... Andere atletische spelen, die misschien minder wreed lijken, zijn echter niet minder gevaarlijk, omdat zij tot buitensporigheid kunnen worden opgevoerd. Zij prikkelen de lust tot plezier maken en tot opwinding, en bevorderen een gevoel van afkeer tegenover nuttige arbeid, en een neiging om praktische plichten en verantwoordelijkheden van zich af te schuiven... Zo wordt de deur geopend voor losbandigheid en wetteloosheid, met hun verschrikkelijke gevolgen.

De ware christen zal niet verlangen een plaats van werelds vermaak te betreden, of met iets mee te doen waarover hij de zegen van God niet kan vragen. Men zal hem niet vinden in de schouwburg, in de biljartkamer of bij het kegelen. Hij zal niet meedoen aan de vrolijke walsen of zich laten meevoeren in een ander bedwelmend genot, dat Christus juist uit de geest wil verjagen. Wij willen degenen, die dit soort van vermaak voorstaan, antwoorden: 'Wij kunnen hieraan niet deelnemen in de Naam van Jezus van Nazareth.'... Geen enkele christen zou in zo'n plaats graag de dood ontmoeten; noch zou hij daar aangetroffen willen worden op het ogenblik dat Christus wederkomt. Wanneer wij het wagen ons te begeven op het terrein van satan, hebben wij niet de zekerheid beschermd te worden tegen zijn macht. Voor zover het in ons vermogen ligt, moeten wij iedere toegang afsluiten, waardoor de verzoeker bij ons zou kunnen binnenkomen. (Bron: Dagboek 'Het geloof waardoor ik leef' blz. 238)

Vers 18 (Daniël 12:13; Openbaring 14:6-12). **Betekenis van de Antichrist Moet Duidelijk Zijn.** – Zij die in de war raken in het verstaan van het Woord, die niet de betekenis zien van de antichrist, zullen zich beslist achter de antichrist plaatsen. Er is nu geen tijd voor ons om in de wereld op te gaan. De tijd waarop Daniël doelde, is gekomen. De profetieën van Daniël en van Johannes moeten begrepen worden. Zij verklaren elkaar. Aan de wereld brengen zij waarheden, die



Bijbelcommentaar op 1,2,3 Johannes; blz. 622-631

iedereen moet begrijpen. Deze profetieën moeten getuigen zijn in de wereld. Door hun vervulling in deze laatste dagen zullen zij zichzelf duidelijk maken.

De Heere staat op het punt de wereld om haar ongerechtigheid te straffen. Hij staat op het punt de godsdienstige lichamen te straffen omdat zij het licht der Waarheid, hun gegeven, hebben verworpen. De belangrijke verkondiging, die de boodschappen van de eerste, tweede en derde engel omvat, moet aan de wereld worden

Page 949-950; blz. 626

gebracht. Dit is onze opdracht. Zij die werkelijk in Christus geloven, zullen openlijk uitkomen voor de Wet des Heeren. De Sabbat is het teken tussen God en Zijn volk en wij moeten onze gelijkvormigheid aan de wet van God zichtbaar maken door het vieren van de Sabbat. Die moet een onderscheidingsteken zijn tussen Gods uitverkoren volk en de wereld (MS 10, 1900).

(2 Thessalonicenzen 2:3-10; Openbaring 13:16, 17; 18: 3-7). **De Maatschappij in Twee Klassen Gerangschikt.** – De hele maatschappij wordt in twee klassen gerangschikt, zij die gehoorzaam en zij die ongehoorzaam zijn. Bij welke klasse zullen wij gevonden worden? Zij die Gods geboden bewaren, die niet alleen leven van brood, maar van alle Woord, dat uit de mond Gods uitgaat, vormen de gemeente van de levende God. Zij die kiezen om de antichrist te volgen, zijn onderdanen van de grote afvallige. Onder de banier van satan geschaard, overtreden zij Gods wet en brengen anderen ertoe deze eveneens te breken. Zij trachten de wetten van de volken zodanig te formuleren, dat de mensen hun trouw aan aardse regeringen zullen tonen door het vertreden van de wetten van Gods Koninkrijk.

Satan leidt de gedachten af door onbelangrijke vragen, opdat zij zaken van groot belang niet helder zullen zien. De vijand is van plan de wereld te verstrikken.

De zogenaamde christelijke wereld wordt het toneel van grote en beslissende gebeurtenissen. Gezaghebbende mensen zullen wetten uitvaardigen, die het geweten beheersen, naar het voorbeeld van het pausdom. Babylon zal alle volken doen drinken van de wijn van de toorn van haar hoererij. Elk volk zal hierin worden betrokken.... (Openbaring 18:3-7 aangehaald) (MS 24, 1891).

Heel de Hemel Achter Christus. – De vastbeslotenheid van de antichrist om de opstand, waarmee hij in de hemel was begonnen, te volvoeren, zal door blijven werken in de kinderen der ongehoorzaamheid. Hun nijd en haat tegen hen, die het vierde gebod gehoorzamen, zal steeds feller worden. Maar Gods volk moet zijn banier niet verbergen. Zij moeten Gods geboden niet negeren en moeten niet met de massa meedoen in het kwaad om een gemakkelijk leven te hebben....

Hoe groter de invloed ten goede is van de mens, die door de Geest van God geleid wordt, des te vastbeslotener zal de vijand zijn om zijn haat en jaloezie jegens Hem bot te vieren door godsdienstige vervolging. Maar de gehele hemel staat achter Christus, niet achter de antichrist. Zij die God liefhebben en deelgenoten van Christus willen zijn in Zijn lijden, zullen door God vereerd worden. De antichrist, die allen omvat die zich tegen de wil en het werk van God verheffen, zal op de bepaalde tijd de toorn ervaren van Hem, Die Zich heeft gegeven opdat zij niet verloren zouden gaan, maar eeuwig leven zouden hebben. God zal allen, die gehoorzaam blijven, die zich niet verkopen voor geld of voor de gunsten van mensen, vermelden in het boek des levens (MIS 9, 1900).

Page 950; blz. 627



Bijbelcommentaar op 1,2,3 Johannes; blz. 622-631

(Kolossenzen 2:8; 1 Timotheüs 6:20). **Menselijke Redeneringen Tegenover de Wijsheid van God.** – Velen verheffen de menselijke redeneringen, aanbidden menselijke wijsheid en plaatsen de meningen van mensen boven de geopende wijsheid van God. Hierdoor krijgt satan de kans om zijn werk te doen en de geest van de antichrist is veel verder verbreid dan iemand van ons zich kan voorstellen....

De ideeën van de wereld die God niet kennen, zijn uitgewerkt in theorieën van de kerk. In de ogen van de mensen hebben ijdele wijsbegeerte en wetenschap, ten onrechte zogenoemd, meer waarde dan het Woord van God. Over het algemeen overheerst het gevoel dat de Goddelijke Middelaar niet noodzakelijk is voor de zaligheid van de mensen. Tal van theorieën zijn naar voren gebracht door de zogenaamde wereldwijzen, om de mens te verheffen en zij worden meer geloofd en vertrouwd dan de Waarheid van God, zoals Christus en Zijn apostelen deze hebben onderwezen.

De leugengeest die Eva in het paradijs verleid heeft, wordt door het merendeel van de inwoners der aarde in deze tijd geloofd. Zelfs de christelijke wereld wil zich niet laten bekeren door de Geest van God, maar luistert naar de vorst der duisternis wanneer hij tot hen komt, gekleed als een engel des lichts. De geest van de antichrist overheerst in veel grotere mate de wereld dan ooit tevoren.

De dag van toetsing en reiniging ligt vlak voor ons. Tekenen van de meest schrikwekkende aard verschijnen in overstromingen en orkanen, in tornado's, in wolkbreuken, in rampen te land en ter zee en verkondigen de nadering van het einde van alle dingen. Gods oordelen treffen de wereld, opdat de mensen zich bewust zullen worden van het feit, dat Christus spoedig komt (RH 8 nov. 1892).

Hoofdstuk 3

Vers 1 (Johannes 3:16; 2 Petrus 10, 11; zie EGW over 1 Johannes 4:7,8). **Als een Kind Verwelkomd.** – Het verlossingsplan is niet alleen maar een middel tot ontsnapping aan de straf op de zonde, maar de zondaar ontvangt daardoor vergeving van zonde en wordt tenslotte toegelaten in de hemel - niet als een schuldige die vergiffenis heeft gekregen en uit de gevangenis is vrijgelaten, of als iemand op wie met achterdocht wordt gezien en die geen vriendschap en vertrouwen krijgt; maar hij wordt verwelkomd als een kind, en krijgt weer het volle vertrouwen.

Het offer van onze Heiland heeft ruimschoots voorzieningen getroffen voor elke berouwvolle, gelovige ziel. Wij zijn behouden omdat God degenen, die met het bloed van Christus zijn gekocht, liefheeft; niet alleen vergeeft Hij de boetvaardige zondaar, niet alleen laat Hij hem de hemel binnengaan, maar Hij, de Vader van

Page 950-951; blz. 628

alle barmhartigheid, staat aan de hemelpoort om ons te verwelkomen, om ons overvloedig ingang te verschaffen in de woningen van de gezegenden. O, hoeveel liefde, wondere liefde heeft de Vader getoond in de gave van Zijn geliefde Zoon voor het gevallen mensdom! Dit offer is een kanaal om Zijn oneindige liefde uit te storten, opdat allen, die in Jezus geloven, net als de verloren zoon, volledig hersteld worden in de gunst van God (RH 21 sept. 1886).

Vers 3 Zie EGW over 1 Petrus 1:22; Openbaring 7:2,3



Bijbelcommentaar op 1,2,3 Johannes; blz. 622-631

Vers 3-6 (1 Petrus 1:22). **Kracht om Ons in Verzoeking te Bewaren.** – (1 Johannes 3:3 aangehaald). Betekent deze tekst dat de mens zelfs een enkele smet van zonde kan verwijderen? Neen. Wat wil het zeggen zichzelf te reinigen? Het betekent op te zien naar Gods grote morele maatstaf van gerechtigheid, Gods heilige Wet en te zien dat hij in het licht van die Wet een zondaar is. *"Ieder die de zonde doet, doet ook de wetteloosheid, de zonde is wetteloosheid. En gij weet dat Hij geopenbaard is, opdat Hij de zonden zou wegnemen en in Hem is geen zonde."*

De waarheid wordt in het hart opgenomen door geloof in Jezus Christus en de mens wordt gezuiverd en gereinigd... In zijn hart leeft een blijvend beginsel dat hem in staat stelt verzoeking te overwinnen. *"Een ieder die in Hem blijft, zondigt niet."* God is machtig om de mens, die in Christus is, te bewaren in verzoeking...

Alleen maar een belijdenis van godsvrucht is waardeloos. Een christen is iemand die in Christus blijft.... Elke poging om zich te reinigen zal nutteloos zijn, als de Geest van God niet het denken van de mens wordt; want het is onmogelijk de mens te verheffen zonder de kennis van God. Men kan zich uiterlijk zo voordoen en de mensen kunnen net zo zijn als de Farizeeën die door Jezus *'gewitte graven'* werden genoemd, vol onreinheid en doodsbeenderen. Maar alle misvormdheid van het hart ligt open voor Hem Die rechtvaardig oordeelt en als de Waarheid niet in het hart is geplant, kan ze nooit het leven beheersen. Het buitenste van de beker reinigen maakt de beker van binnen nooit rein. Een uitwendig aannemen van de Waarheid is tot in zekere mate goed en de bekwaamheid om verantwoording te geven van ons geloof is prima, maar als de Waarheid niet dieper gaat, zal de ziel nooit gered worden. Het hart moet gereinigd worden van alle zedelijke onreinheid (Brief 13, 1893).

Vers 4 (Romeinen 3:20; zie EGW over Galaten 3:24-26; Efeze 2:14-16). **De Enige Definitie van Zonde.** – *"Zonde is overtreding der wet."* Dit is de enige definitie van zonde. Zonder de wet bestaat er geen overtreding. *"Door de wet is kennis der zonde."* De maatstaf van gerechtigheid is enorm veelomvattend en verbiedt alles wat verkeerd is (MS 27, 1899).

Vers 4,5 **Wat is Gods Gerechtigheid?** – De overtreding van Gods wet in een enkel onderdeel, in ook maar het geringste, is zonde. En het nalaten van de straf over die zonde zou een misdaad in

Page 951-952; blz. 629

Gods bestuur zijn. God is Rechter, de Wreker van het recht, dat de grondslag en het fundament is van Zijn troon. Hij kan Zijn wet niet opzij schuiven, Hij kan er het minste niet van teniet doen om aan de zonde tegemoet te komen en deze te vergeven. De rechtschapenheid, het recht en de morele uitnemendheid van de wet moeten worden gehandhaafd en als juist worden getoond ten aanschouwen van het hemels universum, de ongevallen werelden.

Wat is Gods gerechtigheid? Het is Gods heiligheid ten opzichte van de zonde. Christus droeg de zonden van de wereld ten behoeve van de mens, opdat de zondaar nog een kans zou hebben met alle Goddelijke mogelijkheden en voordelen waarin God, ten behoeve van de mens, heeft voorzien (MS 145, 1897).

Vers 8 (zie EGW over Galaten 6:3). **Eenvoudige Godsvrucht Geen Oppervlakkigheid.** –

Johannes getuigt van Christus, de Gever van het Woord en zegt: *"Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, opdat Hij de werken des duivels verbreken zou."* In de eenvoudigste bewoording houdt Johannes ons ware praktische godsvrucht voor ogen.



Bijbelcommentaar op 1,2,3 Johannes; blz. 622-631

Deze eenvoud toont geen oppervlakkigheid, maar diepte. Johannes spreekt tot echte mannen en vrouwen. De Heilige Geest bestuurde hem, door op een dusdanige wijze te schrijven, dat zij in aanraking met de ware, levende God gebracht zouden worden. Hij toont ons wat God doet en wat de mens moet doen om aan Gods eisen te beantwoorden. Johannes brengt de Waarheid niet aarzelend, maar met kracht. Hij spreekt op positieve wijze (1 Johannes 1:1-7 aangehaald) (ST 11 jan. 1899).

Hoofdstuk 4

Vers 1 (Jesaja 8:20; Mattheüs 7:15, 16; 24:11, 23, 24; 1 Thessalonicenzen. 5:19-21; 1 Timotheüs 4:1; zie EGW over Kolossenzen 2:8; Openbaring 1:1, 2).

Wacht u Voor Valse Profeten. – In deze dagen van gevaar moeten wij niet alles aanvaarden, wat de mensen ons als waarheid brengen. Wanneer leraars, die belijden God te dienen, naar ons toe komen en zeggen dat zij een boodschap van God hebben, is het juist om zorgvuldig na te vragen: Hoe weten wij dat dit de Waarheid is? Jezus heeft ons gezegd, dat valse profeten zullen opstaan en velen zullen verleiden. Maar wij behoeven niet verleid te worden, want Gods Woord geeft ons een maatstaf aan de hand waarvan wij kunnen weten wat Waarheid is. De profeet zegt: *"Tot de wet en tot de getuigenis! Voor wie niet spreekt naar dit woord, is er geen licht in hen."* KJV

Uit deze uitspraak blijkt duidelijk dat wij ijverig de Bijbel moeten bestuderen, zodat wij kunnen weten wat naar de wet en de getuigenis is. Op geen enkele andere manier zijn wij veilig. Jezus zegt: *"Wacht u voor de valse profeten, die in schapenvacht tot u komen, maar van binnen zijn zij roofgierige wolven. Aan hun vruchten zult gij hen kennen"* (RH 23 febr. 1892).

Page 952; blz. 630

In deze dagen vol verleiding zal iedereen, die in de Waarheid bevestigd is, moeten strijden voor het geloof dat eens aan de heiligen is overgeleverd. Allerlei dwalingen zullen in de geheimzinnige werkingen van satan gebruikt worden, die als dat mogelijk was, zelfs de uitverkorenen zouden verleiden en hen van de Waarheid zouden afkeren....

Er zullen valse dromen en valse visioenen komen, die enige waarheid bezitten, maar van het oorspronkelijke geloof zullen afleiden. De Heere heeft aan de mensen een maatstaf gegeven om deze te herkennen: *"Tot de wet en tot de getuigenis! Voor wie niet spreekt naar dit woord, is er geen licht in hen."* KJV Als zij de wet van God minachten, als zij geen aandacht schenken aan Zijn wil, zoals deze geopenbaard is in de getuigenissen van Zijn Geest, zijn zij bedriegers. Zij worden beheerst door impulsen en indrukken, die naar hun mening afkomstig zijn van de Heilige Geest en die zij betrouwbaarder achten dan het geïnspireerde Woord. Zij beweren dat elke gedachte en elk gevoel een indruk is van de Geest en als met hen vanuit de Schrift wordt geredeneerd, zeggen zij dat ze iets hebben dat betrouwbaarder is. Maar hoewel zij menen dat zij door Gods Geest worden geleid, volgen zij in werkelijkheid een inbeelding die satan in hen bewerkstelligt (BE sept. 1886).

(Handelingen 20:30, 31). Ik zou willen zeggen tot onze geliefde broeders, die zo vurig alles hebben aanvaard wat in de vorm van gezichten en dromen kwam: Wacht u dat u niet verstrikt wordt. Lees de waarschuwingen die gegeven zijn door de Verlosser der wereld aan Zijn discipelen en die zij op hun beurt aan de wereld



Bijbelcommentaar op 1,2,3 Johannes; blz. 622-631

moesten doorgeven. Gods Woord is een vaste rots, waarop wij onze voeten stevig kunnen zetten. Iedere ziel moet getoetst worden, elk geloof en elke leer moet worden getoetst aan de wet en de getuigenis. Ziet toe dat niemand u verleidt. De waarschuwingen van Christus aangaande deze zaak zijn in deze tijd hard nodig; want misleiding en bedrog zullen onder ons voorkomen en toenemen naarmate wij het einde naderen.

"Uit uw eigen midden zullen mannen opstaan, die verkeerde dingen spreken om de discipelen achter zich aan te trekken. Waakt dan en herinnert u." Houdt voor ogen dat beproevingen van deze soort over ons zullen komen, niet alleen van buiten, maar van binnen onze rijen. Onze persoonlijke veiligheid schuilt in volkomen toewijding aan God (MS 27, 1894).

Vers 7,8 (1 Petrus 1:22). **In Liefde Werkende**. – Zuivere liefde is eenvoudig in haar werking en gescheiden van elk ander werkend beginsel. Wanneer deze liefde gepaard gaat aan aardse drijfveren en zelfzuchtige belangen, houdt ze op zuiver te zijn. God houdt meer rekening met hoeveel liefde wij werken, dan met de hoeveelheid werk die wij verrichten. Liefde is een hemelse eigenschap. Het natuurlijke hart kan haar niet verwekken. Deze hemelse plant bloeit alleen waar Christus oppermachtig heerst. Waar liefde bestaat, is kracht en waarheid in het leven. Liefde doet

Page 952-953; blz. 631

alleen maar goed. Zij die liefde bezitten, dragen vrucht tot heiligheid, met als eind het eeuwig leven (YI 13 jan. 1898).