

Info Bijbelstudie 2520; "Miller's studie over Leviticus 26:23-24"

MILLER'S WERK

band 2, 1842

Les 17

Leviticus 26:23-24

"Indien gij nog door deze dingen Mij niet getuchtigd zult zijn, maar met Mij in tegenheid wandelen, zo zal Ik ook met u in tegenheid wandelen en Ik zal u ook zevenvoudig over uw zonden slaan."

Wij hebben de gewoonte om de oordelen en bedreigingen in het Woord van God te lezen als het openlijk aan de kaak stellen van andere mensen, maar betrekken het niet op onszelf. Wij zijn er dol op om alles op de Joden te betrekken, op basis van gelijkheid en rechtvaardigheid, terwijl het ook betrekking heeft op ons; heidenen. Door op deze manier te denken, zullen slechte, ongelovige afgodendienaars, moordenaars, hoereerders, overspelers, en alle leugenaars, weerstand bieden aan de kracht van Gods Woord, en zichzelf vleien, in hun begerige loopbaan, dat het vonnis verleden tijd is, en dat zij straffeloos door kunnen gaan met zondigen. Maar het is niet alleen deze gruwelijke klasse van de mensheid die het Woord van God verdraaien tot hun eigen veroordeling, maar velen van degenen die belijden vroom en zelfs leraren en uitleggers van het Woord te zijn, nemen dezelfde onheilige uitleg over en beperken daarmee de Heilige in Zijn oordeel en gerechtigheid. Dit betekent dat zij niet alleen de Schrift tot hun eigen veroordeling verdraaien, maar ook anderen, die hun verderfelijke wegen volgen, worden in dezelfde dwalingen geleid en de weg van de waarheid wordt gelasterd.

Deze manier om de Schrift uit te leggen is gebruikt als laatste middel in mijn verzoek aan het hart en het geweten van zondaren om zich voor te bereiden om God te ontmoeten in het oordeel. Welke passages ik in de Schrift ook gebruik, zowel uit het Oude- als uit het Nieuwe Testament, er staan slechte, begerige vleiers klaar met een scala aan geleerde commentaren om te laten zien dat het van toepassing was op de Joden, en hen alleen; en dan honen zij mij met hun "geestige" uitspraak: "Wat! Jij, een ongeletterd man, denkt ons te leren, in tegenspraak met grote en geleerde commentatoren!" Dit, mijn vrienden, is het enige argument dat altijd wordt gebruikt tegen mijn waarschuwingen en bewijst Gods spoedig naderende dag om de wereld in gerechtigheid te oordelen. En ik sta er borg voor om te bewijzen dat vele, en misschien zelfs in de meeste gevallen een groot aantal van deze commentatoren aan mijn kant staan. Ik weet, dat in het onderwerp dat wij nu gaan behandelen, dit argument gebruikt zal worden; "O! Dat heeft alleen betrekking op de Joden;" en u zult, net als de slechte Joden, de kwade dag ver van u af schuiven, totdat u gevangen zit in de strik en zult omkomen in de put. De Joden, in de tijd van de profeten zeiden: zie Ezechiël 12:27: *"Het gezicht, dat hij ziet, is voor vele dagen, en hij profeteert van tijden, die verre zijn."*

Ziet u dat in dit voorbeeld van de Joden, dezelfde goddeloze, slechte verdorvenheid van de Joden in die dagen wordt gezien, als in de onze, door, wat over ons is geschreven in de visioenen en waarschuwingen van God tegen de zonde, uit te stellen? Het verschil zit alleen in de omstandigheden. Zij stellen het uit tot in de verre toekomst en wij leggen het in het verleden. Zij legden het in de toekomst op de schouders van de heidenen; wij werpen het terug in het gezicht van de Joden.

Info Bijbelstudie 2520; "Miller's studie over Leviticus 26:23-24"

Dit is de slechte aard van de mens in zijn natuurlijke staat – eigengerechtigheid en zelfrechtvaardigheid. Dus, gebruik dit wapen a.u.b.; het zal alleen aan engelen en mensen uw ware karakter openbaren, en Gods rechtvaardige oordeel over u. Spreuken 28:13 zegt: *“Die zijn overtredingen bedekt, zal niet voorspoedig zijn; maar die ze bekent en laat, zal barmhartigheid verkrijgen.”* Maar nu zullen wij een aantal dingen ontdekken, waarheden, – dat de wet van God en de straf voor de zonde hetzelfde zijn door alle eeuwen heen, en hetzelfde zullen zijn tot in alle eeuwigheid. Wanneer de zonde van de oude wereld de zondvloed en vernietiging brachten over de ongelovigen, zo zal de zonde van de tegenwoordige wereld, wanneer ze in dezelfde ongelovige geest zijn begaan, eenzelfde soort oordelen en vernietiging over ons brengen. Wanneer Sodom en Gomorra en de steden op de vlakten, werden vernietigd voor hun misbruik van de zegeningen die God hen had gegeven, zo zullen wij vernietigd worden voor ons misbruik van gelijkwaardige dingen. En wanneer de Joden, om hun trots, arrogantie, onafhankelijkheid, afgoderij en afwijking van de bekende geboden van Gods huis, werden gestraft met het zwaard, pestilentie, gevangenneming en vervolgingen; zo, zonder twijfel, zal Gods volk, in ieder tijdperk, zowel onder Joden als heidenen, lijden onder dergelijke of soortgelijke oordelen. Dit kan overvloedig worden bewezen in alle delen van Gods wereld, en in de geschiedenis van de gemeente in alle tijden. En wanneer wij het Woord van God niet hadden verdraaid om onze sektarische principes te ondersteunen, en onze wellustige begeerten te bevredigen, dan zouden wij de gevolgen van afval van God, Zijn wetten en geboden, hebben voorzien; zoals wij de effecten van één of alle natuurwetten kunnen voorzien, waar wij zo goed van op de hoogte zijn. Wanneer de bladeren aan de bomen komen weten wij dat de zomer nabij is. Wanneer de wind lang uit het zuiden waait weten wij dat het hitte brengt of wanneer u een wolk ziet verschijnen in het westen, zegt u dat er regen komt (Lukas 12:54). Net zo waar zijn alle morele wetten van God. Zonde zal dood brengen, en trots brengt ten val. De wetten van Gods huis zijn net zo vast als de wetten van de natuur; en genade of barmhartigheid, noem het zoals u wilt, zijn gebaseerd op oorzaak en gevolg, zo sterk als de wetten van zin en tegenzin. Ga waar u wilt, – klim op naar de hemel of graaf in de diepte van de hel, – u zult een onveranderlijke, vaste en een eeuwige wet van oorzaak en gevolg vinden. Laat een mens zijn Schepper liefhebben, Zijn wetten gehoorzamen en hij zal gelukkig zijn. Laat hij zichzelf alleen liefhebben, en ongehoorzaam zijn aan de wetten en geboden van God, en ellende is zijn erfdeel, hoewel de wereld tot zijn beschikking staat. Dit is het grote geheim; dat de mensheid hervormd moet worden, anders kunnen ze niet gelukkig worden; in één woord, zij moeten uit de Geest geboren worden of ze kunnen het Koninkrijk van God niet binnengaan.

De tekst is een profetie van God Zelf, aan Mozes gegeven en door hem aan het volk geopenbaard; en een deel van de levende Godsspraken die even blijvend en bindend zijn voor ons, die onder het licht van het evangelie leven, als voor hen die leefden in de dagen van het Oudtestamentische priesterschap.

Het is een voorspelling van wat er zou gebeuren met het volk van God als straf voor het gedrag daarin vermeld. Ik zal daarom als uitleg van ons onderwerp, aantonen

1. waar het volk van God voor gestraft werd
2. hoe ze gestraft werden

Info Bijbelstudie 2520; "Miller's studie over Leviticus 26:23-24"

3. de tijdsduur dat ze gestraft werden

1. Ten eerste zullen wij de oorzaak onderzoeken van hun straf. De tekst vertelt ons dat het is omdat ze *"indien gij nog door deze dingen Mij niet getuchtigd (hervormd, KJV) zult zijn, maar met Mij in tegenheid wandelen"* dat is, tegen God ingaan.

1e: Een verdorven wil. Wij zouden denken dat een mens die zijn wil onderworpen heeft door de liefde en Geest van God, niet een wil kan bezitten lijnrecht tegenover de wil van God. Maar de geschiedenis en feiten laten ons zien dat dit zo is. David, een man naar Gods hart, deed, door zijn eigen wil, wat streng verboden was in de wet en geboden van God. Ook Petrus, nadat zijn Meester hem verteld had dat hij in ieder opzicht schoon was, en nadat hij moedig beweerde, ook al zouden alle mensen Christus in de steek laten, hij niet, direct willens en wetens, zoals het is geïmpliceerd, vloekte en zweerde dat hij de Man niet kende. Ik ben mij ervan bewust dat de theorie van de huidige dag in tegenstelling is met het idee dat de mens twee willen heeft, vleeselijk en geestelijk; maar gebaseerd op deze theorie, kan ik niet het idee vertegenwoordigen dat de christen helemaal niet gestraft wordt, hetzij op basis van rechtvaardigheid en vermogen. Daarom ben ik gedwongen te geloven dat in het hart van een christen er twee willen zijn. Soms is hij onderworpen aan de wil van God, en geniet van de zoete verzoening; dan opnieuw regeert zijn eigen wil zijn daden en voelt hij de roede van tuchtiging van zijn hemelse Vader voor zijn bewuste ongehoorzaamheid of negeren van zijn religieuze plicht. Het kan niet de wil van God zijn dat Zijn volk "niet hervormd wil worden door Hem". Hier wordt nog een andere gedachte overgebracht in onze tekst, dat aantoont dat het hart van iedere christen niet geheel zuiver is, – het "niet hervormd wil worden door God"; laat dezelfde onafhankelijke geest zien die onze oorspronkelijke vader en moeder hadden bij de val; "te zijn als God". Wij kunnen het idee niet verdragen voor onze hervorming afhankelijk te zijn van God. Geef ons de macht om het zelf te doen en wij zullen dat niet afslaan; maar om te zeggen dat wij geheel afhankelijk zijn van God is een harde leer: wij willen dergelijke vernederende voorwaarden niet onderschrijven. Hoe kunnen wij zondaren vertellen dat ze zich moeten hervormen, wanneer ze het niet zelf kunnen? Waar ligt mijn schuld? Wanneer ik mijzelf niet kan hervormen dan zou God onrechtvaardig zijn om mij te veroordelen voor iets wat ik niet zelf kan doen." Door zo te argumenteren leggen wij alle schuld bij God, terwijl God alleen vereist in de tekst dat u gewillig moet zijn Hem het werk van hervorming te laten doen in u. Ongetwijfeld is God de beste Werkman van de twee. God zegt dat hij ons zal straffen, want; "u wilt zich niet laten hervormen door Mij". Dit, mijn christelijke vrienden, is onze misdaad, waarvoor de gemeente zeventvoudig zal worden gestraft. "*Indien gij nog door deze dingen Mij niet getuchtigd (hervormd KJV) zult zijn*". Wat bedoelt God met "*deze dingen*"? Mijn antwoord, het is God Die het werk doet, hij bedoelt daarmee dat Zijn volk Hem de eer geeft. En wanneer zij door de smeltoven van ellende gegaan zijn, en wanneer zeven tijden voorbij zijn, zoals over Nebukadnezar, dan zal de gemeente, zoals de troste koning; geleerd hebben dat God de hemel en aarde regeert. Maar wanneer wij bereid zijn deze lessen te leren zonder Zijn straffen, "*door deze dingen*", dat betekent, door het Woord van God, door de prediking van het evangelie, door de genade van God, door de hemelse zegeningen, door de zegeningen van de aarde, door de liefde van God, door de dood van Christus, door de

Info Bijbelstudie 2520; "Miller's studie over Leviticus 26:23-24"

dienende engelen, door de inspanning van de Heilige Geest; in één woord, door alle middelen van genade; wanneer al deze dingen ons konden leren dat God de *"Overste Leidsman en Voleinder des geloofs"* is en ons bereid maakt ons door Hem te laten hervormen, – dan, inderdaad, zou Hij ons niet hebben gestraft. Maar, helaas! Zonder kastijding zouden wij *"bastaarden zijn en geen zonen"*. Dus de reden dat de christen gestraft moet worden is, – om hun trotse, rebelse wil te onderwerpen, om hun hoogmoedige en zelfzuchtige harten te vernederen. Zij moeten allen het lijden ondergaan waarmee slechte mensen en duivels hen beladen, zij moeten de maat van Christus' lijden voelen in hun lichaam; dat is de gemeente, teneinde hen geschikt te maken voor de hemel of geluk. Zij moeten, zoals goud, (zilver Ps.12:7) zevenvoudig (zevenmaal) gereinigd worden. Zoals ik al eerder gezegd heb, al de barmhartigheden van God, en zegeningen van de hemel en aarde, kunnen de gemeente niet redden zonder de vloek en de straf aangekondigd in Gods Woord. En ook dit wordt door de almachtige Arm geleid, de grote Jehova, Die, door Zijn wijsheid en kracht, door Zijn genade en staf, alle dingen zal laten meewerken ten goede voor Zijn gemeente, en dat zal uiteindelijk bijdragen tot Zijn heerlijkheid. En tenslotte zal worden gezegd: *"Dezen zijn het, die uit de grote verdrukking komen; en zij hebben hun lange klederen gewassen en hebben hun lange klederen wit gemaakt in het bloed des Lams."*

Opb. 7:14b

2. Ik zal laten zien hoe ze worden gestraft.

1e: Zij worden gestraft door hun eigen daden. David ging met gebroken beenderen naar zijn graf; en Petrus, toen de Heere hem aankeek, ging naar buiten en weende bitter. Paulus had een doorn in zijn vlees opdat hij niet boven mate verheven zou worden. De Joden streefden naar een verbond met Babylon, waardoor ze vele jaren in slavernij en gevangenschap werden geleid. Zij sloten daarna, tegen Gods duidelijke bevel in, een verbond met de Romeinen, en door hen werd hun stad en heiligdom vernietigd, en hun natie verstrooid naar de vier winden van de hemel (aarde). De gemeente, na het christelijke tijdperk, streefde naar de populaire gunst van de koningen der aarde, en direct leden ze onder de tien vervolgingen (Openbaring 2:10, 10 dagen). Daarna zocht ze wereldlijke macht voor haar bisschoppen, en door dezelfde macht werden ze naar de woestijn verdreven en gingen 1260 jaren door martelingen, duisternis en dood (Openbaring 12:6). De gemeente, van nu, streeft naar de populariteit van de wereld, ze richten een wetenschappelijke bediening op, vereren het heiligdom van oude en moderne filosofie; en al haar gelederen zijn gebroken, haar vroomheid is aan het afnemen, haar pogingen lamgelegd, en ontrouw wint terrein.

2e: Door slechte en listige mensen. Denk eraan hoe Bileam aan Balak leerde om struikelblokken te leggen voor de kinderen Israëls. Kijk naar de valse profeten in de dagen van de koningen van Israël; en ook de slechte en listige mannen in de dagen van Jeremia en de profeten; en, uiteindelijk, de verdeeldheid en onderverdeling door slechte mannen bij de uiteindelijke vernietiging van Jeruzalem. Zie ook sommigen in de dagen van de apostelen – *"want zulke valse apostelen zijn bedrieglijke arbeiders, zich veranderende in apostelen van Christus."* 2 Korinthe 11:13; ook sommigen *"die gehele huizen verkeren, lerende wat niet behoort, om vuil gewins wil,"* Titus 1:11; anderen *"die de huizen insluipen, en nemen de vrouwkens gevangen die met zonden beladen zijn;"* 2 Timotheüs 3:6 Sommigen die de geboden en leringen van mensen

Info Bijbelstudie 2520; "Miller's studie over Leviticus 26:23-24"

onderwijzen, die verderfelijke ketterijen binnenhalen en de Heere verloochenen die hen gekocht heeft. Van toen tot nu toe, in alle tijden, in iedere gemeente of groep, werden er wonden en etterende zweren ervaren d.m.v. valse, slechte en listige geleerden.

3de: De gemeente is gestraft door de koningen en heersers van deze wereld. Er was een tijd, in de dagen van David en Salomo, en na haar bevrijding uit Egypte onder Mozes en Jozua enz. tot de dagen van Manasse, dat de gemeente; Gods volk, in grote mate werd geregeerd door hun eigen heersers en wetten. Maar vanaf de dagen van Manasse hebben ze geen moment een adempauze gehad, maar zijn verstrooid onder de koninkrijken van de wereld, zoals de profeet Jeremia heeft voorspeld. Zie Jeremia 15:4 *"En Ik zal hen overgeven tot een beroering aan alle koninkrijken der aarde, vanwege Manasse, de zoon van Jehizkia, koning van Juda, om hetgeen hij te Jeruzalem gedaan heeft."* Hier begon de "verstrooiing van de macht van het heilige volk", en wanneer de zeven tijden voleindigd zijn, dan zullen "al deze dingen" zijn voltooid; dan zal de lijdensweg van beproevingen en straf voor de gemeente voorbij zijn. 2 Kronieken 33:9 *"Zo deed Manasse Juda en de inwoners te Jeruzalem dwalen, dat zij erger deden dan de heidenen, die de HEERE voor het aangezicht der kinderen Israëls verdelgd had."* vs. 11-12 *"daarom bracht de HEERE over hen de krijgsoversten die de koning van Assyrië had, dewelke Manasse gevangen namen onder de doornen; en zij bonden hem met twee koperen ketenen en voerden hem naar Babel. En als Hij hem benauwde, bad hij het aangezicht des HEEREN zijns Gods ernstiglijk aan en vernederde zich zeer voor het aangezicht van den God zijner vaderen."*

Wij leren in deze verzen de oorzaak en het gevolg. De oorzaak van de gevangenneming waren hun fouten en slechte gedrag. Het gevolg was de gevangenneming door de koningen van Babylon, en hun verootmoediging in hun benauwdheid. En hoewel Manasse weer werd hersteld in zijn koninkrijk na zijn verootmoediging, nochtans waren de kinderen van Juda en Jeruzalem niet meer vrij van het Babylonische juk zolang het Babylonische koninkrijk bestond, maar moesten schatting betalen totdat de Meden en de Perzen Babylon veroverden, wat ongeveer 140 jaren na de eerste gevangenneming van Juda en Jeruzalem was. Toen heersten de Meden en de Perzen over de Joden, en moesten ze aan hen schatting betalen, hun werd een juk van slavernij opgelegd, totdat Alexander de Griek hen overwon, ongeveer 202 jaren daarna; de Grieken werden de baas over Juda, en het juk van slavernij duurde voort en veel van de voornaamste inwoners van Jeruzalem werden weggevoerd en hen werd belasting opgelegd en hun jongemannen werden meegenomen om te dienen in hun legers; hun rijkdommen werden vernietigd, hun heiligdom ontheiligd, ze werden gedwongen hun goden te aanbidden, en aan hun afgoden te offeren. Deze overheersing duurde 177 jaren totdat de Romeinen de Griekse generaal Bacchides dwongen zijn leger uit Jeruzalem terug te trekken, om de Joden nooit meer lastig te vallen, zoals de Makkabeeën in het eerste boek beschrijven. 8: 31-32 *"Wij hebben koning Demetrius, n.a.v. het onrecht dat hij de Joden aandoet, het volgende geschreven: Waarom legt u de Joden, die onze vrienden en bondgenoten zijn, zulk een zwaar juk op? Als zij opnieuw klachten tegen u inbrengen, zullen wij hun recht verschaffen en u te land en ter zee bestrijden."* en ook 9:72-73 *"Als u navraag doet en te weten tracht te komen wie ik ben en wie mijn helpers zijn, dan zal*

Info Bijbelstudie 2520; "Miller's studie over Leviticus 26:23-24"

men u zeggen dat u tegen ons onmogelijk stand kunt houden. Uw voorvaderen zijn immers tot tweemaal toe in hun eigen land verslagen; nog veel minder kunt u thans het hoofd bieden aan zo'n sterke ruitery en aan zo'n sterk leger in een vlakte zonder steen en kiezel en zonder schuilplaats." Dit was 158 v.Chr.; de Babyloniërs, Meden en Perzen en Grieken hebben allemaal op hun beurt over de kinderen van Juda en Jeruzalem geheerst, hen in gevangenschap genomen, hen beroofd en geplunderd en hen verstrooid onder alle naties van de aarde, zoals Mozes en alle profeten voorspeld hebben; totale tijdsduur, vanaf de gevangenneming van Manasse, 519 jaren.

Niemand die deze profetie waaruit onze tekst is genomen, leest en de andere profeten die over deze dingen hebben gesproken, letterlijk begrijpt, en dan de geschiedenis van deze wereld leest, ze zorgvuldig met elkaar vergelijkt, en dan het verstand laat werken, kan ongelovig blijven. Dat zou onmogelijk zijn. De duivel weet dat; en gebruikt daarom alle mogelijke manieren om te voorkomen dat degenen die hij wil vernietigen deze profetieën zullen lezen. Hij maakt ze wijs dat ze duister en ingewikkeld zijn. En wanneer dit argument slaagt dan is het goed, hij is dan zeker van zijn prooi. Maar wanneer ze erover na gaan denken, en zeggen "Wanneer God Zichzelf geopenbaard heeft aan de profeten, moet dat voor ons bestwil zijn; en wanneer God wijs is, zoals wij allemaal zullen bevestigen, wanneer er een God is, dan moet het op de best mogelijke manier voor de mens zijn te begrijpen. Ik ga het onderzoeken dan zullen we het zien." Vervolgens zegt hij dan dat het aanmatigend is om in de toekomst te kunnen kijken. "Wanneer het u lukt om de toekomstige dingen te ontdekken, dan zult u zich alleen maar ellendig voelen." Zou deze verleiding voorkomen dat u gaat lezen en begrijpen, dan is hij nog steeds zeker van zijn prooi. "U zult niet hervormd worden door deze dingen". Maar stel dat u het verstand laat spreken en denkt "Wanneer God door de profeten tot ons spreekt, dan zou het zonde zijn niet te luisteren; want Hij heeft een wettelijk recht op onze oren en aandacht; en alleen wanneer onze gelijke tot ons spreekt, over een goed en interessant onderwerp, dan is het een stukje ziekelijke omgangsvorm om niet te luisteren. Ik wil lezen en luisteren wat God heeft te zeggen door de mond van Zijn dienstknechten." Dan zal satan zeggen dat het een verzegeld boek is, – niet te begrijpen totdat het is vervuld. Maar het verstand zal u zeggen, wat God ons heeft gegeven voor ons geloof en hoop kan niet op deze manier verzegeld zijn; want dan zou het verloren werk geweest zijn voor Gods profeten, en volmaakte dwaasheid van de Gever; want de geschiedenis zelf zou het openbaren zo goed als de profetie het heeft verteld. En, in dat geval, zegt het verstand, zou het geloof en de hoop geen voeding hebben; want, zonder de profetie, kan noch het ene noch het andere worden geoefend; want als we het al weten, hoe kunnen wij dan zeggen dat wij geloof hebben? (Romeinen 8:24) of, wat geweest is, hoe kunnen wij dan zeggen dat wij erop hopen? Wanneer deze argumenten u niet van het lezen en het proberen begrijpen van de profetieën afhouden, heeft satan nog een wapen, en dit is zijn laatste toevlucht. "Maar" zegt de aartsvijand "wanneer je voor het hemelgeluk bent uitverkoren, dan maakt het niet uit of je de profetieën begrijpt of niet." Dit waarborgt de neerwaartse spiraal van huichelaars en farizeeërs; dit keert in één keer de dingen ondersteboven. Want dan zouden er nooit huichelaars en farizeeërs zijn en het is ijdel gedacht dat ze er zijn, dan zouden zij van alle mensen het best voorbereid zijn voor de hemel, dus zullen ze noch hun geloof, noch hun hoop beproeven wanneer ze deze verleiding navolgen, totdat ze wakker worden in de eeuwigheid, voor altijd te laat. Terwijl, aan de andere kant, er nooit echte kinderen

Info Bijbelstudie 2520; "Miller's studie over Leviticus 26:23-24"

van God zouden zijn, die zichzelf ongeschikt beschouwen voor de hemel, de meest verachtelijken onder de verachtelijken; en wanneer zij het moeten opnemen tegen het devies van satan, eindigen ze uiteindelijk in wanhoop; want zij zouden geen extra bewijs voor hun geloof of hoop verkrijgen, dan alleen door een ijverige studie van Gods profetisch Woord. Daarom kan ik vrijmoedig zeggen, dat het verstand zelf ons leert dat wij ons ijverig en trouw moeten toeleggen ons geloof te toetsen op het Woord van God, en onze hoop onderzoeken op alle mogelijke manieren door ons te verdiepen in de geopenbaarde waarheden, beloften of profetieën, zodat de dag der wrake ons niet onverhoeds zal overvallen.

Echter niet alleen de gemeente onder de Joodse bedeling moest door grondige beproevingen, maar ook de gemeente onder het evangelie; want Johannes zag niet alleen de uitverkoren Joden in zijn visioen in de verheerlijkte staat, maar ook *"een grote schare die niemand tellen kon, uit alle natie en geslachten en volken en talen"* *"Dezen zijn het, die uit de grote verdrukking komen, en zij hebben hun lange klederen gewassen en hebben hun lange klederen wit gemaakt in het bloed van het Lam."* (Openbaring 7:9, 14). En, nogmaals, het is ook duidelijk dat zij, net als de Joden, vervolgingen moeten ondergaan door de koningen en heersers van de aarde, en van geestelijke boosheden in de lucht (Efeze 6:12). Want Johannes *"zag het beest en de koningen der aarde en hun heirlegers vergaderd om krijg te voeren tegen Hem Die op het paard zat, en tegen Zijn heirleger."* (Openbaring 19:19). En Daniël zag hetzelfde: *"Ik had gezien, dat hetzelfde hoorn krijg voerde tegen de heiligen, en dat hij die overmocht. Totdat de Oude van dagen kwam, en het gericht gegeven werd aan de heiligen der hoge plaatsen, en dat de bestemde tijd kwam, dat de heiligen het Rijk bezaten. Hij zeide aldus: Het vierde dier zal het vierde rijk op aarde zijn,"* (Daniël 7:21-23), het Romeinse rijk.

Wij moeten ook opmerken dat, net als de Joden, zij verstrooid moesten worden onder al de volken der aarde; want hier hebben zij geen blijvende stad, zij *"verwachten de stad die fundamenten heeft, welke Kunstenaar en Bouwmeester God is.* (Hebreeën 11:10); dat is *"het heilige Jeruzalem, nederdalende uit de hemel van God"* (Openbaring 21:10). Het bewijs dat de gemeente, net als de Joden, onder de heidenen verstrooid waren, vindt u in de profetie van de hogepriester, toen onze Heiland gekruisigd zou worden, Johannes 11:52: *"En niet alleen voor dat volk, (de Joden) maar opdat Hij ook de kinderen Gods, die verstrooid waren, tot één zou vergaderen."* Dit wordt ook gezegd in Markus 14:27: *"Ik zal den Herder slaan, en de schapen zullen verstrooid worden."* En wanneer Christus komt om de heiligen te oordelen, bij de opstanding van de rechtvaardigen, zend Hij Zijn engelen naar de uiterste delen van de aarde, en naar de uiterste delen van de hemel, om Zijn uitverkorenen te verzamelen, die verstrooid waren door de koningen en de beesten van de aarde gedurende de donkere en bewolkte dagen van vervolgingen, vanaf Zijn kruisiging tot aan Zijn wederkomst.

En wanneer, met het oog op dat wat Christus, de profeten en apostelen hebben gezegd m.b.t. dit onderwerp, er nog twijfel overgebleven is in uw verstand over de waarheid van deze toelichting, dan smeed ik u om het verleden van de gemeente te bestuderen, dan kunt u niet anders dan erkennen dat het tot dusver letterlijk is vervuld. Hoe snel, nadat de Romeinen Christus de Heer der heerlijkheid hadden gekruisigd, werd Zijn

Info Bijbelstudie 2520; "Miller's studie over Leviticus 26:23-24"

gemeente aangevallen; en bijna driehonderd jaren ondergingen de apostelen en vooraanstaande dienaren van Christus al de verschrikkingen van vervolgingen onder het gezag van de Romeinse keizers en koningen van de aarde. Ze leden op alle mogelijke manieren die de profeten hadden voorspeld – door het zwaard, door wilde beesten, door vuur, door gevangenneming en door plundering. Dit gebeurde bijna voortdurend tot aan de dagen van Constantijn, die voor een korte tijd een einde maakte aan deze bloederige taferelen, echter dat was maar kort; want in de dagen van Julianus de afvallige begon het opnieuw en duurde voort totdat de Barbaren uit het Noorden Italië veroverden, en het Romeinse rijk overwonnen. Daarna onderging de gemeente hetzelfde lot onder haar nieuwe leiders, de tien koningen, totdat deze zich bekeerden tot het christelijk geloof, toen genoten ze een adempauze van ongeveer dertig jaren na de ondergang van het heidendom en voor de opkomst van het pausdom, in de jaren 508-538 n.Chr.. Toen kwam de kleine hoorn op (pauzdom), die krijg voerde tegen de heiligen en hen overmocht totdat de Oude van dagen kwam en het gericht gegeven werd aan de heiligen. Deze kleine hoorn heerste over de koningen der aarde, een tijd, tijden en een halve tijd, of 1260 jaren; alles is tot op de letter uitgekomen.

3. Nu zal ik laten zien wat de "zeven tijden" (KJV) betekenen in de tekst.

1st. "Zeven tijden" in de droom van Nebukadnezar, werden letterlijk vervuld in zeven jaren. Nebukadnezar werd verdreven naar de beesten op het veld door zijn trots en arrogantie tegen God, en werd gedwongen gras te eten zoals de ossen, totdat zeven tijden voorbijgegaan waren en totdat hij geleerd had dat de Allerhoogste over de koninkrijken der mensen heerschappij heeft en dat Hij ze geeft aan wien Hij wil. (Daniël 4:32). Dit is een stukje geschiedenis en is een allegorie of voorbeeld voor Gods volk voor hun trots en arrogantie, door zich te verzetten tegen de hervorming door God en hun bewering de macht te hebben deze dingen zelf te kunnen doen, – zij moeten ook, net als Nebukadnezar, verdreven worden naar de beesten in het veld (de koninkrijken der aarde), totdat ze geleerd hebben het oppergezag van God te erkennen en dat Hij Zijn gunsten uitdeelt aan wie Hij wil. Dat, als onderdeel van de geschiedenis, en alleen als voorbeeld, werd vervuld in zeven jaren; maar dit, als onderdeel van een profetie, zal vervuld worden in zeven profetische tijden, dat is 7 keer 360 jaren, dat maakt 2520 jaren; want de helft van 7 tijden, dat is 3 ½ tijden, wordt genoemd in Openbaring 12:6, 1260 dagen (vervuld in net zoveel jaren). Zie ook Openbaring 12:14; 13:5. 42 maanden is de helft van 2520, want 2 keer 1260 is 2520. Dus de som en de inhoud van het geheel is, dat Gods volk onder de beesten zal verblijven, of de koningen der aarde, zeven tijden, dat is 2520 jaren, de helft van deze tijd zijn ze onder het beheer van het letterlijke Babylon, dat betekent de heersende koningen van de aarde, namelijk 1260 jaren; en de andere helft onder het mystieke Babylon, de moeder van de hoeren, de gruwel van de hele aarde, 1260 jaren; dat maakt samen 2520 jaren. Dus zeven tijden zal het volk van God worden gestraft voor hun zonden, om de maat van het lijden van Christus op te vullen voordat ze worden bevrijd van al hun vijanden en in het bezit kunnen komen van het verheerlijkte Koninkrijk, dat voor hen bereid is vanaf schepping van de aarde. En Ezechiël zinspeelt op dezelfde "zeven jaren", 39:9-10 *"En de inwoners der steden Israëls zullen uitgaan, (zie ook Jeremia 15:1-3), en vuur stoken en branden van de wapenen, Jeremia 5:14, zo van schilden als rondassen, van bogen en van pijlen, zo van*

Info Bijbelstudie 2520; "Miller's studie over Leviticus 26:23-24"

*handstokken als van spiesen; en zij zullen daarvan vuur stoken **zeven jaren**; zodat zij geen hout uit het veld zullen dragen, noch uit de wouden houwen, maar van de wapenen vuur stoken; en zij zullen beroven degenen, die hen beroofd hadden, en plunderen, die hen geplunderd hadden, spreekt de Heere HEERE.*" Ezechiël geeft ons hier te verstaan dat, d.m.v. het verdrijven van Gods volk uit de steden, en door het Woord van God, zij in staat werden gesteld hun vijanden te vernietigen en te verderven die hen hadden verdorven, en te beroven die hen hadden beroofd; en ook dit zou zeven jaren duren, of 2520 dagen; en Ezechiël werd opgedragen elke dag voor een jaar te rekenen, 4:6, dan zijn het 2520 jaren.

De juiste vraag is nu "Wanneer beginnen deze jaren?" Ik antwoord: Zij moeten zijn begonnen bij de eerste gevangenneming van de stam Juda, de inwoners van Jeruzalem, door Babylon; alle profeten zijn het daarover eens, dat Babylon het koninkrijk zou zijn dat de Joden in ballingschap zou voeren. Zie Jeremia 15:4: "*En Ik zal hen overgeven tot een beroering aan alle koninkrijken der aarde, vanwege Manasse, zoon van Jehizkia, koning van Juda, om hetgeen hij te Jeruzalem gedaan heeft.*" Laten zij die meer willen weten over dit thema ook Jeremia hoofdstuk 21 t/m 29 lezen, en de profetie van Ezechiël vanaf het 1ste hoofdstuk tot het einde van het 39ste hoofdstuk; dus ook het hoofdstuk waar onze tekst in staat; – en wij zullen geen moment twifelen dat Babylon de natie is die Juda en Jeruzalem zou verwoesten.

Vervolgens is de vraag, wanneer Babylon de natie was die Gods volk verstrooide in de dagen van Manasse, wanneer begon dan deze ballingschap? Ik antwoord: in het jaar 677 v.Chr.; zie 2 Kronieken 33:9-13; zie ook de Bijbelse chronologie van deze gebeurtenis; dit is de eerste gevangenneming van Juda naar Babylon. Trek dan de 677 jaren voor Christus, af van 2520 jaren, dit is de hele 7 tijden of 7 jaren profetie, dan blijven er 1843 jaren na Christus over; dit toont aan dat Gods volk wordt verzameld uit alle natiën en het koninkrijk en heerlijkheid zal gegeven worden aan de heiligen van de Allerhoogste; mystiek Babylon zal worden vernietigd door de heerlijkheid van Zijn komst; en de zonde, en het lijden door de zonde, zal worden beëindigd voor degenen die uitzien naar Zijn komst. "*En dit zeide hij niet uit zichzelf; maar zijnde hogepriester deszelven jaars, profeteerde hij, dat Jezus sterven zou voor het volk; en niet alleen voor dat volk, maar opdat Hij ook de kinderen Gods, die verstrooid waren, tot één zou vergaderen.*" Johannes 11:51-52

Ja, lieve hoorders/lezers, voor hen die uitzien naar Zijn verschijning, zal Christus de tweede keer komen zonder zonde tot behoudenis. "Kan het mogelijk zijn," zegt het geliefde kind van God, "dat die dag zo dichtbij is als 1843? Het is te goed nieuws voor mij om te geloven. Maar het bewijs is erg sterk; het lijkt duidelijk. Ik geloof echt dat ik er naar uit zal zien met een groot verlangen. En wanneer het niet zo is, dat voel ik nu al, zal ik enigszins teleurgesteld zijn." Ja, ik ben overtuigd; dit is de taal van elk christelijk hart.

"Maar", zegt een ander, "het is allemaal fantasie. Ik geloof het niet. En als ik het idee had dat het zo zou zijn, dan zou ik geen enkel moment rust hebben. Wat!, de oordeelsdag binnen 7 jaren?* Ik kan de gedachte niet verdragen! Ik zal zulke gedachten uit mijn gedachten verdrijven." Aan u, wie u ook bent, leraar of niet, wanneer u in uw hart zulke dingen denkt, dan heb ik u één ding te zeggen. Uw

Info Bijbelstudie 2520; "Miller's studie over Leviticus 26:23-24"

standpunt is inderdaad wanhopig. Ik durf u te vertellen dat u niet van Jezus houdt. Ieder moment dat u uitstelt tot God te komen door Jezus Christus, is met grote eeuwige gevolgen, gelijk de oordeelsdag, of wat ook. Bijvoorbeeld, dit kan de laatste keer zijn dat de Heilige Geest Zich zal inspannen; het kan de laatste keer zijn dat het verstand u aanspreekt; het kan het laatste moment van uw leven zijn; het kan het laatste moment in tijd zijn; en u bent onvoorbereid! O God, hervorm deze verblinde zielen, *"Indien gij nog door deze dingen Mij niet getuchtigd zult zijn, maar met Mij in tegenheid wandelen,"* of eeuwige straf zal hun ondergang zijn.

* Deze lessen werden voor het eerst gegeven in 1836