



Maart: Maranatha, Een Geschiktheid voor de Hemel

1 Maart | De Komende Crisis

"Ach die dag; want de dag des HEEREN is nabij en zal als een verwoesting komen van den Almachtige." Joël 1:15

De profetieën die de grote IK BEN in Zijn Woord gegeven heeft zeggen ons waar wij ons vandaag bevinden in de loop der eeuwen en wat wij in de toekomst kunnen verwachten. De profetie verbindt de gebeurtenissen als schakels aan elkaar tot een ketting die reikt van de eeuwigheid in het verleden tot de eeuwigheid in de toekomst. Alles wat de profetie heeft voorgezegd en wat tot nu toe is uitgekomen, kunnen we nagaan in de geschiedenis, en we kunnen er zeker van zijn dat alles wat nog moet gebeuren, op zijn tijd vervuld zal worden.

Nu vertellen de tekenen der tijden dat we op de drempel van grote en plechtige gebeurtenissen staan. Alles in onze wereld is in opschudding. We zien de profetieën van de Heiland aangaande de gebeurtenissen die aan Zijn komst voorafgaan, in vervulling gaan: *"Gij zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen... Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk; en er zullen zijn hongersnoden, en pestilentiën, en aardbevingen in verschillende plaatsen."* (Mattheüs 24:6-7)

Onze tijd is van grote betekenis voor allen die leven. Heersers en staatslieden, mannen die posities van vertrouwen en gezag hebben, denkende mannen en vrouwen uit alle klassen, houden zich bezig met de dingen die om ons heen plaatsvinden. Ze letten op de verhoudingen die tussen de volken bestaan. Ze zien de intensiteit die bezit neemt van alle aardse elementen, en ze erkennen dat er iets groots en beslissends staat te gebeuren... de wereld bevindt zich aan de rand van een enorme crisis.

De Bijbel en de Bijbel alleen geeft een juist beeld van deze dingen. Hier worden de laatste grote tonelen in de wereldgeschiedenis geopenbaard... gebeurtenissen die hun schaduwen reeds vooruit werpen en waarvan het naderen de aarde doet beven, zodat de harten van de mensen bezwijken van vrees. – Prophets and Kings p. 536-537; Profeten en Koningen blz. 327

Mensen en volken worden heden getoetst met het paslood in de hand van Hem, Die geen vergissingen begaat. Allen bepalen hun eigen bestemming door de keuze die ze maken, en God leidt alles om Zijn doel in vervulling te doen gaan. – Prophets and Kings p. 536; Profeten en Koningen blz. 327

Christenen moeten zich voorbereiden op het feit, dat spoedig een overweldigende gebeurtenis over de wereld zal losbarsten. Deze voorbereiding moeten ze maken door ijverig het Woord van God te bestuderen, en te proberen hun leven in overeenstemming te brengen met haar voorschriften. – Prophets and Kings p. 626; Profeten en Koningen blz. 383



Maart: Maranatha, Een Geschiktheid voor de Hemel

2 Maart | Genezing Voor Zonde-Zieke Zielen

"het ganse hoofd is krank en het ganse hart is mat. Van de voetzool af tot het hoofd toe is er niets geheels aan hetzelfde, maar wonden en striemen en etterbuilen, die niet uitgedrukt noch verbonden zijn, en geen derzelve is met olie verzacht." Jesaja 1:5-6

Er is één geneesmiddel voor de zonde-zieke ziel. Dat geneesmiddel is in Jezus. Dierbare Verlosser! Zijn genade is voldoende voor de zwakste mens. De sterkste moet eveneens Zijn genade ontvangen anders zal hij omkomen.

Ik zag hoe deze genade verkregen kon worden. Ga in uw binnenkamer en pleit daar alleen met God: *"Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in het binnenste van mij een vaste geest."* (Psalm 51:12). Wees ernstig, wees oprecht... worstel zoals Jacob, in gebed. Worstel... u moet pogingen in het werk stellen...

Zoek de Heere met geheel uw hart. Kom vol vuur tot Hem en wanneer u oprecht inziet, dat u zonder de hulp van God omkomt, als uw hart verlangt naar Hem, zoals een hert verlangt naar de waterbeken, zal de Heere u met spoed versterken. Dan zal uw vrede alle verstand te boven gaan. Als u op verlossing wacht, bid dan. Neem er de tijd voor. Wees niet haastig en zorgeloos in uw gebeden. Smee tot God om een grondige hervorming in u tot stand te brengen, dat de vruchten van Zijn Geest in u mogen blijven en dat u als licht in de wereld mag schijnen. Wees geen hindernis of een vloek voor Gods zaak. U kunt een hulp en zegen zijn. Vertelt satan u, dat u zich niet volledig vrij in de verlossing kunt voelen? Geloof hem niet.

Ik zag dat het een voorrecht van iedere christen is om zich in het werk van de Geest van God te verheugen. Een zoete, hemelse vreugde zal de geest doordringen en u zult er een genoeg in vinden om over God en over de hemel na te denken. U zult blijdschap ontvangen in de heerlijke beloften van Zijn Woord...

Wanneer belijdende christenen Jezus méér lief hebben dan de wereld, zullen zij graag over Hem, hun beste Vriend, van Wie zij het meest houden, spreken. Hij kwam hen helpen toen zij hun verloren toestand inzagen. Toen zij vermoeid en zwaar beladen met zonde waren, keerden zij zich tot Hem. Hij verwijderde hun last van schuld en zonde... en veranderde hun verlangens totaal. De dingen die zij eerst liefhadden haten zij nu, en de dingen die zij eerst haatten, hebben zij nu lief.

Heeft deze grote verandering in u plaats gevonden?

1 Testimonies p. 158-160; Schatkamer deel 1 blz. 50-52



Maart: Maranatha, Een Geschiktheid voor de Hemel

3 Maart | Een Nieuw Leven

"Voorwaar, voorwaar, zeg Ik u: Zo iemand niet geboren wordt uit water en Geest, hij kan in het Koninkrijk Gods niet ingaan... Gijlieden moet wederom geboren worden." Johannes 3:5,

7

Wie door eigen werken de hemel probeert te bereiken, door stipt de wet te houden, probeert een onmogelijkheid. Er is geen redding in een wettische godsdienst, een gedaante van godsvrucht. Het christelijke leven is geen verandering of verbetering van het oude leven, maar een verandering van natuur. Het eigen-ik en de zonde moeten afsterven, en een totaal nieuw leven moet verkregen worden. Deze verandering kan alleen tot stand gebracht worden door het werk van de Heilige Geest...

Iemand kan wellicht niet precies vertellen wanneer of waar hij tot bekering is gekomen en alle omstandigheden in dat proces nagaan, maar dat wil niet zeggen dat hij niet bekeerd is. Christus werkt steeds aan het hart door een kracht die even onzichtbaar is als de wind. Geleidelijk, wellicht onopgemerkt door de mens, worden indrukken gemaakt die erop gericht zijn de ziel naar Christus te trekken... Plotseling, als de Geest een meer direct beroep op de ziel doet, geeft deze zich vol blijdschap over aan Jezus. Velen noemen dit een plotselinge bekering, maar het is in feite het resultaat van een langdurig uitnodigen van Gods Geest, een geduldig, lang proces.

Hoewel de wind onzichtbaar is, kan men de uitwerking zien en voelen. Zo openbaart het werk van de Geest zich in de ziel door iedere daad van de mens, die de reddende kracht ervan gevoeld heeft. Als Gods Geest bezit van het hart neemt, verandert Hij het leven. Zondige gedachten worden weggedaan, verkeerde daden nagelaten, liefde, nederigheid en vrede komen in de plaats van boosheid, jaloezie en twist. Vreugde komt in de plaats van droefheid en het gelaat weerspiegelt het licht van de hemel. Niemand ziet de hand die de last wegneemt. Niemand ziet het licht dat van God neerdaalt. Wanneer de ziel zich in geloof aan God overgeeft, volgt de zegen. Dan scheidt deze kracht, die geen menselijk oog kan zien, een nieuwe schepping naar Gods beeld.

De sterfelijke mens kan onmogelijk het verlossingswerk begrijpen. Die verborgenheid gaat menselijke kennis te boven. Toch is het voor degene, die van de dood overgaat naar het leven, een Goddelijke werkelijkheid. Wij mogen hier al het begin van de verlossing uit ervaring leren kennen. De gevolgen reiken tot in de eeuwigheid.

Desire of Ages p. 172,173; Jezus, de Wens der Eeuwen blz. 132, 135



Maart: Maranatha, Een Geschiktheid voor de Hemel

4 Maart | De Hoogste Prioriteit Van Het Leven

"Maar zoek eerst het Koninkrijk Gods en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u toegeworpen worden." Matthéüs 6:33

Dit is het eerste grote doel - het hemels Koninkrijk en de gerechtigheid van Christus. Andere doelstellingen komen pas op de tweede plaats.

Satan zal het pad van heiliging voorstellen als een moeilijk pad, terwijl het pad van werelds vermaak met bloemen bestrooid is. Op een valse en verleidelijke manier zal de verzoeker de wereld met haar plezier u voor ogen houden. Ijdelheid is een van de sterkste trekken van onze verdorven natuur en satan weet dat hij er met succes een beroep op kan doen. Hij zal u door zijn handlangers vleien. Zij kunnen u misschien prijzen wat uw ijdelheid, uw trots en zelfvoldaanheid zal strelen. Dit kan u het idee geven dat het werkelijk jammer voor u is om met zulke voordelen en uiterlijk schoon, uit de wereld te stappen, u af te scheiden en een Christen te worden... Overweeg echter dat de genoegens van deze wereld een einde zullen nemen en dat wat u zaait, u ook oogsten moet. Zouden persoonlijk uiterlijk schoon, bekwaamheden of talenten té kostbaar zijn om aan God te wijden, Die de Schepper van uw wezen is? Hij Die ieder ogenblik over u waakt? Zijn uw kwaliteiten té kostbaar om aan God te wijden?

De jeugd geeft haar nood te kennen, dat zij iets nodig heeft waardoor de geest opgevrolijkt en afgeleid kan worden. Ik zag dat een werkzaam leven genoegens verschaft, dat het doen van nuttige dingen voldoening geeft. Toch voelen sommigen een gemis... ze zoeken naar iets waardoor hun gedachten tot rust gebracht kunnen worden en waardoor het verstand verlicht kan worden te midden van zorgen en vermoeiende werkzaamheden. De hoop van de christen is precies wat hij nodig heeft. Het geloof zal voor de gelovige een trooster een veilige gids tot de Bron van werkelijk geluk blijken te zijn. Jongeren moeten het Woord van God bestuderen en zichzelf aan overdenking en gebed wijden. Dan zullen zij inzien dat hun spaarzame vrije ogenblikken niet beter besteed kunnen worden.

Jonge vrienden, je moet tijd nemen om jezelf te onderzoeken. Ben je geborgen in de liefde van God? Wees ijverig om je roeping en verkiezing vast te maken. – 1 Testimonies p.502,503

Zoek eerst het Koninkrijk Gods en Zijn gerechtigheid. Maak dit tot de belangrijkste stelregel in je leven. Zoek er werkelijk vol ernst naar om Hem te kennen. Hij zal, als je Hem op de juiste wijze kent, eeuwig leven voor je betekenen. Christus en Zijn gerechtigheid is de redding voor de ziel. – Fundamentals of Christian Education p. 484



Maart: Maranatha, Een Geschiktheid voor de Hemel

5 Maart | De Smetteloze Parel Van De Hemel

"Wederom is het Koninkrijk der hemelen gelijk een koopman, die schone parelen zoekt; Dewelke hebbende één parel van grote waarde gevonden, ging heen en verkocht al wat hij had, en kocht dezelve." Matthéüs 13:45-46

Christus Zelf is de parel van grote waarde... De gerechtigheid van Christus is als een zuivere, witte parel zonder vlek of gebrek. Geen enkel werk van een mens kan de grote en kostbare gave van God verbeteren. In Christus zijn alle schatten van wijsheid en kennis verborgen. Hij is ons geworden *"wijsheid van God, en rechtvaardigheid en heiligmaking en verlossing."* (1 Korinthe 1:30). Alles wat in de noden en verlangens van het menselijk hart kan voorzien, zowel voor deze wereld als voor de eeuwigheid, is te vinden in Christus. Onze Verlosser is de Parel, Die zó kostbaar is dat in vergelijking hiermee al het andere verlies betekent...

In de gelijkenis wordt de parel niet voorgesteld als een geschenk. De koopman kocht deze ten koste van alles wat hij bezat. Velen vragen naar de betekenis hiervan omdat Christus in de Schrift wordt voorgesteld als een gave. Hij is ook een gave, maar slechts voor hen, die zich zonder voorbehoud aan Hem overgeven naar lichaam, ziel en geest. Wij moeten ons overgeven aan Christus om een leven te leiden van bereidwillige gehoorzaamheid aan al Zijn geboden. Alles wat wij zijn, alle talenten en gaven die wij bezitten zijn van de Heere om te worden gebruikt in Zijn dienst. Als wij ons zo volkomen aan Hem overgeven, geeft Christus Zich met alle schatten van de hemel aan ons. Dan verkrijgen wij de parel van grote waarde ...

Op de markt, die wordt beheerd door de Goddelijke genade, wordt de kostbare parel voorgesteld als zijnde gekocht zonder geld en zonder prijs. Op deze markt kan iedereen de gaven van de hemel verkrijgen. De schatkamer met waarheden als edelstenen staat voor iedereen open... De stem van de Heiland dringt ons en nodigt ons vol liefde uit: *"Ik raad u, dat gij van Mij koopt goud, beproefd komende uit het vuur, opdat gij rijk moogt worden."* (Openbaring 3:18)... Zowel de armsten als de rijksten kunnen de zaligheid kopen, want wereldse rijkdommen kunnen deze niet verzekeren. Ze wordt verkregen door bereidwillige gehoorzaamheid, door ons aan Christus te geven als een bezit, dat Hij heeft gekocht...

Wij kunnen de zaligheid niet verdienen, maar wij moeten er met evenveel ernst en volharding naar zoeken alsof wij bereid zouden zijn alles in de wereld daarvoor prijs te geven. – Christ' Object Lessons p.115-117; Lessen uit het Leven van alledag blz. 65-66



Maart: Maranatha, Een Geschiktheid voor de Hemel

6 Maart | Christus De Enige Zaligmaker

"Die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis, en overgezet heeft in het Koninkrijk van den Zoon Zijner liefde, in Denwelken wij de verlossing hebben door Zijn bloed, namelijk de vergeving der zonden." Kolossenzen 1:13-14

Het doet er niet toe wie u bent of wat uw leven geweest is, u kunt alleen op de door God aangewezen weg gered worden. U moet berouwen hebben en hulpeloos op de Rots, Jezus Christus vallen. U heeft behoefte aan een Geneesheer, aan het enige geneesmiddel tegen de zonde, namelijk het bloed van Christus. Dit geneesmiddel kan alleen door bekering tot God en geloof in onze Heere Jezus Christus verkregen worden... Het bloed van Christus zal alleen diegenen baten, die inzien dat ze deze reinigende macht nodig hebben.

Welk een onbegrensde liefde en nederige minzaamheid, dat Christus gewillig was om onze verlossing te bewerkstelligen, waar wij geen aanspraak op Goddelijke barmhartigheid konden maken! Onze Heelmeester verlangt echter van iedere ziel onvoorwaardelijke onderwerping. Wij kunnen onszelf geen geneesmiddel voorschrijven. Christus moet het totale bestuur van onze wil en ons handelen hebben...

We kunnen onszelf misschien vleien... dat ons zedelijk karakter goed is en dat we ons niet op dezelfde wijze voor God hoeven te vernederen als de gewone zondaar. We moeten echter accepteren dat we 'het leven' alleen kunnen ingaan als de 'Voornaamste van alle zondaren'. We moeten afstand doen van onze eigen gerechtigheid en op de gerechtigheid van Christus pleiten, die ons toegerekend wordt. We moeten geheel op Christus vertrouwen, wat onze kracht betreft. Het eigen-ik moet sterven. We moeten erkennen dat alles wat we hebben aan overvloedige rijkdommen te danken is aan Goddelijke genade. Laat dit de taal van onze harten zijn: *"Niet ons, o HEERE, niet ons, maar Uw Naam geef ere, om Uwer goedertierenheid, om Uwer waarheid wil."* (Psalm 115:1)

Uit oprechte geloof vloeit liefde voort en uit liefde gehoorzaamheid. Al de krachten en hartstochten van de bekeerde mens worden onder controle van Christus gebracht. Zijn Geest is een vernieuwende kracht, die allen, die Hem willen aannemen, naar het Goddelijk beeld verandert...

"Een iegelijk die uit God geboren is, die doet de zonde niet;" (1 Johannes 3:9). Hij voelt dat hij door het bloed van Christus gekocht is en door de meest plechtige beloften gebonden is om God te verheerlijken in zijn lichaam en geest, die van Hem zijn. De liefde voor de zonde en de liefde voor zichzelf zijn in hem onderworpen. "Wat zal ik de Heere geven voor alle zegeningen aan mij?" "Heere, wat wilt Gij dat ik doen zal?" – 5 Testimonies p. 218-220; Getuigenissen voor de Gemeente deel 5 blz. 179-180



Maart: Maranatha, Een Geschiktheid voor de Hemel

7 Maart | Proef Zelf

"Smaakt en ziet, dat de HEERE goed is; welgelukzalig is de man, die op Hem vertrouwt."
Psalm 34:9

Hoe zullen wij zelf Gods goedheid en Zijn liefde leren kennen? De psalmist vertelt ons niet, 'hoor en weet', 'lees en weet' of 'geloof en weet', maar *"smaakt en ziet dat de HEERE goed is."* Je moet zélf proeven in plaats van op het woord van een ander te vertrouwen!

Ervaring is kennis, die verkregen wordt uit ondervinding. Proefondervindelijke godsdienst is wat we nu nodig hebben... Een aantal, ja een groot aantal, heeft een theoretische kennis van de waarheid, maar zij hebben nooit de vernieuwende kracht van de Goddelijke genade in hun eigen harten gevoeld... Zij geloven in Gods vergelding, maar doen geen ernstige pogingen die te ontkomen. Zij geloven in de hemel maar brengen geen offer om die te bemachtigen... Ze kennen een geneesmiddel voor de zonde, maar gebruiken het niet. Ze weten wat goed is, maar verlangen er niet naar. Al hun kennis zal hun veroordeling slechts zekerder stellen. Ze hebben nooit door ervaring geleerd en gesmaakt dat de Heere goed is.

Om een discipel van Christus te worden moet men zichzelf verloochenen en Jezus in zowel vóór als tegenspoed volgen... Iedere lievelingszonde die ons godsdienstig leven hindert, moet worden weggedaan... Willen we pogingen in het werk stellen en offers brengen die in verhouding staan tot het doel dat bereikt moet worden?

Het gezelschap waar we mee omgaan, in welke mate dat ook is, beïnvloed ons. De mate waarin we toegeven aan deze invloed, wordt bepaald door hoe intens en hoe vaak we met hen omgang hebben, en door de mate van liefde en verering die we voor hen hebben. Op dezelfde wijze kunnen wij aan Christus gelijk worden, door Hem, Die ons enige volmaakte Voorbeeld is, te kennen en door met Hem omgang te hebben.

Omgang met Christus - hoe onuitsprekelijk kostbaar! Wanneer wij hiernaar zoeken en wanneer we alles ervoor over hebben om ons van zo'n omgang te verzekeren, dan zullen wij ons kunnen verheugen in het voorrecht van die omgang. – 5 Testimonies p.221-223; Getuigenissen deel 5 blz. 181

Zo kan een ieder in zijn eigen ervaring in staat zijn, te verzegelen *"dat God waarachtig is"*. (Johannes 3:33)... Hij kan getuigen: "Ik had hulp nodig en ik vond die in Jezus. In iedere behoefte was voorzien, de honger van mijn ziel werd bevredigd... Ik geloof in Jezus, omdat Hij voor mij een Goddelijke Verlosser is. Ik geloof de Bijbel, omdat ik zelf ervaren heb dat het de stem van God tot mijn ziel is. – 8 Testimonies p.321



Maart: Maranatha, Een Geschiktheid voor de Hemel

8 Maart | Burgers Van De Hemel

"Zo zijt gij dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods." Efeze 2:19

Jezus zegt: *"Ja, Ik kom haastelijk."* (Openbaring 22:20) We moeten deze woorden steeds in gedachten houden en zó handelen, dat blijkt dat we werkelijk in de nabije komst van de Heere geloven en dat we pelgrims en vreemdelingen op aarde zijn. – 5 Testimonies p. 266; Getuigenissen deel 5 blz. 216

Ieder genademiddel moet ijverig benut worden, zodat de liefde van God meer en meer overvloedig zal zijn in de ziel, *"opdat gij beproeft de dingen die daarvan verschillen, opdat gij oprecht zijt en zonder aanstoot te geven tot de dag van Christus; Vervuld met vruchten der gerechtigheid."* (Filippenzen 1:10-11). Uw christelijk leven moet een energieke en standvastige vorm aannemen. U kunt de hoogste maatstaf bereiken, die in de Schriften aangegeven is; dit is een vereiste als u tenminste tot de kinderen van God wilt behoren. U kunt niet stilstaan. U gaat vooruit óf achteruit...

Bent u tevreden met een beperkte christelijke groei of wilt u een gezonde vooruitgang in het christelijke leven maken? Waar een geestelijke gezondheid bestaat, daar is groei. Het kind van God groeit op tot een volwassen man of vrouw in Christus. Er is geen grens aan vooruitgang...

Zij die sterk en volwassen behoorden te zijn, zijn baby's in verstand en ervaring betreffende de werking van Gods Geest. Na jaren van ervaring zijn zij slechts in staat om de eerste beginselen van dat grootse stelsel van geloof en leer, die de christelijke godsdienst vormen, te begrijpen. Zij verstaan de volmaaktheid van karakter niet, die de lof ontvangt: *"Wel gedaan gij goede en getrouwe dienstknecht..."*

We hebben een hemel te verliezen, als we geen grote overwinningen behalen. De vleselijke natuur moet gekruisigd worden, want deze neigt naar zedelijk verderf en het einde daarvan is de dood... Bid dat de machtige kracht van de Heilige Geest... als een elektrische schok de verlamde ziel zal aanraken, zodat iedere zenuw met nieuw leven doorstroomd wordt, en de gehele mens herstelt van zijn dodelijke, aardse, zinnelijke staat tot geestelijke gezondheid. Op deze wijze zult u deelhebbers van de Goddelijke natuur worden... en in uw ziel zal het beeld van Hem weerkaatst worden, door Wiens striemen u genezen bent. – 5 Testimonies p. 264-267; Getuigenissen deel 5 blz. 214-217



Maart: Maranatha, Een Geschiktheid voor de Hemel

9 Maart | Een Vollediger Kennis Van God

"En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enigen waarachtigen God, en Jezus Christus, Dien Gij gezonden hebt." Johannes 17:3

Alleen door God te kennen, kunnen we ons voorbereiden om Hem bij Zijn komst te ontmoeten. Maar velen van diegenen die belijden in Christus te geloven, kennen God niet. Zij hebben een oppervlakkige kennis. Ze hebben God niet lief; zij bestuderen Zijn karakter niet; daarom weten ze ook niet hoe ze Hem vertrouwen kunnen, hoe te zien en te leven. Ze weten niet wat rustgevendende liefde is of wat het betekent door geloof te wandelen... Ze begrijpen niet dat het hun plicht is om te ontvangen, zodat ze anderen hiermee kunnen verrijken.

De wereld kent door haar wijsheid God niet. Velen hebben dikwijls over Hem gesproken, maar hun redenering brengt de mensen niet nader tot Hem, omdat ze zelf geen levende verbinding met Hem hebben. Terwijl ze zelf belijden wijs te zijn, worden zij dwaas. Hun kennis van God is onvolmaakt. – Review and Herald 3 februari 1903

Wij kunnen door onderzoek er niet achter komen wie God is, maar Hij heeft Zichzelf in Zijn Zoon geopenbaard, Die de glans van de heerlijkheid van de Vader en het uitgedrukte Beeld van Zijn persoon is. Als we kennis van God wensen, moeten we aan Christus gelijk zijn... Een rein leven te leiden door het geloof in Christus als een persoonlijke Heiland, zal aan de gelovige een duidelijker, beter begrip van God geven. – That I May know Him p. 9

Christus is een volmaakte openbaring van God. *"Niemand heeft ooit God gezien",* zegt Hij, *"de eniggeboren Zoon, Die in den schoot des Vaders is, Die heeft Hem ons verklaart"* (Johannes 1:18). Alleen door Christus te kennen, kennen wij God en als we Hem aanschouwen, zullen we naar Zijn beeld veranderd worden, voorbereid om Hem bij Zijn komst te ontmoeten...

Nu is het de tijd om ons op de komst van onze Heere voor te bereiden. Gereedheid om Hem te ontmoeten, kan niet in een ogenblik verkregen worden. Voorbereiding op dit plechtige tafereel moet een waakzaam wachten en waken zijn, met ernstig werk verbonden. Op deze wijze zullen Gods kinderen Hem verheerlijken. Te midden van de drukte van het leven zullen hun stemmen gehoord worden door het spreken van woorden van bemoediging, hoop en geloof. Alles wat ze hebben en zijn is aan de dienst van de Meester toegewijd. Op deze manier bereiden zij zich voor om hun Heere te ontmoeten en wanneer Hij komt zullen zij met vreugde uitroepen: *"Deze is onze God; wij hebben Hem verwacht, en Hij zal ons zaligmaken... We zullen ons verheugen en verblijden in Zijn zaligheid."* – Review and Herald 3 februari 1903



Maart: Maranatha, Een Geschiktheid voor de Hemel

10 Maart | De Hoogste Soort Van Overdenking

"Ziet, hoe grote liefde ons de Vader gegeven heeft, namelijk dat wij kinderen Gods genaamd zouden worden." 1 Johannes 3:1

Wat een liefde, wat een onvergelykbare liefde, dat zondaars en vreemdelingen zoals wij, tot God teruggebracht kunnen worden om in Zijn gezin te worden opgenomen. We mogen Hem met de innemende Naam "Onze Vader" aanspreken.

Al de ouderlijke liefde die van geslacht tot geslacht door het kanaal van menselijke harten gegaan is, al de bronnen van tederheid, die zich in de zielen van de mensen opengesteld hebben, zijn slechts een heel klein beekje in vergelijking met de oneindige oceaan, wanneer menselijke liefde met de oneindige, onuitputtelijke liefde van God vergeleken wordt. De tong kan het niet tot uitdrukking brengen, de pen kan het niet beschrijven. U mag er iedere dag van uw leven over nadenken, u mag de Schriften ijverig onderzoeken om het te kunnen begrijpen, u mag iedere kracht en bekwaamheid die God u gegeven heeft benutten om de liefde en het medelijden van de hemelse Vader te verstaan, dan nóg is er een oneindigheid die ons begrip te boven gaat. U mag die liefde eeuwenlang bestuderen en toch zult u nooit de lengte, breedte, diepte en hoogte van de liefde van God begrijpen; de liefde die blijkt uit het feit dat Hij Zijn Zoon heeft gegeven om voor de wereld te sterven. De eeuwigheid zelf zal het nooit volkomen openbaren. Als we echter de Bijbel bestuderen en het leven van Christus en het verlossingsplan overdenken, zullen deze grote onderwerpen zich steeds meer voor ons verstand openen. – 5 Testimonies p. 739-740; Getuigenissen deel 5 blz. 601-602

Christus kwam op aarde om God te openbaren als een God van liefde, vol van barmhartigheid, tederheid en medelijden. – 5 Testimonies p. 738-739; Getuigenissen deel 5 blz. 600

Het zou goed zijn elke dag een uur te spenderen om het leven van Christus vanaf de kribbe tot Golgotha te overdenken. We zouden bij elk punt moeten stilstaan en ons een levende voorstelling maken van elk toneel, vooral van die tonelen waarmee Zijn leven op aarde afsloot. Wanneer we ons dan zo verdiepen in Zijn lessen, in Zijn lijden en in het oneindige offer dat Hij gebracht heeft voor de verlossing van de mensheid, wordt ons geloof versterkt, onze liefde verdiept, en worden we meer doordrongen met de Geest, Die onze Heiland ondersteunde. Willen we tenslotte gered worden, dan moeten wij allen de les van berouw en geloof leren aan de voet van het kruis... Alles wat nog nobel en goed is in de mens zal door het overdenken van Christus' kruisiging bewogen worden. – 4 Testimonies p. 374; Schatkamer deel 1 blz. 534-535



Maart: Maranatha, Een Geschiktheid voor de Hemel

11 Maart | Er Wordt Een Wit Kleed Vereist

"En als de Koning ingegaan was om de aanzittende gasten te overzien, zag Hij aldaar een mens, niet gekleed zijnde met een bruiloftskleed; en zeide tot hem: Vriend, hoe zijt gij hier ingekomen, geen bruiloftskleed aanhebbende?" Matthéüs 22:11-12

Met het bruiloftskleed uit de gelijkenis wordt het zuivere, smetteloze karakter voorgesteld, dat ieder van Christus' trouwe volgelingen moet bezitten. De gemeente *"is gegeven, ... bekleed te worden met rein en blinkend fijn lijngewaad"* (Openbaring. 19:8), schoon en wit, *"geen vlek of rimpel heeft of iets dergelijks"* (Efeze 5:27). De Schrift zegt dat dit linnen *"de rechtvaardigmakingen der heiligen"* is. Het is de gerechtigheid van Christus, Zijn smetteloze karakter, dat door het geloof aan allen, die Hem als hun persoonlijke Heiland aanvaarden, wordt gegeven.

Het witte kleed van onschuld werd gedragen door onze stamouders, toen zij door God in het paradijs werden geplaatst... Maar toen de zonde zijn intrede deed, maakten zij zich van God los en het licht, dat hen had omgeven, verdween... Niets dat de mens kan bedenken, kan de plaats innemen van zijn verloren kleed van onschuld... Alleen het kleed dat Christus Zelf heeft gegeven, kan ons in staat stellen om in Gods tegenwoordigheid te verschijnen. Dit gewaad, het kleed van Zijn Eigen gerechtigheid, zal Christus geven aan ieder berouwvol, gelovig mens... Dit kleed, geweven op het hemels weefgetouw, bevat geen enkele draad van menselijk vernuft. Als mens ontwikkelde Christus een volmaakt karakter. Dit karakter biedt Hij ons aan. *"Al onze gerechtigheden zijn als een wegwerpelijk kleed."* (Jesaja 64:6). Alles wat wij van onszelf kunnen doen, is verontreinigd door de zonde. Maar Gods Zoon is geopenbaard *"opdat Hij onze zonden zou wegnemen, en geen zonde is in Hem."* (1 Johannes 3:5)...

Door Zijn volmaakte gehoorzaamheid heeft Hij het voor ieder mens mogelijk gemaakt Gods geboden te gehoorzamen. Als wij ons aan Christus onderwerpen, wordt ons hart één met Zijn hart, onze wil gaat op in Zijn wil, onze geest wordt één met Zijn geest en onze gedachten worden aan Hem onderworpen. Wij leiden Zijn leven. Dit wordt bedoeld met het dragen van het kleed van Zijn gerechtigheid. Als de Heere dan naar ons kijkt, ziet Hij niet het kleed van vijgenbladeren, Hij ziet niet de naaktheid en misvormdheid van de zonde. Nee, Hij ziet Zijn Eigen kleed van gerechtigheid, de volmaakte gehoorzaamheid aan Gods wet. – Christ' Object Lessons p. 310-312; Lessen uit het leven van Alledag blz. 190-191



Maart: Maranatha, Een Geschiktheid voor de Hemel

12 Maart | Vreugde In Gehoorzaamheid

"O HEERE, ik verlang naar Uw heil, en Uw wet is al mijn vermaking." Psalm 119:174

De ware christen zal nooit klagen dat het juk van Christus een kwelling voor hem is. Hij rekent de dienst voor Christus als de meest ware vrijheid. De wet van God is zijn verlustiging. In plaats van te proberen de Goddelijke geboden neer te halen om met zijn tekortkomingen in overeenstemming te komen, streeft hij er voortdurend naar om tot het niveau van hun volmaaktheid te stijgen.

Zo'n ervaring moet de onze zijn, als we voorbereid willen wezen om in de dag van God te bestaan. Nu, terwijl er nog genadetijd is, terwijl de stem van barmhartigheid nog gehoord wordt, is het tijd voor ons om onze zonden weg te doen...

God heeft meer dan voldoende voorzieningen getroffen dat we volmaakt voor Hem mogen staan, geen gebrek hebben en wachten mogen op de verschijning van onze Heere. Bent u gereed? Hebt u het bruiloftskleed aan? Dat kleed zal nooit bedrog, onreinheid, verdorvenheid of huichelachtigheid bedekken. Het oog van God is op u gericht... We kunnen onze zonden misschien voor het oog van de mensen verbergen maar voor onze Maker kan niets verborgen worden.

God heeft Zijn Eigen Zoon niet gespaard, maar gaf Hem voor onze overtredingen aan de dood over en wekte Hem op voor onze rechtvaardiging. Door Christus kunnen we onze gebeden tot de genadetroon brengen. Door Hem, zo onwaardig als we zijn, kunnen we geestelijke zegeningen verkrijgen. Willen we tot Hem komen zodat we het eeuwige leven mogen hebben? – 5 Testimonies p. 220,221; Getuigenissen deel 5 blz. 180-181

De wil van God wordt tot uitdrukking gebracht in de geboden van Zijn heilige wet, en de beginselen van deze wet zijn de beginselen van de hemel. De engelen zoeken geen hogere kennis, dan het kennen van de wil van God. Zijn wil te doen is de hoogste dienst waarvoor zij hun krachten kunnen geven.

Maar in de hemel wordt niet gediend met een wettische geest. Toen satan in opstand kwam tegen de wet van Jehova, werden de engelen zich bewust, dat er een wet bestond, iets, waaraan zij nooit gedacht hadden. In hun dienen zijn de engelen geen dienstknechten, maar zonen... Gehoorzaamheid is voor hen geen slavernij. Liefde voor God maakt hun dienen tot een vreugde. Zo weerklinken de woorden in iedere ziel, waarin Christus woont, de hoop der heerlijkheid: *"Ik heb lust, o Mijn God, om Uw welbehagen te doen; en Uw wet is in het midden Mijns ingewands."* (Psalm 40:9). – Thoughts From the Mount of Blessings p. 109; Gedachten van de Berg der Zaligsprekingen blz. 97



Maart: Maranatha, Een Geschiktheid voor de Hemel

13 Maart | Gevormd Worden In God's Werkplaats

"Of weet gij niet, dat ulieder lichaam een tempel is des Heilige Geestes, Die in u is, Dien gij van God hebt, en dat gij uws zelfs niet zijt? Want gij zijt duur gekocht; zo verheerlijkt dan God in uw lichaam en in uw geest, welke Godes zijn." 1 Korinthe 6:19-20

We behoren niet onszelf toe. We zijn gekocht. Een kostbare Prijs is voor ons betaald, bestaande uit het lijden en de dood van Gods Zoon. Wanneer we dit goed zouden begrijpen en volkomen zouden inzien, zouden we ons bewust worden van de grote verantwoordelijkheid die op ons rust, om onszelf zo gezond mogelijk te houden, zodat we God volmaakt zouden kunnen dienen...

We geloven zonder de minste twijfel dat Christus spoedig komt... We hebben er nooit aan getwijfeld en twijfelen er ook nu niet aan dat onze leerstellingen tegenwoordige waarheid zijn en dat we de oordeelsdag naderen. We bereiden ons voor om Hem te ontmoeten. Hij zal begeleid worden door een stoet van heilige engelen, als Hij verschijnt op de wolken des hemels, als Hij de getrouwen en rechtvaardigen zal vervolmaken door hen onsterfelijkheid te geven. Wanneer Hij komt is dit niet om ons te reinigen van onze zonden, om de gebreken in onze karakters te verwijderen, of de onvolmaaktheden van onze aard en neigingen te genezen. Als dit ooit voor ons gedaan wordt, zal dit werk vòòr die tijd tot stand gebracht moeten zijn.

Wanneer de Heere komt, zullen degenen, die heilig zijn, heilig blijven. Diegenen die hun lichaam en geest in heiligheid bewaard hebben, zullen dan ten slotte ter voltooiing de onsterfelijkheid krijgen. Maar zij die onrechtvaardig, ongeheiligd en vuil zijn, zullen voor altijd zo blijven. Er zal dan geen werk meer voor hen gedaan worden om hun gebreken te verwijderen en hen heilige karakters te geven... Dat gebeurt allemaal tijdens de genadetijd. En dat is nu! Dit werk moet nu voor ons tot stand gebracht worden...

We bevinden ons nu in Gods werkplaats. Velen van ons zijn ruwe stenen uit de steengroeve, maar wanneer we de Waarheid van God aanvaarden, zal haar invloed ons veranderen. Zij verheft ons en verwijdert iedere onvolmaaktheid en zonde van ons, van welke aard die ook mag zijn. Op deze wijze zijn we dan voorbereid om de Koning in Zijn schoonheid te zien, om ons uiteindelijk met de reine en heilige engelen in het Koninkrijk der hemelen te verenigen. Hier moet dit werk voor ons gedaan worden. Hier moet ons lichaam en onze geest geschikt gemaakt worden voor de onsterfelijkheid. – 2 Testimonies p. 354-356



Maart: Maranatha, Een Geschiktheid voor de Hemel

14 Maart | Lichamelijke Gezondheid En Edel Denken

"Geliefden, ik vermaan u als inwoners en vreemdelingen, dat gij u onthoudt van de vleselijke begeerlijkheden, welke krijg voeren tegen de ziel." 1 Petrus 2:11

Velen beschouwen deze tekst als een waarschuwing tegen losbandigheid, maar er valt meer onder. Zij verbiedt iedere toegeving aan eetlust of hartstocht die schadelijk is. Iedere bedorven eetlust wordt een oorlogvoerende begeerte. De eetlust werd ons met een goede reden gegeven. Zij diende niet om ons te verderven en te ontaarden in driften, *"welke krijg voeren tegen de ziel"*, om ons daarna in het graf te brengen. De vermaning van Petrus is een rechtstreekse en krachtige vermaning tegen het gebruik van alle sterke dranken en bedwelmende middelen. Deze hartstochten kunnen zeer goed onder de driften gerangschikt worden, die een fnuikende invloed op het zedelijk karakter uitoefenen. – Christian Temperance and Bible Hygiene p. 54

Laat niemand die belijdt godvrezend te zijn, met onverschilligheid de gezondheid van het lichaam beschouwen. Laten zij zichzelf niet vleien met de gedachte dat onmatigheid geen zonde is en hun geestelijke gezindheid niet zal aantasten. Er bestaat een nauw verband tussen de lichamelijke en zedelijke natuur. De maatstaf van deugd wordt door lichamelijke gewoonten verheven of naar beneden gehaald. Buitensporig eten van het beste voedsel zal een ziekelijke toestand van de zedelijke gevoelens teweegbrengen. En wanneer het voedsel niet het allergezondste is zullen de uitwerkingen nog schadelijker zijn. Gewoonten die de gezonde werking in het menselijk lichaam niet bevorderen, vernederen de hoge en edele vermogens... Het toegeven aan de eetlust versterkt de dierlijke neigingen, die de verstandelijke en geestelijke vermogens zullen overheersen. – Counsels on Health p. 67

De enorme kracht van de verzoeking om aan de eetlust toe te geven kan alleen begrepen worden wanneer we zien op de onuitsprekelijke zielsangst van onze Verlosser bij dat lange vasten in de woestijn. Hij wist dat het toegeven aan een verdorven eetlust het waarnemingsvermogen van de mens zou doden, zodat heilige dingen niet onderscheiden zouden kunnen worden... Als de macht van een toegeven aan de eetlust de mens zo sterk in z'n greep had, dat de Zoon van God voor de mens een vastentijd van bijna zes weken moest doorstaan om die macht te verbreken, wat een strijd staat de christen dan te wachten! Toch kan hij overwinnen, hoe groot ook de worsteling mag zijn. Door de hulp van die Goddelijke kracht, Die de hevigste verzoeking die satan maar kon bedenken, weerstond, kan hij ook succesvol zijn in de strijd met het kwaad en kan tenslotte de overwinningskroon in het Koninkrijk Gods dragen. – Counsels on Diet and Foods p. 167



Maart: Maranatha, Een Geschiktheid voor de Hemel

15 Maart | Het Zaaïen En Oogsten Van Leven

"Maar vlied de begeerlijkheden der jonkheid, en jaag naar rechtvaardigheid, geloof, liefde, vrede met degenen die den Heere aanroepen uit een rein hart." 2 Timotheüs 2:22

Een korte tijd besteed aan zaaïen van onkruid, beste jonge vrienden, zal een oogst voortbrengen die je hele leven zal verbitteren. Wanneer je in één uur van gedachteloosheid toegeeft aan de verzoeking, kan dit je hele leven in de verkeerde richting zetten. Je hebt maar één jeugd, zorg dat die nuttig besteed wordt. Wanneer je eenmaal toegegeven hebt kun je niet meer terugkeren om je fouten te herstellen...

Satan... verandert zichzelf in een engel des lichts en hij komt met speciale verzoeken tot de jeugd. Hij slaagt erin om hen stap voor stap van het pad van de plicht af te brengen en voor zich te winnen. Hij wordt omschreven als een aanklager, een bedrieger, een leugenaar, een kwelgeest en een moordenaar... Het is satan's daad om u te verleiden, maar het is juw eigen keuze om er aan toe te geven. Satans leger is niet bij machte om de verzochten te dwingen om te zondigen. Er is dus geen verontschuldiging voor de zonde. – 4 Testimonies p. 622,623

Verzoeking is geen zonde. Jezus was heilig en rein. Toch werd Hij in alle dingen verzocht zoals wij, hoewel veel intenser dan wij ooit hoeven te doorstaan. Door Zijn succesvolle weerstand heeft Hij ons een lichtend Voorbeeld nagelaten, opdat wij in Zijn voetstappen zouden volgen. Wanneer we in onszelf vertrouwen stellen of onszelf rechtvaardigen zullen we overgelaten worden om onder de macht van de verzoeking te vallen. Maar wanneer we op Jezus zien en ons vertrouwen in Hem stellen, roepen we een macht te hulp, die de vijand op het slagveld overwonnen heeft. Hij zal bij iedere verzoeking een uitweg geven. Wanneer satan als een 'vloed' op ons afkomt, moeten we zijn verzoeken met het 'zwaard des Geestes' weerstand bieden en Jezus zal onze Helper zijn. Hij zal tegen hem een banier oprichten. – 5 Testimonies p. 426; Getuigenissen deel 5 blz. 349

Eén verkeerde karaktertrek, één zondige wens gekoesterd, zal uiteindelijk al de kracht van het Evangelie te niet doen... De pijn/kwellingen van de plicht en de geneugten van de zonde zijn de koorden waarmee satan de mensen in zijn strikken bindt. Zij die liever willen sterven dan één verkeerde daad te begaan, zijn de enigen die getrouw zullen blijven. – 5 Testimonies p. 53; Getuigenissen deel 5 blz. 49-50

De jeugd kan beginselen bezitten die zó vast zijn, dat de machtigste verzoeken van satan hen niet ontrouw kunnen maken. – 3 Testimonies p. 472



Maart: Maranatha, Een Geschiktheid voor de Hemel

16 Maart | Het Karakter Dat De Hemel Goedkeurt

"Niemand verachtte uw jonkheid; maar zijt een voorbeeld der gelovigen in woord, in wandel, in liefde, in den geest, in geloof, in reinheid." 1 Timótheüs 4:12

Jezus, de Majesteit des hemels, heeft een Voorbeeld voor de jeugd achter gelaten. Hij werkte voor Zijn dagelijks brood in de werkplaats te Nazareth. Hij was ondergeschikt aan Zijn ouders en streefde er niet naar om Zijn eigen tijd te regelen of Zijn eigen wil te volgen.

Door een leven van gemakzucht kan een jonge man of vrouw nooit opgroeien tot een volwassen man of vrouw of christen. God belooft ons geen gemak, eer of welstand in Zijn dienst, maar Hij verzekert ons dat alle nodige zegeningen de onze zullen zijn, "met vervolgingen" en in de wereld die te komen staat "het eeuwige leven". Christus zal niets minder dan algehele toewijding aan Zijn dienst aannemen. Dit is de les die wij allemaal moeten leren...

We hebben opmerkelijke voorbeelden van de kracht van een vast godsdienstig beginsel... De gapende leeuwenkuil kon Daniël niet van zijn dagelijkse gebeden weerhouden, noch kon de vurige oven Sadrach en zijn metgezellen ertoe bewegen voor de afgod, die Nebukadnezar opgericht had, neer te buigen. Jonge mensen met vastberaden principes zullen het vermaak schuwen, pijn en zelfs de leeuwenkuil of de vurige oven trotseren; dit liever dan ontrouw aan God bevonden te worden. Let op het karakter van Jozef. Zijn deugdzaamheid werd zwaar op de proef gesteld, maar hij behaalde een volkomen overwinning. Op ieder punt doorstond de edele jongeling de toets. Bij elke beproeving kwam hetzelfde verheven, onbuigzame principe naar voren. De Heere was met hem en Zijn woord was wet. – 5 Testimonies p. 42,43; Getuigenissen deel 5 blz. 41,42

Zij die de Bijbel bestuderen, moeten God raadplegen en op Christus vertrouwen. Zij zullen in staat gesteld worden om altijd, onder alle omstandigheden, wijs te handelen. Goede principes zullen duidelijk worden in het dagelijks leven. Laat de tegenwoordige waarheid onverdeeld in het hart ontvangen worden en de basis van het karakter vormen en het zal een standvastige doelgerichtheid voortbrengen, waardoor de verleidingen van genoegens, de wispelturigheid van de gewoonten, de liefde voor de wereld en de in het eigen hart verborgen drang naar eigendunk, machteloos zijn om invloed uit te oefenen. Het geweten moet eerst verlicht zijn, de wil moet ondergeschikt worden gemaakt. De liefde tot de Waarheid en gerechtigheid moet in de ziel heersen en dan zal een karakter tevoorschijn komen dat de Hemel kan goedkeuren. – 5 Testimonies p. 43; Getuigenissen deel 5 blz. 41-42



Maart: Maranatha, Een Geschiktheid voor de Hemel

17 Maart | Het Beklimmen Van De Ladder Van Petrus

"En gij tot hetzelfde ook alle naarstigheid toebrengende, voegt bij uw geloof deugd, en bij de deugd kennis, en bij de kennis matigheid, en bij de matigheid lijdzaamheid, en bij de lijdzaamheid godzaligheid, en bij de godzaligheid broederlijke liefde en bij de broederlijke liefde liefde jegens allen." 2 Petrus 1:5-7

Wijs de jeugd op de ladder van Petrus. Zij heeft acht sporten. Plaats hun voeten niet op de hoogste, maar op de laagste sport en spoor hen dan met een oprechte uitnodiging aan om naar de hoogste sport te klimmen.

Christus... is de ladder. De ladder staat onwankelbaar vast op de aarde door Zijn menselijkheid. De top reikt tot aan de troon van God in de hemel door Zijn Goddelijkheid. De menselijkheid van Christus omarmt de gevallen mensheid, terwijl Zijn Goddelijkheid beslag kan leggen op de troon van God. We worden gered door sport na sport de ladder op te klimmen, op Jezus ziende, aan Hem ons vastklemmend, stap voor stap tot de hoogte van Christus. Op deze wijze wordt Hij ons tot wijsheid, gerechtigheid, heiligmaking en verlossing. Geloof, deugd, kennis, matigheid, lijdzaamheid, godzaligheid, broederlijke liefde en liefde jegens allen, zijn de sporten van deze ladder. Al deze kenmerken moeten in het christelijk karakter duidelijk worden, *"want dat doende zult gij nimmermeer struikelen. Want alzo zult u rijkelijk toegevoegd worden de ingang in het eeuwig Koninkrijk van onze Heere en Zaligmaker, Jezus Christus."* (2 Petrus 1:10-11). – 6 Testimonies p. 147

U moet niet denken dat u moet wachten tot u één gave volmaakt bezit voordat u een andere gave ontwikkelt. Nee, ze moeten samen groeien... elke dag van uw leven kunt u de gezegende eigenschappen, die volmaakt geopenbaard werden in het karakter van Jezus, vervolmaken... – 7 ZDA Bijbelcommentaar blz. 616

Raak niet overstelpt door het enorme werk dat in uw leven verricht moet worden, want er wordt niet van u verwacht dat u dat allemaal in één keer doet. Richt u elke dag met al uw kracht op het werk voor die dag, benut iedere kostbare gelegenheid. Waardeer de hulp die God u geeft en maak stap voor stap vorderingen op de ladder van vooruitgang. Denk eraan dat u maar één dag tegelijk kunt leven. God geeft u één dag en houdt in de hemel verslag bij hoe u uw voorrechten en gelegenheden hebt gewaardeerd. Dat u elke dag, die God u geeft, mag benutten om vooruit te komen, zodat u uiteindelijk de Meester mag horen zeggen: "Wel gedaan, gij goede en getrouwe dienstknecht." – Messages to Young People p. 46; Boodschappen voor jonge mensen blz. 43



Maart: Maranatha, Een Geschiktheid voor de Hemel

18 Maart | Het Ademen Van De Ziel

"Bidt zonder ophouden." 1 Thessalonicenzen 5:17

Bidden is het ademen van de ziel, het kanaal van alle zegeningen. Als... de bekeerde ziel zijn gebed opzendt, ziet God zijn worstelingen en strijd en bemerkt zijn oprechtheid. Hij heeft Zijn vinger aan de pols en neemt notitie van iedere hartslag. Elk gevoel dat in hem leeft, elke emotie, elk verdriet dat hem bedrukt, elke zonde die hem geweld aandoet, elke gedachte of motivatie die hem beweegt kent Hij. Die ziel was met een oneindige prijs gekocht en bemind met een onveranderlijk toegewijde liefde.

Het gebed tot de grote Heelmeester om genezing van de ziel, brengt de zegen van God. Gebed verenigt ons met elkaar en met God. Het gebed brengt Jezus aan onze zijde en geeft nieuwe kracht en genade aan de verzwakte, verslagen ziel...

Christus onze Verlosser werd in alle opzichten zoals wij verzocht; toch was Hij zonder zonde. Hij nam de menselijke natuur aan, werd in de gestalte van een mens bevonden, zodat Zijn behoeften de behoeften van een mens waren. Hij had lichamelijke behoeften, waarin voorzien moest worden, Hij kende lichamelijke vermoeidheid welke verlicht moest worden. Het was door gebed tot Zijn Vader dat Hij voor de taak en de beproeving gesterkt werd. Dag na dag vervulde Hij Zijn plicht, zoekende om zielen te redden... Gehele nachten bracht Hij ten behoeve van de verzochten in gebed door...

De tijd van gebed gedurende de nacht, die de Zaligmaker op de berg of in de woestijn doorbracht, was noodzakelijk om Hem voor te bereiden op de beproevingen, waaraan Hij weerstand moest bieden in de dagen die volgden. Hij voelde behoefte aan het verkwikken en versterken van ziel en lichaam, zodat Hij de verzoeken van satan kon weerstaan. Degenen die ernaar streven om Zijn leven te leven, zullen dezelfde behoefte voelen...

Hij sprak tot ons: *"Zo iemand achter mij wil komen, die verloochene zichzelf en neme zijn kruis op en volge Mij."* (Mattheüs 16:24). Christus alleen kan ons in staat stellen om aan Zijn stem gehoor te geven, als Hij zegt: *"Neemt Mijn juk op u en leert van Mij, dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart."* (Mattheüs 11:29). Dit betekent dat iedere dag het eigen-ik verloochend moet worden. Christus kan ons het edele voornemen, de wil om te lijden en de volhardende wilskracht geven om voor de Heere te strijden. Wanneer de zwakste ziel door Goddelijke genade geholpen wordt, zal hij kracht krijgen om meer dan overwinnaar te zijn. – Review and Herald 30 oktober 1900



Maart: Maranatha, Een Geschiktheid voor de Hemel

19 Maart | Het Geheim Van Vooruitgang

"Vertrouwt op Hem te allen tijde, o gij volk, stort ulieder hart uit voor Zijn aangezicht; God is ons een Toevlucht." Psalm 62:9

We moeten veel in gebed zijn wanneer we vooruitgang in het geestelijk leven willen maken. Toen de Waarheid voor het eerst verkondigd werd, hoeveel baden we toen! Hoe vaak werd een bemiddelend gebed opgezonden vanuit de huiskamer, de schuur, de boomgaard of het veld. Vaak brachten we urenlang in ernstig gebed door, twee of drie tezamen die beslag legden op Gods belofte. Vaak werd er gehuild en dan weer gedankt door middel van een loflied. Nu is de dag van God dichterbij dan toen we tot geloof kwamen. Daarom zouden we nog ernstiger, ijveriger en vuriger moeten zijn dan vroeger. Onze gevaren zijn nu groter dan toen. – 5 Testimonies p. 161,162; Getuigenissen deel 5 blz. 134

Het was in de uren van het gebed in de eenzaamheid dat Jezus, toen Hij op aarde was, wijsheid en kracht ontving. Laten jonge mensen Zijn voorbeeld volgen door in de ochtend- en avondschemering een stille tijd in gemeenschap met hun Vader in de hemel te zoeken. Laten ze ook overdag hun harten tot God richten. Bij elke stap op onze weg zegt Hij: *"Want Ik, de HEERE uw God, grijp uw rechterhand aan,... Vrees niet, Ik help u."* (Jesaja 41:13).

Wat een kracht en leven, wat een vreugde en blijdschap zouden in het leven van onze kinderen gebracht worden, wanneer zij deze lessen in het begin van hun leven zouden leren.
– Education p. 259; Karaktervorming blz. 258

Laat uw hart verlangen naar God, de levende God. Het leven van Christus heeft aangetoond wat de mens kan doen als hij deel heeft aan de Goddelijke natuur. Alles wat Christus van God heeft ontvangen, kunnen ook wij verkrijgen. Vraag erom en u zult ontvangen. Leg beslag op al datgene wat God beloofd heeft en wel met zo'n volhardend geloof als dat van Jakob, met de onwankelbare volharding als die van Elia.

Laat de heerlijke voorstelling van God uw hart vervullen. Laat uw leven met het leven van Christus verbonden zijn door middel van verborgen schakels. Hij die het licht geboden heeft om te schijnen vanuit het duister is bereid uw hart te verlichten, om het licht van de kennis van Gods heerlijkheid door Jezus te laten schijnen. De Heilige Geest zal de dingen Gods nemen en ze u tonen... Christus zal u naar de drempel van de eeuwigheid leiden. U mag de verborgen heerlijkheid zien en aan de mensen de voorziening tonen van Hem, Die altijd leeft om voor ons te bemiddelen. – Christ' Object Lessons p. 149; Lessen uit het Leven van alledag blz. 86



Maart: Maranatha, Een Geschiktheid voor de Hemel

20 Maart | Standvastig Geloof

"Maar dat hij ze begere in geloof, niet twijfelende; want die twijfelt, is een baar der zee gelijk, die van den wind gedreven en open neder geworpen wordt." Jakobus 1:6

Gebed en geloof zijn nauw met elkaar verbonden en moeten samen worden bestudeerd. In het gelovig gebed ligt een Goddelijke wetenschap. Het is een wetenschap, die iedereen, die zijn leven tot een succes wil maken, moet begrijpen. Christus zegt: *"Alle dingen, die gij biddende begeert, gelooft, dat gij ze ontvangen zult, en zij zullen u geworden."* (Marcus 11:24). Hij maakt ons duidelijk dat ons vragen in overeenstemming met Gods wil moet zijn. Wij moeten datgene vragen wat Hij heeft beloofd en wat we ontvangen moeten we gebruiken om Zijn wil te doen. Wordt aan de voorwaarden voldaan, dan is de vervulling van de belofte een zekerheid.

We mogen om elke gave vragen die Hij ons beloofd heeft, bijvoorbeeld vergeving van zonden, de Heilige Geest, een karakter zoals dat van Christus, wijsheid en kracht om Zijn werk te doen. Dan moeten we echter ook geloven dat we het zullen ontvangen en God dank brengen dat we het hebben ontvangen. We moeten niet uitzien naar een uiterlijk bewijs van de zegen. De gave ligt in de belofte besloten en we kunnen aan het werk gaan in de volle zekerheid dat wat God beloofd heeft, Hij machtig is te volbrengen; dat de gave die wij al bezitten, verwerkelijkt zal worden wanneer we die het meest nodig hebben.

Wanneer wij zo leven door het Woord van God, betekent dit, dat we ons gehele leven aan Hem onderwerpen. We zullen constant de nood en afhankelijkheid voelen, ons hart zal naar God uitgaan. Gebed is een noodzaak, het is het leven van de ziel. Het gebed in het gezin en het gebed in het openbaar hebben hun eigen plaats, maar waardoor het zielenleven werkelijk gesterkt wordt is de stille gemeenschap met God...

De wereld wordt beheerst door een intensiteit die nooit tevoren is gezien. Geest, lichaam en ziel worden in beslag genomen door vermaak en geld verdienen, door strijd om de macht en het bestaan. Te midden van deze krankzinnige wedloop laat God zich horen. Hij nodigt ons uit in eenzaamheid met Hem gemeenschap te zoeken. *"Laat af, en weet, dat Ik God ben."* (Psalm 46:11)...

Waar wij behoefte aan hebben is – niet een kort moment in Zijn tegenwoordigheid, maar een persoonlijk contact met Christus, een zich neerzetten aan Zijn voeten om gemeenschap met Hem te hebben. – Education p. 257-261; Karaktervorming blz. 257-260



Maart: Maranatha, Een Geschiktheid voor de Hemel

21 Maart | Rein In Hart En Leven

"Zalig zijn de reinen van hart; want zij zullen God zien." Matthéüs 5:8

In de stad Gods zal niets onreins binnenkomen. Allen die daar eenmaal willen wonen, zullen hier rein van hart moeten worden. In de mens die door Jezus onderwezen wordt, zal een groeiende afkeer worden waargenomen van slordige manieren, ruwe taal en onbehoorlijke gedachten. Wanneer Christus in het hart woont, zal er reinheid en verfijning in woord en daad naar voren komen.

Maar de woorden van Jezus... *"zalig zijn de reinen van hart"*, hebben een diepere betekenis, - niet slechts rein in de zin zoals de wereld die ziet, vrij van alles wat zinnelijk is en vrij van hartstochten, maar in de verborgen bedoelingen en motieven van de ziel eerlijk, vrij van trots en zelfzucht, nederig en onzelfzuchtig, zoals een kind.

Slechts gelijken kunnen elkander op hun juiste waarde schatten. Tenzij u het beginsel van zelfopofferende liefde in uw eigen leven aanneemt, kunt u God niet kennen, want dat is het beginsel van Zijn karakter...

Wanneer Christus in Zijn heerlijkheid zal komen, kunnen de goddelozen het niet verdragen Hem te zien. Het licht van Zijn tegenwoordigheid dat leven betekent voor wie Hem liefhebben, betekent de dood voor de goddelozen... Wanneer Hij zal verschijnen zullen zij bidden om verborgen te worden voor het aangezicht van Hem, Die stierf om hen te verlossen.

Maar voor harten die gereinigd zijn door de inwoning van de Heilige Geest is alles veranderd. Zij kunnen God kennen. Mozes was verborgen in de spleet in de rots toen de heerlijkheid van God hem werd geopenbaard, en wanneer we in Christus verborgen zijn, zien wij de liefde van God...

Door het geloof aanschouwen we Hem hier en nu. In onze dagelijkse ervaringen zien we Zijn goedheid en ontferming in de openbaring van Zijn voorzienigheid. We herkennen Hem in het karakter van Zijn Zoon... De reinen van hart zien God als hun Verlosser, in een nieuwe, nauwe relatie. Terwijl zij de reinheid en lieflijkheid van Zijn karakter zien, verlangen zij Zijn beeld te weerspiegelen. Zij zien Hem als een Vader, Die er naar verlangt een berouwvolle zoon te omarmen, en hun harten worden vervuld met een onuitsprekelijke vreugde en heerlijkheid...

De reinen van hart leven als in de zichtbare tegenwoordigheid van God gedurende de tijd die Hij hun toebedeelt op deze aarde. En zij zullen Hem van aangezicht tot aangezicht aanschouwen in de toekomstige, onsterfelijke staat, zoals Adam deed toen hij in Eden met God wandelde en sprak. – Mount of Blessing p. 24-27; Gedachten van de Berg der Zaligsprekingen blz. 28-30



Maart: Maranatha, Een Geschiktheid voor de Hemel

22 Maart | Bijbelse Heiliging Omschreven

"Heilig hen in Uw waarheid; uw Woord is de waarheid." Johannes 17:17

Zij die door de Waarheid geheiligd zijn, zijn levende aanbevelingen van de macht die de Waarheid heeft. Bovendien zijn zij vertegenwoordigers van hun opgestane Heiland. De godsdienst van Christus verfijnt de smaak, heiligt het verstand en verheft, reinigt en veredelt de ziel en maakt de christen steeds meer geschikt voor het gezelschap van hemelse engelen.

– That I May Know Him p. 250

"En Ik heilig Mijzelf voor hen, opdat ook zij geheiligd mogen zijn in waarheid." (Johannes 17:19). "Hebbende dan uw zielen gereinigd in gehoorzaamheid der waarheid door den Geest, tot ongeveinsde broederlijke liefde, zo hebt elkander vuriglijk lief uit een rein hart; Gij die wedergeboren zijt." (1 Petrus 1:22). "Dewijl wij dan deze beloften hebben, geliefden, laat ons onszelven reinigen van alle besmetting des vleses en des geestes, voleindigende de heiligmaking in de vreze Gods." (2 Korinthe.7:1)...

Hier is de Bijbelse heiligmaking. Het is niet een soort van acteren, een werk dat uitwendig gebeurt. Het is een heilig maken door middel van de Waarheid. De Waarheid moet in het hart ontvangen worden en praktisch in het leven uitgevoerd worden.

Er bestaat geen Bijbelse heiligmaking voor degenen, die een deel van de Waarheid verwerpen. In het Woord van God wordt genoeg licht gegeven zodat niemand hoeft te dwalen... Toen Jezus mens was, was Hij volmaakt, toch groeide Hij in genade, *"en Jezus nam toe in wijsheid en grootte en in genade bij God en de mensen"*. (Lucas 2:52). Zelfs de meest volmaakte christen kan voortdurend in de kennis en liefde van God toenemen...

Heiligmaking is niet het werk van een ogenblik, van een uur of een dag. Het is een voortdurende groei in genade... Satan leeft en is actief. Dus moeten we iedere dag ernstig tot God om hulp en kracht roepen om satan te weerstaan. Zolang satan regeert, zullen we het eigen-ik moeten onderwerpen en zwakten moeten overwinnen. Er is geen punt, waar we kunnen zeggen dat we het volledig bereikt hebben...

Het christelijke leven is een voortdurend opwaarts gaan. Jezus zit daar als een Louteraar en Reiniger van Zijn volk; en wanneer Zijn beeld volmaakt in hen weerspiegeld is, zijn zij volmaakt en heilig, en klaar om opgenomen te worden. – 1 Testimonies p. 338-340; Schatkamer deel 1 blz. 114-116



Maart: Maranatha, Een Geschiktheid voor de Hemel

23 Maart | Wees Op Uw Hoede Voor Satans Listen

"Zijt nuchter en waakt; want uw tegenpartij, de duivel, gaat om als een briesende leeuw, zoekende wien hij zou mogen verslinden. Denwelken wederstaat, vast zijnde in het geloof." 1 Petrus 5:8-9

Laat ieder op zijn hoede zijn. De tegenpartij is u op het spoor. Wees waakzaam, waakt ijverig, zodat de één of andere zorgvuldig verborgen en meesterlijke valstrik u niet ongemerkt zal vangen. Laat de zorgelozen en onverschilligen oppassen, dat de dag des Heeren hen niet als een dief in de nacht overvalt. Velen zullen van het pad van nederigheid afdwalen en het juk van Christus verwerpen en op vreemde paden gaan wandelen. Verblind en verbijsterd zullen zij het nauwe pad dat naar de stad van God leidt, verlaten...

Hij die overwint moet waken, want door middel van wereldse strikken, dwalingen en bijgeloof, probeert satan om de volgelingen van Christus van Hem te scheiden. Het is niet genoeg om duidelijke gevaren en onbedachtzame handelingen te vermijden. We moeten dicht bij Christus blijven en op het pad van zelfverloochening en zelfopoffering wandelen. We bevinden ons op vijandelijk grondgebied. Hij die uit de hemel geworpen werd, is met grote kracht neergedaald. Met iedere denkbare kunstgreep en list probeert hij zielen gevangen te nemen. Als we niet voortdurend op onze hoede zijn, zullen we een gemakkelijk prooi voor zijn ontelbare verleidingen zijn. – 8 Testimonies p. 99,100

Degenen die de tegenwoordige waarheid geloven moeten zich ervan bewust zijn dat zij in een zeer ernstige tijd leven. Hun werk moet in overeenstemming zijn met de dag van God. Gods oordelen zullen binnenkort over de wereld komen en wij moeten ons hoognodig voorbereiden op de grote dag.

Onze tijd is kostbaar. We hebben nog maar enkele dagen, ja nog een korte tijd, om ons voor te bereiden op het toekomstig onsterfelijk leven. Wij hebben geen tijd om op goed geluk te leven. Wij moeten erop toezien dat we het Woord van God niet slechts oppervlakkig lezen. – 6 Testimonies p. 407; Schatkamer deel 3 blz. 10

Als alle interesse naar de Waarheid en het voorbereidingswerk van deze tijd uitgaat, dan zult u door de Waarheid geheiligd en geschikt gemaakt worden voor de onsterfelijkheid... Het ingrijpende werk van voorbereiding moet bij allen die de Waarheid belijden, voortgaan, tot we voor de troon van God staan, zonder fout, zonder vlek of rimpel of iets dergelijks. God zal u reinigen, wanneer u zich aan het reinigingsproces wilt onderwerpen. – 2 Testimonies p. 111



Maart: Maranatha, Een Geschiktheid voor de Hemel

24 Maart | Bestand Tegen Iedere Verzoeking

"maar stelt uzelfven Gode... en stelt uw leden Gode tot wapenen der gerechtigheid. Want de zonde zal over u niet heersen;" Romeinen 6:13-14

Er is maar één Macht Die de greep van het kwaad op het menselijke hart kan verbreken, en dat is de Macht van God in Jezus Christus... Alleen Zijn genade kan ons in staat stellen weerstand te bieden aan de neigingen van onze gevallen natuur en die overwinnen. – The Ministry of Healing p. 428; De Weg tot Gezondheid blz. 251; Schatkamer deel 3 blz. 276

De oneindige waarde van het offer dat voor onze verlossing vereist werd, openbaart dat zonde een verschrikkelijk kwaad is. Door de zonde is het hele menselijke organisme in de war gebracht, de geest verdorven en de verbeeldingskracht verduisterd. De zonde heeft de bekwaamheden van de ziel doen ontaarden. Verzoeken van buiten het hart raken een gevoelige snaar binnen in het hart, die daarop reageert, en automatisch wordt men naar het kwaad geleid. Zoals het offer voor ons volkomen was, moet ook ons herstel van het verderf van de zonde volkomen zijn. Er is geen daad van ongerechtigheid die de wet zal verontschuldigen, geen onrechtvaardigheid die haar veroordeling zal ontlopen. Het leven van Christus was een volmaakte vervulling van ieder voorschrift van de wet. Hij zei: *"Gelijkerwijs Ik de geboden Mijns Vaders bewaard heb."* (Johannes 15:10). Zijn leven is onze maatstaf van gehoorzaamheid en dienstbaarheid. – 8 Testimonies p. 312

Vandaag de dag biedt satan ons dezelfde verzoeken aan die hij Christus voorlegde, namelijk de koninkrijken van deze wereld in ruil voor onze trouw. Maar op degene die op Jezus als de Beginner en Voleinder van zijn geloof ziet, hebben satans verzoeken geen macht. Satan kan de mens niet tot zonde dwingen wanneer deze door geloof de verdiensten aanneemt van Hem Die in alle dingen op gelijke wijze is verzocht als wij, maar zonder te zondigen. – 1 Selected Messages p. 224

De mens zelf moet de zonde uitbannen. Natuurlijk, het is waar dat wij uit onszelf de kracht niet bezitten ons vrij te maken van satans macht, maar als wij verlangen bevrijd te worden van de zonde, en in onze grote nood roepen om een Kracht die buiten en boven ons is, ontvangt de ziel de Goddelijke energie van de Heilige Geest en gehoorzaamt de wil in het volbrengen van Gods wil. – Desire of Ages p. 466; Jezus, de Wens der Eeuwen blz. 388

God zal een volk hebben, dat ijverig in goede werken is en onwankelbaar staat te midden van de verdorvenheden van deze gedegenereerde eeuw. Er zal een volk zijn, dat zich zó vasthoudt aan de Goddelijke kracht, dat het tegen iedere verzoeking bestand is. – 3 Testimonies p. 472



Maart: Maranatha, Een Geschiktheid voor de Hemel

25 Maart | Waarom Is Er Nog Genadetijd?

"De Heere vertraagt de belofte niet (gelijk enigen dat traagheid achten), maar is lankmoedig over ons, niet willende dat enigen verloren gaan, maar dat zij allen tot bekering komen." 2 Petrus 3:9

Mij werd getoond dat wij als volk gevaar lopen eerder aan de wereld gelijkvormig te worden, dan aan het beeld van Christus. Wij staan nu op de grenzen van de eeuwigheid, maar het is de opzet van de vijand om ons zo te leiden dat we de sluiting van de genadetijd ver van ons afschuiven. Degenen die belijden het gebodenhoudend volk van God te zijn en uit te zien naar de wederkomst van onze Heiland op de wolken des hemels met macht en grote heerlijkheid, zal satan op alle mogelijke manieren belagen. Zovelen als maar mogelijk is, zal hij er toe brengen deze dag van zich af te schuiven en de wereld gelijkvormig te worden in haar gewoonten. Ik was hevig verontrust toen ik zag dat de geest van de wereld het hart en het verstand beheersten van velen die de waarheid hoog in het vaandel dragen ...

Gezien de korte tijd, moeten wij als volk waken en bidden, en in geen geval onszelf toestaan afgeleid te worden van het plechtige voorbereidingswerk op de grote gebeurtenis, die ons te wachten staat. Omdat het lijkt of de tijd uitgesteld is, zijn velen zorgeloos en onverschillig geworden ten aanzien van hun woorden en daden. Ze zijn zich hun gevaar niet bewust en zien en begrijpen de barmhartigheid van God niet dat hun genadetijd juist verlengd is, zodat ze nog in de gelegenheid gesteld worden karakters te vormen voor het toekomstig onsterfelijk leven. Elk moment is goud waard. De tijd wordt hun niet gegeven om te gebruiken ten behoeve van hun eigen gerief en om zich in deze wereld te vestigen. Zij is gegeven om gebruikt te worden om elke fout in hun karakter te overwinnen, en, door voorbeeld en persoonlijke inspanning, anderen te helpen de schoonheid van ware heiligheid te zien. God heeft een volk op aarde, dat in geloof en heilige verwachting de rol vervult van de zich haastig voltrekkende profetie. Zijn volk zoekt ernaar de ziel te reinigen door de Waarheid te gehoorzamen, zodat ze niet zonder het bruiloftskleed aangetroffen zullen worden, wanneer Christus zal verschijnen...

De tekenen die ons in de profetie voorzeggd zijn gaan razendsnel om ons heen in vervulling. Dit moet elke trouwe volgeling van Christus aansporen tot een ijverige actie. – 4 Testimonies p. 306,307; Schatkamer deel 1 blz. 521-522



Maart: Maranatha, Een Geschiktheid voor de Hemel

26 Maart | Uw Geval Komt Voor

"Vreest God en geeft Hem heerlijkheid, want de ure Zijns oordeels is gekomen." Openbaring 14:7

In 1844 trad onze grote Hogepriester het Allerheiligste van het hemelse Heiligdom binnen, om aan het werk van het onderzoekend oordeel te beginnen. – 1 Selected Messages p. 125

Wanneer de boeken in het oordeel worden geopend, gaat het leven van allen die in Christus hebben geloofd aan Gods oog voorbij. Er wordt begonnen bij de eerste mensen die op aarde hebben geleefd. Daarna zal onze Voorspraak elk geval uit alle geslachten die na hen zijn gekomen stuk voor stuk in behandeling nemen en Hij eindigt met de mensen die nog in leven zijn. Elke naam wordt afgeroepen en elk geval wordt nauwkeurig onderzocht. Bepaalde namen worden aangenomen, andere worden verworpen. Wanneer in de hemelse boeken nog zonden staan opgetekend van mensen die hun zonden niet hebben beleden en waarvoor geen vergiffenis is geschonken, zullen hun namen uit het Boek des levens worden weggedaan...

We leven nu in de tijd van grote verzoendag. In de zinnebeeldige dienst moesten de Israëlieten hun ziel verootmoedigen door hun zonden te belijden en zich te vernederen voor God op het ogenblik dat de hogepriester verzoening deed voor Israël, want anders zouden zij van het volk worden afgesneden. Zo moeten allen die willen dat hun naam in het Boek des levens blijft staan, nu, in de korte genadetijd die hun nog gegund is, hun ziel verootmoedigen voor God door hun zonden te belijden en oprecht berouw te tonen. Ze moeten hun hart nauwgezet en grondig onderzoeken... Iedereen die de slechte neigingen, die om de overhand strijden, wil onderwerpen heeft een ernstige strijd voor zich. Deze voorbereiding is een persoonlijke kwestie. Wij worden niet collectief gered. De reinheid en de toewijding van de één kunnen het tekort aan deze eigenschappen bij de ander niet aanvullen... Iedereen moet worden getoetst en zonder *"vlek of rimpel of iets dergelijks"* worden bevonden. – The Great controversy p. 483,489,490; Het Grote Conflict blz. 446, 451-452

Achter de namen van allen die hun zonden hebben beleden en door geloof aanspraak op het bloed van Christus hebben gemaakt als hun verzoenend offer, staat in de hemelse boeken genoteerd dat ze vergiffenis hebben ontvangen; omdat zij met Christus' gerechtigheid zijn bekleed en hun karakter in harmonie is met Gods wet, zullen hun zonden worden uitgewist en zullen *"zij het waardig zijn"* om het eeuwige leven te ontvangen. God zegt... *"Ik, Ik ben het, Die uw overtredingen uitdelg om Mij nentwil, en Ik gedenk uwer zonden niet."* (Jesaja 43:25). – The Great Controversy p. 483; Het Grote Conflict blz. 446



Maart: Maranatha, Een Geschiktheid voor de Hemel

27 Maart | Een Maatstaf Waarop U Vertrouwen Kunt

"Doet aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt staan tegen de listige omléidingen des duivels." Efeze 6:11

Bij elke opwekking van Gods werk prikkelt de vorst van het kwaad tot grotere activiteit; hij spant nu al zijn krachten in voor de laatste strijd tegen Christus en Zijn volgelingen. Wij zullen binnenkort de laatste grote misleiding meemaken. De antichrist zal dan zijn wonderwerken voor onze eigen ogen verrichten. De vervalsing zal zó verwant zijn aan de waarheid, dat men ze alleen kan onderscheiden aan de hand van de Bijbel. Elke uitspraak en elk wonder zal op grond van Gods Woord moeten worden getoetst...

Alleen zij die hun verstand veilig ommuurd hebben met de Waarheid van de Bijbel, zullen in de laatste grote strijd stand kunnen houden. Tot iedereen zal de onderzoekende toets komen: Zal ik God of mensen gehoorzamen? Het uur voor de beslissing komt snel naderbij. Staan we op de Rots van Gods onveranderlijk Woord? Zijn we bereid de geboden van God en het geloof van Jezus standvastig te verdedigen?...

Het is de eerste en hoogste plicht van elk redelijk denkend wezen de Waarheid uit de Bijbel te leren kennen om daarna in het licht te wandelen en anderen aan te moedigen Zijn voorbeeld te volgen. We zouden elke dag de Bijbel ernstig moeten onderzoeken, elke gedachte moeten overdenken en de ene tekst met de andere vergelijken. We moeten met Gods hulp persoonlijk onze standpunten vormen, want we zullen persoonlijk rekenschap voor God dienen af te leggen...

Jezus had Zijn discipelen beloofd: *"Maar de Trooster, de Heilige Geest, Welken de Vader zenden zal in Mijn Naam, Die zal u alles leren, en zal u indachtig maken alles wat Ik u gezegd heb."* (Johannes 14:26). Maar als wij willen dat Gods Geest ons de woorden van Jezus op het kritieke ogenblik te binnenbrengt, moeten we ze van tevoren in onze geest opnemen...

Wanneer de tijd van beproeving zal komen, zullen zij die Gods Woord tot hun levensgids hebben gemaakt, geopenbaard worden... Wanneer er weer vervolgingen losbarsten, zullen de meelopers en de huichelaars wankelen en hun geloof verliezen, maar de ware christenen zullen staan als een rots in de branding, met meer geloof en hoop dan in de dagen van voorspoed. – The Great Controversy p. 593-602; Het Grote Conflict blz. 548-556



Maart: Maranatha, Een Geschiktheid voor de Hemel

28 Maart | De Schriften Onze Beveiliging

"Zijn zij niet allen gediensstige geesten, die tot dienst uitgezonden worden om dergenen wil, die de zaligheid beërven zullen?" Hebreëen 1:14

Zolang het volk van God hun trouw aan Hem bewaart, zolang het zich door een levend geloof aan Jezus vastklemt, bevinden zij zich onder de bescherming van hemelse engelen en het zal satan niet toegestaan worden om zijn helse kunsten op hen uit te oefenen en hen te vernietigen. Maar degenen die door te zondigen, zichzelf van Christus scheiden, zijn in groot gevaar...

Satan is nu ijveriger dan ooit tevoren bezig om het spel te spelen om het leven van de ziel. Wanneer we niet voortdurend op onze hoede zijn, zal hij in onze harten trots, eigenliefde, liefde voor de wereld en vele andere kwalijke karaktertrekken tot stand brengen. Hij zal eveneens iedere mogelijke list gebruiken om ons geloof in God en in de waarheden van Gods Woord aan het wankelen te brengen. Als we geen diepgaande persoonlijke ervaring in de dingen van God hebben, als we geen grondige kennis van Zijn Woord bezitten, zullen we door de dwalingen en spitsvondigheden van de vijand bedrogen worden en te gronde gaan. Valse leerstellingen zullen het fundament van velen ondermijnen, omdat ze niet geleerd hebben Waarheid van dwaling te onderscheiden. Onze enige bescherming tegen de kunstgrepen van satan is om de Schriften ijverig te onderzoeken, de redenen van ons geloof echt te begrijpen en trouw te zijn in het vervullen van elke plicht. Het toegeven aan een bekende zonde, zal zwakheid en duisternis veroorzaken en ons aan hevige verzoeken blootstellen...

Openen wij de deur van het hart voor Jezus en sluiten we iedere mogelijke manier voor het binnenkomen van satan af? Verkrijgen we dagelijks helderder licht en grotere kracht, zodat we in Christus' gerechtigheid staande kunnen blijven? Doen we alle zelfzuchtigheid uit onze harten weg? Reinigen we onze harten, als voorbereiding om de spade regen van de hemel te ontvangen?...

Het werk van overwinning is een enorm werk. Zullen wij ons er met alle energie en volharding toe zetten? Als we dit niet doen, zullen onze "vuile klederen" nooit van ons weggenomen worden. We hoeven nooit te verwachten, dat zij met geweld van ons afgescheurd zullen worden. We moeten eerst laten zien dat we er naar verlangen dat zij van ons afgenomen worden en vertrouwen op de verdiensten van het bloed van Christus. Dan, als de vijand ons verdrukt in dagen van benauwdheid, zullen we met de engelen wandelen. –

Review and Herald 19 november 1908



Maart: Maranatha, Een Geschiktheid voor de Hemel

29 Maart | Gods Plechtige Belofte Voor Beveiliging

"Zo weet de Heere de godzaligen uit de verzoeking te verlossen, en de onrechtvaardigen te bewaren tot den dag des oordeels, om gestraft te worden." 2 Petrus 2:9

In de tijd van beproeving die voor ons ligt, zal God belofte van veiligheid op hen worden gericht die het Woord van Zijn lijdzaamheid hebben bewaard... De wolkkolom die tot gramschap en verschrikking zal zijn voor de overtreders van Gods wet, betekent licht en genade en verlossing voor hen die Zijn geboden hebben bewaard. De sterke arm Die de opstandelingen neervelt, zal de getrouwen verlossen. Een ieder die trouw is, zal zeker worden gered...

Welke rol zult u spelen in de slottonelen van de geschiedenis van deze wereld?... Dringt het tot u door welk een groot voorbereidingswerk er in de hemel en op aarde gaande is?... Laat niemand zich nu inlaten met de zonde, de bron van alle ellende in onze wereld... Laat het lot van uw ziel niet afhangen van het toeval. Wees er zeker van dat u volledig aan de kant van de Heere staat. Laat vanuit oprechte harten en van bewuste lippen de vraag komen: *"Wie kan bestaan?"* Hebt u in deze laatste kostbare uren van de genadetijd het beste materiaal voor uw karaktervorming gebruikt? Heeft u uw ziel gereinigd van elke smet? Hebt u het licht gevolgd? Zijn uw werken in overeenstemming met uw geloofsbelijdenis?

Beïnvloedt de verzachtende, onderwerpende werking van Gods genade u?... Laat u uw licht schijnen om de volken te verlichten die op het punt staan in hun zonden te vergaan? Beseft u dat u Gods geboden moet verdedigen tegenover hen die deze onder de voet vertreden?

Het is mogelijk dat u formeel een gelovige bent, maar slechts half overtuigd, zodat u te licht bevonden wordt en het eeuwige leven verliest. De mogelijkheid bestaat een aantal Bijbelse voorschriften na te volgen en voor een christen aangezien te worden en toch om te komen wegens het ontbreken van eigenschappen die essentieel zijn voor een christelijk karakter... Laat ons grondig werk voor de eeuwigheid doen, zolang de genadedeur nog open is en de Heiland voor ons nog bemiddelt. – 6 Testimonies p. 404,405; Schatkamer deel 3 blz. 7-9

De grote crisis staat vlak voor onze deur. Om de moeilijkheden en verleidingen aan te kunnen, moeten we een volhardend geloof bezitten. Maar wij kunnen een heerlijke overwinning behalen. Niet één wakende, biddende, gelovige ziel zal het slachtoffer van de vijand worden. – 6 Testimonies p. 404; Schatkamer deel 3 blz. 7



Maart: Maranatha, Een Geschiktheid voor de Hemel

30 Maart | Een Diepe En Levende Ervaring

"Hoe zullen wij ontvlieden, indien wij op zo grote zaligheid geen acht nemen? Dewelke, begonnen zijnde verkondigd te worden door den Heere, aan ons bevestigd is geworden van degenen die Hem gehoord hebben." Hebrëen 2:3

Ik zag dat we de komst van de Heere niet naar de toekomst moeten verwijzen. De engel sprak: "Bereid, bereid u voor, op datgene wat over de aarde komen zal. Laat uw werken in overeenstemming met uw geloof zijn." Ik zag dat de geest in God verankerd moet zijn en dat onze invloed aangewend moet worden ten gunste van God en Zijn Waarheid. Wij kunnen de Heere niet eren wanneer wij zorgeloos en onverschillig zijn... Wij moeten oprecht zijn in het zeker stellen van onze zaligheid en die van anderen. Dit moet op de eerste plaats staan en hieraan moeten alle andere zaken ondergeschikt gemaakt worden en op de tweede plaats komen.

Ik zag de schoonheid van de hemel. Ik hoorde de engelen hun opgetogen lofliederen zingen tot eer en heerlijkheid van Jezus. Toen kon ik iets begrijpen van de wonderbare liefde van de Zoon van God. Hij verliet al de heerlijkheid, al de eer die Hij in de hemel had en stelde zoveel belang in onze zaligheid, dat Hij geduldig en zachtmoedig iedere smaad en geringschatting verdroeg die de mensen op Hem konden laden. Hij werd verwond, geslagen en verbrijzeld. Hij hing aan het kruis van Golgotha en leed de meest verschrikkelijke dood om ons van de dood te redden, - zodat wij in Zijn bloed gewassen en tot leven opgewekt konden worden om met Hem in de woningen te wonen, die Hij voor ons bereidt, - zodat wij ons konden verblijden in het licht en de heerlijkheid van de hemel en in het horen zingen van de engelen en met hen te mogen zingen.

Ik zag dat de gehele hemel in onze zaligheid geïnteresseerd is. Zullen wij dan onverschillig zijn? Zullen wij zorgeloos zijn, alsof het een geringe zaak is of we gered worden of verloren gaan? Zullen wij het Offer geringschatten, dat voor ons gebracht is?...

Een Boek is ons gegeven om onze voeten te leiden door de gevaren van deze donkere wereld heen naar de hemel. Het vertelt ons hoe wij de toorn van God kunnen ontvluchten en ook hoe Christus voor ons geleden heeft; het grote Offer dat gebracht werd, zodat wij gered mochten worden en ons voor altijd in de tegenwoordigheid van God zouden kunnen verheugen. – 1 Testimonies p. 123-125; Schatkamer deel 1 blz. 20-23

Een vorm van godzaligheid zal niemand redden. Allen moeten een diepe en levende ervaring bezitten. Dit alleen zal hen in de tijd van benauwdheid redden. Dan zal hun werk beproefd worden van welk materiaal het gemaakt is. Wanneer het goud, zilver of edelgesteente is, zullen zij verborgen worden in het verborgene van Zijn tent. – 1 Testimonies p. 125; Schatkamer deel 1 blz.22



Maart: Maranatha, Een Geschiktheid voor de Hemel

31 Maart | Bereid U, Bereid U, Bereid U

"zo schik u, o Israël, om uw God te ontmoeten,." Amos 4:12

Veronderstel, dat Christus vandaag op de wolken des hemels zou verschijnen, wie... zou dan gereed zijn om Hem te ontmoeten? Veronderstel dat we in het Koninkrijk des hemels opgenomen zouden worden, zoals we nu zijn? Zouden we voorbereid zijn om met Gods heiligen verenigd te worden, om in overeenstemming met het koninklijk gezin en met de kinderen van de hemelse Koning te leven? Welke voorbereiding heeft u getroffen voor het oordeel? Hebt u vrede met God gemaakt? Werkt u met God samen? Probeert u diegenen te helpen die rondom u zijn, degenen in uw huis, uw omgeving of diegenen met wie u in aanraking komt die de geboden van God niet houden?... Maken wij ons gereed om de Koning te ontmoeten?...

Wanneer het mogelijk voor ons zou zijn om in de hemel toegelaten te worden zoals we nu zijn, hoevelen van ons zouden dan in staat zijn God te aanschouwen? Hoevelen van ons zouden het bruiloftskleed aanhebben? Hoevelen van ons zouden dan zonder vlek of rimpel of iets dergelijks zijn? Hoevelen van ons zijn waardig om de kroon des levens te ontvangen?... Positie of rang maakt een mens niet waardig. Het is Christus in ons, Die een mens waardig maakt om de onvergankelijke kroon des levens te ontvangen. – The General Conference Bulletin 6 april 1903

Ik werd gewezen op het overblijfsel op aarde. De engel sprak tot hen: "Wilt u de zeven laatste plagen mijden?... Als u dit wilt, dan moet u sterven om te kunnen leven. Bereid u, bereid u, bereid u. U moet meer aan uw voorbereiding doen dan u tot nu toe gedaan hebt... Geef alles als een offer aan God. Leg alles op Zijn altaar, uw eigen-ik, uw bezittingen, alles, als een levende offerande. Alles zal opgegeven moeten worden om de heerlijkheid binnen te gaan. – Early Writings p. 66,67; Eerste Geschriften blz. 70

Christus komt in macht en grote heerlijkheid. Hij komt in Zijn eigen heerlijkheid en in die van de Vader... Terwijl de goddelozen uit Zijn tegenwoordigheid wegvluchten, zullen de volgelingen van Christus zich verblijden... Voor Zijn getrouwe volgelingen is Christus een dagelijkse metgezel en een vertrouwde Vriend geweest. Zij hebben in nauw contact, in een dagelijkse gemeenschap met God geleefd. Over hen is de heerlijkheid des Heeren opgegaan... Nu verheugen zij zich in de heldere stralen van de heerlijkheid van de Koning in Zijn majesteit. Zij zijn gereed voor de omgang met hen in de hemel, want zij hebben de hemel in hun hart. – Christ' Object Lessons p. 420,421; Lessen uit het Leven van Alledag blz. 260

Als u vandaag recht voor God staat, dan bent u gereed als Christus vandaag zou komen. – In Heavenly Places p. 227