

3. Redding van boven



Stel je voor dat je gestrand bent in een oceaan vol hongerige dodelijke haaien die jou insluiten. Bedenk dan hoe dankbaar en opgelucht je je zou voelen als je daaruit werd bevrijd. De waarheid is dat ieder mens op deze planeet verloren is, in een oceaan vol gevaren. Wij hebben dringend redding nodig, niet door een boot of een heli-copter, maar door onze hemelse Vader. God houdt van je, zo veel dat Hij zijn eigen zoon gestuurd heeft om je te redden. Dit heb je ongetwijfeld eerder gehoord, maar weet je zeker dat je ook begrijpt waar het over gaat? Wat betekent het echt voor je en kan het werkelijk jouw leven veranderen? Lees door en ontdek het.

1. Heeft God echt zorg voor mij?



God zorgt persoonlijk voor jou. Wat een fantastische reden om blij te zijn.

Dit zegt Hij: " Omdat gij kostbaar zijt in Mijn ogen en hooggeschat en Ik u lief heb". Jes. 43:4 " Ja Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde". Jer. 31:3

Antwoord: Gods nooit eindigende liefde voor jou en mij gaat alle begrip te boven. Hij houdt van je alsof je de enige verloren ziel in het hele universum was. Hij zou Zijn leven hebben gegeven voor jou of mij zelfs al zou er geen andere zondaar zijn geweest om te verlossen. Probeer dit feit nooit te vergeten. Je bent kostbaar in Zijn ogen. Hij houdt van je.

2. Hoe heeft God Zijn liefde voor ons getoond?

Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Joh. 3:16 " Hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard, dat God Zijn eniggeboren Zoon gezonden heeft in de wereld, opdat wij zouden leven door Hem. Hierin is de liefde, niet dat wij God lief gehad hebben, maar dat Hij ons heeft liefgehad en Zijn Zoon gezonden heeft als een verzoening voor onze zonden. 1 Joh. 4:9, 10.

Antwoord: Omdat Hij ons zo diep liefhad was Hij bereid Zijn enige Zoon liever te zien lijden en sterven dan voor eeuwig van u en mij gescheiden te zijn. Wij zullen het niet kunnen begrijpen. Maar Hij deed het voor jou voor mij.



Nooit is er een demonstratie van liefde geweest zo groot als het kruis



3. Hoe kon Hij houden van iemand zoals ik?



Er heeft nooit iemand geleefd waar Jezus niet van gehouden heeft.

God echter bewijst Zijn liefde jegens ons doordat Christus, toen wij nog zondaren waren, voor ons gestorven is. Rom. 5:8.

Antwoord: Zeker niet omdat ik het verdiend heb, geen van ons heeft iets verdiend, behalve het loon van de zonde hetgeen de dood is. Rom. 6:32. Maar Gods liefde is op voorwaarde. Hij houdt van dieven, overspelers en moordenaars. Hij houdt ook van de egoïst, de hypocriet en de oneerbiedige godslasteraar. Maar bovenal Hij houdt van mij! En omdat Hij weet dat mijn zonde alleen maar kan leiden tot ellende en dood, wil Hij mij van mijn zonde redden. Daarom stierf Hij.

4. Wat doet Zijn dood voor mij?

“Ziet welk een liefde ons de Vader heeft gegeven, dat wij kinderen Gods genoemd worden 1.Joh.3:1 “ Doch allen die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te worden, hun die in Zijn Naam geloven” Joh. 1:12.

Antwoord: Christus stierf om te voldoen aan de doodstraf, tegen mij. Hij werd als mens geboren zodat Hij het soort dood kon ondergaan die ik verdien. Hij offerde zich op om mij de eer te geven voor wat Hij deed. Met andere woorden, Zijn zondeloos leven wordt op mijn rekening bijgeschreven zodat ik rechtvaardig kan worden geacht. Zijn dood wordt door God aanvaard als volledige betaling voor al mijn vroegere fouten, en door aan te nemen wat Hij deed als een gave, word ik opgenomen in Gods eigen familie als Zijn kind. Je staat er versteld van.



De dood van Jezus was de volledige betaling voor iedere zonde die jij ooit zou kunnen begaan.

Overdenk een ogenblik deze simpele feiten:

- . Door mijn zonden ben ik ter dood veroordeeld.
- . Ik kan die boete niet betalen zonder het eeuwige leven te verliezen, want als ik voor mijn zonden zou sterven kon ik mij zelf niet opwekken. Ik zou voor altijd dood zijn.
- . Ik ben iets schuldig dat ik niet kan betalen. Maar in de persoon van Jezus komt er een vriend voorbij die zegt. “ Ik zal betalen. Ik zal in jouw plaats sterven en jou daar de eer van geven. Jij zult niet voor je zonden hoeven te sterven”.
- . Ik moet dat aanbod aannemen! Simpel hé ? Ik erken en aanvaard openlijk Zijn dood voor mijn zonden. Op het moment dat ik dat doe, ben ik een zoon of dochter van God geworden.



Hoe ontvang ik Hem en ga ik over uit de dood naar het leven?

5.



In leven om de schuld te vereffenen die jij niet kunt betalen.

Geef alleen maar drie dingen toe:

1. Ik ben een zondaar. "Allen hebben gezondigd". Rom.3:23
2. Ik ben gedoemd te sterven. 'het loon van de zonde is de dood'. Rom.6:23
3. Mij zelf kan ik niet redden. 'Zonder Mij kunt gij niets doen Joh. 15:5

Geloof dan drie dingen:

1. Hij stierf voor mij, "opdat Hij voor een ieder de dood zou smaken. Hebr. 2:9
2. Hij vergeeft mij." Indien wij onze zonden belijden Hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te vergeven. 1.Joh. 1:9
3. Hij redt mij. "Wie gelooft heeft eeuwig leven" Joh. 6:47

Antwoord: Door te vragen om, te geloven in en te aanvaarden de grootste gave van God, onze Here Jezus christus.

6. Wat moet ik doen om deze gave van verlossing te verkrijgen?

" En worden om niet gerechtvaardigd uit Zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus". Rom.3:24
 "De mens wordt door geloof gerechtvaardigd, zonder werken der wet". Rom. 3:28



Verdrinkt u in de zonde? Jezus zal u, als u het Hem vraagt meteen redden.

Antwoord: Het enige dat ik kan doen is het als een reine gave te aanvaarden. Mijn werken uit gehoorzaamheid zullen mij in de ervaring van rechtvaardiging geen zier helpen. Allen die om verlossing vragen in geloof, zullen die ontvangen. De meest goddeloze zondaar zal worden aangenomen op dezelfde gronden als de morele rechtvaardige. Met het verleden wordt geen rekening gehouden. Denk eraan, God houdt van iedereen even veel, en vergiffenis is voor hen die erom vraagt. " Want door genade zijt gij behouden, door het geloof; en dat niet uit uzelf: het is een gave van God; niet uit de werken, opdat niemand roeme. Efz.2:8, 9



7. Als ik door geloof mij voeg bij Zijn gezin, welke verandering maakt Jezus dan in mijn leven?



Jezus' macht verandert een weezinwekkende zondaar in een levende heilige

''Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan, zie het nieuwe is gekomen''. 2.Cor. 5:17

Antwoord: Als Christus in het hart ontvangen is, vernietigt Hij het oude zondige ik en verandert mij in werkelijkheid in een nieuwe geestelijke schepping. Het oude zondige leven wordt weezinwekkend en ongewenst. Blij begin ik voor het eerst de heerlijke vrijheid van schuld en veroordeling te ervaren. Ik begin nu te zien hoe leeg mijn leven zonder Christus geweest is. In plaats van onder tafel te eten van het afval, zit ik nu aan het banket van de koning. Eén minuut met God schenkt meer geluk dan levenslang de duivel te dienen. Wat een verandering! Waarom heb ik zo lang gewacht het aan te nemen?

8. Zal dit veranderde leven werkelijk gelukkiger zijn dan het plezier van het oude leven?



De meest waardevolle gave die ouders hun kinderen kunnen geven is om christen te worden.

Jezus zei: ''Dit heb Ik tot u gesproken opdat Mijn blijdschap in u zij en uw blijdschap vervuld worde''. Joh. 15:11

Wanneer dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult gij werkelijk vrij zijn. Joh. 8:36 ''Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed''. Joh. 10:10

Antwoord:

Velen menen dat een christelijk leven niet gelukkig kan zijn wegens de beperkingen en zelfverloochening. Precies het tegenovergestelde is waar. Als je de liefde van Jezus

aanneemt, ontspringt er van binnenuit een fantastische overvloed. Ongelooflijke vrede en vreugde doordringen je leven.

Over opwinding gesproken. Er bestaat geen vergelijking met het oude leven van zelfzucht en mislukking. Als een boze droom vervaagt het pijnlijke oude leven, en je ervaart een ''overvloediger'' leven, zoals God dat bedoeld heeft.



Geen plezier op aarde kan worden vergeleken met het geluk en de vreugde van een christelijk thuis



9. Maar kan ik mij zelf ertoe brengen en alle dingen doen die een christen moet doen?



Als Jezus je leven binnenkomt
verandert Zijn wonderlijke kracht
gehoorzamen van een last in opperste
vreugde

“Met Christus ben ik gekruisigd, en toch leef ik: dat is niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij” Gal.2:20.
“Ik vermag alle dingen in Hem Die mij kracht geeft”.
Filp. 4:13

Antwoord: Hier wordt het grootste wonder van het christelijke leven openbaar gemaakt. Wat je als christen doet is het spontane uitvloeisel van het leven van Iemand anders binnen in jou. Gehoorzaamheid is het natuurlijke antwoord van liefde in jouw leven. Uit God geboren, als een nieuwe schepping, wil je Hem gehoorzamen omdat Zijn leven deel van jouw leven is geworden. Iemand die je lief hebt een genoeg doet is geen last, maar een lust. “Ik heb lust Uw wil te doen, mijn God, Uw wet is in mijn binnenste”. Ps. 40:8

10. Bedoel je dat zelfs de tien geboden niet meer moeilijk te gehoorzamen zouden zijn?



Het is niet moeilijk iemand van
wie je echt houdt een plezier te
doen

“Wanneer gij Mij liefhebt, zult gij Mijn geboden bewaren. Joh. 14:15. “Want dit is de liefde Gods, dat wij Zijn geboden bewaren. En Zijn geboden zijn niet zwaar”. 1.Joh.5:3 “Maar wie Zijn Woord bewaart, in die is waarlijk de liefde Gods volmaakt”. 1. Joh. 2:5

Antwoord: De Bijbel verbindt gehoorzaamheid altijd aan een liefdesrelatie. Wedergeboren christenen vinden het geen uitputtende worsteling om de tien geboden te houden. Met alle voorbije zonden bedekt door Zijn verzoenende dood, zijn mijn tegenwoordige en toekomstige gehoorzaamheid geworteld in Zijn overwinnend leven binnen in mij. Omdat ik zo innig van Hem hou omdat Hij mijn leven veranderd heeft, ga ik zelfs verder dan de vereisten van de tien geboden. Ik onderzoek dagelijks de Bijbel om aanwijzingen te vinden van Zijn wil en probeer meer kleine manieren te vinden om mijn liefde voor Hem te laten zien. En ontvangen wij van Hem al wat wij bidden, daar wij Zijn geboden bewaren en doen wat welgevallig is voor Zijn aangezicht 1. Joh.3:22.



11. Hoe kan ik er zeker van zijn dat het houden van de geboden, dat genoemd wordt bij Gods volk, niet wettisch is?

“Hier blijkt de volharding der heiligen, die de geboden Gods en het geloof van Jezus bewaren”. Opb. 14:12
 “En zij hebben hem overwonnen door het bloed van het Lam en door het Woord van hun getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad tot in de dood”. Opb. 12:11

Antwoord: Verwar gehoorzaamheid niet met wetticisme. Dat betekent verlossing proberen te verdienen door goede werken. De heiligen worden in de Bijbel herkend als mensen met vier kenmerken:

1. Ze bewaren de geboden.
2. Vertrouwen op het bloed van het Lam.
3. Delen hun geloof met anderen.
4. Willen liever sterven dan zondigen.

Dit zijn de ware kenmerken van degene die van Christus houdt en zijn hele leven eraan wijdt om Hem te volgen.



Te proberen de tien geboden te houden om verlossing te verdienen zal verdriet en wanhoop tot gevolg hebben. De mens die de gave van verlossing heeft ervaren, is het een vreugde het pad van gehoorzaamheid aan Gods wet te gaan.

12. Welke betekenisvolle daad bezegelt de liefdesrelatie met Christus, en wat wordt erdoor gesymboliseerd?



De doop is de huwelijks ceremonie die mij trouwt met Christus

“Wij zijn dan met Christus begraven door de doop in de dood, opdat, gelijk Christus uit de doden opgewekt is door de majesteit des Vaders, zo ook wij in nieuwheid des levens zouden wandelen”, opdat het lichaam der zonde zijn kracht zou ontnomen worden. Rom. 6:4, 6. “Want Ik heb u verbonden aan één man, om u als een reine maagd voor Christus te stellen”. 2.Cor. 11:2

Antwoord: De doop symboliseert drie veelzeggende gebeurtenissen in het leven van de ware gelovige **1.** Dood voor de zonde. **2.** De geboorte van een nieuw leven in Christus. **3.** Het huwelijk met Christus voor de eeuwigheid.

Deze geestelijke vereniging zal sterker worden en met de tijd liefdevoller, zolang de liefde blijft groeien. Zoals in ieder huwelijk kan het verloren gaan van de liefde, het leven van paradijselijk, veranderen in een hel.

Als de liefde verdwijnt, kan het thuis alleen bijeen gehouden worden door mechanische, geforceerde verplichting van de huwelijks wetgeving. Eveneens zal ook, als de christen ophoudt Christus boven alles lief te hebben, zijn godsdienst alleen bestaan uit het beperkende voldoen aan een stel regels.



13. Hoe kan ik er zeker van zijn dat het geloof en de liefde van mijn huwelijk met Christus voortdurend zullen toenemen?

“Onderzoek de Schriften”. Joh. 5:39. “Bidt zonder ophouden” 1.Thess. 5:17. “Nu gij Christus Jezus de Here aanvaard hebt, wandelt in Hem”. Col.2:6. “Ik sterf elke dag”. 1. Cor. 15:31.



Mijn liefde voor Jezus verdiept zich als ik die met andere deel.

Antwoord: Geen enkele liefdesrelatie kan bloeien zonder communicatie. Gebed en Bijbelstudie zijn absoluut van wezenlijk belang om de relatie te laten blijven groeien. Zijn Woord bevat een liefdesbrief die ik dagelijks moet lezen om het geestelijk leven te voeden. Met Hem spreken in gebed verdiept de eerbied en opent mijn geest voor een spannender en intieme kennis van Zijn zorg voor mij. Dagelijks ben ik verbaasd details te ontdekken van Zijn ongelooflijke voorzorgen voor mijn geluk.

God bezgelt ons geestelijk huwelijk.

Om ons geestelijk huwelijk voor de eeuwigheid te bezegelen, heeft Hij beloofd mij nooit in de steek te laten. Ps. 55:22; Mark. 28:20; Hebr. 13:5.

Voor mij te zorgen in ziekte en gezondheid. Ps. 41:3; Jes. 41:10. En te voorzien in elke behoefte die mogelijk in mijn leven zich zou kunnen ontwikkelen. Mat. 6:25 – 34.

Net zoals ik Hem door geloof heb aangenomen en zijn beloften in alles voldoende heb bevonden, ga ik voort Hem in alle toekomstige behoeften te vertrouwen en Hij zal mij nooit teleurstellen.

14. Het is mijn wens Jezus in mijn leven uit te nodigen en de wedergeboorte te ervaren.

Antwoord:

- Ja
- Nee
- dat heb ik al gedaan.

BELANGRIJKE VRAGEN BEANTWOORD

1. Hoe kon een Mens door Zijn dood de straf voor de zonde van de hele mensheid betalen? Ik heb eeb vreselijk zondig leven geleid. Ik ben bang dat God iets heel bijzonders zou moeten doen om met zo een slecht iemand zich te verzoenen. Hebr. 7:25

Romeinen 3:23 vertelt ons dat “allen gezondigd hebben”. Omdat “het loon van de zonde de dood is”. (Rom. 6:23) en daar “allen gezondigd hebben” daarom is er “iets bijzonders” nodig voor ieder die geboren is. Slechts Iemand wiens leven gelijk is aan de hele mensheid kon sterven voor de zonden van het ras. Omdat Jezus de Schepper en Maker is van alle leven, was het leven dat Hij aflegde gelijk aan de levens van alle mensen die ooit zouden leven. Niet alleen moest de verzoening gemaakt worden door Een wiens leven kon staan voor dat van alle andere geschapen wezens, maar Hij die de verzoenende dood stierf moest in staat zijn op te staan uit de dood. Waarom? Om de voordelen van de verzoening toe te passen op allen die er in geloof om zouden vragen. Daarom kan Hij ook volkomen behouden wie door Hem tot God gaan, daar Hij altijd leeft om voor hen te pleiten Hebr. 7:25.



**2. Als ik Christus en Zijn vergeving aanvaard en dan weer val, zal Hij mij dan weer vergeven?
1. Joh. 1:9**

Als wij weer zondigen en spijt hebben van onze zonden en die belijden: "Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid". 1. Joh. 1:9

3. Hoe kan ik God in mijn zondige toestand benaderen? Zou het beter voor mij zijn om een priester of dominee voor me te laten bidden? Hebr. 4:16

Daar Christus in het vlees geleefd heeft en "verzocht is zoals wij" (Hebr.4:15). Wij hebben een God die begrijpen kan en die genadig voor ons wil zijn. Hebr. 4:16 vertelt ons dat wij "met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid ontvangen en genade vinden om hulp te verkrijgen te gelegener tijd". Wij mogen God direct benaderen door Jezus Christus, zonder tussenpersoon; en vertrouwend op Zijn genade mogen wij, vrijmoedig toegaan tot Hem in de Naam van Jezus (Joh. 14:14).

In 1.Timòtheüs 2:5 staat: "Want er is één God en ook één Middelaar tussen God en de mensen, de Mens Christus Jezus".

**4. Kan ik iets doen om God te helpen mij te verlossen?
Rom. 4:5**

Nee, Zijn plan is totaal genade (Rom. 3:24; 4:5) ; het is "een gave van God"; Efz. 2:8. Het is waar dat als God ons genade schenkt door geloof, Hij ons ook het verlangen en de kracht geeft om Hem te gehoorzamen. Dit leidt tot het voldoen aan Zijn wetten. Dus komt zelfs deze gehoorzaamheid voort uit Gods vrije genade, gehoorzaamheid (de dienst en trouw uit liefde) – is de ware toets uit discipelschap en de natuurlijke vrucht van het geloof in Jezus Christus.

5. Als God mijn zonden vergeeft en mij terugzet in Zijn gezin, zal dat dan ook de toekomstige straf voor mijn zonden wegdoen; of zal ik nog een soort boete moeten doen? Micha 7:18

De schriften zeggen: "Zo is er dan nu geen veroordeling voor hen, die in Christus Jezus zijn". Rom. 8:1. Christus heeft de volledige straf voor onze zonden betaald, en zij die Hem in geloof aannemen zijn geen werken of boete verschuldigd tot reiniging, maar worden als "gewassen" aangemerkt in het bloed van het Lam! Jes. 43:25 bevat een prachtige belofte van vergeving: "Ik ben het Die uw overtredingen uitdelg, om Mijnentwil en Ik gedenk uw zonden niet". Micha 7:18, 19 toont de prachtige houding van de Verlosser-God naar Zijn volk. Wie is een God als Gij, die de ongerechtigheid vergeeft en de overtredingen van het overblijfsel van Zijn erfdeel voorbijgaat; die Zijn toorn niet voor eeuwig behoudt, maar een welbehagen heeft in goedentierenheid! Hij zal zich wederom over ons ontfermen. Hij zal onze ongerechtigheden vertreden. Ja, Gij zult al onze zonden werpen in de diepten der zee".



SAMEN VATTING

1. God heeft de hele hemel uitgegoten in een grote gave aan de mensen, welke? (1)

- De bijbel
- Zijn kerk
- Jezus Christus
- De Wet

2. Wat was de grootste demonstratie van liefde die de wereld ooit heeft gezien? (2)

- De broden en de vissen
- Jezus' dood aan het kruis
- Pinksteren
- De belijdenis van Petrus

3. Voor wie was het offer van Christus aan het kruis? (1)

- Iedereen
- Alleen voor de rechtvaardigen
- Alleen voor de goddelozen
- Degenen die waren voorbestemd voor verlossing

4. Van welk soort mens houdt God het meest? (3)

- Kerkleden
- Prostituees en dieven
- Iedereen even veel
- Wedergeboren christenen

5. Christus werd geboren in het menselijke gezin om? (1)

- De straf voor de zonde te betalen
- Te weten hoe zwak wij zijn
- Een goede timmerman te worden

6. Om verlossing te verkrijgen moet de mens: (4)

- Een Bijbel cursus nemen
- Tot de kerk behoren
- In tongen spreken
- Het als een gave ontvangen

7. Wij worden verlost door: (2)

- Goede werken
- Genade
- Verlangen



8. Vergeving en aanvaarding leiden ons tot het gevoel: (4)

- Dat we opnieuw kunnen beginnen te zondigen
- Spijt van verboden genoegens
- Vreugde en vrede
- Verzekering van eeuwig leven

9. Gehoorzaamheid moet gebaseerd zijn op: (3)

- Vrees voor de hel
- Verlangen naar goedkeuring door vrienden
- Liefde voor Jezus

10. Christelijk gedrag of het houden van de geboden is: (2)

- Wetticisme
- Eén van de vruchten van echte bekering
- Onbelangrijk

11. Het huwelijk met Christus wordt gesymboliseerd door: (2)

- In een klooster gaan
- De doop
- Een trouwring dragen aan de rechter hand
- De gelofte van celibaat afleggen

12. Wat zijn de twee beste manieren om van Christus te blijven houden? (1)

- Dagelijkse Bijbelstudie
- Vrijwillige gaven te geven
- Zich te onthouden van varkensvlees
- Voortdurende gebedshouding