



Informatie; “14 uitgebreide regels van Willam Miller voor Bijbel onderzoeken”

WILLIAM MILLER

Zijn verstand te leiden en te verhelderen

“God zond Zijn engel om het hart van een boer te bewegen, die niet in de Bijbel geloofde, en er hem toe te brengen om de profetieën te gaan onderzoeken. Engelen Gods bezochten deze uitverkoren man herhaaldelijk, om zijn geest te leiden en zijn verstand te openen om de profetieën te begrijpen, die altijd duister geweest waren voor Gods volk.”

Eerste Geschriften blz. 272

Begeleiding

Engelen van God begeleiden William Miller in zijn zending. Hij was standvastig en onverschrokken, onbevreesd de boodschap te verkondigen, die aan hem was toevertrouwd.”

Eerste Geschriften blz. 276

De Boodschap van de hemel

“Prediker die deze reddende boodschap niet wilden aannemen, verhinderen degene, die hem aangenomen zouden hebben, om dat te doen. Het bloed van zielen kleeft aan hen. Predikanten en leken verbonden zich samen om deze boodschap uit de hemel tegen te staan en William Miller en degenen, die zich bij hem gevoegd hadden in het werk, te vervolgen. Er werden leugens verspreid om zijn invloed tegen te werken; en bij verschillende gelegenheden werden zijn hoorders woedend, terwijl hij hun Gods raad duidelijk verklaarde, en scherpe waarheden op hun harten toepaste, zodat, als hij de plaats van samenkomst verliet, er sommigen waren die hem in het geheim opwachten, om hem te doden. Maar Gods engelen werden afgezonden om hem te beschermen en zij voerden hem veilig weg van de woedende menigte. Zijn werk was nog niet volbracht.”

Eerste Geschriften blz. 279-280

De bode zelf

“De aanstichter van alle kwaad probeerde niet alleen de invloed van de Adventboodschap tegen te werken, maar wilde ook de boodschapper zelf vernietigen. Miller wilde de waarheid van de Schrift in het hart van zijn toehoorders griffen. Hij veroordeelde hun zonden en verstoorde hun zelfvoldaanheid. Zijn duidelijke, scherpe woorden ergerden hen. Het verzet van de kerkleden tegen zijn boodschap was een aanmoediging voor mensen van slecht allooi om nog verder te gaan. Zijn vijanden hadden het plan beraamd om hem na afloop van een vergadering te vermoorden, maar er waren heilige engelen in de menigte. Eén van hen nam de gedaante van een man aan, leidde deze boodschapper van God weg uit het gespuis en bracht hem in veiligheid. Zijn werk was nog niet voltooid en satan en zijn medewerkers konden hun plan niet ten uitvoer brengen.

De Grote Strijd blz. 315

De Bijbelse interpretatie van William Miller

Bij mijn Bijbelstudie hebben de volgende interpretatieregels mij een grote dienst bewezen, en op verzoek wil ik ze hierbij publiceren. Als iemand die de Bijbel bestudeert enig nut uit deze regels wil trekken, dan zal hij elke regel in samenhang met de aangegeven regels zorgvuldig bestuderen.

Regel 1:

Ieder woord is belangrijk met betrekking tot het in de Schriften besproken thema.

Bewijs:

Mattheüs 5:18 *Want voorwaar zeg Ik u: Totdat de hemel en de aarde voorbijgaan, zal er niet een jota noch een tittel van de wet voorbijgaan, totdat het alles zal zijn geschied.”*

Regel 2:

De gehele Schrift is noodzakelijk en zij kan in zijn geheel door zorgvuldige interpretatie en vlijtige studie begrepen worden.

Bewijs:

2 Timotheüs 3:15-17 *En dat gij van kinds af de heilige Schriften geweten hebt, die u wijs kunnen maken tot zaligheid, door het geloof, hetwelk in Christus Jezus is. Al de Schrift is van God ingegeven,*



Informatie; “14 uitgebreide regels van Willam Miller voor Bijbel onderzoeken”

en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing, die in de rechtvaardigheid is; Opdat de mens Gods volmaakt zij, tot alle goed werk volmaakt toegerust.”

Regel 3:

Niets van wat in de Schriften geopenbaard is, kan of zal degenen voorbehouden worden, die in geloof daarom bidden en niet twijfelen.

Bewijs:

Deuteronomium 29:29 *“De verborgene dingen zijn voor den HEERE, onzen God; maar de geopenbaarde zijn voor ons en voor onze kinderen, tot in eeuwigheid, om te doen al de woorden dezer wet.”*

Mattheüs 10:26-27 *“Vreest dan hen niet; want er is niets bedekt, hetwelk niet zal ontdekt worden, en verborgen, hetwelk niet zal geweten worden. Hetgeen Ik u zeg in de duisternis, zegt het in het licht; en hetgeen gij hoort in het oor, predikt dat op de daken.”*

1 Korinthiërs 2:10 *“Doch God heeft [het] ons geopenbaard door Zijn Geest; want de Geest onderzoekt alle dingen, ook de diepten Gods.”*

Filippenzen 3:15 *“Zovelen dan als wij volmaakt zijn, laat ons dit gevoelen; en indien gij iets anderszins gevoelt, ook dat zal u God openbaren.”*

Jesaja 45:11 *“Alzo zegt de HEERE, de Heilige Israëls, en deszelfs Formeerder: Zij hebben Mij van toekomende dingen gevraagd; van Mijn kinderen, zoudt gij Mij van het werk Mijner handen bevel geven?”*

Mattheüs 21:22 *“En al wat gij zult begeren in het gebed, gelovende, zult gij ontvangen.”*

Johannes 14:13-14 *“En zo wat gij begeren zult in Mijn Naam, dat zal Ik doen; opdat de Vader in den Zoon verheerlijkt worde. Zo gij iets begeren zult in Mijn Naam, Ik zal het doen.”*

Jakobus 1:5-6 *“En indien iemand van u wijsheid ontbreekt, dat hij [ze] van God begere, Die een iegelijk mildelijk geeft, en niet verwijt; en zij zal hem gegeven worden. Maar dat hij [ze] begere in geloof, niet twijfelende; want die twijfelt, is een baar der zee gelijk, die van den wind gedreven en op en nedergeworpen wordt.”*

1 Johannes 5:13-15 *“Deze dingen heb ik u geschreven, die gelooft in den Naam des Zoons van God; opdat gij weet, dat gij het eeuwige leven hebt, en opdat gij gelooft in den Naam des Zoons van God. En dit is de vrijmoedigheid, die wij tot Hem hebben, dat zo wij iets bidden naar Zijn wil, Hij ons verhoort. En indien wij weten, dat Hij ons verhoort, wat wij ook bidden, zo weten wij, dat wij de bedden verkrijgen, die wij van Hem gebeden hebben.”*

Regel 4: Om een fundamenteel leerpunt te bestuderen en te begrijpen, moet u alle teksten over dit thema verzamelen. Laat dan ieder woord zijn betekenis krijgen en als je dan een stelling formuleren kan, zonder tegenspraak in de teksten te vinden, dan kan het niet verkeerd zijn.

Bewijs:

Jesaja 28:7-29: *“En ook dwalen dezen van den wijn, en zij dolen van den sterken drank; de priester en de profeet dwalen van den sterken drank; zij zijn verslonden van den wijn, zij dolen van sterken drank; zij dwalen in het gezicht; zij waggelen in het gericht. Want alle tafels zijn vol van uitspuwsel [en] van drek, zodat er geen plaats [schoon] is. Wien zou Hij [dan] de kennis leren, en wien zou Hij het gehoorde te verstaan geven? Den gespeenden van de melk, den afgetrokkenen van de borsten? Want het is gebod op gebod, gebod op gebod, regel op regel, regel op regel, hier een weinig, daar een weinig. Daarom zal Hij door belachelijke lippen, en door een andere tong tot dit volk spreken; Tot dewelken Hij gezegd heeft: Dit is de rust, geeft den moeden rust, en dit is de verkwikking; doch zij hebben niet willen horen. Zo zal hun het woord des HEEREN zijn; gebod op gebod, gebod op gebod, regel op regel, regel op regel, hier een weinig, daar een weinig; opdat zij heengaan, en achterwaarts*



Informatie; “14 uitgebreide regels van Willam Miller voor Bijbel onderzoeken”

vallen, en verbreken, en verstrikt en gevangen worden. Daarom, hoort des HEEREN woord, gij bespotters, gij heersers over dit volk, dat te Jeruzalem is!

Omdat gijlieden zegt: Wij hebben een verbond met den dood gemaakt, en met de hel hebben wij een voorzichtig verdrag gemaakt; wanneer de overvloeiende gesel doortrekken zal, zal hij tot ons niet komen; want wij hebben de leugen ons tot een toevlucht gesteld, en onder de valsheid hebben wij ons verborgen. Daarom, alzo zegt de Heere HEERE: Ziet, Ik leg een grondsteen in Zion, een beproefden steen, een kostelijke hoeksteen, die wel vast gegrondvest is; wie gelooft, die zal niet haasten. En Ik zal het gericht stellen naar het richtsnoer, en de gerechtigheid naar het paslood; en de hagel zal de toevlucht der leugen wegvagen, en de wateren zullen de schuilplaats overlopen. En ulieder verbond met den dood zal te niet worden, en uw voorzichtig verdrag met de hel zal niet bestaan; wanneer de overvloeiende gesel doortrekken zal, dan zult gijlieden van denzelven vertreden worden. Van den tijd af, als hij doortrekt, zal hij ulieden wegnemen, want allen morgen zal hij doortrekken, bij dag en bij nacht; en het zal geschieden, dat het gerucht te verstaan, enkel beroering wezen zal. Want het bed zal korter zijn, dan dat men zich daarop uitstrekken kan; en het deksel zal te smal wezen, als men zich [daaronder] voegt. Want de HEERE zal Zich opmaken, gelijk op den berg Perazim, Hij zal beroerd zijn, gelijk [in] het dal van Gibeon, om Zijn werk te doen, Zijn werk zal vreemd zijn; en om Zijn daad te doen, Zijn daad zal vreemd zijn! Nu dan, drijft den spot niet, opdat uw banden niet vaster gemaakt worden; want ik heb van den Heere HEERE der heirscharen gehoord een verdelging, ja, een, die vast besloten is over het ganse land. Neemt ter ore en hoort mijn stem, merkt op en hoort mijn rede! Ploegt de ploeger den gehelen dag om te zaaien? Opent en egt hij zijn land [den] [gehelen] [dag]? Is het niet alzo? Wanneer hij het bovenste van hetzelfde effen gemaakt heeft, dan strooit hij wikken, en spreidt komijn, of hij werpt er van de beste tarwe in, of uitgelezen gerst, of spelt, elk aan zijn plaats. En zijn God onderricht hem van de wijze, Hij leert hem. Want men dorst de wikken niet met den dorswagen, en men laat het wagenrad niet rondom over het komijn gaan; maar de wikken slaat men uit met een staf, en het komijn met een stok; Het brood [koren] moet verbrijzeld worden, maar hij dorst het niet geduriglijk dorsende; noch hij breekt [het] [met] het wiel zijn wagens, noch hij verbrijzelt het met zijn paarden. Zulks komt ook voort van den HEERE der heirscharen; Hij is wonderlijk van raad, Hij is groot van daad.”

Jesaja 35:8

“En aldaar zal een verheven baan en een weg zijn, welke de heilige weg zal genaamd worden; de onreine zal er niet doorgaan, maar hij zal voor deze zijn; die [dezen] weg wandelt, zelfs de dwazen zullen niet dwalen.”

Spreuken 19:27

“Laat af, mijn zoon, horende de tucht, af te dwalen van de redenen der wetenschap.”

Lukas 24:27; 44-45:

“En begonnen hebbende van Mozes en van al de profeten, legde Hij hun uit, in al de Schriften, hetgeen van Hem [geschreven] was.

En Hij zeide tot hen: Dit zijn de woorden, die Ik tot u sprak, als Ik nog met u was, [namelijk] dat het alles moest vervuld worden, wat van Mij geschreven is in de Wet van Mozes, en de Profeten, en Psalmen. Toen opende Hij hun verstand, opdat zij de Schriften verstonden.”

Romeinen 16:26

“Maar nu geopenbaard is, en door de profetische Schriften, naar het bevel des eeuwigen Gods, tot gehoorzaamheid des geloofs, onder al de heidenen bekend is gemaakt;”

Jakobus 5:19

“Broeders, indien iemand onder u van de waarheid is afgedwaald, en hem iemand bekeert,”

2 Petrus 1:19-21

“En wij hebben het profetische woord, dat zeer vast is, en gij doet wel, dat gij daarop acht hebt, als op een licht, schijnende in een duistere plaats, totdat de dag aanlichte, en de morgenster opga in uw harten. Dit eerst wetende, dat geen profetie der Schrift is van eigen uitlegging; Want de profetie is voortijds niet voortgebracht door de wil eens mensen, maar de heilige mensen Gods van den Heilige Geest gedreven zijnde, hebben [ze] gesproken.”



Informatie; *“14 uitgebreide regels van Willam Miller voor Bijbel onderzoeken”*

Regel 5: De Schrift moet zichzelf uitleggen, omdat ze de maat der dingen in zich heeft. Als ik een leraar vertrouw, dat hij aan mij de Schrift uitlegt en de Schrift met zijn interpretatie uitlegt, of aan de Schrift een zeer bepaalde betekenis toekent in overeenstemming met zijn kennis van bepaalde geloofszaken, of dat hij daardoor wijs zou lijken te zijn, dan is niet Bijbel onze maatstaf, maar zijn interpretatie, zijn wens, zijn geloof, of zijn wijsheid.

Bewijs:

Psalm 19:7-11

“Haar uitgang is van het einde des hemels, en haar omloop tot aan de einden deszelven; en niets is verborgen voor haar hitte. De wet des HEEREN is volmaakt, bekerende de ziel; de getuigenis des HEEREN is zeker, den slechten wijsheid gevende. De bevelen des HEEREN zijn recht, verblijdende het hart; het gebod des HEEREN is zuiver, verlichtende de ogen. De vreze des HEEREN is rein, bestaande tot in eeuwigheid, de rechten des HEEREN zijn waarheid, samen zijn zij rechtvaardig. Zij zijn begeerlijker dan goud, ja, dan veel fijn goud; en zoeter dan honig en honigzeem.”

Psalm 119:97-105

“Hoe lief heb ik Uw wet! Zij is mijn betrachting den ganse dag. Zij maakt mij door Uw geboden wijzer, dan mijn vijanden zijn, want zij is in eeuwigheid bij mij. Ik ben verstandiger dan al mijn leraars, omdat Uw getuigenissen mijn betrachting zijn. Ik ben voorzichtiger dan de ouden, omdat ik Uw bevelen bewaard heb.

Ik heb mijn voeten geweerd van alle kwade paden, opdat ik Uw woord zou onderhouden. Ik ben niet geweken van Uw rechten, want Gij hebt mij geleerd. Hoe zoet zijn Uw redenen mijn gehemelte geweest, meer dan honig mijn mond! Uit Uw bevelen krijg ik verstand, daarom haat ik alle leugenpaden. Uw woord is een lamp voor mijn voet, en een licht voor mijn pad.”

Mattheüs 23:8-10

“Doch gij zult niet Rabbi genaamd worden; want Een is uw Meester, [namelijk] Christus; en gij zijt allen broeders. En gij zult niemand uw vader noemen op de aarde; want Een is uw Vader, [namelijk] Die in de hemelen is. Noch zult gij meesters genoemd worden; want Een is uw Meester, [namelijk] Christus.”

1 Korinthiërs 2:12-16

“Doch wij hebben niet ontvangen den geest der wereld, maar den Geest, Die uit God is, opdat wij zouden weten de dingen, die ons van God geschonken zijn; Dewelke wij ook spreken, niet met woorden, die de menselijke wijsheid leert, maar met [woorden], die de Heilige Geest leert, geestelijke dingen met geestelijke samenvoegende. Maar de natuurlijke mens begrijpt niet de dingen, die des Geestes Gods zijn; want zij zijn hem dwaasheid, en hij kan ze niet verstaan, omdat zij geestelijk onderscheiden worden. Doch de geestelijke [mens] onderscheidt wel alle dingen, maar hij zelf wordt van niemand onderscheiden. Want wie heeft den zin des Heeren gekend, die Hem zou onderrichten? Maar wij hebben den zin van Christus.”

Ezechiël 34:18-19

“Is het u te weinig, dat gij de goede weide afweidt? Zult gij nog het overige uwer weide met uw voeten vertreden? En zult gij de bezonkene wateren drinken, en de overgelatene met uw voeten vermodderen? Mijn schapen dan, zullen zij afweiden, wat met uw voeten vertreden is, en drinken, wat met uw voeten vermodderd is?”

Maleachi 2:7-8

“Want de lippen der priesters zullen de wetenschap bewaren, en men zal uit zijn mond de wet zoeken; want hij is een engel des HEEREN der heirscharen. Maar gij zijt van den weg afgeweken, gij hebt er velen doen struikelen in de wet, gij hebt het verbond met Levi verdorven, zegt de HEERE der heirscharen.”

Regel 6: God heeft toekomstige gebeurtenissen steeds door visioenen, beelden en gelijkenissen aangekondigd en dat steeds op dezelfde wijze. Als u ze wilt begrijpen, moet u ieder punt in gedachten nemen en dat tot een geheel samenvatten.

Bewijs:



Informatie; *“14 uitgebreide regels van Willam Miller voor Bijbel onderzoeken”*

Psalm 89:19

“Want ons schild is van den HEERE, en onze koning is van den Heilige Israëls.”

Hosea 12:10

“Maar Ik ben de HEERE, uw God, van Egypteland af; Ik zal u nog in tenten doen wonen, als in de dagen der samenkomst”

Habakuk 2:2

“Schrijf het gezicht, en stel het duidelijk op tafelen, opdat daarin leze die voorbijloopt.”

Handelingen 2:17

“En het zal zijn in de laatste dagen, (zegt God) Ik zal uitstorten van Mijn Geest op alle vlees; en uw zonen en uw dochters zullen profeteren, en uw jongelingen zullen gezichten zien, en uw ouden zullen dromen dromen.”

1 Korinthiërs 5:6

“Uw roem is niet goed. Weet gij niet, dat een weinig zuurdesem het gehele deeg zuur maakt?”

Hebreeën 9:9;24

“Welke was een afbeelding voor dien tegenwoordige tijd, in welken gaven en slachtofferen geofferd werden, die dengene, die de dienst pleegde, niet konden heiligen naar het geweten; Want Christus is niet ingegaan in het heiligdom, dat met handen gemaakt is, hetwelk is een tegenbeeld van het ware, maar in den hemel zelve, om nu te verschijnen voor het aangezicht van God voor ons;”

Psalm 78:2

“Ik zal mijn mond opendoen met spreuken; ik zal verborgenheden overvloediglijk uitstorten, van ouds her;”

Mattheüs 13:13;34

“Daarom spreek Ik tot hen door gelijkenissen, omdat zij ziende niet zien, en horende niet horen, noch ook verstaan. Al deze dingen heeft Jezus tot de scharen gesproken door gelijkenissen, en zonder gelijkenis sprak Hij tot hen niet.”

Genesis 41:1-32

Daniël 2:7-8

“Zij antwoordden ten tweeden male, en zeiden: De koning zegge zijn knechten den droom, dan zullen wij de uitlegging te kennen geven. De koning antwoordde en zeide: Ik weet vastelijk, dat gijlieden den tijd uitkoopt, dewijl gij ziet, dat de zaak mij ontgaan is.”

Handelingen 10:9-16

“En des anderen daags, terwijl deze reisden, en nabij de stad kwamen, klom Petrus op het dak, om te bidden, omtrent de zesde ure. En hij werd hongerig, en begeerde te eten. En terwijl zij het bereidden, viel over hem een vertrekking van zinnen. En hij zag den hemel geopend, en een zeker vat tot hem nederdalen, gelijk een groot linnen laken, aan de vier hoeken gebonden, en nedergelaten op de aarde; In hetwelk waren al de viervoetige [dieren] der aarde, en de wilde, en de kruipende [dieren], en de vogelen des hemels. En er geschiedde een stem tot hem: Sta op, Petrus! slacht en eet. Maar Petrus zeide: Geenszins, Heere! want ik heb nooit gegeten iets, dat gemeen of onrein was. En een stem [geschiedde] wederom ten tweeden male tot hem: Hetgeen God gereinigt heeft, zult gij niet gemeen maken. En dit geschiedde tot drie maal; en het vat werd wederom opgenomen in den hemel.”

Regel 7: Visioenen worden steeds als zodanig onderkend.

Bewijs:

2 Korinthiërs 12:1

“Te roemen is mij waarlijk niet oorbaar; want ik zal komen tot gezichten en openbaringen des Heeren.”



Informatie; “14 uitgebreide regels van Willam Miller voor Bijbel onderzoeken”

Regel 8: Symbolen hebben steeds een overdrachtelijke betekenis en worden in de profetie gebruikt om toekomstige dingen, tijden en gebeurtenissen uit te beelden. Neem bijvoorbeeld “bergen” met de betekenis van regeringen, dieren met de betekenis van koninkrijken, water met de betekenis van volkeren, lampen met de betekenis van Gods woord, dagen in de betekenis van jaren.

Bewijs:

Daniël 2:35; 44

“Toen werden tesamen vermaalt het ijzer, leem, koper, zilver en goud, en zij werden gelijk kaf van de dorsvloeren des zomers, en de wind nam ze weg, en er werd geen plaats voor dezelve gevonden; maar de steen, die het beeld geslagen heeft, werd tot een groten berg, alzo dat hij de gehele aarde vervulde.

...

Doch in de dagen van die koningen zal de God des hemels een Koninkrijk verwekken, dat in der eeuwigheid

niet zal verstoord worden; en dat Koninkrijk zal aan geen ander volk overgelaten worden; het zal al die koninkrijken vermalen, en te niet doen, maar zelf zal het in alle eeuwigheid bestaan.”

Daniël 7:3; 17

“En er klommen vier grote dieren op uit de zee, het ene van het andere verscheiden. ... Deze grote dieren, die vier zijn, zijn vier koningen, [die] uit de aarde opstaan zullen.”

Openbaring 17:1; 15

“En een uit de zeven engelen, die de zeven fiolen hadden, kwam en sprak met mij, en zeide tot mij: Kom herwaarts, ik zal u tonen het oordeel der grote hoer, die daar zit op vele wateren; ...

En hij zeide tot mij: De wateren, die gij gezien hebt, waar de hoer zit, zijn volken, en scharen, en natiën, en tongen.”

Psalm 119:105

“Uw woord is een lamp voor mijn voet, en een licht voor mijn pad.”

Ezechiël 4:6

“Als gij nu deze voleinden zult, lig ten anderen male neder op uw rechterzijde, en gij zult de ongerechtigheid van het huis van Juda dragen veertig dagen; Ik heb u gegeven elke dag voor elk jaar.”

Regel 9: Gelijkenissen worden als begeleiding gebruikt, om bepaalde thema's te illustreren. Zij moeten op dezelfde manier als de symbolen door het thema en de Bijbel verklaard worden.

Bewijs:

Markus 4:13

“En Hij zeide tot hen: Weet gij deze gelijkenis niet, en hoe zult gij al de gelijkenissen verstaan?”

Regel 10: Symbolen hebben soms twee of meer betekenissen, zo is bijvoorbeeld dag een symbool dat kan staan voor drie verschillende tijdsperiodes.

Bewijs:

Prediker 7:14 Onbepaalde tijd

“Geniet het goede ten dage des voorspoeds, maar ten dage des tegenspoeds, zie toe; [want] God maakt ook den een tegenover den ander, ter oorzaak dat de mens niet zou vinden iets, dat na hem zal zijn.”

Ezechiël 4:6 Bepaalde tijd – een dag voor een jaar

““Als gij nu deze voleinden zult, lig ten anderen male neder op uw rechterzijde, en gij zult de ongerechtigheid van het huis van Juda dragen veertig dagen; Ik heb u gegeven elken dag voor elk jaar.”

2 Petrus 3:8 Een dag voor duizend jaar

“Doch deze ene zaak zij u niet onbekend, geliefden, dat een dag bij den Heere is als duizend jaren, en duizend jaren als een dag.”



Informatie; “14 uitgebreide regels van Willam Miller voor Bijbel onderzoeken”

Regel 11: Hoe kan men nu weten wanneer een woord symbolisch gebruikt wordt? Als het, zoals het daar staat een begrijpelijke zin is, en de eenvoudige natuurwetten geen geweld aan doet, dan moet het woordelijk verstaan worden, anders is het symbolisch bedoeld.

Bewijs:

Openbaring 12:1-2

“En er werd een groot teken gezien in den hemel; [namelijk] een vrouw, bekleed met de zon; en de maan was onder haar voeten, en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren; En zij was zwanger, en riep, barensgedruis hebbende, en zijnde in pijn om te baren.”

Openbaring 17: 3-7

“En hij bracht mij weg in een woestijn, in den geest, en ik zag een vrouw, zittende op een scharlaken rood beest, dat vol was van namen der [Gods] lastering, en had zeven hoofden en tien hoornen. En de vrouw was bekleed met purper en scharlaken, en versierd met goud, en kostelijk gesteente, en paarden, en had in hare hand een gouden drinkbeker, vol van gruwelen, en van onreinigheid harer hoererij. En op haar voorhoofd was een naam geschreven, [namelijk] Verborgenschap; het grote Babylon, de moeder der hoererijen en der gruwelen der aarde. En ik zag, dat de vrouw dronken was van het bloed der heiligen, en van het bloed der getuigen van Jezus. En ik verwonderde mij, als ik haar zag, met grote verwondering. En de engel zeide tot mij: Waarom verwondert gij u? Ik zal u zeggen de verborgenheid der vrouw en van het beest, dat haar draagt, hetwelk de zeven hoofden heeft en de tien hoornen.”

Regel 12: Om de ware betekenis van een symbool te verstaan, moet men alle citaten nalezen, waar dit in de Bijbel voorkomt. Wanneer u een betekenis voor het symbool vindt, pas het dan toe, en als er dan een betekenisvolle zin ontstaat, hoeft men niet meer verder te zoeken; als er geen zinnigheid uit ontstaat, zoek dan verder naar een betere verklaring.

Regel 13: Hoe kan men weten of men voor de vervulling van een profetie de juiste historische gebeurtenis aangewezen heeft? Wanneer u tot de slotsom komt, dan ieder woord in de profetie (nadat u de symbolen juist geïnterpreteerd hebt) zich woord voor woord vervuld, dan kunt u er zeker van zijn dat uw geschiedkundige gebeurtenis de juiste is. Maar als een woord geen overeenkomstige betekenis heeft, dan moet u naar een andere gebeurtenis zoeken, of toekomstige ontwikkelingen afwachten. Want God zorgt ervoor, dat de geschiedenis en de profetie met elkaar in overeenstemming zijn, zodat zijn waarachtig gelovende kinderen zich niet blameren.

Bewijs:

Psalm 22:5

“Op U hebben onze vaders vertrouwd; zij hebben vertrouwd, en Gij hebt hen uitgeholpen.”

Jesaja 45:17-19

“[Maar] Israël wordt verlost door den HEERE, [met] een eeuwige verlossing; gijlieden zult niet beschaamd noch tot schande worden, tot in alle eeuwigheden. Want alzo zegt de HEERE, Die de hemelen geschapen heeft, Die God, Die de aarde geformeerd, en Die ze gemaakt heeft; Hij heeft ze bevestigd, Hij heeft ze niet geschapen, dat zij ledig zijn zou, [maar] heeft ze geformeerd, opdat men daarin wonen zou: Ik ben de HEERE, en niemand meer. Ik heb niet in het verborgene gesproken, in een donkere plaats der aarde; Ik heb tot het zaad van Jakob niet gezegd: Zoekt Mij te vergeefs; Ik ben de HEERE, Die gerechtigheid spreekt, Die rechtmatige dingen verkondigt.”

1 Petrus 2:6

“Daarom is ook vervat in de Schrift: Ziet, Ik leg in Sion een uitersten Hoeksteen, Die uitverkoren [en] dierbaar is; en: Die in Hem gelooft, zal niet beschaamd worden.”

Openbaring 17:17

“Want God heeft [hun] in hun harten gegeven, dat zij Zijn mening doen, en dat zij enerlei mening doen, en dat zij hun koninkrijk het beest geven, totdat de woorden Gods voleindigd zullen zijn.”

Handelingen 3:18



Informatie; “14 uitgebreide regels van Willam Miller voor Bijbel onderzoeken”

“Maar God heeft alzo vervuld, hetgeen Hij door den mond van al Zijn profeten te voren verkondigd had, dat de Christus lijden zou.”

Regel 14: De belangrijkste regel van alle is dat je een echt geloof hebt. Het staat voor een geloof dat in beproevingen bereid is om offers te brengen, het meest geliefde op aarde te offeren, de wereld en al haar verlangens, de persoonlijkheid, de levenswijze, het beroep, vrienden, invloed, luxe en werelds aanzien. Als één van deze dingen ons geloof in de waarheid van Gods woord in de weg staat, dan bewijst dat, dat ons geloof vruchteloos is. Ook kunnen wij geen waarachtig geloof hebben zolang één van deze valse beweegredenen nog in ons hart sluimert. Wij moeten geloven dat God Zijn woord nooit breekt. Wij kunnen de zekerheid hebben dat Hij die over de mussen waakt, en het haar op ons hoofd geteld heeft, de vertaling van Zijn eigen woord bewaakt, het met een beschermende haag omgeeft, en verhindert dat diegenen die God in alle ernst vertrouwen en zich zonder voorbehoud op Zijn woord verlaten, ver van de waarheid afdwalen, ook wanneer ze e.v.t. geen Hebreeuws of Grieks begrijpen. Dit zijn enkele van de belangrijkste regels die in Gods woord te vinden zijn en als ik ze aanneem en het navolg, zal ik een systematische structuur vinden. En wanneer ik niet volledig misleid ben, heb ik door de toepassing van deze regels ontdekt dat de Bijbel in haar totaliteit één van de eenvoudigste, duidelijkste en verstandigste boeken is, dat ooit is geschreven; dat het bewijs van haar Goddelijke oorsprong in zichzelf draagt en vol kennis zit, dat ons hart zich maar kan wensen en zich daarop kan verheugen. Ik heb ontdekt dat de Bijbel een schat is die niet door de wereld voor geld gekocht kan worden. Ze geeft ons in het geloof een stille vrede en een vaste hoop voor de toekomst. Ze houdt ons overeind in tegenspoed en leert ons, in voorspoed deemoedig te blijven. Ze maakt ons bereidt anderen lief te hebben en goeds voor de ander te doen en de waarde van een ziel te waarderen. Ze leert ons stoutmoedig en dapper voor de waarheid uit te komen, en versterkt onze invloed om dwaalleringen te bestrijden. Ze geeft een machtig wapen om het ongeloof neer te halen, en maakt ons met het enige middel tegen de zonde bekend. Ze leert ons over komende gebeurtenissen en laat ons de noodzakelijke voorbereiding zien. Ze geeft ons gelegenheid ons met de Koning der koningen te onderhouden en openbaart ons de allerbeste wetcatalogus die ooit uitgevaardigd is. Dit is maar een zwakke weergave van haar waarde; maar hoe vele versmachtende zielen behandelen haar desondanks met onverschilligheid, of, wat op hetzelfde neerkomt, behandelen haar als een verborgen geheim, dat men niet kan prijs geven. O, mijn geliefde lezers, maak de Bijbel tot uw geliefde studieobject. Toets haar grondig en u zult ontdekken, dat ze alles is wat ik gezegd heb. Ja, zoals de koningin van Sheba zult u zeggen, dat u nog niet de helft is verteld. De theologie, die in onze scholen wordt geleerd, is steeds op een speciale geloofsovertuiging gebaseerd. Misschien kan deze manier van onderwijs op een leeg brein indruk maken, maar het eindresultaat zal altijd fanatisme zijn. Een vrij bewust zijn zal nooit alleen met de opvattingen van anderen tevreden zijn. Wanneer ik de jeugd onderwijs zou geven in theologie zou ik als eerste mij een beeld maken van hun geestelijke bekwaamheden en hun verstand. Wanneer dat goede vooruitzichten zou bieden, zou ik ze de Bijbel zelf laten studeren en hen ongebonden erop uit sturen om aan de wereld iets goeds te geven. Maar wanneer ze geen verstand zouden hebben zou ik ze het stempel van iemand anders opdrukken, “fanaticus” zou ik op hun voorhoofd schrijven en hen als slaven erop uit sturen.”

Uit: Miller's Works, band 1, “Views of the Prophecies Chronology, Selected from Manuscripts of William Miller, With a Memoir of His Live.” Uitgever Joshua V.Hirnes, 1842, blz. 20-24.

Op dezelfde manier

“Degene die de derde engelboodschap verkondigen, onderzoeken de bijbel op dezelfde manier zoals vader Miller het gedaan heeft. In het kleine boekje “Views of the Prophecies and Prophetic Chronology”, heeft vader Miller de volgende eenvoudige, maar verstandige regels voor Bijbelstudie en voor Bijbelse interpretatie opgesteld:

1. Ieder afzonderlijk woord is belangrijk met betrekking op het in de Bijbel aangetoonde thema; 2. De hele Bijbel is noodzakelijk en zij kan doorgaans door zorgvuldige interpretatie en ijverige studie worden verstaan. 3. Niets van wat in de Bijbel geopenbaard is, kan of wordt onthouden aan degene die in het geloof daarom bidden en niet twifelen. 4. Om leerpunten te verstaan, moet u alle Bijbelverzen m.b.t. dit thema bij elkaar zoeken. Laat dan ieder afzonderlijk woord werken, en wanneer u uw theorie kunt formuleren, zonder een tegenstrijdigheid te vinden, dan kan het niet fout zijn. 5. De Bijbel moet zich zelf uitleggen, omdat zij de maatstaf in zichzelf draagt. Wanneer ik op een leraar vertrouw dat hij mij de Bijbel kan uitleggen en hij gaat gissen naar de betekenis of hij geeft een bepaalde betekenis die



Informatie; *“14 uitgebreide regels van Willam Miller voor Bijbel onderzoeken”*

overeenkomt met zijn geloofsbelijdenis of omdat hij daardoor wijs wil lijken, dan is niet de Bijbel mijn maatstaf maar zijn gissing, zijn wens, zijn geloof of zijn wijsheid.

De bovenstaande punten zijn maar een deel van zijn regels en bij onze Bijbelstudie moeten wij alle aangetoonde uitleggings richtlijnen in acht nemen.

Review and Herald 25 november 1884