



Bijbelcommentaar op Kolossenzen; blz. 552-556

Bijbelcommentaar

door E.G.White

Page 905-906; blz. 552

Kolossenzen

Hoofdstuk 1

Onderricht van de Hoogste Waarde. – Het openbaren van ware goedheid is het dragen van vrucht in goede werken. Dit draagt het stempel van Gods goedkeuring. Lees het eerste hoofdstuk van de brief van Paulus aan de Kolossenzen. Het onderricht daarin is van de grootste waarde. De godsdienst van Christus maakt allen, die deze bezitten, waarlijk goedgezind. Ze keurt geen kleingeestigheid goed, geen zelfzuchtige handelingen. Echte christenen bezitten een adel die geen goedkope, hebzuchtige handelwijze toelaat die de dader onteren (Brief 58, 1900).

Wat Onze Gemeenten Behoren te Zijn. – De beide eerste hoofdstukken van Kolossenzen zijn mij getoond als een uiting van wat onze gemeenten in elk deel van de wereld behoren te zijn (Brief 161, 1903).

Vers 9-11 Gods Wil Zal Gekend Worden. – Hoe volledig is dit gebed! Er is geen grens aan de zegeningen die wij kunnen ontvangen. Wij kunnen "*vervuld worden met de kennis van Zijn wil.*" De Heilige Geest zou Paulus nooit hebben geïnspireerd tot het opzenden van dit gebed voor zijn broeders, als het voor hen niet mogelijk zou zijn geweest om van God een antwoord te ontvangen in overeenstemming met dit gebed. Daar dit nu het geval is, weten wij dat Gods wil aan Zijn volk geopenbaard wordt, wanneer zij een duidelijker begrip van Zijn wil nodig hebben (Brief 179, 1902).

Vers 15 (Hebreeën 1:3; zie EGW over Handelingen 1:11). De Volmaakte Foto van God. – Wij hebben slechts één volmaakte foto van God - en dat is Jezus Christus (MS 70, 1899).

Vers 15-17 Zie EGW over Johannes 1:1-3

Vers 17 Zie EGW over Handelingen 17:28

Vers 19 Zie EGW over Filippenzen 3:8

Vers 20 Zie EGW over Johannes 3:14-17

Vers 26 Zie EGW over 2 Korinthe 12:1-4

Vers 26,27 Zie EGW over Johannes 1:1-3,14; Romeinen 16:25; Efeze 1:3-6; Filippenzen 2:5-8; 1 Timotheüs 3:16; Openbaring 22:14

Hoofdstuk 2

Vers 2,3 Zie EGW over Efeze 1:3-6

Page 906; blz. 553

Vers 8 (1 Timotheüs 4:1; 6:20; 2 Timotheüs 2:14-18, 23-26; zie EGW over 1 Johannes 2:18).

De Natuur Verheven Boven de God van de Natuur. – Niemand kan werkelijk uitblinken in kennis en invloed tenzij men verbonden is met de God van Wijsheid en



Bijbelcommentaar op Kolossenzen; blz. 552-556

macht.... Alle menselijke wijsbegeerte heeft geleid tot verwarring en schande wanneer God daarin niet werd erkend als alles in allen....

De grootste intellectuelen van de wereld worden verward en raken verloren in hun pogingen tot onderzoek van wetenschappelijke zaken en de openbaring, wanneer ze niet door Gods Woord worden verlicht. De Schepper en Zijn werken gaan het menselijk bevattingsvermogen te boven en omdat de mensen Gods werk en wegen niet op natuurlijke gronden kunnen verklaren, maken ze de gevolgtrekking dat de geschiedenis van de Bijbel onbetrouwbaar is. Velen zijn er zo zeer op uit om God buiten het uitoefenen van soevereine wil en macht in de gevestigde gang van zaken in het universum te sluiten, dat zij de mens, het edelste deel van de schepping verlagen. De theorieën en speculaties van de wijsbegeerte willen ons doen geloven dat de mens door geleidelijke ontwikkeling is ontstaan, niet slechts uit een woeste staat, maar uit de laagste vorm van de onbezielde schepping. Zij vernietigen de waardigheid van de mens, omdat zij Gods wondermacht niet willen erkennen.

God heeft het menselijk verstand verlicht en een stroom van kennis over de wereld gebracht door ontdekkingen van kunst en wetenschap. Maar zij, die dit alles slechts bezien vanuit een zuiver menselijk standpunt, zullen beslist tot verkeerde gevolgtrekkingen komen. De dorens van dwaling, twijfel en ongeloof worden vermomd door de bedekking van filosofische en wetenschappelijke gewaden. Satan heeft deze ingenieuze manier bedacht om mensen af te trekken van de levende God, van de Waarheid en de godsdienst. Hij verheft de natuur boven de Schepper der natuur (MS 4, 1882).

Wacht u voor Menselijke Drogredenen. – De natuurlijke koppigheid van het menselijk hart weerstaat het licht van de Waarheid. De natuurlijke trots op eigen mening leidt tot een onafhankelijk oordeel en een zich vastklemmen aan menselijke ideeën en wijsbegeerten. Sommigen lopen constant gevaar in hun geloof aan het wankelen te worden gebracht door het verlangen origineel te zijn. Ze wensen nieuwe en vreemde waarheden te vinden en te brengen, om een nieuwe boodschap voor de mensen te hebben; maar een dergelijk verlangen is een valstrik van de vijand om de geest gevangen te nemen en van de Waarheid af te leiden. Wij zullen in ons leven de één na de ander naar voren zien komen met nieuwe theorieën wat betreft de waarheid en onverschillig wat de invloed van de presentatie van dergelijke theorieën op de geest van de toehoorders mag zijn, zullen zij aan het werk gaan om hun ideeën te propageren, zelfs al zouden deze leerstellingen tegengesteld zijn aan het geloof dat de Zevende-Dags Adventisten

Page 906-907; blz. 554

uit de wereld geroepen heeft en ze gemaakt heeft tot wat ze zijn. De Heere wil dat zij, die de redenen voor hun geloof begrijpen, zich houden bij hun geloof, waarvan zij overtuigd zijn dat het de waarheid is en zich niet van het geloof laten afvoeren door de presentatie van menselijke drogredenen.... (Kolossenzen 2:8 aangehaald)(RH 19 aug. 1909).

Leugen met Waarheid Vermengd. – Naarmate wij het einde van de tijd naderen, zal de leugen zozeer met de waarheid worden vermengd, dat alleen zij, die door de Heilige Geest geleid worden, in staat zullen zijn om waarheid van dwaling te onderscheiden. Wij moeten alles in het werk stellen om ons te houden aan de weg des Heeren. In geen geval moeten wij ons van Zijn leiding afkeren om ons vertrouwen in mensen te stellen. De engelen van de Heere zijn aangewezen om nauwgezet de wacht



Bijbelcommentaar op Kolossenzen; blz. 552-556

te houden over hen die op de Heere vertrouwen en deze engelen moeten onze bijzondere hulp zijn in elk noodgetij. Elke dag moeten wij tot de Heere komen in de volle zekerheid des geloofs en naar Hem opzien voor wijsheid.... Zij, die door het Woord des Heeren worden geleid, zullen met absolute zekerheid onderscheid kunnen maken tussen leugen en waarheid, tussen zonde en gerechtigheid (MS 43, 1907).

Vers 9 (1 Petrus 1:18, 19; zie EGW over Mattheüs 27:45, 46; Markus 16:6; Johannes 1:1-3, 14; Filippenzen 2:5-8; Hebreeën 4:15). **Het Lijden van de Godheid.** – *"In Hem woont al de volheid der Godheid lichamelijk."* De mensen moeten begrijpen dat de Godheid leed en bezweek onder de zielsangst van Golgotha. Toch heeft Jezus Christus, Die God gegeven heeft als Losprijs voor de wereld, de gemeente gekocht met Zijn eigen bloed. De Majesteit des hemels moest lijden onder de handen van godsdienstige ijveraars, die beweerden dat zij het meest verlichte volk op aarde waren (MS 153, 1898).

(Hebreeën 1:3). **Een Volmaakt Voorbeeld van Zondeloos Mens zijn.** – In Christus is alle heerlijkheid van de Vader samengebundeld. In Hem woont al de volheid der Godheid lichamelijk. Hij is de afstraling van de heerlijkheid van de Vader en het uitgedrukte Beeld van Zijn wezen. De heerlijkheid van Gods eigenschappen komt tot uiting in Zijn karakter. Het Evangelie is heerlijk, omdat het bestaat uit Zijn gerechtigheid. Het openbaart Christus, en Christus is het Evangelie belichaamd. Elke bladzijde van het Nieuwe Testament straalt van Zijn licht. Elke tekst is een diamant, aangeraakt en verlicht door Goddelijke stralen.

Wij moeten niet het Evangelie, maar Christus loven. Wij moeten niet het Evangelie aanbidden, maar de Heer van het Evangelie. Christus is een volmaakte weergave van God enerzijds en een volmaakt voorbeeld van zondeloze mensheid anderzijds. Op deze wijze heeft Hij Goddelijkheid en menselijkheid met elkaar verbonden (MS 44, 1898).

Vers 9,10 (Johannes 1:16; Hebreeën 4:15). **Stilstaan bij het Karakter van Christus.** – In Christus woont al de volheid der Godheid lichamelijk.

Page 907-908; blz. 555

Daarom stond Hij, hoewel Hij in alle dingen verzocht is zoals wij, van Zijn eerste komst naar de wereld af onbesmet door verderf, hoewel Hij erdoor omringd was. Moeten wij ook geen deelgenoten worden van die volheid en kunnen wij niet op deze wijze, en niet anders, overwinnen zoals Hij heeft overwonnen?

Wij missen veel als wij niet voortdurend stilstaan bij het karakter van Christus (MS 16, 1890).

Vers 10 (Zacharia 3:1-5; Filippenzen 3:9; zie EGW over Mattheüs 22:37-39; Hebreeën 2:17; 9:24). **Het Kleed van Christus' Volmaaktheid.** – Door Zijn offer kunnen mensen het hoge ideaal dat hun is voorgehouden, bereiken en ten laatste de woorden horen: *"Gij zijt volmaakt in Hem,"* doordat u niet uw eigen gerechtigheid hebt, maar de gerechtigheid, die Hij voor u heeft bewerkt. Uw onvolmaaktheid is niet langer zichtbaar, want u bent bekleed met het kleed van Christus' volmaaktheid (MS 125, 1902).

Vers 14 Zie EGW over Mattheüs 27:51

Vers 14-17 Zie EGW over Handelingen 15:1,5; Efeze 2:14-16

Hoofdstuk 3



Bijbelcommentaar op Kolossenzen; blz. 552-556

Vers 1 Zie EGW over Romeinen 6:1-4

Vers 2 Zie EGW over 2 Korinthe 4:18

Vers 3 (zie EGW over Galaten 2:20). **Zich Verheffen Boven de Mist van de Twijfel.** – De ziel die God liefheeft, verheft zich boven de mist van de twijfel; hij verkrijgt een heldere, brede en diepgaande, levende ervaring, wordt zachtmoedig en aan Christus gelijk. Zijn ziel heeft Hij aan God overgegeven en is met Christus verborgen in God. Hij zal in staat zijn weerstand te bieden aan de toets van verwaarlozing, van smaad en verachting, omdat zijn Heiland dit alles heeft geleden. Hij zal niet wrevelig en moedeloos worden als hij door moeilijkheden is omringd, omdat Jezus niet faalde of moedeloos werd. Elke ware christen zal sterk zijn, niet in de kracht en verdienste van zijn goede werken, maar in de gerechtigheid van Christus, Die hem door het geloof wordt toegerekend. Het is iets groots om zachtmoedig en nederig van hart te zijn, om zuiver en onbesmet te zijn zoals de Vorst des hemels, toen Hij rondging onder de mensen (RH 3 dec. 1889).

(Efeze 6:16). **Beschermd Tegen de Pijlen van de Vijand.** – Wanneer het eigen ik in Jezus opgaat, zijn wij beschermd tegen de pijlen van de vijand (Brief 16a, 1895).

Vers 5 Zie EGW over 1 Korinthe 9:24-27

Vers 8 Zie EGW over Hebreeën 12:1

Vers 10 Zie EGW over Romeinen 8:29; 2 Korinthe 3:18; 10:5; Hebreeën 1:3

Vers 20,21 Zie EGW over Efeze 6:4

Vers 23 Zie EGW over Markus 12:30

Page 908; blz. 556

Vers 6 (Titus 2:8). **De Macht van de Spraak Geheiligd.** – Toen u opstond uit het watergraf tijdens uw doop, hebt u beleden dood te zijn en verklaard dat uw leven veranderd was - met Christus verborgen in God. U hebt beweerd dat u dood was voor de zonde en gereinigd was van uw geërfde en aangeleerde trekken van het kwaad. Bij het doorgaan met de rite van de doop hebt u voor God beloofd om dood te blijven voor de zonde. Uw mond zou een geheiligde mond blijven, uw tong een bekeerde tong. U zou spreken over Gods goedheid en Zijn geheiligde Naam loven. Op deze wijze zou u een grote hulp zijn en zegen betekenen voor de gemeente (MS 95, 1906).

Vers 6 **Woorden van Genade.** – Hoe komt het dat velen die de Naam van Christus belijden zoveel lege, ijdele woorden spreken? Satan staat klaar om terrein te winnen van hen, die op onverantwoorde wijze spreken... Wanneer wij zinloze en flauwe woorden spreken, versterken wij anderen om zich in een dergelijk gesprek mee te laten slepen... De woorden die over onze lippen komen, moeten alleen zuiver en rein zijn. Niemand kan zeggen hoeveel ongerechtigheid is ontstaan door achteloze, dwaze en onbetekenende woorden... Ieder woord, dat u spreekt, is als een zaadje, dat zal ontkiemen en vrucht dragen; het zal zich als een goede of een kwade vrucht openbaren. Als wij in gezelschap zijn met hen, die zich laten gaan in dwaze gesprekken, is het onze plicht zo mogelijk het gesprek naar iets anders te leiden. Door de hulp van Gods genade kunnen wij rustig een paar opbouwende woorden tussenbeide brengen, of een ander onderwerp aansnijden, dat het gesprek in een meer zinvolle richting zal voeren. Hij (God) verlangt van ons dat wij opgewekt zullen zijn, maar niet in onbedachtzaamheid door onnozele gesprekken te voeren. Hij spreekt tot een ieder van ons: *“Maar gelijk Hij Die u geroepen heeft, heilig is, zo wordt ook*



Bijbelcommentaar op Kolossenzen; blz. 552-556

gijzelf heilig in al uw wandel” (1 Petrus 1:15). God wil dat wij gelukkig zullen zijn. Hij wenst dat onze tong een nieuw lied zal belijden, ja, een loflied tot onze God. Wanneer u de hand van een vriend pakt, loof dan God met de mond en in het hart. Zo zullen zijn gedachten tot Christus worden gedreven.

Wat zou de Verlosser er behagen in scheppen Zijn navolgers met lof te horen spreken over Zijn kostbare onderwijzingen, zodat zij te kennen geven dat zij een verlangen hebben naar heilige dingen!... Waar het hart vol van is, loopt de mond van over; het is niet mogelijk dit te onderdrukken. Ons onderwerp van gesprek zal gaan over de dingen die God bereidt voor hen, die Hem liefhebben. De liefde van Christus is in uw hart als een levende bron, die opspringt tot in het eeuwige leven, en levende stromen voortbrengt die overal waar zij heen vloeien leven en blijdschap brengen! Wij verzuimen veel door zo weinig over Jezus en over de hemel en de erfenis van de heiligen te spreken. Hoe meer wij de diepgang van de hemelse dingen leren begrijpen, des te meer nieuwe vreugden zullen wij ontdekken en des te meer zal ons hart vervuld raken met dankzegging voor onze weldadige Schepper. – Bron: Dagboek 'Het geloof waardoor ik leef'