



### 3 Schatk. Get.3 Blz 91 t/m 94 - DE WIJDINGSDIENST IN HET GEZIN

#### HOOFDSTUK 12—DE WIJDINGSDIENST IN HET GEZIN

Als er ooit een tijd is geweest dat elk huis een huis des gebeds moet zijn, dan is het nu. Ongeloof en twijfel overheersen. De ongerechtigheid neemt toe. Het verderf nestelt zich in de vitale stromen der ziel en het leven kenmerkt zich door opstand tegen God. Verslaafd aan de zonde, staan de zedelijke krachten onder de tirannie van satan. De ziel wordt het doelwit van zijn verleidingen; en zou er geen machtige arm zich uitstrekken om hem te verlossen, dan zou de mens gaan waar de aartsrebel hem leidt. {USG3 91.1}

En toch hebben sommigen, die belijden Christenen te zijn, in deze tijd van vreselijk gevaar geen wijdingsdienst in het gezin. Zij eren God niet in het gezin; zij leren hun kinderen niet Hem lief te hebben en te vrezen. Velen hebben zich zó ver van Hem afgescheiden dat zij zich bezwaard gevoelen Hem te naderen. Zij kunnen niet *“met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade”* Hebreëën 4:16 en *“opheffende heilige handen zonder toorn en twisting”*. (Timotheüs 2:8). Zij hebben geen levende gemeenschap met God. Daar is een vorm van Godzaligheid zonder de kracht daarvan. {USG3 91.2}

De gedachte dat het gebed niet van wezenlijk belang is, is een van satans meest succesvolle listen om zielen tot de ondergang te brengen. Gebed is gemeenschap met God, de Fontein van wijsheid, de Bron van kracht, en vrede, en geluk. Jezus bad tot de Vader *“met sterke roeping en tranen”* (Hebreëën 5:7). Paulus vermaant de gelovigen in alles te *“bidden zonder ophouden”* (1 Thessalonicenzen 5:17) *“door bidden en smeken, met dankzegging, bekend worden bij God”*. (Filippenzen 4:6) *“Bidt voor elkander”* zegt Jacobus. *“Een krachtig gebed des rechtvaardigen vermag veel.”* (Jacobus 5:16). {USG3 91.3}

Door oprecht, ernstig gebed moeten ouders een omtuining om hun kinderen maken. Zij moeten met een groot geloof bidden of God bij hen wil blijven en heilige engelen hen en hun kinderen willen bewaken voor de boze macht van satan. {USG3 92.1}

In elk gezin moet een vaste tijd zijn voor de morgen- en avondwijding. Hoe goed is het voor ouders hun kinderen om zich heen te vergaderen vóór de dagelijkse bezigheden beginnen, om de hemelse Vader te danken voor Zijn bescherming gedurende de nacht en Hem te vragen om Zijn hulp en leiding en bewaking voor overdag! Hoe goed is het ook, wanneer de avond komt, dat ouders en kinderen nogmaals gezamenlijk voor God verschijnen om Hem te danken voor de zegen gedurende de dag die voorbij is! {USG3 92.2}

De vader of, bij zijn afwezigheid, de moeder, moet de wijdingssamenkomst leiden en een Schriftgedeelte lezen dat belangwekkend en makkelijk te begrijpen is. De dienst moet kort zijn. Wanneer een lang hoofdstuk wordt gelezen en een lang gebed wordt opgezonden, wordt de dienst vermoeiend en is er aan het slot een gevoel van opluchting. God wordt onteerd, wanneer het uur der aanbidding droog en saai wordt gemaakt, wanneer het zo langdradig, zo helemaal niet belangwekkend is, dat de kinderen er tegenop zien. {USG3 92.3}

#### HET BELANGWEKKEND MAKEN VAN DE DIENST

Vaders en moeders, maakt het uurtje van de morgen- en avondwijding uiterst belangwekkend. Er is geen reden waarom dit uur niet het prettigste en aangenaamste van de dag kan zijn. Wanneer u even aandacht schenkt aan de voorbereiding, zal dat u in staat stellen de samenkomst belangwekkend en nuttig te maken. Breng ook van tijd tot tijd wat



### 3 Schatk. Get.3 Blz 91 t/m 94 - DE WIJDINGSDIENST IN HET GEZIN

variatie in de dienst. Vragen aangaande het gelezen Schriftgedeelte kunnen gesteld worden en enkele ernstige, van pas zijnde opmerkingen kunnen worden gedaan. Een loflied kan gezongen worden. Het gebed moet kort en ter zake zijn. Laat degene die voorgaat in het gebed met eenvoudige, ernstige woorden God danken voor Zijn goedheid en Hem om bijstand vragen. Laat de kinderen, wanneer de omstandigheden het toelaten, ook delen in het lezen en in het bidden. {USG3 92.4}

De eeuwigheid alleen zal het goede dat met zulke wijdingsdiensten verweven is, openbaren. {USG3 93.1}

Het leven van Abraham, de vriend van God, was een gebedsleven. Waar hij ook zijn tent neerzette, werd vlak daarbij een altaar gebouwd, waarop het morgen- en avondoffer werd gebracht. Werd zijn tent opgebroken, dan bleef het altaar staan. En wanneer de rondtrekkende Kanaäniet bij dat altaar kwam, wist hij wie daar geweest was. Wanneer hij zijn tent had neergezet, herstelde hij het altaar en aanbad de levende God. {USG3 93.2}

Zo moeten de huizen der Christenen lichten in de wereld zijn. Van daaruit moet elke morgen en avond het gebed tot God opgaan als een zoete wierook. En als de morgendauw zullen Zijn goedgunstigheden en zegeningen neerdalen op hen die bidden. {USG3 93.3}

Vaders en moeders, verzamelt elke morgen en avond uw kinderen om u heen en verheft in ootmoedige smeking het hart tot God om bijstand. Uw dierbaren staan blootgesteld aan verzoeken. Dagelijkse ergernissen belagen het pad van jong en oud. Die hun leven willen kenmerken door geduld, liefde en blijmoedigheid, moeten bidden. Alleen door aanhoudend bijstand van God te verkrijgen kunnen we de overwinning over het eigen ik behalen. {USG3 93.4}

Wijdt uzelf en uw kinderen elke morgen van die dag aan God. Maakt geen berekening over maanden of jaren; die komen u niet toe. Eén korte dag is u gegeven. Werk gedurende de uren daarvan voor de Meester alsof het uw laatste dag op aarde was. Leg al uw plannen God voor, om al of niet in vervulling te gaan al naar gelang Zijn voorzienigheid het zal beschikken. Aanvaardt Zijn plannen in plaats van de uwe, al vraagt ook het aanvaarden daarvan het opgeven van gekoesterde bedoelingen. Zo zal het leven meer en meer gevormd en gekneet worden naar het Goddelijke voorbeeld; en *“de vrede Gods die alle verstand te boven gaat, zal uw hart en uw zinnen bewaren in Christus Jezus”*. (Filippenzen 4 :7). {USG3 93.5}

Christus is de verbindingsschakel tussen God en de mens. Hij heeft Zijn persoonlijke bemiddeling beloofd. Hij plaatst de algehele kracht van Zijn gerechtigheid aan de kant van de bidder. Hij pleit voor de mens, en de mens, in zijn behoefte aan Goddelijke bijstand, pleit voor zichzelf in de tegenwoordigheid van God door de invloed van Hem Die Zijn leven gaf voor het leven der wereld. Wanneer wij voor God onze waardering voor Christus' verdiensten erkennen, zullen onze gebeden opstijgen als een welriekende reuk. Wanneer we tot God naderen, pleitende op de kracht van de verdiensten van de Verlosser, plaatst Christus ons dicht aan Zijn zijde, omvat ons met Zijn menselijke arm, terwijl Hij met Zijn Goddelijke arm de troon van de Oneindige omvat. Hij plaatst, als de zoete wierook, Zijn verdiensten in het wierookvat in onze hand om onze smekingen aan te moedigen. Hij belooft onze smekingen te horen en te verhooren. 1904, vol. 8, blz. 178. {USG3 94.1}